

# Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse  
Binnenstadsgemeente



11 juni 2023, 31<sup>e</sup> jaargang

## Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 11 juni 2023,  
10.00 uur.

Voorganger: ds. G. van Dijk  
Organist: Willeke Smits

## Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en  
onderhoud kerkelijke gebouwen.

**Digitaal collectemoment** tijdens de dienst (of  
later) met de **Appostel-app**, schaalcollecte bij  
de uitgang of overmaken op rekening  
**NL71INGB0678651094** t.n.v. Prot. Gemeente  
Leiden o.v.v. collecte 11 juni 2023

## Vieren:

Zondag 11 juni, ds. Gerrit van Dijk, Driebergen - Rijssenburg.

Zondag 11 juni 17.00 uur, Evensong, ds. Harold Schorren, Rotterdam.

Zondag 18 juni, ds. Harold Schorren, Rotterdam.

Zondag 25 juni, ds. Julia van Rijn, Leiden, Classispredikant.

Zondag 2 juli, ds. Margreet Klokke, Leiden, m.m.v. de Leidse Cantorij.



## Kindernevendienst:

**'U hoeft alleen maar te zeggen  
dat mijn slaaf beter moet worden.  
Dan zal dat ook gebeuren.'**

Lucas 7 : 7 - 8

## In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *In Memoriam*
- *Evensong*
- *Labyrintavond*
- *Speeltuinmiddag*
- *Stiltewandeling*
- *Verslag Nepal*
- *Imani en SukaDuka*



## **Van de Predikant**

### **Bij de kerkdiensten**

Vanwege mijn vakantie tot 26 juni gaan er de komende zondagen gastpredikanten bij

ons voor. Vandaag, op zondag 11 juni, ds. Gerrit van Dijk, predikant in Driebergen - Rijssenburg. Hij studeerde theologie in Leiden, en is daardoor een bekende van de LBG. Voordat hij naar Driebergen ging was hij 14 jaar predikant in Maasluis.

Volgende week, zondag 18 juni, ontvangt u ds. Harold Schorren als voorganger. Hij is op dit moment predikant van de Laurenskerk in Rotterdam en heeft dus volop ervaring met kerk zijn in de stad. Veel inspiratie gewenst van mijn collega's!

### **Huwelijk**

Op dinsdag 23 mei is in Italië het huwelijk gesloten tussen ons gemeentelid Mariëtte Alexandra Verheij en Paulus Adriaan van Wijngaarden.

Ook vanaf deze plaats:

Van harte geluk gewenst, bruidspaar!

### **Activiteiten tot de zomer**

Op donderdag 29 juni is de laatste Zoom-bijeenkomst van dit seizoen van de intervisiegroep 'Opvoeden met geloof'. De laatste paar uren waren we steeds met een klein groepje, maar was het gesprek erg waardevol. Het komt eenvoudig neer op het uitwisselen van ervaring. Welke rituelen gebruik je thuis? Hoe kun je bidden met je kind(eren)? Hoe ga je om met hun soms onverwacht moeilijke vragen?

je bent welkom, ook als je de afgelopen keren niet mee kon doen. Aanmelden kan bij José Clarisse, [jclarissew2b@gmail.com](mailto:jclarissew2b@gmail.com)

Over een maand, op 1 juli 2023, is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in Nederland. Keti Koti heet deze dag, die o.a. in Leiden uitbundig zal worden gevierd. Ook in de Protestantse Kerken zal er aandacht aan worden gegeven.

Zo is De Verbinding bezig er een expositie over te organiseren.

Ds. Barbara Heubeck van de Verbinding zoekt mensen, liefst ook vanuit andere geloofsgemeenschappen, die zich voor de organisatie ervan willen inzetten. Aanmelding kan bij haar, via [ds.heubeck@kpnmail.nl](mailto:ds.heubeck@kpnmail.nl)

Op zondag 9 juli is de laatste dienst met jongeren van dit seizoen.

Het thema zal zijn: 'De toekomst, droom of nachtmerrie?' We bereiden deze dienst voor met de jongeren op dinsdag 4 juli in het Hooglandse Huys. Ze zijn welkom, vanaf 18.00 uur, we eten eerst een pizza. Aanmelden kan bij Tim Wildeman, [tim.omarm@gmail.com](mailto:tim.omarm@gmail.com)

*Met een hartelijke groet,  
Ds. Margreet Klokke*

**o-o-o-o-o**

## **In memoriam**

### **Inge Schoonheim – Janson**

*Op vrijdag 26 mei is, na een aantal moeilijke jaren van lichamelijk en geestelijk krachtverlies, Inge Schoonheim – Janson overleden. Ze is 85 jaar geworden.*

Geboren als één van een tweeling in een groot Rooms Katholiek gezin, trad ze na haar middelbare school en verpleegsters opleiding in als zuster in een klooster in Breda. In deze periode heeft ze zich verder geschoold in haar vak, maar merkte ze geleidelijk aan dat ze als persoon niet tot haar recht kwam. Ze nam de moeilijke beslissing om weer uit te treden. Kort hierna ontmoette ze Pieter Schoonheim, met wie ze trouwde en twee kinderen kreeg. Het gezin verhuisde naar München, woonde kort in Amsterdam en langer Middelburg en kwam tenslotte weer terug naar Leiden, waar het echtpaar zich aansloot bij de Leidse Binnenstadsgemeente. Inge groeide uit tot een zorgzame moeder en vrouw, deed allerlei vrijwilligerswerk en volgde de sociale academie. Wáár ze maar was, kreeg ze de rol van de barmhartige Samaritaan – voor patiënten, daklozen, verslaafden, psychiatrische patiënten, buurt - en kerkgenoten. Na het overlijden van Pieter werd ze lid van de poetsploeg van de Hooglandse Kerk. Daar leerde ze René van Haelen kennen, met wie ze eerst een vriendschap ontwikkelde en later méér. Drie jaar geleden begon het lichamelijk en geestelijk krachtverlies, dat maakte dat ze haar huis in de Paganinistraat moest verlaten. De barmhartige Samaritaan moest nu hulp ontvangen – een hele omschakeling. Iedereen die haar bezocht, merkte dat ze de rollen graag weer terugdraaide, door je te vragen hoe het nu eigenlijk met jón ging... In de afscheidsdienst, die op vrijdag 12 juni is gehouden in de Hooglandse Kerk, is Exodus 33 gelezen, waarin de Eeuwige zich aan Mozes openbaart door de werkwoorden genade schenken

en barmhartig zijn. Een passende tekst, want Inge heeft tijdens haar leven deel uitgemaakt van deze werkwoorden. Een eenheid met de Eeuwige, die niet wordt aangetast door de dood.

We gedenken haar met genegenheid.

*Ds. Margreet Klokke*

### ***Hendricus Johannes Mattheus***

*Op 21 mei 2023 overleed Hendricus Johannes Mattheus.*

Henk Mattheus was een geboren en getogen Leidenaar. En een heel actieve man. In de samenleving en in de kerk. De samenleving diende hij gedurende zijn arbeidzaam leven in het Onderwijs, dat zijn passie was. Maar hij had nog meer passies, waarvan muziek wel de belangrijkste was.

En daarvan heeft heel kerkelijk Leiden kunnen genieten. Uiteraard met name zijn wijk Zuid-West, maar ziekenhuizen, verzorgingshuizen, ja overal waar gezongen kon worden kon je hem als begeleider vinden.

Na zijn pensionering in het Onderwijs werd hij kerkelijk actief. Misschien moet ik zeggen, nog meer kerkelijk actief: Voorzitter van de beroepingscommissie, gecombineerd met het voorzitterschap van de wijkkerkenraad, maar ook als pionier samen met Anton Dronkers van de Diaconie in de zoektocht naar een mogelijke verbinding met de Hongaarse Kerken in het Roemenië van - toen nog - Ceaucescu.

Dat leidde tot een nu nog hechte uitwisseling met de kerk in Havad.

Kortom: een zeer in kerk en maatschappij betrokken mens. Dat is ook niet onopgemerkt gebleven: een

Koninklijke Onderscheiding werd zijn deel.

Er kwam ook een tijd dat hij minder verbondenheid voelde met de wijkgemeente Zuid-West waar hij zoveel voor had betekend, en zich beter thuis voelde in de Hooglandse Kerk. En er kwam helaas ook een tijd dat een sluipende ziekte hem het kerken onmogelijk maakte, en hem zelfs in het verzorgingshuis Groenhoven deed belanden, waar de levenskaars langzaam doofde.

We hebben hem in besloten kring, in zijn eigen huis met vrouw Tineke en zijn drie zonen plus de kleinkinderen en achterkleinkind, herdacht met hun ontroerende bijdragen, waarbij de muziek uiteraard ook leidend was:

*O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stopt,  
dan draagt mij uw muziek ( Lied 512).*

*Ds. Bernard Schelhaas*

**o-o-o-o-o**

## **Evensong**

**gezongen door de Leidse Cantorij**

Op zondag 11 juni 2023 om 17.00 uur vindt de derde Choral Evensong van dit seizoen plaats in de Hooglandse Kerk.

Uitvoerenden zijn:

- > *de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons*
- > *Organist: Willeke Smits*
- > *Voorganger: ds. Harold Schorren*

Te horen is Anglicaanse koormuziek uit zowel de 16e eeuw als van recenter

datum, zoals het buitengewoon feestelijke *“Let all the people praise Thee, O God”* van *William Mathias*, geschreven destijds voor de huwelijksdienst van Charles en Diana. Het *Magnificat en Nunc dimittis*, de vaste gezongen onderdelen tijdens een evensong, zijn ditmaal van de hand van *George Dyson*.



*De Leidse Cantorij*

Iedereen is van harte welkom om deze evensong bij te wonen in de Hooglandse Kerk en te genieten van de prachtige muziek en de unieke sfeer. De evensong is ook te volgen via livestream of [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl). meer informatie hierover kunt u vinden op [evensongsleiden.nl](http://evensongsleiden.nl).

**o-o-o-o-o**



## **Labyrintavond** **in de Vredeskerk**

Dinsdag 13 juni wordt er een Labyrintavond georganiseerd in de Vredeskerk. We starten om 20:00 uur.



We proberen deze avond het Pinksterverhaal te doorleven.

Het lopen van een Labyrint is een meditatieve oefening. Door de structuur die het lopen biedt, op het pad dat door het labyrint wordt aangegeven, krijg je een beleving en daardoor nieuwe gedachten aangereikt.

Als je wilt meedoen, meld je dan aan door een mail te sturen naar: [labyrint.pgl@gmail.com](mailto:labyrint.pgl@gmail.com). Dan hebben wij een indicatie van het aantal deelnemers.

*Barbara, Jutta, Rietje en Marius*

**o-o-o-o-o**

## **Speeltuinmiddag** **In de doorbraak**

Op zondag 25 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse speeltuinmiddag!



Na kerktijd zijn alle kinderen met hun ouders welkom in speeltuin De Doorbraak, Katoenpark 1 in Leiden. Daar gaan we eerst limonade en koffie/thee drinken met wat lekkers erbij. Daarna kunnen de kinderen heerlijk spelen en de ouders met elkaar bijpraten.

De Doorbraak ligt aan de Singelparkroute en is onlangs vernieuwd. Het is een natuurspeeltuin en er zijn ook allerlei leuke speeltoestellen te vinden. Zie ook: [www.svdedoorbraak.nl](http://www.svdedoorbraak.nl) Het is niet nodig je vooraf aan te melden. Wel is het fijn als elk gezin wat voor de lunch meeneemt, dan delen we dat met elkaar en is er voor iedereen genoeg.

Rond 13.30 - 14:00 uur sluiten we de middag af. Mocht je vragen hebben, dan kun je mij natuurlijk even aanschieten in de kerk of mailen op: [jclarissew2b@gmail.com](mailto:jclarissew2b@gmail.com) Tot dan!

*Jose Clarisse, ouderling*

**o-o-o-o-o**

## **Stiltewandeling**

Graag nodigen we je uit voor een stiltewandeling met als thema 'zachtmoedigheid' op donderdagavond 15 juni om 19.30 uur. We ontmoeten

elkaar bij 'de Tuin van de Smid' in Polderpark Cronesteyn (Polderpad 8, 2322 LB Leiden).



We lopen ongeveer een uur in stilte, afgewisseld door teksten en liederen. Dit keer zijn het grotendeels verharde paden. Voor wie dat wil, is er na afloop gelegenheid om iets te drinken en elkaar te ontmoeten in het restaurant van 'de Tuin van de Smid'. Aanmelden graag bij Sytske Wiersma: [sytske.wiersma@ziggo.nl](mailto:sytske.wiersma@ziggo.nl). Je bent van harte welkom!

*Met vriendelijke groet,  
Willemien, Drieke, Helmut en Sytske*

o-o-o-o-o

## ***Verslag Nepal bezoek april/mei 2023***

*door Ram Budhathoki*

Afgelopen meivakantie ben ik weer naar Nepal geweest. Het was leuk om na zeven jaar weer mijn broer te ontmoeten die met zijn familie in Canada woont. Naast andere projecten heb ik ook de kinderen bezocht waarvoor wij vanuit de LBG het schoolgeld betalen via onze maandelijkse actie 'gebak voor Nepal'.

Shishir: Ik heb zijn nieuwe school bezocht samen met Shishir en zijn ouders. Hij is van school veranderd voor kwalitatief beter onderwijs. Hij is inmiddels begonnen op de nieuwe school en heeft het prima naar zijn zin. Vanuit de LBG hebben wij het schoolgeld voor het schooljaar 2023-2024 betaald. De ouders van Shishir betalen voor schooluniform, boeken, schoeltas en schoolbus.



*Shishir*

Op de foto hierboven gaat Shishir in zijn nieuwe schooltrainingspak naar school.



*Aayusha, Alisha, Sagorika en Sagona*

### Zusjes Aayusha en Alisha:

Ze doen het goed op school. Aayusha zit in groep 7 en Alisha in groep 5.

### Zusjes Sagorika en Sagona:

Deze meisjes doen het ook prima op school. Sagorika zit in groep 10 en Sagona in groep 8.

Ook het schoolgeld van alle vier de meisjes is dankzij de LBG betaald voor het schooljaar 2023-2024. En ook hier betalen de ouders voor schooluniform, boeken, schooltas en schoolbus. De vier meisjes zitten bij elkaar op school in Changu.

De bonnetjes voor het schoolgeld van de vijf kinderen zijn ter verantwoording gedeeld met de Diakonale Raad van de LBG en de penningmeester van mijn stichting Social Development Nepal (SDN).

Ouders en kinderen zijn zeer dankbaar voor onze hulp. De kinderen zeggen dat ze hierdoor extra motivatie krijgen om te studeren. Namens de ouders en kinderen uit Changu heel veel dank!

Mocht u meer informatie willen over dit project of over de andere projecten van stichting SDN, dan kunt u mij natuurlijk benaderen.

*Ram Budhathoki*

06 20145700 / [ram009771@hotmail.com](mailto:ram009771@hotmail.com)

**o-o-o-o-o**

## ***Imani en SukaDuka***

Sinds kort heeft De Bakkerij twee opvanghuizen om te voorzien in (tijdelijke?) noodopvang voor gasten uit Ter Apel.

In april mochten wij een nieuw gezin verwelkomen in onze noodopvang Imani. Het betreft een alleenstaande moeder uit Oeganda met een zoon van 12 en een dochter van 10. En later volgden gasten uit Somalie en Syrië. In huize SukaDuka is het wachten op de eerste bewoners. Deze kwamen deze week: twee gezinnen uit Iran.



Makaazi Ya Imani is Swahili en staat voor 'Huis voor (herwonnen) geloof en vertrouwen'. SukaDuka is een bekend begrip in het Indonesisch / Bahasa en staat voor Lief en Leed, of de 'ups and downs' in het leven.



Dat de bewoners van dit huis zowel het goede als het moeilijke in het leven met elkaar mogen delen en dat De Bakkerij een (tijdelijk) thuis mag zijn om hier plek aan te bieden.

### **Oproep**

Voor de nieuwe bewoners is het, afhankelijk van hun achtergrond en situatie (kinderen of niet), fijn om verschillende vrijwilligers te hebben die wekelijks of af en toe langs komen voor een kopje thee, laagdrempelige taallessen of activiteiten of iets leuks voor de kinderen. Heb jij hier tijd voor en zin in? De duur is enkele maanden tot maximaal een half jaar. We horen het graag! Meer informatie of aanmelden via De Bakkerij,

*info@debakkerijleiden.nl*  
071-514 49 65



## Steun in de rug

Dat heb je soms.  
Je weet je geen raad.  
Je weet niet hoe of wat  
hoe het nu met je gaat.  
Je hebt het helemaal gehad.

En juist dan onverwacht  
wat je niet had gedacht  
vind jij je weg terug.  
Zijn hand is een steun in de rug

Uit: Lied 785 : 1



## Agenda

|         |                            |           |                  |
|---------|----------------------------|-----------|------------------|
| 11 juni | Evensong                   | 17.00 uur | Hooglandse Kerk  |
| 13 juni | Labyrintlopen              | 20.00 uur | Vredeskerk       |
| 13 juni | Gemeenteavond              | 20.00 uur | Hooglandse Huys  |
| 14 juni | Moderamen                  | 09.00 uur | Hooglandse Huys  |
| 15 juni | Stiltewandeling Cronesteyn | 19.30 uur | Tuin van de Smid |

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 25 juni**.  
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 19 juni**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:  
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

[Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,  
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505  
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl