

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



9 april 2023, 31^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Paaszondag 9 april 2023, 10.00 uur.

Voorganger: ds. M. R. Klokke

Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en onderhoud kerkelijke gebouwen.
op rekening NL71INGB0678651094 t.n.v.
Protestantse Gemeente Leiden o.v.v. collecte
9 april 2023 LBG, overmaken via de GIVT-app
of de Appostel-app

Vieren:

Zondag 9 april, Paasmorgen ds. Margreet Klokke, met medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons, pauken en trompetten.

Zondag 16 april, ds. Peter Verhoef, Alkmaar.

Zondag 23 april, ds. Barbara Heubeck-Duijts, Dordrecht.

17.00 uur Evensong ds. Egbert van der Weide, Warmond



In deze Op de Hoogte:

- ***Van de predikant***
- ***Samen onderweg***
- ***In memoriam Joke Melse***
- ***Jeugd van Tegenwoordig***
- ***Evensong 16 april***
- ***Blijvend gedenken***
- ***Taizé-viering***
- ***Versterking kliederkerkteam***
- ***Agenda***



Van de Predikant

Van Palmpasen naar Pasen

Wat was het een bijzonder feestelijk begin van de Palmpaasdienst, vorige week, met die

lange stoet kinderen die de kerk binnen kwam. Daar is veel werk aan voorafgegaan!

Dank aan de jeugdouderlingen en de ouders die dit mogelijk hebben gemaakt. U vindt er mooie foto's van, in deze Op de Hoogte. Ik hoop en verwacht dat deze ervaring de kinderen later nog zal bijblijven als een moment van verbinding en verwondering.

Vandaag is het Pasen. We vieren het feest van de opstanding, leven van Godswege, dwars door de dood.

Dat doen we met orgelmuziek, met trompetten en pauken, met zang van de cantorij en niet te vergeten met alle geliefde Paasliederen die we zelf zullen zingen. In de stille week hebben we ons laten leiden door het evangelie naar de beschrijving van Johannes, ook op Pasen zullen we er dan ook uit lezen.

Allen een stralend en hoopvol Paasfeest gewenst!

Opvoeden met geloof

Op donderdag 20 april is er weer een Zoom-bijeenkomst gepland van de intervisiegroep 'Opvoeden met geloof'. Er worden mooie en lastige ervaringen rond opvoeden met geloof gedeeld. Er wordt inspiratie gezocht in het boek 'Nooit meer een kleurplaat'. Je bent welkom, aanmelden kan bij Robert Huurnink (robert.huurnink@pg-leiden.nl) of bij mij.

Gezocht en gevonden

In de vorige Op de Hoogte kunt u de profielschetsen nog lezen voor de twee diakenen, twee ouderlingen, één jeugdouderling en twee vrijwilligers voor Bijzonder Kerkenwerk Leiden die we vanaf de zomer nodig hebben. Intussen zijn er positieve gesprekken gaande met een aantal gemeenteleden over de vervulling van een aantal van deze vacatures. We hopen nog op suggesties van uw kant!

Weekje weg

Ik heb een weekje vakantie, van 9 tot 16 april. Ds. Mirjam Buitenwerf vervangt mij, haar telefoonnummer is 06-40425789.

*Met een opgewekte Paasgroet!
Ds. Margreet Klokke*

o-o-o-o-o

Samen Onderweg

Truus en Kees Zaalberg

We liepen met elkaar de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella en op dat moment in Frankrijk.



De dagen rijgen zich aaneen en lijken op elkaar, maar vandaag was het zondag. We waren al vroeg op pad gegaan en de pas zat er goed in.

Het was stralend weer die zondagmorgen en om de zondagse sfeer een handje te helpen zetten we samen een lied in van Huub Oosterhuis: 'Een schoot van ontferming is onze God.

Hij heeft ons gezocht en gezien' Zoals de opgaande zon aan de hemel. Het woord verwondering viel, verwondering vanwege die tekst, 'gezocht en gezien' nu en hier, onderweg, net zoals de zon elke morgen weer verschijnt. Je stelt je open, je voelt de zondag en wilt die ervaren als een aanraking van de Eeuwige, je loopt door zo'n overweldigend stuk natuur, we genoten zo intens van wat we om ons heen zagen: de tuin van God. Dan zomaar, ligt daar tussen bomen en omgeven door een oude muur waarbinnen een tuin en een kerkhofje, een oud Romaans kerkje. We versnelden onze pas, het was vijf voor tien en we voelden ons verbonden met de gemeente in Leiden waar ook de viering van de dienst een aanvang nam.

Na de afdaling kwamen we bij de ommuring van het kerkje aan, waar we de poortdeur openden en zagen een oudere man in de tuin bezig. Hij rechtte zijn rug en heette ons welkom, zag dat we pelgrims waren en wees ons de kraan voor drinkwater. Hij bracht ons naar de ingang van het Romaanse kerkje, dat genoemd was naar een beschermheilige van de streek: Sainte Germaine. Het was nog net geen ruïne, de vogels vlogen wel in en uit, de ramen zaten er niet allemaal meer in, de banken waren afgedekt met papier vanwege de rondvliegende vogels. Het altaar stond nog intact in de absis.

We namen het papier van een stukje bank weg en gingen zitten en probeerden stil te worden: één met de ruimte om ons heen. We zongen wat en werden heel stil..... Na enige tijd gingen we naar buiten de zon in. We zetten koffie en dronken het, met onze rug tegen de kerkmuur gezeten, de eeuwen kwamen langs en we voelden ons blij en gesterkt. De tuinman was verdwenen en wij, wij vervolgden onze weg met blijdschap.

o-o-o-o-o

Palmpasen 2023

Feestelijke intocht zondag 2 april

Vorige week zondag hebben we met

meer dan 40 kinderen Palmpasen-stokken versierd. Wat een mooie grote groep! In een feestelijke optocht liepen we de kerk binnen. Alle versierselen aan de stok

hadden een betekenis: De stok had de vorm van een kruis waar Jezus aan gestorven is, het kruis was omwikkeld met paars (lijden) en wit (feest) crêpepapier, Er hing een buxustakje aan: palmladeren waarmee mensen naar Jezus zwaaiden, en zoutjes: verwijzing naar de zoute tranen van Jezus, twaalf doppinda's: de twaalf leerlingen van



Jesus, elk met twee nootjes van binnen: goed en kwaad, rozijnen: symbool voor de zilverstukken waarmee Judas werd beloond voor zijn verraad, een broodhaantje: verwijzing naar de haan die kraaide toen Petrus Jezus had verraden, sinaasappel(thee): de zure wijn die Jezus aan het kruis kreeg, dropveter: staat voor de beveiliging van het graf, paaseitjes en zonnebloemzaadjes: symbolen van leven na de dood. Zaadjes worden begraven en rijzen daarna hoog op. Hopelijk heeft de Palmpasen-stok geholpen om afgelopen week toe te leven naar het Paasfeest. Graag laten we een paar foto's zien die Simon heeft gemaakt!



Dank aan iedereen die heeft geholpen op Palmpasen - speciaal noemen we Kees Zaalberg die van te voren de kruisen in elkaar heeft getimmerd.

Jasmijn en Jose

In memoriam

Op 21 maart, de dag dat de lente begon, is op 90-jarige leeftijd overleden Joosje Melse – van Vliet, die tot voor kort woonde aan de Händelstraat 21.

Joke was een echte Leidse. Ze groeide op in de Herenstraat/Magdalena Moonstraat. Ze ging op school aan de Kaasmarkt en deed een opleiding in de administratie – verder leren zat er indertijd vaak niet in voor meisjes! Al jong kwam ze Jaap Melse tegen, met wie ze trouwde en – tot hun grote geluk! – na lang wachten een dochter kreeg. Joke kon goed vertellen, over haar familie, de familie van Jaap, de oorlog, de diverse kerken waar ze bij had gehoord, de dominees, de clubjes waar ze aan deelnam, de vriendinnen die ze er kreeg en natuurlijk over haar dochter Nelleke en wie bij haar hoorden. Eigenlijk gingen al haar verhalen over mensen. Ze leefde met hen mee, in goede en kwade dagen. Ze gunde hen hun geluk, en was betrokken bij hun verdriet. Verbinding was haar grootste talent. Soms was het verlies en verdriet van mensen om haar heen haar teveel, vooral in de periode dat ze zelf in de rouw was, na Jaaps overlijden nu twee-en-een-half jaar geleden. Dan gaf het ook geloofsvragen. Daar vond ze overigens zelf een antwoord op: 'Ik denk dat God liefde is'. In de dankdienst voor haar leven, die gehouden is op 28 maart in haar zo vertrouwde Hooglandse Kerk, is dan ook gelezen uit 1 Johannes 4, waar



staat: Niemand heeft ooit God gezien, maar als we elkaar liefhebben blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Na de dienst was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Familievrienden hadden speciaal daarvoor appeltaarten gebakken naar het recept van Joke.

Aansluitend is ze in de kleine kring van haar familie bij Jaap begraven op begraafplaats Rhijnhof.

Wij gedenken haar met genegenheid.

MRK

o-o-o-o-o

Oproep:

leiding voor de Jeugd van Tegenwoordig

Wij zijn met ingang van het nieuwe seizoen, per aanstaande september dus, op zoek naar extra leiding voor de Jeugd van Tegenwoordig.

De Jeugd van Tegenwoordig zijn de jongeren in de leeftijdsgroep vanaf de brugklas tot en met een jaar of 16. We komen de 2 e zondag van de maand tijdens de dienst bij elkaar in het Hooglandse Huis.

Doordat er leiding is gestopt, maar ook omdat we werken met het vierogenprincipe zijn we hard op zoek naar nieuwe leiding. Als je wel wilt helpen, maar voorbereiden en leiden van de groep niet ziet zitten of nog spannend vindt, mag je ook als het extra paar ogen fungeren en hoef je dus alleen maar aanwezig en gezellig te zijn.

We zijn ondertussen ook aan het kijken of we een nieuwe invulling kunnen geven aan de Jeugd van Tegenwoordig. Leuk als je daar ook over mee wilt denken!

Als je interesse hebt of meer wilt weten, kun je contact opnemen met Antje Ras via antjeras@hotmail.com of 06-25226116.

o-o-o-o-o

Evensong

Hooglandse Kerk

Op zondag 16 april 2023 wordt de eerste Evensong van dit seizoen verzorgd door *St. Fin Barre's Cathedral Choir* (Cork, Ierland) onder leiding van Peter Stobart. Het 'Father'-Willis orgel wordt bespeeld door Robbie Carroll. Liturg is ds. Egbert van der Weide.



De historie van het koor van Peter Stobart gaat terug tot 1328. Inmiddels bestaat het koor uit een jongens- en een meisjeskoor en zingt het koor in binnen- en buitenland.

Het wordt een feestelijke Evensong waarin Pasen uitgebreid doorklinkt. Zo wordt aangevangen met de Paas Antifoon 'Surgens Jesus' van de Engelse componist Peter Philips (1560-1628). Het 'Magnificat' en 'Nunc Dimittis' in A is van de in het Ierse Dublin geboren Charles Villiers Stanford. Ook de anthem 'Ye choirs of new Jerusalem' is door hem geschreven. Stanford wordt beschouwd

als een van de belangrijkste grondleggers van de moderne Anglicaanse kerkmuziek. Als hymns worden gezongen 'The day esurrection', 'The Lamb's high banquet we await' en het bekende 'Thine be the glory'. Vooraf speelt Robbie Carroll de ingetogen 'Elegy' van George Thalben-Ball. Hij besluit de Evensong met de uitbundige 'Processional' van William Mathias.

***U bent van harte welkom!
Aanvang 17.00 uur.***

Deur opent om 16.30 uur. Meer info op <https://www.evensongsleiden.nl/>

o-o-o-o-o

'Blijvend Gedenken'

Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden en omstreken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zondag 16 april a.s. vindt voor het eerst de jaarlijkse herdenking plaats in de Petruskerk aan de Lammenschansweg.

Aanvang om 19:30 uur De kerk is open vanaf 19:00 uur.

Arthur van Kleeff en Wil Witte zullen een Leidse familiegeschiedenis vertellen, getiteld:

"De biechtstoel van de Petruskerk".

Chazan Ken Gould, Herman Lodder (orgel/piano) en de violisten Karin Goei en Adriaan Bedner verzorgen de muziek. Jongeren lezen namen van vermoorde Leidse joden en leggen bloemen neer.



De herdenking wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden. De herdenking is voor iedereen: jong of oud, jood of niet-jood, gelovig of niet-gelovig. Kortom voor iedereen die bereid is om niet te vergeten. Leerlingen en studenten uit Leiden en omgeving worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen aan de herdenking. Aansluitend aan de herdenking is vanaf ca 20:30 uur een ontmoeting in de kerk. Tevens is er een collecte voor de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden.

Graag ontmoeten wij u op 16 april. Met vriendelijke groet,

*Truus de Haan, voorzitter Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden
www.herdenkingleiden.nl /
info@herdenkingleiden.nl*

o-o-o-o-o

Taizé-viering

op zondag 23 april 2023, 19:00 uur, in de Vredeskerk

Het verlangen naar gezamenlijk beleefde

stilte, gebed, lezing van de Bijbel en het zingen van Taizé-liederen zijn de

mooie ingrediënten van Taizé-vieringen voor jong en oud. Ook bij wie niet zelf in Taizé geweest is, weet Taizé-muziek menig hart te raken.

De Oecumenische Taizégroep Leiden organiseert weer een Taizé-viering op zondag 23 april 2023, 19:00



uur in de Vredeskerk waarin de overdenking uitgesproken zal worden door verpleeghuispastor Ds. Janco Wijngaard verbonden aan PGL-gemeenschap Leiden ZW. Het thema is 'Angst en Onvrede'.

Namens de 'Oecumenische Taizégroep Leiden'

Theo Krispijn en Mieke van der Heijden

o-o-o-o-o

Gezocht:

Ieden kernteam Kliederkerk

Vier keer per jaar is er onder verantwoordelijkheid van de LBG op zaterdagmiddag tussen 16 en 18 uur een Kliederkerk: een programma voor kinderen en hun ouders/verzorgers – van binnen en buiten de kerk.

We beginnen met een Bijbelverhaal, gaan daarna het thema creatief uitwerken met knutsels en activiteiten, en we sluiten af met een gezellige maaltijd. Deze middagen worden bezocht door ca. 25 kinderen en 25 volwassenen, en het is een goede manier om als ouders elkaar informeel te ontmoeten en samen met je kinderen kerkzijn te beleven.

Wat bieden we?

Als kernteam hebben we veel ervaring opgebouwd met het organiseren van een Kliederkerk. De draaiboeken liggen klaar, er is een ruim bestand helpers en er zijn ideeën genoeg voor thema's, ook de website van de PKN helpt ons aan ideeën. Er is ook een voorraad aan benodigdheden zoals knutselmaterialen en

benodigdheden om te eten. Je komt in een geolied enthousiast team. We zijn nu met z'n drieën en willen graag uitbreiden naar zes personen. Dan kunnen we de vier Kliederkerk-middagen verdelen tussen twee subteams, zodat je twee keer per jaar aan de beurt bent.

Wat vragen we?

- Je voelt je betrokken bij het jeugdwerk van de LBG en je vindt het belangrijk dat kinderen en hun ouders ook een plaats hebben in de gemeente. Ook als je zelf geen kinderen hebt, ben je uiteraard welkom in het team;
- Je houdt van dingen organiseren en samenwerken, we kunnen op je inzet rekenen en je houdt ook via app of mail contact met de rest van het team;
- Je bent twee keer per jaar aanwezig op zaterdag van 14 tot 19 uur;
- Je neemt twee keer per jaar deel aan een digitale vergadering in de avond om de komende editie voor te bereiden;
- In gezamenlijkheid verdelen van taken, je kunt denken aan:
 - Chef knutsel: creatieve uitwerking van het thema
 - Praktische zaken: regelen van vrijwilligers, reservering van de kerk
 - PR: versturen van uitnodigingen via mail en app en nieuwsbrieven en socials
 - Bijhouden van aanwezigen
 - Chef boodschappen: menu bedenken, inkopen doen
 - Inkopen doen voor de uitwerking van het thema (knutselmaterialen)

Enthousiast of meer informatie

nodig? Neem contact op met Esther van de Glind (06 15573019) of Jose Clarisse (06 818167)

Leed

Tenslotte kraait de haan. Het morgenlicht
springt als een hinde uit het struikgewas.

Ik laat het dal van de nacht achter mij
en voor mij ligt een vlakke, uw dag.

Ik voel, nu de warmte zich nestelt,
Hoe koud de duisternis was. Verzet
Wekte zij, ik dreef van het zweet.

Licht is overgave, wijst mij uw weg
naar de rivier waar ik me languit
neerleggen kan tot ik gereinigd ben



Anton Ent, bij psalm 22

Foto: Fran Osuna

Agenda

11 april	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
15 april	Kamervragen met Joost Vullings en Xander van der Wulp	16.00 uur	Hooglandse Kerk
16 april	Herdenking Jodenvervolgung	19.30 uur	Petruskerk
18 april	Pastorale raad	20.00 uur	Hooglandse Huys
19 april	Kerncursus	20.15 uur	Hooglandse Huys
20 april	Intervisiegroep Opvoeden met..	20.30 uur	Hooglandse Huys
23 april	Evensong	17.00 uur	Hooglandse Kerk
23 april	Taizé-viering	19.00 uur	Vredeskerk

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 23 april**
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 17 april**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuizen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl