

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



12 maart 2023, 31^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 12 maart 2023, 10.00 uur.

Voorganger: ds. B. Kuipers, Rotterdam

Ouderling van dienst: Jan Wolzak

Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en ondersteuning voor gemeenten door PKN, op rekening NL71INGB0678651094t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden o.v.v. collecte 12-3-2023 LBG, overmaken via de GIVT-app of nu al met de Appostel-app (zie pag.7)

Vieren:

Zondag 12 maart, ds. Bert Kuipers, Rotterdam. Zondag 'Oculi'.

Zondag 19 maart, ds. Margreet Klokke, Zondag 'laetare'

Zondag 19 maart, ds. Margreet Klokke, 17.00 uur, cantatevesper.

Zondag 26 maart, ds. Jacob Korf, Den Haag



Kliederkerk
Zaterdag 18 maart
Opgeven vóór 15 maart
(zie pagina 3)

In deze Op de Hoogte:

- Van de predikant
- Bijzonder kerkenwerk
- Kliederkerk
- Livestream oefenavond
- Herdenking Razzia
- Cantatevesper
- Paasbrodenactie 2023
- Liedboekdag Amersfoort
- Agenda



Van de Predikant

Bij de diensten
Aanstaande zondag
12 maart gaat ds. Bert
Kuipers, emeritus
predikant van de
Laurenskerk in
Rotterdam, bij ons

voor. Het is dan de derde zondag in de 40 dagentijd. Deze heet vanouds 'oculi', Latijn voor 'ogen' – een verwijzing naar Psalm 25: 15, waar staat 'Ik houd mijn oog gericht op de Heer'. Deze psalm zal vast ook worden gezongen.

In de week erna, op zondag 19 maart ga ik zelf weer voor. Het is dan de 'roze zondag' van de 40 dagentijd, zondag 'laetare', Latijn voor 'verheugen' naar Psalm 122.

Vijf jaar geleden werd ik op deze zondag verbonden aan de LBG – wat vliegt de tijd! Ik vervolg mijn serie diensten met het thema 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?'.

Cantatevesper

Op 19 maart is er een bijzondere cantatevesper.

Het Alphens Barokconsort zal, in samenwerking met enkele solisten, delen uit de Johannes Passion van J.S. Bach zingen. Het Westeinde Baroque orkest zal hen begeleiden.

Dit alles o.l.v. Joost van Velzen. De vesper wordt in de Hooglandse Kerk gehouden en begint om 17.00 uur. Welkom!

Gezocht en gevonden

Eerder schreef ik al, dat er deze zomer een aantal ambtsdragers aftreedt en dat er dus nieuwe gezocht worden. Hier komen de eerste twee profielen.

Hopelijk denkt u mee, meldt u zichzelf aan of noemt u ons iemand die u geschikt lijkt!

*Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke*

-O-O-O-O-O-

Bijzonder Kerkenwerk

Leiden zoekt:

een voorzitter en een secretaris



De commissie Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) organiseert culturele kerkdiensten zoals Cantatevespers, Evensongs, muzikale Vespers en de Kerstnachtdiensten in

de Pieterskerk. Deze diensten zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor religie en zingeving, ook voor wie meer geloofsvragen dan antwoorden heeft. BKL bestaat momenteel uit twaalf enthousiaste leden, die zich elk inzetten voor één van de activiteiten van de commissie. Daarnaast zijn er meerdere vrijwilligers betrokken bij de praktische uitvoering van de activiteiten.

De BKL-vergaderingen kenmerken zich door constructieve discussies, onderlinge waardering, goede besluitvorming en bovenal door de plezierige sfeer waarin wordt gewerkt. Het is gewenst dat of de voorzitter of de secretaris ambtsdrager wordt en BKL kan vertegenwoordigen in de kerkenraad.

Wat zijn de taken van de voorzitter?

- Het samen met de secretaris voorbereiden van de vergaderingen van BKL –

dit zijn er 4 à 5 per jaar

- Het voorzitten van de vergaderingen

- Het coördineren van de verschillende taken van BKL en het

vertegenwoordigen van BKL naar buiten toe

- Het geregeld aanwezig zijn bij de activiteiten van BKL

Tijdsbesteding:

4 - 6 uur per maand

Gevraagde vaardigheden:

- Leiding geven aan vergaderingen
- Delegeren, motiveren en verbinden
- Communiceren (pr)

Meer informatie bij Roel Wildemans (tel. 06 5424 5912) of Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)

Wat zijn de taken van de secretaris?

- Het samen met de voorzitter opstellen van de agenda van de vergadering van BKL en het notuleren ervan – het zijn er 4 à 5 per jaar

- Het coördineren van en geregeld aanwezig zijn bij de activiteiten van BKL

Tijdsbesteding:

3-4 uur per maand

Gevraagde vaardigheden:

- Notuleren
- Communiceren (pr) en verbinden

Meer informatie bij: Marieke Veenhof (tel. 06 1455 4960) of Margreet Klokke (tel. 06 4822 8505)

-O-O-O-O-O-

Livestream Oefenavond

Recent hebben we verteld over hoeveel mensen live met de diensten meekijken, en ook nog op een later moment de diensten terugkijken. Het voorziet dus

nog steeds, ook nu Corona minder aanwezig is in ons leven, in een behoefte. Daarom heeft de kerkenraad geïnvesteerd in nieuwe Windows laptops.

Op 30 maart a.s. hebben we van 19:00u - 22:00u een oefenavond in de kerk. Als het u leuk lijkt om eens te zien hoe dit werkt, of wellicht om ons team te komen versterken maar eerst even de computer uit de boom wilt kijken, voel u dan van harte welkom op die avond.

Stuur dan svp even een email aan Simon van Wijlen

(simon@vanwijlen.com) of een appje (06-83440

-O-O-O-O-O-

Kliederkerk

over Koning Josia

Beste ouders, verzorgers, kinderen en geïnteresseerden,

*Op zaterdagmiddag **18 maart** is er weer Kliederkerk en dit keer heeft het een koninklijk thema: Koning Josia!*



Luisteren jullie mee naar het mooie bijbelverhaal over de jonge koning Josia? Hierna kunnen jullie meebouwen aan de tempel van het Joodse volk, je als een echte koning verkleden en

meedoen aan een leuke speurtocht en/of knutselproject.
Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd.

Komen jullie ook? Geef je dan op via deze mail (kliederkerk.lbg@gmail.com).
Ingang: via het Hooglandse Huys, inloop vanaf 15:45 uur, start 16:00 uur.
Einde 18:00 uur.

Graag z.s.m. aanmelden, uiterlijk **vóór woensdag 15 maart**, zodat we hier rekening mee kunnen houden met de inkopen.

We hopen jullie de 18'de te ontmoeten!

*Hartelijke groet,
het Kliederkerk team.*

*p.s. we zijn hard op zoek naar extra teamleden, wie vindt het leuk om mee te denken over toekomstige thema's en mee te helpen in de uitvoer?
Vele handen maken licht werk en zo kan de Kliederkerk door blijven gaan in de toekomst!*

-o-o-o-o-o-

“Herdenking ontruiming Joods Weeshuis”

Herdenking 80 jaar van de razzia Joods Weeshuis vrijdag 17 maart.

Op vrijdag 17 maart 1943 werden op last van de bezetter alle vijftig kinderen en negen begeleiders weggehaald uit het Joods Weeshuis in Leiden aan de Roodenburgerstraat. Via Westerbork werden zij naar de vernietigingskampen gestuurd. Slechts vijf kinderen zouden de oorlog overleven.

De kinderen vonden hier in Leiden een warm en hartelijk thuis. Soms waren ze

geen wees, maar door hun ouders uit veiligheidsoverwegingen vanuit Duitsland naar Nederland gestuurd. Helaas was de bezetter wreed en meedogenloos.

Deze dramatische gebeurtenis maakt deel uit van de geschiedenis van Leiden en verdient een plaats in ons historisch bewustzijn.



De herdenking is in 2022 nieuw leven ingeblazen op initiatief van Jan-Jaap de Haan namens de Vereniging Oud Leiden, in navolging

van de herdenking die Jaap W. Focke jarenlang organiseerde met klassen van het Erasmus College uit Zoetermeer.

Ook dit jaar zal de herdenking worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Herdenking Jodenvervolgung Leiden, de Stichting Dodenherdenking Leiden en de St. Josephschool.

De nadruk bij de herdenking ligt op de rol die de leerlingen van groep 8 van de St. Josephschool zullen hebben. Op school hebben zij samen met hun leerkracht de geschiedenis van het Weeshuis besproken en zich verdiept in de Jodenvervolgung tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die is op deze plek zo tastbaar dichtbij, hier bij het weeshuis waar kinderen van hun eigen leeftijd

woonden. Het verhaal maakte grote indruk op de kinderen.

Deze indrukken hebben de leerlingen verwerkt in gedichten. Een aantal van deze gedichten zullen zij tijdens de herdenking voordragen. Ook lezen zij dan de namen van de kinderen en hun begeleiders en leggen steentjes neer bij het koffer-monument voor het Weeshuis naar oud Joods gebruik.

De herdenking wordt beëindigd met het uitspreken van het Kaddisj, het Hebreeuwse gebed dat bij deze gelegenheid plechtig zal worden gezegd.

De herdenking begint om 13.30 uur bij het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgstraat 1 en zal om 14.30 eindigen.

Belangstellenden zijn zeer welkom bij deze korte plechtigheid. Ook zij kunnen een steentje of een eenvoudige bloem neerleggen.

Voor meer informatie: Jan-Jaap de Haan, vicevoorzitter Historische Vereniging Oud Leiden, 0620087613 of jjdehaan74@gmail.com of Truus de Haan, voorzitter Stichting Herdenking Jodenvervolgung Leiden 0621599349. www.herdenkingleiden.nl"

-o-o-o-o-o-

Cantate vesper

op 19 maart 17.00 uur

Hooglandse Kerk

Toen Bach nog geen jaar cantor was in Leipzig, schreef hij muziek op het lijdensverhaal van Jezus. Hij gebruikte daarvoor het evangelie van Johannes, namelijk hoofdstuk 18 en 19, in de vertaling van Luther. In de vesperdienst

van Goede Vrijdag 1724 voerde hij voor het eerst deze Johannes Passie uit in de Nicolaikirche. Op veel plaatsen in de muziek maakt Bach gebruik van muzikale symboliek, bijvoorbeeld waar hij aan het begin van het majestueuze openingskoor, 'Herr unser Herscher' de compositie direct opdraagt aan God, door de drie tonen es, d en g, die staan voor Soli Deo Gloria. .

De evangelietekst wordt afgewisseld door aria's en koralen, met aan het einde de aria : 'Es ist volbracht', gevolgd door het grootse slotkoraal 'Ruht wohl'. Hierna voegt Bach nog het tedere slotkoraal 'Ach Herr, lass dein lieb Engelein' toe, waarin zijn eigen levenseinde centraal staat, waardoor dit markante koraal deze Passiemuziek de kracht van een geloofsbelijdenis verleent.



Op zondag 19 maart worden delen uit deze Johannes Passie uitgevoerd door het Alphens Barok Consort en Westeinde Baroque onder leiding van Joost van Velzen. De solisten zijn Maaïke Landman (sopraan) en Johanni Ackerman (alt) Voorganger is ds. Margreet Klokke, en organist is Willeke Smits. Raadpleeg actuele informatie over de cantatediensten op de website www.stichtingcantate

"Vorbij de komma"

26 Maart Bezinningsdag

Hooglandse Kerk

Op initiatief van de Ekklesia Leiden komen mensen bij elkaar voor een viering, informatieforum, dialoogtafels en samenzang. Het is 150/160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft door Nederland.

Schets van het programma - De dag kent vijf onderdelen:

- 12 uur Viering over het thema 'Eert uw vader en uw moeder' en 'Gij zult niet begeren'
- 14 uur Korte informatieve lezingen met stellingen voor de dialoogtafels
- 16 uur Zang en muziek (tevens kinder- en jongerenprogramma)
- Participatieve kunst, de *160 tinten bruin*.

Aan alle onderdelen kan door iedereen worden deelgenomen.

De bezinning gaat over vragen als: Wat was de rol van het geloof en de kerken in de slavernij? Hoe werkt de knechting van de ene mens door de andere ook nu nog door? In de vorm van dialoogtafels gaan de aanwezigen in groepen van maximaal acht personen hun eigen opvattingen en die van anderen onderzoeken.

Liederen en muziek zullen ons helpen bij de bezinning. Het projectkoor Songs of Freedom zal meedoen aan de viering en de dag afsluiten, maar ook kinderen / jongeren en volwassenen die zich bezighouden met "Afrikaanse muziek" zullen worden uitgenodigd.

Aan het kunstwerk 160 tinten bruin kan door de deelnemers op een ontspannen en niet arbeidsintensieve manier worden bijgedragen.

groet Wim Kuin 06 19734362

Paasbrodenactie 2023

Diaconaal Centrum De Bakkerij heeft ook dit jaar bakkerij Van Maanen bereid gevonden om een speciaal formaat



Paasbrood te bakken en kosten € 7,-- per stuk. De opbrengst, € 2,46 per brood, is bestemd voor het hulpverlenende werk van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de

Rooms Katholieke Diaconie Leiden. De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen. Met de bestelling van dit Paasbrood zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug!

Hoe kunt u een Paasbrood bestellen

Allereerst kunt u vandaag na afloop van de dienst Paasbroodbonnen kopen in de Tuinzaal waar onze diakenen voor u klaar staan.

Ook kunt u tot 14 maart (a.s. dinsdag) uw bestelling door mailen naar de Diaconale raad:

diaconaleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

U ontvangt dan een tikkie ter betaling.
In het weekend van 1 en 2 april ligt uw bestelling klaar in de kerk.
Verdere informatie:

Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44 b
2312 HG Leiden
tel. 071-5144965

-o-o-o-o-o-

Liedboekdag Amersfoort



Tien jaar jong is het Liedboek dit jaar en breed in gebruik genomen in de kerken. Binnen de rijke inhoud valt intussen nog steeds veel te ontdekken. En ook

in andere leefkringen dan de kerkdienst heeft het veel te bieden.

Kortom: het is tijd voor een grootse
Liedboekdag

op zaterdag 13 mei in de Sint Joriskerk, Amersfoort van 10.30 tot 16.30 uur.

We zingen parels uit het *Liedboek*, *zingen en bidden in huis en kerk* en de vorig jaar verschenen aanvulling *Psalmen anders*. De dag wordt afgesloten met een vesper.

Aan deze dag werken mee:

kerkmucici Catrien Posthumus Meyjes, Willeke Smits en Wim Ruessink.

Kleinkoor Colore o.l.v. Maria den Hertog. Liedboek Sessions o.l.v. Wim Ruessink.

Theologen Gert Landman, Klaas Holwerda, Maartje Wildeman en Erick Versloot.

*Uit het wachten komt de vonk,
uit het ruisen komt de rust,
uit de stilte komt het lied,
kom Geest van boven, kom:
bevestig ons, en wees
de vonk, de rust, het lied.*
Lied 684

Kosten zijn € 25,-(incl. koffie en thee, excl. lunch)

Meer informatie en aanmelding via www.kerklied.net

Via Crucis

Op Palmzondag 2 april 2023, aan het begin van de stille week voor Pasen, wordt de muzikale vesper 'Via Crucis' van Franz Liszt uitgevoerd in de Hooglandse Kerk, aanvang 17.00 uur.

Medewerkenden zijn:

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
Pianist Willem Brons

Voorganger: ds. Margreet Klokke.
Organist: Willeke Smits.

De Appostel app opvolger van Givt

Inmiddels maken veel gemeenteleden gebruik van de Appostel app.

Zoals bekend nemen we vanaf mei afscheid van de Givt app.

Advies is dan ook als u digitaal wilt (blijven) geven aan de collectes de Appostel app op korte termijn te installeren en te gebruiken zodat u voldoende tijd hebt om te wennen en eventuele vragen te stellen.

U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

<https://www.skggouda.nl/skg-collect/apposte-app/>

of gebruik te maken van één van de QR-codes op uw liturgieblad.

Zondag 'Oculi'

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrienden
naar zijn vreeverbond getoond.
De-ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten

Psalm 25 v 7



Diaconale Paasbrodenactie 2023

Bestel vandaag in de Tuinzaal uw Paasbrood (zie pagina 6 in deze Op de Hoogte)

Agenda

14 maart	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
14 maart	Meditatiecurcus	20.30 uur	Hooglandse Kamer
16 maart	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys
18 maart	Kliederkerk	15.45 uur	Hooglandse Huys
19 maart	Cantatevesper	17.00 uur	Hooglandse Kerk
26 maart	Bezinningsdag	12.00 uur	Hooglandse Kerk
30 maart	Oefenavond livestream	20.00 uur	Hooglandse Kerk

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 26 maart**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 20 maart**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl