

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



29 januari 2023, 31^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 29 januari 2023, 10.00 uur.
Voorganger: ds. M.R. Klokke
Ouderling van dienst: José Clarisse
Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en ondersteuning voor gemeenten door PKN, op rekening NL71INGB0678651094t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden o.v.v. collecte 29-1-2023 LBG, overmaken via de GIVT-app of nu al met de Appostel-app (zie pag.7)

Vieren:

Zondag 29 januari, ds. Margreet Klokke, doopdienst. Tweeluik: 'Over koningschap en macht'

Zondag 5 februari, ds. Margreet Klokke, met medewerking van de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons.

Zondag 12 februari, ds. Mirjam Buitenwerf, De Regenboog.



Kindernevendienst

Mozes wordt geboren
Exodus 2:1-10

In deze Op de Hoogte:

- **Van de predikant**
- **Postzegelactie**
- **Oppassers gevraagd!!**
- **Paasgroetenactie**
- **LBG livestreams**
- **Bezoek aan Nepal**
- **Nieuw: de Appostel-app**
- **Agenda**



Van de Predikant

Bij de diensten

Vandaag, zondag 29 januari, is er een doopdienst.

Bine Marie Josephine, dochter van

Sebastiaan Tijsterman en Sabine Jimkes en zusje van Nathan en Elsa, zal worden gedoopt. Bine is zes jaar, ze maakt haar eigen doop dus bewust mee. Heel bijzonder, ook voor wie er getuige van zijn. Van harte geluk gewenst, familie Tijsterman/Jimkes! Het is de eerste in een tweeluik met als thema 'Over koningschap en macht', we lezen over koning Achab onder wiens leiding er een grote droogte komt. Alleen het levende water van het woord kan in die situatie voor toekomst zorgen!

Volgende week zondag, 5 februari, wordt er een ander bekend verhaal over koning Achab gelezen. De Leidse cantorij o.l.v. Hans Brons werkt dan mee aan de dienst.

Gezocht en gevonden

Na twee oproepen in de digitale nieuwsbrief zijn er twee nieuwe liturgiemakers gevonden. Het team bestaat nu uit Roel Wildemans, Popko Kuiper en Ton Zeilstra. Ik wens hen heel veel succes en bedank Kathinka de Ruiters en Cor Hoogerwerf, die deze taak allebei zo'n 4, 5 jaar hebben gedaan, van HARTE!

Er heeft zich ook iemand gemeld om de Stichting Cantate Domino te versterken. Haar naam is Sylvia de Jonge-Provoost. Heel fijn dat er elke keer weer

mensen bereid blijken om zich in te zetten voor hun kerk!

Het is intussen al weer bijna vier jaar geleden, dat er in de zomer zeven nieuwe ambtsdragers bevestigd werden. Al deze ambtsdragers hebben een baan en soms ook een jong gezin – wat best bijzonder is, in de kerk. Bovendien zijn het vier pittige jaren geweest, door de impact van Corona op onze kerk. Dat betekent dat zij niet allemaal zullen bijtekenen voor nog een (halve) termijn. De komende tijd zal de kerkenraad daarom alvast op zoek gaan naar opvolgers. Profielschetsen zullen in de Op de Hoogte en op de website komen. Denk er vast over na, op je jezelf geroepen voelt het stokje over te nemen!

Dienst met jongeren

Op zondag 19 februari is er weer een dienst met jongeren. Het thema ervan zal zijn: 'Over vastlopen en verdergaan'. Tim Wildeman en ik bereiden de dienst met de jongeren voor op donderdag 9 februari van 18.00 tot 20.00 uur. Er is eerst pizza, en dan gesprek.

*Met een hartelijke groet!
ds. Margreet Klokke*

-O-O-O-O-O-



Postzegelactie

Nu de Kerst en het Nieuwjaar weer achter ons liggen, bent u de nieuwjaarskaarten en de postzegels vast alweer aan het opruimen. Als u de postzegels hebt

afgescheurd en de kaarten geselecteerd hebt, kunt u die in de kerk

in het kistje inleveren. De opbrengst bij landelijke verkoop gaat naar Kerk in actie en de Gereformeerde Zendingsbond. Die opbrengst was vorig jaar rond twintigduizend euro.

Doet u mee?

Toos Boersema

-O-O-O-O-O-

Dringend gezocht: oppassers voor de crèche!

Elke zondagochtend hebben ouders van jonge kinderen (tot 4 jaar) de mogelijkheid om hun kind naar de crèche te brengen in de Hooglandse kamer. Heel graag willen we deze service aanbieden, zodat ouders even de handen vrij hebben om de kerkdienst bij te kunnen wonen. Dat kan natuurlijk alleen als we genoeg mensen hebben die af en toe willen oppassen. Op dit moment hebben wij dringend behoefte aan nieuwe oppassers. Is dit iets voor jou, neem dan contact op met Elisabeth Wunderle, crèche-coördinator (eli.wunderle@gmail.com) of ouderling Jose Clarisse (jclarissew2b@gmail.com). Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt worden ingeroosterd. Je zou ons er enorm mee helpen!



Paasgroetenactie voor gevangenen



Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is

goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Het thema van de paaskaart in 2023 is Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is;. De afbeelding op de kaarten is onder leiding van justitiepredikant Harma Zuidersma ontworpen door gedetineerden in de vrouwen-gevangenis in Nieuwersluis. "Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin."

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. U kunt hier aan mee doen. Zondag 5 februari kunt u na de dienst één of meer Paaskaarten aanschaffen, schrijven en

Kerkebalans 2023

**Geef voor de kerk van
morgen**

dezelfde week posten. Ze kosten 75 cent per stuk, verzoek is om contant en zoveel mogelijk gepast te betalen. Meer info vindt u op <https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/> Vragen? Stel ze aan Adrie Lindhout of Inge Drijfhout, of mail ze naar diaconaleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

-O-O-O-O-O-

De LBG Livestreams

Sinds het uitbreken van corona in Maart 2020 verzorgt de LBG een livestream van haar diensten. De eerste zondag nog met een gehuurd systeem, en vanaf de 2e zondag door snel schakelen van de kerkenraad en Peter Breedijk al met ons eigen systeem. De meeste kijkers hebben we gehad, logisch, tijdens de corona maanden. Bijvoorbeeld de kerstnachtdienst van 2020 werd live door 147 huishoudens bekeken, maar in maanden daarna nog veel vaker (564). Sommige kijkers kijken dan achteraf de hele dienst, anderen bekijkt een deel. Ook in 2021 beleefden vaak tussen de 130 en 160 mensen live de dienst mee, en bekeken een 300 mensen nog eens de dienst (of een deel ervan) in de weken erna.

We spreken van “huishoudens” – eigenlijk zou ik moeten zeggen “apparaten”. Maar binnen YouTube spreekt men van “views”. Dat is een wat



technische term en ermee bedoelt YouTube dan ook veelvuldig terugkerende apparaten (lees, met een gebruiker er achter) die een stuk van een livestream vaker terug kijkt. De grafiek laat dan ook hogere aantallen zien dan het aantal “mensen”. Een beetje verwarrend, maar toch geeft het een goed algemeen beeld. Aardig is ook om te zien dat men kijkt vanaf verschillende typen apparaten :



Nu denkt u wellicht – wat weten ze veel van mij. Maar dat is gelukkig niet zo. De gegevens die YouTube ons geeft zijn niet te herleiden tot individuele huishoudens. We zien alleen maar algemene gegevens zoals woonplaats, type apparaat, moment van kijken enz. Na het verdwijnen van de corona maatregelen, en we elkaar gelukkig weer meer fysiek in de kerk ontmoeten, zien we dat we stabiel zijn qua aantal kijkers.

Momenteel (2023) hebben we tussen de 50 en 80 huishoudens live tijdens een gewone dienst en een 300 views (200huishoudens) in de week (weken) daarna.

Als u dus kijkt – u bent niet alleen! U bent op dat moment samen met de mede gemeenteleden in de kerk, plus nog tientallen die net als u, via de livestream met elkaar verbonden zijn.

En ook omgekeerd : u die in de kerk zit – u bent op dat/dit moment ook verbonden met vele medegemeente leden achter hun computer, tablet, mobiel of TV!

Toen we in April 2020 begonnen trokken Peter en Kathinka de kar en in de maanden daarna zijn er een paar “regisseurs” bijgekomen. We zijn geen NOS maar vinden het wel leuk om er iets leuks van te maken. Voor verdere versterking van dit team zoeken we nieuwe mensen.

We draaien elke dienst met twee personen. Naast de video regie doen we namelijk ook de slides (de extra informatie in beeld) en het geluid. Binnenkort gaan we een zaterdagmiddag organiseren om onderling nog eens te oefenen – als u dit een leuke praktische bijdrage aan ons LBG kerk-zijn lijkt, kom dan meekijken! De datum zullen we binnenkort aankondigen.

Het team :

Peter, Harrie, Jan, Rien, Sandra B, Sandra v B, Juliette, Thijs en Simon

Dekens van de Leidse Cantorij voor de Leidse Binnenstadsgemeente

Als bezoeker van de prachtige middeleeuwse Hooglandse Kerk is het 's winters wel eens lastig om bij lage temperaturen warm te blijven. Hier hebben we een oplossing voor: u kunt bij ons mooie fleecedekens met het logo van de **Leidse Cantorij** bestellen. Zo houdt u de benen warm en levert u een warme bijdrage aan de cantorij. De dekens zitten in een hoes, zodat de deken schoon blijft, makkelijk in een fietstas past en handig mee te nemen is naar de kerk.

Om een deken te bestellen, stuurt u een bericht naar donateurleidsecantorij@gmail.com met uw naam en het aantal dekens. Vervolgens maakt u €13,50 per deken over op rekeningnummer NL32 INGB 0000 142422 t.n.v. de Leidse Cantorij o.v.v. Deken. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling. Na ontvangst van betaling ligt uw bestelling voor u klaar op **5 februari** a.s. in de tuinzaal.



Familie Budhathoki
Ons bezoek aan Nepal in de kerstvakantie 2022



Afgelopen kerstvakantie was ik met mijn gezin in Nepal. Het was vijf jaar geleden dat wij daar met z'n vieren waren geweest. In de tussentijd is mijn vader overleden en waren er langdurige reisbeperkingen door corona. Gelukkig zijn er ook veel mooie dingen gebeurd.



We hebben in korte tijd een zuurstof-fabriek in mijn geboortedorp Changu kunnen bouwen die inmiddels volop in gebruik is. De zuurstofflessen gaan naar ziekenhuizen en naar mensen thuis die bijvoorbeeld aan astma lijden. En dankzij de taartenactie en giften Vanuit de Leidse Binnenstadsgemeente kunnen wij het onderwijs van vijf kinderen sponsoren.



Alisha en Ayusha , Sagorika en Sagona

Ook zijn we op bezoek geweest bij de school waar we vier meisjes sponsoren, twee keer twee zusjes. Het was toetsweek voor alle kinderen. We hebben de meisjes en het schoolhoofd gesproken. De meisjes doen het goed.



Ook waren de ouders van Alisha en Ayusha aanwezig op de school. Ze zijn erg blij en dankbaar voor de ondersteuning die we bieden.

Shishir

Inmiddels is Shishir 7 jaar oud. We hebben tijdens ons verblijf in Nepal zijn school bezocht. Het schoolhoofd zegt dat hij op school sociaal actief is en goed meedoet in de lessen. Als ik hem vraag welke vakken hij leuk vindt op school, dan zegt hij 'alle vakken'. Het is een vrolijk jongetje en komt beetje verlegen over. Op de foto Shishir met zijn moeder.



Schoolkosten

Het schooljaar loopt anders dan in Nederland omdat Nepal een andere jaartelling heeft. In april/mei begint het nieuwe schooljaar in Nepal. Tot die tijd is het schoolgeld voor alle vijf kinderen betaald vanuit de opbrengst van de taartenactie en giften uit onze kerk. Ik ga mogelijk tijdens de meivakantie weer naar Nepal en zal dan de schoolkosten voor het komende schooljaar betalen.

Nieuwe stichting opgericht (met Anbi-status)

Om ons werk in Nepal op een georganiseerde wijze voort te zetten, heb ik een stichting opgericht, Stichting Social Development Nepal. Deze stichting heeft als doel het mogelijk maken van onderwijs voor kansarme

kinderen en het bieden van een technische opleiding aan voortijdig schoolverlaters. Vooral deze laatste doelgroep belandt doorgaans in Qatar of soortgelijke landen, op zoek naar werk. Zoals iedereen inmiddels weet, zijn de arbeidsomstandigheden daar erg slecht. Een technische opleiding geeft deze doelgroep de mogelijkheid om in Nepal zelf passend werk te vinden.

www.ssdn.nl Stichting Social Development Nepal
Bankrekening NL08 RABO 0189775076

Iedereen hartelijk dank voor de hulp! Voor alle taartenbakers hebben wij een klein aandenken uit Nepal meegenomen. Op zondag 5 februari is er weer taart voor Nepal na de dienst.

Ram Budhathoki

-O-O-O-O-O-

Nieuw: de Appostel App de opvolger van Givt



Vanaf januari 2023 zal de Appostel App worden ingevoerd voor de digitale collectes in de diverse geloofsgemeenschappen van de Protestantse gemeente te Leiden, en zal deze app in de plaats komen van Givt. In de eerste vier maanden van 2023 zal Givt nog actief blijven naast Appostel, waarna Givt zal worden uitgefaseerd. Wij adviseren iedereen die digitaal betaalt om Appostel op korte termijn te installeren en te gaan gebruiken, zodat u voldoende tijd hebt om te wennen en eventuele vragen te stellen.

Sinds 2020 is de Givt app gebruikt. Op zichzelf een prima app, maar er kleven twee nadelen aan:

1. De kosten bedragen ruim 5% van de opbrengst
2. De 2e en 3e collecte moeten handmatig toegevoegd worden, wat soms door een aantal mensen vergeten wordt.

Na onderzoek van verschillende alternatieve apps (o.a. Donkey Mobile, KerkSpot en Appostel) is in de zomermaanden van 2022 door het College van Kerkrentmeesters (CvK) in samenwerking met de wijkkerkenraden een pilot gedaan met Appostel, een app van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. De conclusie was dat de Appostel App een prima opvolger is van Givt.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de kerkrentmeesters van uw wijkgemeente. Ook kunt u contact opnemen met:

1. CvK: Jan Geluk
(penningmeester@kerkelijkbureauleiden.nl);
06 51 121 607
2. Kerkelijk Bureau: Tineke Keijzer:
info@kerkelijkbureauleiden.nl;
071 57 64 145
3. SKG: info@skggouda.nl ;
0182 58 80 00



Download de Appostel app

U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android) of scan bovenstaande QR-code.

Omdat een kind
méér is
dan een kind

een mens
als nooit tevoren

een mens
onvergelijklijk

een mens
onaantastbaar

noem huiverend
van ontroering
z'n naam

z'n onherroepelijke
naam



Hans Bouma, Kind van hun dromen / tekening, Otto Dicke

Agenda

31 januari	Presentatie LBG bij de AK	20.00 uur	
2 februari	Intervisiegroep Opvoeden...	20.30 uur	Via Zoom
7 februari	Pastorale raad	20.00 uur	Hooglandse Huys
8 februari	Kerncursus	20.15 uur	Hooglandse Huys
9 februari	Vorbereiding jongerendienst	18.00 uur	Hooglandse Huys
14 februari	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 12 februari**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 6 februari**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuizen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl