

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



10 juli 2022, 30^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 10 juli 2022, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Chr. Van den Berg –
Seiffert
Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en
Onderhoud kerkelijke gebouwen,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 10 juli 2022 LBG,
of met de Givt-app.



Vieren:

Zondag 10 juli, ds. Christiane van den Berg – Seiffert, Ekklesia Leiden.

Zondag 17 juli, ds. Margreet Klokke.

Zondag 24 juli, ds. Popko Kuiper.

Zondag 24 juli, 17.00 uur Evensong, ds. Margreet Klokke, met medewerking van een projectkoor o.l.v. Stef Collignon.

In deze Op de Hoogte:

- Van de predikant
- Veilig naar de kerk
- Kamerkunst
- Nepal gebak
- Laatste Op de Hoogte van dit seizoen



God zei tegen Rebekka:
‘Er zijn twee kinderen in je buik,
en die worden later twee volken.
Het volk van de jongste zal het
sterkste zijn. Dat volk zal heersen
over het volk van de oudste.’

Genesis 25 : 23



Van de predikant

Over de kerkenraad

Elk jaar in de zomer is er afscheid en bevestiging ambtsdragers, deze

keer afgelopen zondag 3 juli. Ter inleiding ervan, spreek ik altijd de volgende woorden uit:

Het is niet vanzelfsprekend dat er een huis als dit is in de stad, een plaats waar wij op zondag kunnen samenkomen om te vieren dat wij - door alle hoogten en diepten van het leven heen - gedragen worden door de liefde van God.

Dat het na eeuwen nog overeind wordt gehouden, wordt mogelijk gemaakt door alle mensen die er verantwoordelijkheid voor willen dragen.

Ik ben dankbaar en blij om alle mensen in ons midden, die dit op een voor iedereen zichtbare manier willen doen en een ambt hebben gedragen of gáán dragen.



Het is niet vanzelfsprekend, dat Jan van de Kamp zes jaar jeugdouderling is geweest. Hij heeft zelf een druk gezin, en toch heeft hij als het

kon tijd gemaakt om mee te denken over het beleid van de kerkenraad en de jeugdraad. Hij heeft op zondag dienst gedaan. En hij heeft met veel plezier Basics gegeven, kindernevendienst voor de grote kinderen. Vooral dat laatste heeft zijn

hart, heb ik gemerkt: Dat de verhalen uit de bijbel op een voor jonge mensen aansprekende manier wordt doorgegeven. Samen met de kinderen heb ik hem afgelopen zondag bedankt voor zijn inzet!



Het is niet vanzelfsprekend, dat Roel Wildemans ouderling voor Bijzonder Kerkenwerk Leiden is geworden,

afgelopen zondag. Hij is in het verleden al heel wat jaartjes ambtsdrager geweest in zijn woonplaats Zoetermeer. Toch heeft hij niet gedacht, toen hij en zijn vrouw Corry lid werden van de LBG: Nu is een ander aan de beurt. Met zijn ruime bestuurlijke ervaring is hij een aanwinst voor BKL, en zet hij zich al sinds begin dit jaar in voor de organisatie van evensongs en cantatediensten in Leiden.

Een tijdje geleden heb ik een oproep in Op de Hoogte geplaatst voor een opvolger van Jan van de Kamp. Hieronder volgt de tekst ervan nog eens. Wie wil erover nadenken, of weet iemand die er geschikt voor is? Laat het me weten!

Gezocht: Jeugdouderling voor kinderen tot 12 jaar

Wat zijn je taken:

- Samen met anderen organiseren van activiteiten voor kinderen van de basisschoolleeftijd
- Aanwezig zijn bij doopgesprekken (twee à drie keer per jaar)
- Zes keer per jaar een kerkenraadsvergadering bijwonen en

twee keer per jaar een jeugdraadsvergadering

- Ongeveer één keer per maand dienst doen op zondagmorgen, o.a. in de doopdiensten

Wat bieden wij je:

- Een positieve sfeer in de kerkenraad, een enthousiast team van Kindernevendienstleiders, een goed lopend team van

Kliederkerkorganisators, twee jeugdwerkambtsdragers, twee jeugdwerkleiders en een predikant die met je meedenken

Hoeveel tijd kost het:

- Dat hangt van jezelf af, maar te minste één dagdeel per twee weken.

De zomer

Mijn vakantie zit er al op, nu komt er een lange zomer (hoop ik), waarin ik me kan concentreren op de kern van het predikantschap: Voorgaan in kerkdiensten en doen van bezoeken. Ik verheug me daarop. Wanneer u/je nu denkt: Ik zou eigenlijk wel eens graag zo'n bezoekje willen ontvangen – laat het mij dan weten! Sommige mensen ervaren een drempel bij het bellen van de dominee. Dat hoeft niet, ik luister echt graag naar wat u/je bezig houdt.



In de zomer maak ik ook de planning voor het nieuwe seizoen, en zorg voor de inhoud van de activiteitengids 2022-2023. In het verleden werd deze gids gemaakt door

Aad Hamoen en Kathinka de Ruiter (dank jullie wel!). We zoeken nu een opvolger voor Kathinka, die andere dingen is gaan doen. Wie is handig met de pc, goed in opmaken en heeft deze zomer tijd om Aad en mij te helpen? Dit is een mooie, beperkte klus, die je thuis kunt doen (als de kinderen slapen)!

De kerkdiensten

In de zomer wordt er in de Hooglandse Kerk een serie diensten gehouden over 'De andere kant van de duisternis', in aansluiting bij de expositie op de Hooglandse Kerkgracht en in de Hooglandse Kamer over dit onderwerp.

Er zal worden stil gestaan bij vier werkwoorden die een bijzondere betekenis hebben in de nacht: Bidden (3 juli), waken (31 juli) verwonderen (14 augustus) en ontmoeten (21 augustus).

In de dienst waarin het over 'verwonderen in de nacht' zal gaan, worden er twee kinderen gedoopt:

Annemijn Eloisia, dochter van Hessel en Elisabeth Heins-Wunderle en Elisabeth

Johanna, dochter van Jan Willem en Maartje van Aardenne – Vooys.

Eventuele andere doopouders kunnen zich nog bij mij melden om zich aan te sluiten! De eerstvolgende doopdienst is op zondag 25 september.

Om de Leidse Ekklesia en de LBG een beetje meer met elkaar te verbinden, doen ds. Christiane van den Berg en ik één keer per jaar op twee achtereenvolgende zondagen dubbel dienst: Om



10.00 uur en om 12.00 uur. We houden dan dezelfde dienst in beide geloofsgemeenschappen. Eerder leverde dit een tweeluik op over 'Lichaam en geest', deze keer komt er een tweeluik over 'Berg en dal'.



Op zondag 10 juli is Christiane de voorganger, en gaat de dienst over de berg van Elia (1 Koningen 19).

Op zondag 17 juli neem ik het stokje van haar over en gaat de dienst over het dal van Psalm 23 en Ezechiël 37. Het zal de laatste keer zijn, dat wij dit zo kunnen doen: Christiane is beroepen als gevangenispredikant in Alphen aan de Rijn en neemt afscheid van de Ekklesia op zondag 28 augustus. De samenwerking was goed, ik zal dat missen!

*Met een zomerse groet,
ds. Margreet Klokke*

o-o-o-o-o

Veilig naar de kerk

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend zich weer in grote groepen te kunnen bewegen.



Voor iedereen die tijdens de dienst afstand wil blijven houden, zijn er speciale plaatsen in de kerk. Deze worden aangegeven met gele A-4tjes op de stoelen in het vak.



Bij aankomst in de kerk, ligt er een groot vel waarop staat waar dit vak zich bevindt (zomer- en winterkerk verschillen).

We willen iedereen vragen juist daar de 1,5 meter te respecteren, ook tijdens het verplaatsen in de kerk, zodat dat iedereen zich veilig kan voelen tijdens de kerkgang.

Wanneer u vragen heeft of het ook voor u persoonlijk goed genoeg geregeld is zodat u veilig naar de kerk kunt, neem dan gerust contact op met Rebecca (06-23846921)

Monica vd Heul

o-o-o-o-o

Kamerkunst

Slangsterren, sterrenkijken, buskruitsporen, duistere ziektes en nachtbloeiërs de jongste editie van de jaarlijkse tentoonstelling Beelden in Leiden op de Hooglandse Kerkgracht brengt nieuw werk van de jonge kunstenaars Lisa van Casand, Robert Glas, Marit Westerhuis, Leandros Ntolas en Cl mence Hilaire die zich op verschillende wijzen verenigen rondom de duisternis.



In de Hooglandse Kamer is een steeds veranderende, nieuwe presentatie te zien waarin   n of meerdere van de deelnemende kunstenaars hun blik nogmaals op de duisternis werpen. Zo zal haar plek in de astronomie, de biologie en de geologie nader worden beschouwd, maar ook haar relatie met spiritualiteit en kolonialisme zal worden uitgelicht.

Tot en met 7 augustus te zien in de Hooglandse Kamer, op iedere woensdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

o-o-o-o-o

Nepal gebak

Afgelopen zondag hebben we 155,40 euro opgehaald voor het schoolgeld van de kinderen in Nepal. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen, de bakkers, de eters en de donateurs! Volgende keer dat we weer Nepal gebak verkopen is op de start zondag, 11 september. Wie wil bakken mag zich alvast bij Jutta aanmelden: juttahartkoorn@gmail.com.

*groetjes,
Jutta en Ram*

o-o-o-o-o

Laatste Op de Hoogte van dit seizoen



De (school)-vakanties zijn weer begonnen en de activiteiten in de Hooglandse Kerk staan op een lager pitje dan normaal. Ook de Op de Hoogte gaat er even tussenuit en dit is dus de laatste van het seizoen, om pas op 4 september weer te verschijnen.

Wij wensen u een goede vakantie toe.

Redactie Op de Hoogte.

o-o-o-o-o

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Liedboek: 416

Agenda

24 juli Evensong 17.00 uur Hooglandse Kerk

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 4 september**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 29 augustus**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl