

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



6 juni 2021, 29^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 6 juni 2021, 10.00 uur.

Voorganger: ds. Margreet Klokke

Ouderling van dienst: Jan Wolzak

Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten
predikanten en kerkelijk werkers,

op rekening **NL71INGB0678651094**

t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden

o.v.v. **collecte 6 juni 2021 LBG**

of via de **GIVT** app



Vieren:

Zondag 6 juni, ds. Margreet Klokke, afscheid en bevestiging ambtsdragers
m.m.v. zangers uit de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

Zondag 13 juni, ds. Margreet Klokke

17.00 uur Evensong, ds. Arnold Vroomans, Rijnsburg

Zondag 20 juni, ds. Gerrit van Dijk, Driebergen.

De diensten zijn beperkt toegankelijk maar worden via livestream uitgezonden.

Zie daarvoor de website en de vrijdagse nieuwsbrief van de Leidse Binnenstadsgemeente

In deze

Op de Hoogte:

- Van de predikant
- Van de organist
- In en om de dienst (10)
- Zomerbonnen 2021
- Evensong 13 juni
- Afscheid ambtsdragers
- Petrus magazine PKN



KINDERNEVENDIENST

De Liefde komt van God.

God had ons al lief
voordat wij hem liefhadden.

1 JOHANNES 4:18

Zondag 13 juni

Evensong

Hooglandse Kerk, 17.00 uur

Op uitnodiging en via live stream



Van de Predikant

Vandaag, zondag 6 juni, wordt de tweede in de serie diensten gehouden met als thema: 'Vader, Zoon en heilige Geest'.

Het gaat deze keer over 'de Zoon'.

Er zijn in de bijbel maar weinig plaatsen, waar Vader, Zoon en heilige Geest samen genoemd worden. Het dogma van de triniteit, de drie-eenheid, komt dan ook niet uit de bijbel. Het is theologie van later. Want men is zich pas in de loop van de tijd gaan afvragen hoe de Vader, de Zoon en de heilige Geest zich tot elkaar verhouden. Aan de ene kant wilde men tot elke prijs monotheïstisch blijven. Er staat immers in het Oude Testament: *Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is één!* (Dt 6:4, NBG) Maar men wilde Jezus ook niet kleiner maken dan hij was. Hij was weliswaar een volledig mens, maar tegelijk geheel en al vervuld van God. En iets dergelijks gold ook voor de heilige Geest. Deze werkte weliswaar door mensen heen, maar was zelf ook goddelijk. Hoe kon men nu tegelijk in de eenheid van God geloven, en in deze drie gestalten van God?

Over deze vraag zijn boeken vol geschreven. Je kunt in al die theologie twee lijnen ontdekken: het gaat er òf over 'wezenstriniteit', òf over 'economische triniteit'. Dat wil zeggen: het gaat òf over de abstracte vraag hoe God tegelijk één kan zijn en drie, òf over de concrete vraag hoe God werkt, op welke drie manieren hij zich aan de mens openbaart. Prof. Henk Berkhof

heeft in zijn 'Christelijk geloof' gezegd, dat het denken in abstracties over God gevaarlijk is voor het geloof. Ik ben dat met hem eens, en daarom richt ik me in deze serie diensten op de 'economische triniteit', op de vraag dus hoe God werkt, op welke drie manieren hij zich laat ontmoeten. Op Pinksteren is er stil gestaan bij God als de heilige Geest, die soms door de mens heen kan gaan. Vandaag gaat het over God de Zoon, die zich laat ontmoeten in de mens die naast je is.

In deze dienst zijn er vier ambtsdragers die hun taak weer teruggeven aan de gemeente: Jan Hulzinga, Els Krijger, Wim Nieboer en Ruurd Salverda. Elders in deze Op de Hoogte kunt u lezen, wat zij allemaal voor de LBG/PGL gedaan hebben! Zeer veel dank! De laatste, Ruurd Salverda neemt tegelijk een nieuwe taak op zich: Hij zal nog voor twee jaar kerkrentmeester zijn en afgevaardigde van de LBG naar de classis.

Heel blij ben ik, dat wij ook drie mensen mogen bevestigen in het ambt. Zwanet Drees-Roeters, Pleun Stehouwer en Hans Wijntjes worden alle drie ouderling. CorJan Vliek wordt boekhouder van de wijkkas, hij zal langs digitale weg een belofte van geheimhouding doen. Heel fijn, dat jullie de kerkenraad komen versterken! Ten slotte zal Abeltje Hoogenkamp worden voorgesteld aan u allen. Zij is zzp-predikant, gespecialiseerd in het vaart geven aan vernieuwende projecten in de kerk.

Twee jaar geleden organiseerde zij de pelgrimstocht van Haarlem via Leiden naar Den Haag, waar een twintigtal gemeenteleden aan meedeed. Het

komende seizoen gaat zij ons project Hooglandse Kamer trekken, waar Henk ten Voorde in de vorige Op de Hoogte over heeft geschreven. We zijn blij met de energie die zij aan dit project wil geven!

Volgende week zondag 13 juni is het de laatste in de serie diensten met als thema 'Vader, Zoon en heilige Geest'. Het zal dan over God de Vader gaan.

Met een hartelijke groet!

ds. Margreet Klokke

-O-O-O-O-O-

Van de organist

Nieuwe balg voor De Swart van Hagerbeer

Vorig voorjaar (2020) heeft ons bijzondere De Swart van Hagerbeer-orgel een grote onderhoudsbeurt gehad. In de jaren '80 stond de kennis van restauratie van historische orgels nog in de kinderschoenen, maar Jürgen Ahrend, die 40 jaar geleden de grote restauratie heeft uitgevoerd, heeft toen baanbrekend werk verricht. Daardoor kon de onderhoudsbeurt door de firma Van Vulpen uit Utrecht beperkt blijven tot zeg maar even een grote poetsbeurt. Alle pijpen zijn uit het orgel geweest, ze zijn afgestoft en hebben een speciaal bad gehad. We hebben helaas, zoals in veel historische orgels, te maken met loodrot. Hier wordt onderzoek naar gedaan, maar helaas is er nog geen oplossing voor. Tot die er wel is houden we de pijpen die zijn aangetast goed in de gaten en wordt het gedeelte dat aangetast is vervangen. Zo hopen we te kunnen voorkomen dat deze pijpen helemaal verloren gaan. Gelukkig zijn

er ook veel gezonde pijpen en nu ze zijn schoongemaakt en gestemd heeft de klank van het orgel weer meer helderheid.

Vorig jaar is besloten om de balg, zeg maar de longen van het orgel, te laten zoals die was, omdat toen leek dat deze nog in goede staat was. Eind vorig jaar



bleek toch dat de balg een grote beurt nodig heeft. Het leer, dat ervoor zorgt dat de lucht niet gaat lekken, is vergaan en moet vervangen worden. Dat gaat de komende weken gebeuren. De klus op zichzelf is goed te doen, maar omdat de balg in de toren achter een muur ligt, is hij niet gemakkelijk te eruit te halen. Daar zit dus de grootste uitdaging. Gelukkig heeft de orgelbouwer een manier bedacht waarop het toch gaat lukken. Als alles volgens plan gaat is het orgel uiterlijk 27 juni weer te horen en hopen we weer 40 jaar vooruit te kunnen. 'Laat zich 't orgel overal...' (Psalm 150:2 in de berijming van 1773).

Willeke Smits

In en om de dienst (10)

Deze week: de Ouderlingen



Als ouderlingen zijn we verantwoordelijk voor het pastoraat van de LBG en het reilen en zeilen rondom de kerkdienst. De coronapandemie heeft ook voor ons voor extra uitdagingen gezorgd. Kerkdiensten worden met minder kerkgangers gehouden en er kan niet gezongen worden. Ook kringen en groepen vinden geen doorgang, de geplande wijkavonden moesten worden uitgesteld en er wordt geen koffie meer gedronken na de dienst. Dat zijn lastige beslissingen om te nemen, vooral omdat het 'gemeente' zijn daardoor erg is veranderd. De LBG wordt gekenmerkt door samen zijn en klaar staan voor elkaar. Die aspecten worden nu erg gemist. Toch heeft deze tijd ons ook veel opgeleverd. We zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om als kerk verbonden te kunnen blijven met elkaar en er zijn nieuwe initiatieven ontstaan. Er is een vaste groep gemeenteleden die regelmatig telefonisch contact heeft met andere gemeenteleden, hierdoor zijn nieuwe contacten ontstaan. Sommige kringen/ groepen konden online toch doorgaan. Er zijn 'wij zijn weer open' kaarten verstuurd en de

kerk is bijna dagelijks een uurtje open voor persoonlijke bezinning. De kerkdiensten zijn online, daardoor zijn ze te volgen op een moment dat het goed uitkomt. Een mooi lied of preek is op een later moment nog eens terug te zien. Online bereiken we meer mensen dan normaal in een kerkdienst aanwezig zijn. We zijn aangesloten als kerk bij #nietalleen om ook buiten de gemeente een luisterend oor en een helpende hand te kunnen zijn. Veel dingen om dankbaar voor te zijn en die we als gemeente samen hebben gedaan. Hopelijk blijven er straks een aantal initiatieven doorgaan, gewoon omdat dit ook bij 'het gemeente zijn' hoort. Nu de pandemie afneemt, komt er steeds meer zicht op het nieuwe normaal. Het zou mooi zijn wanneer we dit met z'n allen als LBG kunnen vieren!

*Henk, Jacqueline, Ruurd, Jan (3x), Willemijn,
Els, Antje, Rien, Hans, Zwanet,
Pleun en Monica*

-o-o-o-o-o-

Zomerbonnen 2021

Elk jaar doen
Stichting Urgente
Noden Leiden en
Diaconaal
Centrum
De Bakkerij



naast de individuele hulpverlening een beroep op particuliere fondsen voor een bijdrage aan de Zomerbonnenactie. Afgelopen jaar is er een bedrag van ruim € 46.000 bijeengebracht om 1.370 huishoudens in Leiden, die rond de armoedegrens leven, met boodschappenbonnen even wat extra ruimte te

bieden. Want altijd moeten sappen om rond te komen, het ene gat te vullen met het andere, kan mensen intens moedeloos maken. Het zijn jaarlijks maar een paar tientjes, maardie maken voor sommige mensen echt een wereld van verschil.

De waardebonnen van € 10,-, zijn in te wisselen bij supermarkt Hoogvliet (op de bon staan de locaties Leiden, Leiderdorp en Voorschoten vermeld). De mensen die deze hulp wel kunnen gebruiken kunnen worden opgegeven bij Jitske Visser van de Diaconale Raad tot uiterlijk **maandag 7 juni 2021** uitsluitend per mail.

[<diaconaleraad@leidsebinnenstadsge-meente.nl>](mailto:diaconaleraad@leidsebinnenstadsge-meente.nl) of vissej@xs4all.nl

-O-O-O-O-O-

Evensong 13 juni **Justinus Ensemble**



Het Justinus Ensemble

De derde Evensong van dit seizoen in de Hooglandse Kerk vindt plaats op zondag 13 juni 2021 en wordt uitgevoerd door het Justinus Ensemble onder leiding van Brian Fieldhouse.

Het in Leiden gevestigde vocaal ensemble is gespecialiseerd in liturgische en spirituele muziek. Het ensemble is vorig jaar opgericht door Emma Brown, de ons welbekende mezzo sopraan.

Liturg is ds. Arnold Vroomans. Uitgevoerd worden werken van Rheinberger (Abendlied), Brown (canticles), Tallis (How shall I sing that majesty) en Macmillan (Serenity). Het orgel wordt bespeeld door Anton Doornhein.

Zie voor de actuele bezoek- en reservatie-mogelijkheden:

<https://www.evensongsleiden.nl/>.

De evensong kunt u ook volgen via livestream.

-O-O-O-O-O-

Aftredende Ambtsdragers **woorden van dank**

Els Krijger

Na vier jaar lid te zijn geweest van de kerkenraad, geeft Els Krijger vandaag haar taken weer terug. Zij behoorde tot de eerste mensen, die ik leerde kennen in de LBG. Want zij zat aan het begin van haar ambtstermijn in de beroepingscommissie. Zij was erbij op de zondag na Pasen 2017, toen een deel van de beroepingscommissie na het bijwonen van een kerkdienst in de Kloosterkerk bij mij thuis kwam. Zij keek mij vriendelijk, open en bemoedigend aan. Zo'n vriendelijke blik is niet alleen fijn voor een nieuwe dominee, maar voor iedereen die voor het eerst in de Hooglandse Kerk komt. En hij past



goed bij de identiteit van onze gemeente, die hartelijk en open wil zijn. Els is begonnen bij de kerkrentmeesters, waar ze de portefeuille personeelszaken deed.

Omdat ze zich daar niet op haar plaats voelde, nam ze kort daarna de taak op zich van doopouderling. Zij was gastvrouw bij de doopgesprekken en tijdens doopdiensten. Zij was ook geregeld bij de avonden over opvoeden met geloof. Omdat ze gemakkelijk praat, ook over persoonlijke dingen, stimuleerde ze anderen tot openheid. In het laatste jaar van haar ambtstermijn was zij eerst druk met een verhuizing, en toen zeer beperkt in haar doen en laten door ziekte. Zij vond het heel vervelend dat ze in die tijd zo weinig kon doen voor de kerkenraad. Maar deze had er alleen maar respect voor hoe moedig zij zich overal doorheen heeft geslagen. Ik zal haar aanwezigheid in en bijdrage aan de kerkenraad missen. Maar ze zei me al dat ze misschien wel iets wil gaan doen voor de Hooglandse Kamer. Hoe dan ook blijven we elkaar zien! Zeer veel dank Els, voor àl je inzet voor de LBG!

Margreet Klokke

Jan Hulzinga

Het grootste deel van de carrière van Jan Hulzinga in de kerkenraad speelde zich af voor mijn tijd als voorzitter. Om zijn verdiensten goed over het voetlicht te krijgen, heb ik dus wel navraag gedaan bij andere mensen voor dit stukje. Allereerst het doen: Als



eerste werd genoemd dat Jan – samen met Ruurd Salverda – kort na zijn (hun) aantreden de pastorale raad op poten hebt gezet, op een moment dat daaraan dringend behoefte was. Ook bij het begin van Jan's ambtsperiode hoort het voor de eerste keer organiseren van wijk(huis)bezoeken, met gemeenteleden uit dezelfde wijk/buurt & bij iemand thuis, gewoon gezellige en ook goede gesprekken voeren. Jan was daarnaast "spreekstalmeester" bij het afscheid van Ad. Verder heeft Jan – met vele anderen – het jubileum georganiseerd, maar daarin wel een centrale en tegelijkertijd een dienende rol gespeeld; ook dat was niet altijd alleen maar leuk. In coronatijd is hij – samen met de andere leden van de pastorale raad – actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om gemeenteleden met elkaar verbonden te laten blijven. Uiteraard was er veel meer, maar dit heb ik eruit gelicht. Daarnaast het zijn: serieus en betrokken, tactvol en aandachtig luisterend, soms – gelukkig – ook eigenzinnig en in staat om met een stevige opmerking de waarde van een lange discussie met humor te relativeren. Zonder Jan (en zonder Ruurd) was ik nu geen voorzitter geweest; de gedachte dat je een rol in de kerkenraad – net zoals zij - ook als duobaan zou kunnen vervullen, heeft daarbij zeker geholpen. Ik ben er achter gekomen dat een duobaan nog steeds hard werken is; hij (en Ruurd) wisten dat vermoedelijk uit eigen ervaring al veel langer. Ik hoop dat we voor een klein specifiek klusje nog wel eens een beroep op Jan mogen doen, maar voorlopig is het even genoeg geweest. Veel dank aan Jan voor zijn inzet en zijn betrokkenheid!

Henk ten Voorde

Ruurd Salverda

Ruim 8 jaar is Ruurd Salverda lid geweest van de kerkenraad van de Leidse Binnenstads-gemeente en heeft op een aantal terreinen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap. Heel bijzonder was zijn huwelijk, alweer 18 jaar geleden met Jan Hulzinga in de Hooglandse Kerk. Ook heeft hij samen met Jan de Pastorale Raad opgericht. Ruurd staat voor zijn zaak en de woorden die bij hem passen zijn trouw, liefdevol, zorgvuldig, persistent en respectvol naar iedereen. Ruurd heeft zich ingespannen om het Regenboogbordje naast de deur van de kerk bevestigd te krijgen. Dat is gelukt en op zondag 6 juni wordt de Regenboogvlag aan de nieuwe voorzitter van de Pastorale Raad overhandigd. Ruurd heeft zich altijd bekommerd om de mensen die niet vanzelfsprekend aandacht krijgen, om mensen die soms worden afgewezen. De kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen.....Dat is zijn motto. De laatste 2 jaar is Ruurd ook lid van het CvK geweest en wel specifiek met het aandachtsgebied HR, dan gaat het om de medewerkers van de kerk. Ook daar komt zijn kijk op mensen en zijn zorgvuldigheid goed tot zijn recht. Gelukkig heeft Ruurd aangegeven dat hij dit de komende twee jaar wil blijven doen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Ruurd, namens alle leden van de LBG wil ik je heel hartelijk bedanken voor al het werk dat je voor onze geloofsgemeenschap hebt verricht. Alle goeds!



Jacqueline Rijdsijk

Wim Nieboer

In maart 1999 is Wim Nieboer penningmeester geworden van destijds de Hervormde Diaconie. In 2007 is dat overgegaan in het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leiden. Hij is dus 22 jaar penningmeester geweest. Al voor 2007 voor het officiële samengaan maakte hij met de penningmeester van de Gereformeerde Diaconie een gezamenlijke begroting en jaarrekening van beide diaconieën. Wim voerde een helder financieel beleid dat gezond moest zijn maar waarbij er ook geen geld op de plank moest blijven liggen. Alle inkomsten moesten direct ten goede komen aan de taak van de diaconie. Een helper zijn waar geen andere helper is. Wim was een enthousiaste Roemenië-ganger en nauw betrokken bij alle activiteiten van de diaconie in Roemenië. Als lid van het dagelijks bestuur had hij een belangrijke stem in het beleid en beheer van De Bakkerij. Zijn jarenlange inzet voor de diaconie is van grote waarde geweest voor het stedelijk diaconaat.



Peterhans van den Broek

Petrus

Kwartaalblad van de PKN

In het kleurrijke magazine van de Protestantse Kerk in Nederland leest u persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof en liefde, over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft.



In het jongste nummer van *Petrus*, komt o.a. ook Willeke Smits aan het woord in een persoonlijk verhaal en legt Matthijs de Jong uit wat genade, één van de bekendste woorden uit de Bijbel, eigenlijk is.

Nieuwsgierig?

Voor een gratis abonnement is *Petrus* te bestellen via

abonnement@petrusmagazine.nl

Het magazine verschijnt dit jaar nog in augustus en november.

Bron: Magazine Petrus

Agenda

13 juni

Evensong

17.00 uur

Hooglandse Kerk

Orgelpromenade 2021

De Orgelpromenade in de Hooglandse Kerk gaat – hopelijk – binnenkort weer van start!

Zaterdag 17 juli is het eerste concert en dan bespeelt Gerben Mourik het Willisorgel.

Zoals gebruikelijk starten de concerten om 13.30 en duren ca. 45 minuten.

Meer weten? www.orgelpromenade.nl

De volgende Op de Hoogte

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op zondag 20 juni
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 14 juni.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Redactie *Op de Hoogte*: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuijzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl