

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



23 mei 2021, 29^e jaargang

Vieren:

Zondag 23 mei, 10.00 uur:

Pinksteren

Voorganger ds. Margreet Klokke.

Organist: Willeke Smits.

m.m.v. zangers van de

Leidse Cantorij

o.l.v. Hans Brons.

Collecte:

**U kunt uw gave overmaken
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 23 mei LBG
of via de Givt app**

*De diensten zijn beperkt toegankelijk maar worden
via livestream uitgezonden.*

Komende diensten:

In de Hooglandse Kerk

Zondag 30 mei, ds. Mirjam

Buitenwerf, Merenwijk.

17.00 uur, Evensong

Zondag 6 juni, ds. Margreet Klokke,

Afscheid en bevestiging

ambtsdragers.



In deze Op de Hoogte:

Van de predikant

De Voorzitter

In en om de dienst (9)

Kindernevendienst

Evensong 30 mei

Labyrint

C-peoples-app

Mandala in glas en lood

Speeltuinmiddag



Van de predikant

Vandaag is het Pinksteren, de verjaardag van de kerk. We gedenken de dag, waarop de leerlingen van Jezus

'de Geest kregen' en in staat werden gesteld het verhaal van zijn leven, sterven en opstanding verder te vertellen.

Ik ervaar het als heel bijzonder, dat er ondanks Corona en alle beperkingen die daarbij horen, ook in dit jaar vier mensen zijn die bij het volgen van de Kerncursus 'de Geest hebben gekregen', en zich nu willen verbinden met de Christelijke traditie. Twee van hen zullen op hun belijdenis ook de heilige Doop ontvangen.



Hun namen zijn: Joke Bal, Gerry Hinloopen, Mariëtte Verheij en iemand die om redenen van privacy niet op papier genoemd wil worden. Vorige week zaterdag hebben zij elkaar hun geloofsverhalen verteld. Het was ontroerend om te horen, hoe zij toegegroeid zijn naar deze stap. Alle vier: Van harte gelukkigwens!

Met deze bijzondere ontwikkeling in jullie levensweg!

Pinksteren is niet alleen de verjaardag van dé kerk, maar ook van de Leidse Binnenstadsgemeente. Het is nu 27 jaar geleden, dat drie Leidse wijkgemeentes werden samengevoegd en als één geheel verdergingen in de Hooglandse Kerk. Destijds was dat een dapper besluit. Iedereen die nu een geestelijk dak boven z'n hoofd vindt in de kathedraal van het licht plukt er de vruchten van!

Vandaag begint er een nieuwe serie diensten met als thema: 'Een drie-enige God - over Vader, Zoon en heilige Geest'. Ik ben op het idee voor deze serie diensten gekomen, doordat één van de mensen die zich vandaag met de Christelijke traditie verbindt mij vroeg: 'Hoe zit dat eigenlijk met de drie-eenheid? Ik begrijp daar niets van...' Omdat het vandaag Pinksteren is, beginnen we met de laatste van de drie: de heilige Geest.

Twee foto's van de Kerncursus 2020/21

Elders in deze Op de Hoogte leest u over de verhuizing in de zomer van onze jeugdwerker Emmie met haar gezin naar

Zeeland. Helaas betekent dit, dat ze de LBG gaat verlaten.

Op 11 juli nemen we in de dienst met jongeren afscheid van haar. Maar de komende tijd blijft ze zich nog met haar kenmerkende enthousiasme inzetten



voor de kinderen en jongeren in de gemeente. Gelukkig!
Een inspirerende dienst gewenst en fijne Pinksterdagen!

*Met een hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke*

o-o-o-o-o



Van de Voorzitter

De gewoonte binnen de LBG is dat de voorzitter met Pinksteren een toespraak houdt. Ik kan het hier dan ook vrij kort houden.

Op Pinkstermorgen drinken we helaas niet gezamenlijk koffie buiten (als het weer dat al zou toestaan). Anders dan vorig jaar heeft de gemeente daar dit keer geen vergunning voor verleend. Wellicht komt er later deze zomer voor de Pastorale Raad een nieuwe kans om dat te organiseren.

Eerder heb ik u al gemeld dat we bezig zijn met een project met de naam Hooglandse Kamer, op het kruispunt tussen kerk, cultuur en samenleving. Een belangrijk oogmerk is de kerk opener te maken voor de stad. Het project krijgt steeds meer vorm en zal onder meer bestaan uit wisselende exposities (kunstcommissie) en zo'n tien keer per jaar openbare gesprekken over spiritualiteit en kerk met bijzondere en aansprekende gasten uit Leiden en de rest van Nederland. Bij het Vitaliseringsfonds hebben we een stevige aanvraag ingediend voor ondersteuning en op 31 mei beslist de AK of we die ook daadwerkelijk krijgen en daarmee of we de plannen kunnen

doorzetten. Als de omstandigheden rond corona dat toestaan, komt er een spetterende opening op zondag 12 september. De commissie voor de Hooglandse Kamer bestaat voorlopig uit Margreet Klokke, ons nieuwe kerkenraadslid Zwanet Drees, Fennand van Dijk, project- predikant Abeltje Hoogenkamp (onder meer bekend van Preek van de Leek in Amsterdam, maar ook van de Pinkster- pelgrimstocht tussen Haarlem, Leiden en Den Haag van enkele jaren geleden) en mijzelf. Te zijner tijd komen we graag bij u terug met verzoeken om deel te nemen aan de organisatie van en te participeren in activiteiten.

In de kerkenraadsvergadering van 19 mei is het financiële verslag over 2020 besproken. Er is opvallend goed gegeven in 2020. We hebben jammer genoeg niet zoveel kunnen uitgeven in 2020; zo vielen uiteraard de kosten voor het drukken van liturgieën erg mee en dat was uiteraard niet de bedoeling. Al met al sluiten we 2020 af met een klein positief resultaat.

Zoals u wellicht al weet, vertrekt onze breed gewaardeerde jeugdwerker Emmie Kaljouw deze zomer, omdat zij verhuist naar Zeeland. We hebben in ieder geval nog twee jaar financiering voor een jeugdwerker en zijn al bezig met de zoektocht naar een opvolger. Ook daarvoor is een commissie in gesteld en deze bestaat uit jeugd-ouderling Antje Ras, Eveline Euser, Margreet Klokke en mijzelf. Suggesties zijn uiteraard van harte welkom en kunnen worden gericht aan voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl. Ik wens u een inspirerend Pinksteren!

Henk ten Voorde



In en om de dienst (9) **Deze week: de Diakenen**

De diakenen zijn bij ons verantwoordelijk voor het avondmaal, de collecten en het licht. Zo wordt de Paaskaars door de diakenen uitgedragen op Witte Donderdag en (een nieuwe) weer binnen gedragen op Pasen. En er is ook een diaken die de oude Paaskaars brengt bij een gemeentelid dat veel voor de gemeente gedaan heeft.

Helaas moeten we het Heilig Avondmaal al een jaar missen... Vorig jaar met Witte Donderdag was het Avondmaal volledig gestreamd, en waar we hoopten dat het dit jaar anders kon, was dat helaas nog niet mogelijk. Maar met medewerking van o.a. het streamteam, de koster, de cantorij hebben we hier ook weer een inspirerende viering van gemaakt. De grootste zichtbare aanpassing tijdens elke zondagse viering zijn de collectes: de collectezakken hangen al een jaar in de consistorie, het bloemenbusje staat nog steeds in de kast... Sinds de maatregelen gelden, doen we de inzameling digitaal, via de Givt-app en via overmaken op het bankrekeningnummer. Mocht u overigens nog collectebonnen hebben, dan vindt u in het Leids Kerkblad hoe u die alsnog kunt bestemmen. De diakenen bespreken samen met verschillende gemeenteleden in de Diaconale Raad (DR) waar en hoe we

een helpende hand kunnen bieden. Sinds de maatregelen gelden, voorjaar 2020, zijn er behoorlijk wat wisselingen geweest. We hebben elkaar gelukkig wel een keer fysiek kunnen ontmoeten, maar veel van ons regelwerk gaat nu ook volledig digitaal. Dat kost wat meer tijd, maar lukt heel goed: denk aan de inzamelingen voor de Voedselbank, de Paaskaarsen-actie en de Paasgroeten-actie. Met uw hulp heeft dit veel moois opgeleverd!

Sandra van Beest (lid DR), Ram Budhathoki (lid DR), Inge Drijfhout, Margreet Gauw, Aad Hamoen, Jutta Hartkoorn, Adrie Lindhout (lid DR), Henny van der Mark (lid DR), Patrick Meijer, Lex Ras (lid DR), Willeke Ravensbergen en Jitske Visser



Kindernevendienst **Pinksteren**

*De Heilige Geest steunt ons
als we het moeilijk hebben
Romeinen 8-26*

Evensong 30 mei **'Trinity Sunday'**

Op zondag 30 mei 2021 om 17.00 uur wordt de tweede evensong van dit seizoen verzorgd door Capella Sine Vinculis onder leiding van Bea van der Kaaij. Het Father Willis-orgel wordt bespeeld door Willeke Smits. Liturg is ds. Margreet Klokke.



Capella Sine Vinculis

De evensong staat in het teken van 'Trinity Sunday'. Dit is de eerste zondag na Pinksteren in de westerse christelijke liturgische kalender en de zondag van Pinksteren in het oosterse christendom. Trinity Sunday viert de christelijke leer van de Drie-eenheid: de Vader, de Zoonen de Heilige Geest.

Uitgevoerd wordt:

Introit: Hail Glad'ning light, J. Stainer (1840-1901)

Preces and responses: John Reading (1645-1692)

Psalm 97 - chant Geert van der Kaaij in F Canticles: Pelham Humfrey in E minor (1647-1674) Anthem: Come down, o Love divine –William Harris (1883-1973)

13 juni is de eerstvolgende Evensong.

Zie voor de actuele bezoek- en reserve-

ringsmogelijkheden:

<https://www.evensongsleiden.nl/>.

De evensong kunt u ook volgen via livestream.

o-o-o-o-o

In Memoriam

Op 3 mei overleed mw. Elisabeth Margaretha de Vries – Bink; zij werd 83 jaar. Samen met haar man Johan en hun zoon Jacco leefde zij op enige afstand mee met de LBG. Haar sterven kwam onverwacht, op de manier die zij 'een mooie dood' zou noemen.



Als intochtmuziek bij de afscheidsplichtigheid koos Etty voor 'My heart will go on' van Celine Dion, in de instrumentale versie van André Rieu. Dit titel tekent haar nuchterheid, ook haar kracht. Ze maakte veel mee: twee zonen verloor zij, en ook haar man, met wie zij de wereld rond reisde.

De openingsmuziek roept de beelden op van de Titanic: zó verging haar levensschip een paar keer. Maar telkens bleef zij zelf boven water.

Zij had een groot hart en nauwkeurige belangstelling voor veel mensen. Ze heeft voor iedereen klaar gestaan.

Haar dochter en vrienden dragen haar in hun hart.

ds. Ad Alblas

o-o-o-o-o

Jeugdwerker

Beste allen

Voor diegenen die het nog niet persoonlijk of via de tamtam hadden vernomen, allereerst een nieuwtje; wij gaan verhuizen naar Middelburg, terug naar onze wortels.

Dat betekent helaas ook dat ik half juli stop als jeugdwerker in de LBG. Ik kijk terug op drie mooie jaren, waarin velen van jullie je op een of andere manier met mij hebben ingezet voor de jeugd. Dank daarvoor, het was een zegen om deze tijd met jullie op te mogen trekken. Maar voor ik echt vertrek treffen we elkaar hopelijk nog live!

*Hartelijke groeten,
Emmie*

o-o-o-o-o

Labyrint **Meditatieve bewegingen**

Zaterdag 29 mei ligt het labyrint in de Hooglandse Kerk en kunt u gebruik maken van deze meditatie wijze.



Een Labyrint kent drie bewegingen, het naar binnen lopen, het verblijf in het middelpunt en het naar buiten lopen. De weg naar binnen is verbonden met woorden als Loslaten en Verwonderen. Bij het middelpunt horen woorden als Omkeren en Bezinnen en Ontmoeting (met God), de weg naar buiten wordt gekenmerkt door Aanvaarden, en Verandering. Deze zaterdag gebruiken we de beweging om ons te bezinnen op Pinksteren. Tussen 13:00 en 17:00 uur

op zaterdag 29 mei is er gelegenheid om het Labyrint te lopen.

We hanteren een tijdslot van 30 minuten voor elke deelnemer, je loopt dus alleen op het labyrint.

Je kan meedoen als je je vooraf (uiterlijk donderdag 27 mei) opgegeven hebt via Labyrint.PGL@gmail.com. Geef aan hoe laat je ongeveer wilt lopen, dan proberen wij een gunstige indeling te maken. Hou er rekening mee dat het binnenkomen en weggaan ook tijd kost. Je krijgt bericht hoe laat we je verwachten.

Als er teveel aanmeldingen komen dan maken we een wachtlijst, want dit kunnen we later nog eens organiseren.

Marius van der Heul

o-o-o-o-o

“c-peoples” **dé Whatsappgroep van de LBG!**

Sinds een paar jaar bestaat de Whatsappgroep



“c-peoples”. Iedereen die zich op enige manier verbonden voelt met de LBG kan zich hierbij aansluiten. In deze groep worden mooie wensen, gedachten en goede ideeën met elkaar gedeeld.

Inmiddels zijn er ruim 70 mensen lid. Mocht u nog niet van deze Whatsappgroep hebben gehoord maar wilt u zich wel aansluiten, stuur dan een mailtje met uw 06 nummer naar jclarissew2b@gmail.com.

Dan wordt u aan c-peoples toegevoegd.
Welkom!

José Clarisse

Glas in lood mandala

Pasen en Pinksteren op één dag...

De ontwerper aan het woord...



Bij het ontwerpen van deze mandala kwam het spreekwoord “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen” in mij op door de vormgeving wat origineel een Paas- mandala moest worden. In Mattheüs 28 staat dat op de Paasmorgen er een aardbeving was toen beide Maria’s naar het graf van Jezus liepen. Dit verwoordt voor mij het feitelijke moment van de opstanding. Mijn gevisualiseerde beeld van dit moment heb ik in het ontwerp voor dit raam verbeeld, zie hier rechts. Het diepe donkere blauw staat voor het afdalen in de duisternis, er komt ook bijna geen licht vanaf. Het bruine glas drukt de grond van het graf uit. De uitstulping van het bruin geeft de aardbeving en het openen van het graf weer.

Bij de opstanding kwam zoveel energie vrij dat een deel daarvan de aardbeving veroorzaakte en het andere deel vrijkwam als licht. Met dit licht

verbeeld ik dat het Jezus was die vanuit het duister het Licht van de wereld werd.

Het Licht heeft de vorm van vuurvlammen waarmee ik de uitstorting van de Heilige Geest vorm gegeven heb, zoals beschreven in Handelingen 2. De ronde vorm van het raam geeft uitdrukking aan de alom aanwezigheid van God.

De uitstraling van het raam verandert zodra de zon vol op het raam schijnt.

A. van der Gaag

Bron:

<http://glasinlood.avandergaag.nl/glas-in-lood/mandala-pasen/>

Kliederkerk/ speeltuinmiddag

Beste ouders,
Omdat we voorlopig niet in de kerk bij elkaar kunnen komen,



organiseren we zaterdagmiddag 29 mei tussen 15.00 en 17.00 uur een programma in speeltuin het Westerkwartier aan de Ten Katestraat 10a. Jullie zijn welkom om in de speeltuin te spelen en er is een aangepast inhoudelijk programma voor de oudere kinderen. Ook is er gelegenheid om even te zitten, wat te drinken en elkaar te ontmoeten. Het is dus geen programma van twee uur, maar een zoete inval en blijven zolang je wilt.

Tot dan! Emmie

Als een windvlaag...

*Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.*

*Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.*

*Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.*

*Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.*

*Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.*

G. Brokerhof-van der Waa

Agenda

28 mei	Sirkelslag Young	19.15 uur	Hooglandse Huys
29 mei	Kliederkerk	15.00 uur	Speeltuin WK
29 mei	Labyrint (zie pag. 6)	13.00 uur	Hooglandse Kerk
30 mei	Evensong	17.00 uur	Hooglandse Kerk

vrijdag 28 mei a.s.

is er **Sirkelslag Young**

een **spannend en interactief spel** tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland.

Je bent vanaf **19.15 uur welkom** in het Hooglandse Huys, om **19.30 uur** beginnen we.

De avond duurt tot ongeveer **22 uur**.

Meld je vooraf wel even aan

jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl



De volgende Op de Hoogte...

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op zondag 6 juni
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 31 mei

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Redactie *Op de Hoogte*: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,

Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl