

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



4 april 2021, 29^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 4 april 2021, 10.00 uur.
Voorganger: ds. Margreet Klokke
Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Protestantse Gemeente Leiden en
huur / onderhoud kerkelijke gebouwen,
op rekening NL71INGB0678651094
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 4 april 2021 LBG **Een tweede
mogelijkheid is:** doneren via de **GIVT**-app.

Vieren:

Zondag 4 april, Paasviering, ds. Margreet Klokke m. m. v. de Leidse Cantorij.
Zondag 11 april, ds. Julia van Rijn, classispredikant.
17.00 uur Cantatedienst, ds. Ad Alblas.
Zondag 18 april, ds. Margreet Klokke, dienst met jongeren
17.00 uur Evensong, ds. Margreet Klokke, Leidse Cantorij.

In deze

Op de Hoogte:

- Van de predikant
- PaasChallenge
- Cantatedienst
- Evensong
- Liturgisch miniatuurtje (5)
- In en om de dienst (6)



De Heer is waarlijk opgestaan



Jezus zei tegen haar: 'Maria.'
Maria ging naar hem toe en zei:
'Rabboeni!'



debijbel.nl/bijbelbasics



Van de predikant

*Lieve gemeente.
Nu het de tweede keer is dat we het Paasfeest niet met zijn allen kunnen vieren, in onze*

prachtige kathedraal van licht, voel ik de behoefte u te schrijven.



Afgelopen zondag, op Palmpasen, toen de snoetjes van een stuk of twintig kinderen mij voor het eerst sinds lang weer aankeken, voelde ik weer hóe zeer ik u gemist heb. Een kerkdienst wordt niet gemaakt in de studeerkamer, hij wordt pas wat hij is door het sámen zingen, bidden, luisteren en delen van gaven.



In de aanwezigheid van de kinderen en hun ouders wàs dat er weer even: Het

sámen zoeken, verwonderen, en gesterkt worden in vertrouwen. Ik besepte ook: Als ik dit al zo gemist heb, hoe zal dit dan wel niet voor u zijn. Ik heb er bewondering voor, hoe u met dit gemis omgaat.



Hoopvol, en dankbaar voor wat wèl kan. Veel mensen zetten juist nu extra hun schouders onder het gemeente-zijn: Door het al meer dan een jaar verzenden van een wekelijkse digitale nieuwsbrief, het rondbrengen van Op de Hoogte, het meedoen met het belcircuit, het maken van bemoedigende en verbindende filmpjes, het organiseren van thuis-kliekerkerk-activiteiten en internet-spelen voor jongeren, het zorgen voor paaskaarsen, paasbroden en Nepalgebak en het zorgvuldig verdelen van de beschikbare plaatsen – nu dertig – in de kerk. Hartelijk dank daarvoor, zó blijft de LBG een warme en hartelijke geloofsgemeenschap!

Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij lééft bij God, èn overal waar twee of drie mensen samen zijn, in zijn Naam. Ik lees in de Paasmorgendienst het verhaal van de Emmaüsgangers. Zij waren somber gestemd, na wat er met Jezus gebeurd was in Jeruzalem op het Joodse Paasfeest. En ze waren in de war, door geruchten over engelen die zouden hebben gezegd dat hij was opgestaan.

Dan loopt er iemand met hen op, die hen vraagt naar wat hen bezighoudt. Het is Jezus. Hij vergezelt hen, maar dat zien ze niet. Hij is dichtbij, maar ze herkennen hem niet. Ongemerkt sterkt hij hen en geeft hen nieuw vertrouwen. Gaat dit verhaal ook over het afgelopen moeilijke jaar? Daar zullen we in de Paasdienst bij stil staan.

Ik wens u van harte een opgewekt Paasfeest!

Ds. Margreet Klokke

Ps. In de week na Pasen, van 4-11 april, ben ik even vrij. Ds. Ellis Ezinga vervangt mij. Haar telefoonnummer is: 06-23490429.

o-o-o-o-o

Paaschallenge

Nog tot en met morgen, 5 april, kan je de PaasChallenge doen. Deelnemers lopen de Challenge door de straten rond de Hooglandse kerk.



De PaasChallenge bestaat uit een combinatie van een QR-code-speurtocht en

een escaperoom.

We duiken in de historische achtergrond van het paasverhaal en nemen de deelnemers daarin mee alsof ze iemand zijn uit de tijd van Jezus. Deze PaasChallenge is coronaproof ontworpen voor huishoudens en tweetallen (of mensen die het alleen lopen). De challenge is vooral gericht op jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, maar is geschikt voor bijna alle leeftijden.

Mail voor meer informatie naar jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Cantatedienst 11 april



Sopraan Bobbie Blommesteijn zingt onder leiding van Gilles Michels op zondag 11 april, om 17.00 uur, in de Hooglandse Kerk 'In Jesu hab ich Trost

und Frieden', cantate GWV 1131/44 van Christoph Graupner (1683-1760). Organist bij deze dienst is Bert Mooiman.

Voorganger is ds. Ad Alblas.

Deze solocantate voor sopraan is voor het eerst uitgevoerd op 12 april 1744, zondag Quasimodo geneti, de eerste zondag na Pasen. Christoph Graupner, vanaf 1711 kapelmeester in Darmstadt, heeft in totaal 1481 cantates gecomponeerd. Zijn opleiding, op het orgel en in de compositie, heeft hij in Leipzig van Thomascantor Johann Kuhnau gekregen. Toen deze in 1722 overleed, was Graupner de favoriete opvolger, maar hem werd ontslag geweigerd in Darmstadt en zo kwam deze positie beschikbaar voor Johann Sebastian Bach.

De tekst van deze cantate is afkomstig van Georg Christian Lehms, van wie ook Bach een aantal teksten benutte. Lehms was hofdichter en -bibliothecaris in Darmstadt. Hij overleed 30 jaar voor Graupner zijn tekst tot cantate maakte. Opmerkelijk is de spanning tussen de tekst van Lehms en de muziek van Graupner. Waar Lehms, ook na Pasen, het menselijk lijden blijft benadrukken, weet Graupner de uitbundige vreugde van de opstanding tot klinken te brengen.

Mogelijk kunnen in april maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij de diensten in de Hooglandse Kerk. Om een dienst bij te wonen is aanmelding verplicht. Uitnodiging vindt plaats via een roulatiesysteem. Wie geen uitnodiging ontvangt kan de cantatedienst meebeleven via een livestream op de website. De stream blijft nog een week na de dienst beschikbaar.

Stichting Cantate Domino

o-o-o-o-o

Evensong 18 april

De eerste evensong van het seizoen 2021 is op zondag 18 april om 17 uur in de Hooglandse Kerk.

Liturg is ds. Margreet Klokke.

Medewerking wordt verleend door het Pancras Consort onder leiding van Hans Brons.

Organist is Willeke Smits.

De evensong staat geheel in het teken van Pasen.

Zo is de introit de bekende gregoriaanse hymne 'Victimae Paschali laudes', klinkt de bevrijdings-psalm 114 en worden twee Paas-anthems ten gehore gebracht: 'This is the day' van Maunder en 'If we believe that Jesus died' van Goss. De gekozen hymns zijn: 'Jesus lives, This joyful Eastertide' en 'Light's glittering morn bedecks the sky'.

De evensong wordt live gestreamd. Mogelijk zijn er bezoekers welkom, informatie daarover vindt u op de website www.evensongsleiden.nl.

Bijzonder Kerkenwerk Leiden

o-o-o-o-o

Liturgisch miniatuurtje (5) de dienst van gaven en gebeden

Elke kerkdienst kent een indeling in drieën: de voorbereiding (1), de dienst van het woord (2) en de dienst van gaven en gebeden/ de tafel (3).

Deze driedeling kun je vergelijken met een zandloper. In het eerste deel ga je langzaam van buiten naar binnen, van het vele naar het éne: De ontmoeting met de Eeuwige. In het tweede deel kom je bij de kern, het hart van de dienst: Het woord van 'alzo hoge' spreekt je hier en nu aan en verbindt je opnieuw met God. In het derde deel sta je op (!): Je gaat weer van binnen naar buiten, van het éne naar het vele. Je neemt je plaats in de wereld weer in, met de zegen van de Eeuwige.



De weg van binnen naar buiten, van het éne naar het vele begint met de voorbeden. In de voorbeden is, als het goed is, altijd iets van een toepassing van de preek te horen. Wat geeft het woord, dat vandaag tot ons gesproken is, ons te doen? Op welke manier vormt het ons, verandert het ons? En waar richt het onze aandacht op, in de samenleving? Is het in de preek gegaan over koopmansgeest, dan komt dat terug in de voorbeden. We bidden dat we er vrij van worden, in onze verhouding tot God. En we bidden, dat de samenleving niet alleen maar door koopmansgeest geleid wordt. Dat mensen toch open zijn voor Gods Geest, en soms ook dingen doen, waar ze niet alleen zelf maar beter van worden. En dan worden we ook concreet: We bidden dat voor mensen

in de politiek. In het bijzonder voor Brazilië of Myanmar. In dat opzicht zijn de voorbeden heel anders dan het kyriegebed. In de voorbeden worden man en paard genoemd, in het kyrie niet.

In de voorbeden is elke zondag ook, los van de inhoud van de preek, aandacht voor wat mensen in de gemeente meemaken aan moeite en verdriet, zoals ziekte, rouw, eenzaamheid, werkloosheid. In de gebedsintenties zijn dan ook al bij name genoemd, aan wie we op dat moment denken.

Het stille gebed geeft ruimte, voor alles dat niet benoemd is, net als het Onze Vader, dat al onze gebeden samenvat en ons verbindt met degene die ons dit gebed geleerd heeft.

Na de gebeden komt de inzameling van de gaven. Daarin staan we op, als Paasmensen. Zondag is de dag van de opstanding! We beginnen te handelen, vanuit Gods Geest van liefde. We geven, aan wie of wat onze gaven nodig hebben. We zijn al bijna weer buiten, in de wereld.

Maar voor we ècht weer naar buiten gaan, krijgen we de zegen mee. Als teken, dat de Eeuwige met ons mee gaat, waar we ook gaan, en wat we ook meemaken.

o-o-o-o-o

In en om de dienst... (6)

Deze week: de digitale nieuwsbrief

Precies een jaar geleden, de vrijdag voor Palmzondag op 3 april werd de eerste digitale nieuwsbrief verstuurd. Vanaf het moment dat we niet meer fysiek samen konden komen in de viering werd u geïnformeerd over toegang tot de online kerkdiensten.

Technisch gezien wordt de digitale nieuwsbrief gemaakt en verstuurd vanuit WordPress, een systeem waarmee ook de website van de LBG wordt samengesteld, opgeslagen bij onze Internet Hosting Provider. Ook alle email adressen, waarnaar de nieuwsbrief wordt verstuurd, worden opgeslagen op dit systeem, volgens de AVG norm.



Elke vrijdagmiddag maken we een start met het samenstellen van de 'volgende' editie van de nieuwsbrief. Teksten, foto's, linkjes werden al in de loop van de week aangeleverd, of komen soms nog op de vrijdagavond binnen.

Alle aangeleverde documenten worden gecontroleerd en op tekst geredigeerd. Foto's worden op grootte en formaat aangepast. Vervolgens wordt de nieuwsbrief bewaard en opgeslagen in het systeem van WordPress.

Dan volgt de test: alle linkjes in de nieuwsbrief (naar genoemde websites en emailadressen) worden gecontroleerd. Dan volgt de testmail. Tekst en lay-out worden bijgesteld, indien nodig. Rondom 22:00 uur 's avonds wordt het commando gegeven om de nieuwsbrief te versturen naar (nu) 320 email adressen. Bijzonder is dat elke week ook weer nieuwe aanmeldingen voor het ontvangen van de nieuwsbrief binnenkomen.

*Willemijn van der Bijl
Jan Wolzak*

*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden het Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!*

*Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!*

Liedboek 634.



Agenda

5 april	PaasChallenge		Rondom Hooglandse Kerk
11 april	Cantatedienst	17.00 uur	Livestream
13 april	Leerhuis	20.00 uur	Teams
18 april	Evensong	17.00 uur	Livestream

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 18 april**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 12 april**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl