

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



7 maart 2021, 29^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 7 maart 2021, 10.00 uur.
Voorganger: ds. B.A.M. Luttkhuis
Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, PGL en huur/onderhoud kerkelijke gebouwen. Op rekening **NL71INGB0678651094**
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 7 februari 2021 LBG
Een tweede mogelijkheid is: doneren via de GIVT-app.

Vieren:

Zondag 7 februari, ds. Bernard Luttkhuis, Haarlem.
Zondag 14 maart, ds. Margreet Klokke, doopdienst.
Zondag 21 maart, ds. Jacob Korf, De Haag.
Zondag 28 maart, ds. Margreet Klokke.

In deze

Op de Hoogte:

- Van de predikant
- Van de voorzitter
- Liturgisch miniatuurtje (3)
- Van de diaconale raad
- In en om de dienst ... (4)
- Paasbrodenactie
- Het vakantiebureau
- Agenda



In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken.

JOHANNES 14:2

BB
BIJBEL BASICS



Van de predikant

Vanmorgen, op de derde zondag in de veertigdagentijd, gaat Ds. Bernard Luttikhuis bij ons voor. Hij is emeritus predikant van

de Bavo in Haarlem.

De vierde zondag in de veertigdagentijd heet vanouds 'Laetare', 'Verheug u'. Het antependium en de stola's kleuren op die zondag meestal roze, om te laten voelen dat Pasen niet meer ver is. Het wordt dan de tweede in de serie diensten met als thema 'Op weg naar Pasen met Meister Eckhart'. Er zal worden stil gestaan bij de zaligsprekingen uit de Bergrede (Matteüs 5) en een gedeelte uit een preek van Meister Eckhart over de eerste zaligspreking 'Gelukkig de armen van geest'. Passend bij de betekenis van die zaligspreking wordt er in die dienst gedoopt. Dat is weer voor het eerst, sinds het begin van de pandemie! De naam van de dopeling is Lucas Maarten. Hij is zoon van Martijn van der Laan en Aukje Dijkstra en broertje van Julia. Een feestelijk moment, voor ons allemaal!

Overigens zijn er op weg naar Pasen meerdere momenten in de week, waarop er moed en hoop kan worden geput. Elke woensdag is er om 19.30 uur een vesper, vorm gegeven door Willeke Smits, Harrie den Hertog en mij, die via de livestream te volgen is. En om de vrijdag wordt er een filmpje op de website geplaatst, met een thema dat naar Pasen leidt: Licht, Hoop, Liefde en Leven. Deze thema's krijgen inhoud in woord, beeld en muziek met medewerking van verschillende gemeenten en cantorijleden. De eerste twee filmpjes staan intussen online.

Met het oog op Pasen kunt u twee dingen bestellen:

- een huispaaskaars van 5 euro met een afbeelding van de Hooglandse Kerk, via margreetgauw@ziggo.nl.
- een paasbrood van 5 euro, waarvan de opbrengst deels naar het Leidse Diaconaal Centrum De Bakkerij gaat. Meer informatie vindt u verderop in deze Op de Hoogte.

Tot slot een verzoek: Stuur mij een foto! Ook al zijn er op dit moment een aantal versoepelingen in het Corona-regime, het is nu al zeker dat we met Pasen niet met de gehele gemeente naar de kerk kunnen. Dat is op Pasen een extra gemis. Want één van de aspecten van het Paasfeest is, dat de gekruisigde opstaat in zijn gemeente. De kerk is 'het lichaam van Christus' in de wereld. Om dat te kunnen ervaren, ook dit komende Paasfeest, wil ik u allemaal vragen om een foto naar mij te sturen via

klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl. Van al deze foto's zal een filmpje gemaakt worden, dat vertoond wordt in de Paasdienst. U bent dan even een seconde in beeld, dat moet u natuurlijk wel goed vinden... De dienst blijft een week zichtbaar op internet. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen hieraan meedoen. Alvast mijn dank!

*Met een hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke*

o-o-o-o-o



Van de voorzitter

Nieuwe ambtsdragers

Het verheugt de kerkenraad zeer dat zich drie nieuwe ambtsdragers hebben gemeld.

Waar we de vorige keer vooral diakenen en een nieuwe penningmeester konden verwelkomen, zijn er nu drie mensen bereid gevonden ouderling te worden.

Het zijn Pleun Stehouwer, Zwanet Drees en Hans Wijntjes. Omdat de kerkorde voorschrijft dat er bezwaar tegen nieuwe ambtsdragers moet kunnen worden gemaakt, krijgt u daarvoor tot en met 13 maart a.s. de gelegenheid, via voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Dat betekent ook dat we binnen de LBG afscheid gaan nemen van drie markante ouderlingen: Ruurd Salverda, Jan Hulzinga en Els Krijger. Ruurd en Jan hebben er elk twee termijnen opzitten, Els één. Ruurd blijft nog wel een tijdje aan, in zijn rol bij het CvK en als onze afgevaardigde naar de classis, maar zal worden vrijgesteld van zijn taken bij de LBG.

Bevestiging en afscheid vinden plaats op een nog nader te bepalen zondag in juni.

Perspectief op kerkgang

In de Nieuwsbrief schreef ik vorig weekend al over een eventuele verruiming van mogelijkheden voor kerkgang en kerkzang, die werd aangekondigd door de PKN. Net als u kijken we uit naar de tijd dat er weer meer kan, ook en juist in de kerk en met elkaar. Tegelijkertijd willen we ook voorzichtig blijven, goed op onszelf passen en daarbij ook solidair zijn met onder meer ondernemers, zorgpersoneel en jongeren. Ook onze landelijke kerk maant tot voorzichtigheid en tot een goede check van wat er in een bepaald kerkgebouw aan mogelijkheden is, omdat de ruimte en de omstandigheden immers overal anders zijn.

Wij hebben daar in het moderamen en met het opstartteam zorgvuldig naar gekeken en onze conclusie is dat er in de winterkerkopstelling – jammer genoeg - weinig ruimte is voor meer kerkgangers. Dat komt bijvoorbeeld doordat de leden van de cantorij best veel afstand moeten houden van elkaar en van de kerkgangers om risico's op overdracht via het zingen zo

klein mogelijk te maken. Ook de heteluchtverwarming speelt bij die afweging een rol. In de winterkerk is er sowieso minder ruimte. Ook kan die ruimte ook niet optimaal gebruikt worden, want de hekken kunnen bijvoorbeeld niet weg en het kabinetorgel mag niet van zijn plek.

Het goede nieuws is natuurlijk dat het alweer bijna Palmpasen is, de dag waarop we traditioneel overgaan naar de zomerkerkopstelling. Die zomerkerk voelt niet alleen ruimer aan maar is uiteraard ook echt veel ruimer. Natuurlijk hebben we ook daar wat praktische beperkingen (zicht, geluid).

We denken nu dat het verantwoord is om vanaf Palmpasen - en dat is al over drie weken, dus nog even volhouden - weer met dertig mensen (exclusief "personeel") naar de kerk te gaan, zoals de PKN ook schetst. Daarbij maken we wel het voorbehoud dat de cijfers niet dramatisch verslechteren en dat de overheid niet met nieuwe of extra maatregelen komt. U zult voor dat voorbehoud begrip hebben, maar perspectief is er desondanks! Het aantal zangers hadden we afgelopen zondag alweer omhoog geschroefd naar vier.

Met Palmpasen krijgen kinderen en hun ouders voorrang. Na Palmpasen zetten we de kerktijd-app in beginsel weer aan, zodat iedereen weer de kans heeft om naar de kerk te gaan. Ook na Palmpasen komen er zondagen waarop kinderen of jongeren en hun ouders voorrang krijgen, compleet met crèche en kindernevendienst. Aan de beperkingen voor groepen en kringen wijzigt voorlopig niets.

In de zondagsdiensten is tot nu toe uitsluitend toegang geweest voor enkele kerkgangers om redenen van pastorale aard. We kunnen daar de komende twee zondagen (14 en 21 maart) wel enkele mensen aan toevoegen die graag naar de

kerk zouden willen en die niet tot de risicogroepen behoren. Mocht u zo iemand zijn, meldt u zich dan via aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

We gaan dan kijken of we u kunnen plaatsen, zullen u daar dan persoonlijk over berichten en beloven daarbij dat u in beginsel niet in beeld komt.

Bankje

Rond het jubileum is er geld ingezameld voor een jubileumbankje, te plaatsen rond de Hooglandse Kerk. Het was lastig met de gemeente Leiden overeenstemming te krijgen over plaats en vormgeving van het bankje. Daarnaast was het ingezamelde geld (lang) niet voldoende om het bankje te kunnen laten plaatsen. De kerkenraad heeft nog nagedacht over een alternatief, maar niet gevonden. Om die reden is besloten het opgehaalde bedrag (ca. EUR 200) toe te voegen aan de algemene reserves van de wijkkas.

*Met hartelijke groet,
Henk ten Voorde, voorzitter*

o-o-o-o-o

Liturgische miniatuurtjes (3)

In het vorige liturgische miniatuurtje schreef ik over de plaats van de groet in de liturgie (zie OdH 21 februari 2021). Deze keer gaat het over de inhoud van de groet.

In de klassiek gereformeerde liturgie wordt de groet gebruikt, waar de apostel Paulus zijn brieven vaak mee begint: *Genade zij u en vrede, van God onze vader en van de heer Jezus Christus*, door de heilige Geest. Amen. (Zie o.a. 1 Korinthiërs 1: 3)

Als ik deze groet gebruik, zeg ik het nèt even anders: 'Vertrouwen voor u en vrede...' Daar zit een verhaal achter, dat ik u graag eens vertel.

In ons dagelijks taalgebruik wordt het woord 'genade' meestal gebruikt binnen ongelijkwaardige relaties, als er sprake is van een machtsverhouding. Bijvoorbeeld:

Twee kinderen vechten met elkaar. De grootste krijgt de kleinste in de houdgreep. Dan roept de kleinste: 'Genade! Laat me los!' Of: Er is een gevangene, die een levenslange gevangenisstraf heeft gekregen. President Biden kan hem aan het einde van zijn ambtstermijn genade schenken, als hij dat wil. Zowel het kleinste kind als de levenslang gestrafte kunnen om genade smeken, maar ze weten niet of ze het krijgen. Ze zijn afhankelijk van een 'hogere macht'.

In de kerk kan het woord 'genade' soms op dezelfde manier worden gebruikt. In mijn werk als pastor heb ik nogal wat mensen ontmoet, die daardoor beschadigd zijn. Ik denk aan de vrouw, die opgroeide in de Biblebelt. Zij was anders dan de andere jongeren in haar kerk. Zij was 'eigenwijs', ze had vragen en stelde die ook, op catechisatie. Op een avond legde de dominee haar het zwijgen op. Hij zei: 'Jij moet oppassen, met al die vragen. Ze leiden tot ongeloof. En of de Heer je dan nog genadig zal zijn?!' Ik denk aan de vrouw, die als meisje van veertien naar de kapper ging om haar lange lokken te laten kortknippen. Dat was mode en ze vond het zo mooi. Toen haar vader dat zag, sloot hij haar op in de kast onder de trap, en zei: 'Ga je daar maar eens afvragen of jij Gods genade wel verdient voor je zonde!' En het meest denk ik aan de vrouw, die haar dominee in een pastoraal gesprek toevertrouwde, dat ze lesbisch was. Een paar dagen later kreeg ze een brief van de kerkenraad, met de mededeling dat ze niet meer welkom was aan het avondmaal. De genade van onze Heer Jezus Christus was niet meer voor haar.

Deze verhalen hebben mij geraakt. Je ziet eraan, hoe ongenadig mensen kunnen omgaan met het woord genade. Alsof het thuishoort in hoog-laag verhouding, waarbinnen het niet zeker is dat je er mag zijn zoals je bent. En dat terwijl het in het bijbelse begrip genade juist gaat om **onvoorwaardelijke** liefde. Liefde ondanks

alles. Liefde die ook uitgaat naar de puber met de moeilijke vragen, het meisje dat haar hoofd niet langer wil bedekken en de vrouw die lesbisch is.

Het is om deze verhalen uit het pastoraat, dat ik voorzichtig ben geworden met het woord genade aan het begin van de dienst. Je weet immers maar nooit wie er in de kerk zitten en welke geschiedenis zij met zich meedragen. Tijdens de preek gebruik ik het wel, als de tekst daar aanleiding toe geeft. Ik kan er dan ook bij vertellen, wat ik eronder versta. In de zegen aan het einde van de dienst, als er geen misverstand meer kan bestaan over wat het betekent, klinkt het woord elke week: *De Heer zegene u en hij behoede u, de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede!*

De orde van dienst van de liturgische beweging kent een anders luidende groet:
V: De Heer zij met u!

G: Ook met u zij de Heer!

Dit is de groet van Boaz uit het boek Ruth. *De Heer zij met jullie*, zegt hij in Ruth 2: 4 tegen de maaiers op zijn land. En dan groeten zij terug: *De Heer zegene u*. Mij ontroert deze groet, want hier is het niet alleen de dominee die de gemeente de aanwezigheid van de Eeuwige toewenst, maar de gemeente doet dit ook voor de voorganger. Zo wordt de kerkdienst niet alleen door de voorganger 'gemaakt', maar door gedeelde toewijding van alle aanwezigen.

Ds. Margreet Klokke

Ps 1: Reacties op de liturgische miniatuurtjes zijn welkom!

Ps 2: Zie voor het ongenadige gebruik van het woord 'genade' ook de boeken van Aleid Schilder, o.a. 'Hulpeloos maar schuldig'.

o-o-o-o-o

Van de Diaconale Raad Voedselbank

Na het succes van onze vorige inzamelactie op Oogstzondag begin november vorig jaar, organiseren wij in deze 40-dagen tijd weer een inzamelactie voor de Leidse Voedselbank.



Op zondag 14 maart a.s. zal het aantal kerkgangers helaas nog erg beperkt zijn. Wel zal er in deze dienst aandacht worden geschonken

aan het delen met onze naasten, die heel dichtbij in en nabij onze stad wonen. Daarom zal het Hooglandse Huys op zaterdagmiddag 13 maart a.s. open zijn tussen 13.00 en 15.00 uur, zodat u uw houdbare levensmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging kunt inleveren. Diaken Margreet Gauw zal aanwezig zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Het was de vorige keer hartverwarmend om te zien dat veel gemeenteleden speciaal voor deze actie naar de supermarkt waren gegaan. Ook waren er veel mensen blij met de extra ruimte in de keukenkastjes, na hun opruimacties (let a.u.b. wel op de houdbaarheidsdata). Het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp van de voedselbank, is in deze Coronatijd flink gestegen. Wij bevelen deze actie daarom van harte bij u aan. Bovendien kunt u deze zaterdag gelijk uw bestelde huispaaskaars ophalen, zie het volgende bericht.

Ophalen Huispaaskaars

Veel gemeenteleden hebben inmiddels aangegeven dat zij een paaskaars voor thuis willen bestellen. Het is een mooie gedachte om thuis ook een kaars aan te steken, terwijl op paasmorgen de nieuwe

grote paaskaars in de kerk in gebruik zal worden genomen. Hopelijk zorgt het licht op deze manier voor een extra gevoel van verbondenheid. De kaarsen kunnen worden afgehaald in de Tuinzaal op zaterdagmiddag 13 maart tussen 13.00 en 15.00 uur. De kaarsen kosten 5 euro per stuk. Het geld zal worden gebruikt voor het DIP potje of voor de bloemengroet. Huiskaarsen bestellen kan nog steeds, stuur een mail naar margreetgauw@ziggo.nl.

De kaarsen kunnen die zaterdagmiddag contant worden betaald. Indien nodig zal er nog een 2e afhaalmoment worden gepland. Voor wie niet in staat is om het huis te verlaten, zal worden gekeken of de kaarsen voor Pasen bij u langsgebracht kunnen worden.

Indien u uw kaars op 13 maart komt afhalen, wilt u wellicht ook wat meenemen voor de voedselbank? Heel graag, zie het stukje hierboven.

*Hartelijke groet,
Margreet Gauw, diaken.*

o-o-o-o-o

In en om de dienst ... Deze week: Team liturgiemakers

Voordat de pandemie uitbrak maakte ons team – Kathinka de Ruiters en onder getekende – alleen een liturgieboekje als onze eigen predikant vooringing. Maar toen de kerkgang ingeperkt werd, moesten de LBG'ers thuis wel de dienst mee kunnen beleven. Daarom maken we nu om de beurt voor elke kerkdienst een digitaal liturgieboekje. In het begin was het wel even zoeken naar wat de handigste manier was om dit bij iedereen digitaal bezorgd te krijgen. Maar gelukkig hadden we al een digitale nieuwsbrief, en ook mijn Dropbox bood uitkomst.

Intussen weten de meeste mensen waar ze de liturgie moeten vinden. Elke keer als er iets in de maatregelen rond de kerkgang verandert, moeten we even kijken wat de gevolgen zijn voor de liturgie.



Tijdens de lockdown wordt er niets gedrukt omdat er haast niemand fysiek in de kerk is, maar afgelopen zomer hadden we een tijdje zelfs weer een gedrukt liturgieboekje. Daarna hebben we een tijdlang het liturgieblad laten drukken.

De uitdaging van het maken van het liturgieboekje is, ten eerste, het verzamelen van alle informatie. Goede afstemming met de predikant, organist en soms cantor van dienst is van groot belang. We downloaden de liederen van de website van het Liedboek en maken er een liturgieboekje van (voor in Dropbox) en een liturgieblad zonder liederen (voor de website). Als we ook een liturgieboekje laten drukken is het vervolgens altijd weer spannend of de postbode het pakket wel op tijd bezorgt... Het is heel fijn dat er digitaal zo veel mogelijk is, maar de zondag waarop alle beperkingen zijn opgeheven mag van mij een groot feest worden, met een extra feestelijk liturgieboekje.

*Hartelijke groet,
Cor Hoogerwerf*

o-o-o-o-o

Paasbrodenactie



De Paasbroden-actie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm.

De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen.

Met de bestelling van een Paasbrood, zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug. Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken door Bakkerij Van Maanen. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij (RK en PgL).

Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 1,35 ten goede aan De Bakkerij.

De bestellingen kunnen per e-mail worden doorgegeven aan info@debakkerijleiden.nl o.v.v. bestelling Paasbroden.

Graag vernemen wij daarbij de volgende informatie: uw naam, adres, telefoonnummer, aantal broden. Indien u bij een wijkgemeente of parochiekern behoort in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten of Zoeterwoude/Stompwijk, geeft u dan s.v.p. ook deze naam door, de distributie verloopt dan via uw kerk.

Het totale bedrag van de gevraagde Paasbroden kan vervolgens worden

overgemaakt naar Diaconie Protestantse gemeente Leiden NL 46 INGB 0000 097065 o.v.v. Paasbroden + naam + eventueel naam wijkgemeente/parochiekern.

De **uiterlijke besteldatum** is: **dinsdag 9 maart**.

De broden worden op 26 maart door Van Maanen bij ons afgeleverd. In de week daaraan voorafgaand laten we weten hoe de broden 'coronaproof' zullen worden verdeeld.

Woont u in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten of Zoeterwoude/Stompwijk? Dan zorgt De Bakkerij dat de Paasbroden bij u thuis worden bezorgd.

*Met vriendelijke groet,
Chantal ter Haar,
Diaconaal Centrum De Bakkerij*

o-o-o-o-o

Het Vakantiebureau

Vorig jaar konden de vakanties van Het Vakantiebureau niet doorgaan i.v.m. het Covid-19....



In 2021 heeft Het Vakantiebureau maatregelen genomen, zoals kleinere groepen, hygiëne enz.

Indien u belangstelling heeft, kunt u een Vakantiegids aanvragen en mailen naar info@hetvakantiebureau.nl.

Ook kunt u bellen: tel.nr. 0343 745890.

Ze bieden weer mooie vakanties aan, en hopen weer velen te ontmoeten.

Voor meer info kunt u mij bereiken op tel.nr. 071 5218344.

Ik heb een enkele gids in huis.

*Hartelijke groet,
Adrie Lindhout*

o-o-o-o-o

..... wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in Uw voorhoven?

Om mijn dank Hem op te dragen

in Zijn huis

op hoogtijdagen

(naar Ps.42)

beeld en tekst: Kees Zaalberg



Agenda

10 maart	Vesper	19.30 uur	Livestream
16 maart	Leerhuis	20.00 uur	Teams
18 maart	Cursus 'Wortels en vleugels'	20.00 uur	Zoom
17 maart	Vesper	19.30 uur	Livestream
20 maart	Kliederkerk	16.00 uur	Hooglandse Huys
24 maart	Vesper	19.30 uur	Livestream

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 21 maart**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 15 maart**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl