

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



21 maart 2021, 29^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 21 maart 2021, 10.00 uur.

Voorganger: ds. Jacob Korf, Den Haag

Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, PGL en huur/onderhoud kerkelijke gebouwen. Op rekening **NL71INGB0678651094**

t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden

o.v.v. collecte 21 maart 2021 LBG

Een tweede mogelijkheid is: doneren via de GIVT-app.

Vieren op weg naar Pasen

Zondag 21 maart, 10.00 uur, ds. Jacob Korf, Den Haag.

Zondag 28 maart, Palmzondag, 10,00 uur, ds. Margreet Klokke.

17.00 uur, **Vesper** rond 'Miroir de peine' van

H. Andriessen met Willeke Smits en Emma Brown.

Witte donderdag, 19.30 uur. Dienst met avondmaal (met LSE) m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

Goede Vrijdag, 10.00 uur. **Morgengebed** rond 'Stabat mater' van A. Vivaldi met Willeke Smits en Emma Brown.

19.00 uur, **Vesper** uitvoering kleine Mattäus

passion m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

Stille zaterdag 22.30 uur (tijdstip o.v.b.) **Paaswake**, ds. Christianne van den Berg-Seiffert, Ekklesia en Binnenstadsgemeente.

Zondag 4 april, Paasviering, ds. Margreet klokke. m.m.v. de Leidse Cantorij

De diensten worden via de livestream uitgezonden.

Ga daarvoor naar de website van de Leidse Binnenstadsgemeente

In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *In memoriam*
- *Liturgisch miniatuurtje (4)*
- *Nepal bakactie*
- *Labyrint Goede vrijdag*
- *In en om de dienst ... (5)*
- *Cantatedienst*
- *Agenda*



Jezus zei: 'ik noem jullie niet langer dienaren, maar vrienden'. Johannes 15: vers 15a



Van de predikant

Bij de kerkdiensten Vandaag gaat ds. Jakob Korf uit Den Haag voor in de dienst – een hele goede bekende van

de LBG. Op het moment dat ik deze kopij schrijf, is nog niet bekend bij welk bijbelverhaal hij stil zal staan. Hoe dan ook een inspirerend uur gewenst. Zelf ben ik nu druk bezig met de voorbereiding van alle diensten in de stille week en op Pasen. Als de cijfers niet teveel oplopen, kunnen er vanaf Palmzondag weer dertig mensen naar de kerk – we gaan op die zondag over naar de zomerkerk, de ruimte is dan zo groot dat het veilig is. Onze voorzitter Henk ten Voorde houdt u op de hoogte van de mogelijkheden!

Op de voorpagina, onder 'Vieren', leest u welke diensten er gehouden worden. Ik zal ze hier niet allemaal herhalen. Wel wil ik wijzen op drie bijzondere momenten in de stille week: Op palmzondag zou de Leidse Cantorij de Via Crucis van Franz Liszt ten gehore brengen. Dat kan helaas niet, maar Willeke Smits en Emma Brown hebben een alternatief bedacht. Er zal dan een vesper zijn rond het stuk van de componist H. Andriessen 'Miroir de peine' 'Spiegel van pijn'. Het tweede bijzondere moment is het morgengebed rond het kruis op Goede Vrijdag. Daarin zullen Willeke Smits en Emma Brown het 'Stabat mater' van A. Vivaldi laten horen. Het morgengebed eindigt met het bij velen geliefde lied 'Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha...'

Op Goede Vrijdagavond zal een 'kleine Mattheüs Passion' onderdeel uitmaken van de dienst, waarin de Leidse Cantorij gelukkig weer met acht mensen mag zingen.

Ook op Pasen zal de Leidse Cantorij met acht zangers en een blazer de dienst opluisteren. Ondanks alles verheug ik me op dit grote feest!



Witte Donderdagviering 2020

Een goede stille week en een opgewekt Paasfeest gewenst!

*Hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke*

Uw foto voor Pasen – de laatste dag!

Alleen vandaag nog kunt u uw foto (of die van u en uw partner/gezin) naar mij toesturen via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl. Ik heb er al heel veel gekregen, maar hoe meer hoe beter. Alle foto's zullen kort in beeld komen tijdens de Paas- dienst, zodat we kunnen zien dat Christus óók opstaat in zijn gemeente. Dat hebben we wel nodig, na al ruim een jaar niet met zijn allen samen te zijn geweest! Na een week wordt de dienst (en dus uw foto) weer van het YouTube kanaal gehaald.

In memoriam

Hendrik de Jong



Op vrijdag 5 maart is na een kort ziekbed Hendrik de Jong overleden, weduwnaar van Anja de Jong. Henk is 88 jaar geworden.

Anja en hij woonden vroeger in de Goejestraat in Leiden, de laatste tijd in verpleeghuis Roomburg.

Geboren als jongste in een gezin met twaalf kinderen, stond hij in Leiden bekend als één van de 'Verftonnetjes'. De familie had namelijk een winkel aan de Hoge Woerd, die 'De Verfton' heette. Na zijn schooltijd ging Henk zelf werken bij Laman in de Donkersteeg, eerst in de winkel en later in het kantoor, waar hij specialist werd in kogellagers. Hij trouwde met Anja Beij, ze kregen twee dochters en een zoon. In de Hooglandse Kerk heeft hij na zijn pensioen met Anja in de open kerkcommissie gezeten, en hij hielp met de catering als er verhuur was. Dat waren dingen waar hij erg van kon genieten! Henk was goed gemutst, vrolijk en vol grapjes als alles ging zoals verwacht. Maar als er onverwachte dingen gebeurden, kon hij wel eens boos worden – mogelijk uit onzekerheid. De laatste jaren waren in dit opzicht niet gemakkelijk. Eerst moest Anja naar een verpleeghuis, daarna Henk zelf ook. Het verlies van huis en tuin deed pijn. Zijn dochters hadden veel op te vangen. Sinds Anja twee jaar geleden overleed, was er nog maar weinig dat hem aan het leven bond. In de afscheidsdienst

op vrijdag 12 maart op begraafplaats Rhijnhof is Markus 4 gelezen, over de storm op het meer die op Jezus' woord ging liggen. Aansluitend heeft de teraardebestelling aldaar plaatsgevonden.

Wij gedenken hem met genegenheid.

MR

o-o-o-o-o

Liturgische miniatuurtjes (4)

De dienst van het woord

Eerder schreef ik al, dat elke kerkdienst een indeling in drieën kent:

- *De voorbereiding*
- *De dienst van het woord*
- *De dienst van gaven en gebeden / de tafel*

Je kunt die driedeling vergelijken met een zandloper:

In dit liturgische miniatuurtje zal ik stil staan bij het middelste deel, de dienst van het woord. In de protestantse kerk is deze het centrum van de dienst. Hier draait alles om. Dat is anders in de RK kerk. Ik herinner mij nog goed, wat ds. Miskotte daarover zei in zijn boek 'Het waagstuk der prediking', dat ik moest lezen in het eerste jaar van mijn kerkelijke opleiding. Hij zei: In de RK kerk gaat er een belletje rinkelen, als brood en wijn worden geconsacreerd – bij de transsubstantiatie. Dan moet de kerkganger opletten, want dan is Christus present. In de protestantse



kerk is dat anders, zei hij. Daar gaat er om zo te zeggen een belletje rinkelen tijdens de preek. Als het goed is zorgt die ervoor, dat het woord 'van also hoge' ingrijpt op ons aardse leven. Dat we geraakt worden en aangesproken. Daarin vindt de ontmoeting met de Eeuwige plaats. De evangelist Johannes zegt: *In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God.* Zo is het ook in de protestantse liturgie.

Dit vraagt van de predikant, dat hij/zij zich niet alleen met aandacht verdiept in de bijbeltekst, maar deze ook weet te verbinden met de taal en de verhalen van mensen van nu. Het woord is geen geschiedenis, het geschiedt elke keer opnieuw, het grijpt in op ons leven hier en nu! Daarom zei mijn hoogleraar praktische theologie: 'Jullie moeten niet alleen op de bijbel studeren, maar ook onder de mensen zijn, de krant lezen en naar de bioscoop gaan, anders wordt het niks met de preek!'

De preek vraagt overigens ook iets van de hoorder. Als voorganger merk je het, als die met aandacht en toewijding luistert. Dat kan je soms vleugels geven. De Geest komt erbij. Daarom is er ook een gebed voor de schriftlezing. Een gebed om openheid voor de Geest, bij voorganger en gemeente.

Ik vind het mooi, dat er in de LBG iemand uit de gemeente is, die de bijbeltekst voorleest. Dat maakt zichtbaar, dat predikant en gemeente in de dienst van het woord samen zoeken naar de ontmoeting met de Eeuwige.

Ps. reacties op de liturgische miniatuurtjes zijn welkom!

o-o-o-o-o

Nepal Bakactie !!!

We gaan weer een Nepal bakactie houden. Uiteraard aangepast aan de huidige maatregelen. Maar juist met Pasen kunnen we op deze manier onze verbinding met elkaar en met de kinderen in Changu, Nepal zichtbaar maken.

Ram heeft al eerder aan u laten weten dat i.v.m.

Corona de scholen in Nepal gesloten waren en ouders geen schoolgeld hoefden te betalen. In

Nepal is de Corona epidemie nu sterk op zijn retour waardoor de scholen weer open zijn. Gelukkig kunnen ook deze kinderen weer naar school want thuisonderwijs was hen echt heel ingewikkeld. Ram hoopt in april zijn familie weer te gaan bezoeken en hoopt dan ook weer bij de scholen van 'onze' 5 kinderen langs te gaan.



Maar nu de bakactie.

De bakkers gaan bakken en u mag bestellen. We leveren het gebak dan op stille zaterdag 3 april bij u thuis.

Als u gebak wil hebben dan kunt u opgeven hoeveel stuks, eventuele allergieën en adres en telefoonnummer. De prijs blijft nog steeds 1 euro per stuk. Maar voel u vrij om meer te geven. U krijgt met het gebak een briefje met het rekening nummer. U mag natuurlijk

ook dan contant geld geven. Maar dan wel graag gepast.

Opgeven bij voorkeur via de mail of anders via de telefoon. De organisatie van deze bakactie is wat ingewikkelder en daarom vragen wij u om uiterlijk zondag 28 maart op te geven.

Hopelijk kunnen we in de zomer weer met elkaar aan de taart in de tuinzaal.

*Rietje van Wijlen
en Ram Budhathoki*

Opgeven voor gebak:
Ram budhathoki
Email: ram009771@hotmail.com
Telefoonnummer 06 20145700
(s'avonds en in het weekend)

Labyrint lopen

Op Goede Vrijdag middag is er een mogelijkheid om het labyrint te lopen in de Hooglandse kerk. In kerklabyrinten



is de symboliek van dood en opstanding terug te vinden. Veel kathedralen (ook de Hooglandse kerk) zijn gebouwd met het hoogkoor gericht op het oosten, de plaats waar de zon opkomt, dat is in lijn met de gedachte dat Jezus het licht der

wereld is. In kathedralen waar een labyrint als mozaïek in de vloer is gelegd, bevindt de ingang van het labyrint in het westen. Dat is de windrichting die gezien wordt als de plaats van het sterven. Je loopt dus naar het Licht toe. Het "hemelse" wordt bereikt in het midden van het labyrint. Zo loop je dus van dood naar leven. Het lopen van het labyrint is een mooie manier om je voor te bereiden op de gebeurtenissen rond het Paasfeest, en om te doorleven wat dat met jou doet.

Tussen 12:00 en 17:00 uur op vrijdag 2 april is er gelegenheid om het Labyrint te lopen. We hanteren een tijdslot van 20 minuten voor elke deelnemer, je loopt dus alleen op het labyrint. Je kan alleen meedoen als je je vooraf (uiterlijk dinsdag 30 maart) opgegeven hebt via Labyrint.PGL@gmail.com. Geef aan hoe laat je ongeveer wilt lopen, dan proberen wij een gunstige indeling te maken. Hou er rekening mee dat het binnenkomen en weggaan ook tijd kost. Je krijgt bericht hoe laat we je verwachten. Als er teveel aanmeldingen komen dan maken we een wachtlijst, want dit kunnen we later nog eens organiseren.

Marius van der Heul

o-o-o-o-o



In en om de dienst ... (5)

Deze week: Jeugdwerk

in alle vormen en maten

Vorig jaar hadden we op 7 maart de voorstelling van de kindertheatergroep 'Je bent een parel', de kerk was vol gezinnen. Kinderen deden spellen en werkten mee aan de voorstelling en ouders bespraken met elkaar onder andere dat er een jongetje in het ziekenhuis lag, die 'het virus' had. En daarna werd alles anders. We hebben met elkaar nog regelmatig teruggeblikt op deze middag, zo surrealistisch dat dit nog net wel door kon gaan!

Het voordeel van jeugdwerk is, dat er vaak allerlei creatieve personen bij betrokken zijn. Dus we hebben mooie alternatieve activiteiten kunnen bedenken. Zo zijn er heuse journaals gemaakt voor de kinderen, tasjes vol knutselspullen uitgedeeld, torens tot aan het plafond gebouwd (en omgegooid) en online pubquizzes en challenges georganiseerd.

De kinderen hebben tekeningen en kaarten verspreid en de tieners legden een bericht in paaseieren bij de burens voor de deur.

Het tasjes uitdelen heeft zijn beste tijd gehad en ook de online spellen zijn we wel een beetje beu. Maar het is gaaf om te zien dat de speurtocht goed bezocht werd en dat de 30 veertigdagen boekjes en -kalenders binnen de kortste keren op waren. De charme is er dus wel een beetje vanaf, maar het enthousiasme niet! Ook voor de komende paasperiode zijn weer mooie plannen bedacht, natuurlijk maken we weer palmpaasstokken en voor de tieners komt er een challenge die op individuele basis per gezin of met een vriend of vriendin buiten gespeeld kan worden.

Lieve allen, dank voor jullie veerkracht en uithoudingsvermogen!

*Het jeugdwerkteam,
Antje, Jan, Jutta en Emmie*



Jeugdwerk: online verbonden...

Cantatedienst 11 april
Cantate 'In Jesu hab ik Trost und Frieden'



De laatste cantatedienst van het seizoen 2020-2021 is op zondag 11 april, om 17.00 uur, in de Hooglandse

Kerk. Sopraan Bobbie Blommesteijn zingt onder leiding van Gilles Michels In 'Jesu hab ich Trost und Frieden', cantate GWV1131/44 van Christoph Graupner (1683-1760).

Deze solocantate voor sopraan is voor het eerst uitgevoerd op 12 april 1744, zondag Quasimodo geneti, de eerste zondag na Pasen. Christoph Graupner, vanaf 1711 kapelmeester in Darmstadt, heeft in totaal 1481 cantates gecomponeerd.

Zijn opleiding, op het orgel en in de compositie, heeft hij in Leipzig van

Thomascantor Johann Kuhnau gekregen.

Toen deze in 1722 overleed, was Graupner de favoriete opvolger, maar hem werd ontslag geweigerd in Darmstadt en zo kwam deze positie beschikbaar voor Johann Sebastian Bach.

De tekst van deze cantate is afkomstig van Georg Christian Lehms, van wie ook Bach een aantal teksten benutte. Lehms was hofdichter en -bibliothecaris in Darmstadt. Hij overleed 30 jaar voor Graupner zijn tekst tot cantate maakte. Opmerkelijk is de spanning tussen de tekst van Lehms en de muziek van Graupner. Waar Lehms, ook na Pasen, het menselijk lijden blijft benadrukken, weet Graupner de uitbundige vreugde van de opstanding tot klinken te brengen.

In deze dienst is Bert Mooiman de organist en ds. Ad Alblas, voormalig predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente en voor het bijzonder kerkenwerk de voorganger.



Witte Donderdagviering vorig jaar in de Hooglandse Kerk

O liefde die verborgen zijt

O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Lied 561: vs. 1-43-5

Tekst: Willem Schulte Nordholt

Christa Rosier



Agenda

24 maart	Vesper	19.30 uur	Livestream
2 april	Labyrint Tussen	12.00 /17.00 uur	Tijdslot Hooglandse Kerk
11 april	Cantatedienst	17.00 uur	Livestream
13 april	Leerhuis	20.00 uur	Teams
18 april	Evensong	17.00 uur	Livestream

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **Paaszondag 4 april**
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 29 maart**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl