

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



21 februari 2021, 29^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 21 februari 2021, 10.00 uur.

Voorganger: ds. Margreet Klokke

Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, PGL en huur/onderhoud kerkelijke gebouwen. Op rekening **NL71INGB0678651094**

t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden

o.v.v. collecte 7 februari 2021 LBG

Een tweede mogelijkheid is: doneren via de GIVT-app.

Vieren:

Zondag 21 februari, ds. Margreet Klokke. Eerste zondag Veertigdagentijd.

Zondag 28 februari, ds. R. Kouwijzer, Pauluskerk Rotterdam.

Tweede zondag Veertigdagentijd.

17.00 uur: Cantatedienst, ds. Margreet Klokke

Zondag 7 maart, ds. B.A.M. Lutikhuis, Haarlem.

Derde zondag Veertigdagentijd.

De diensten worden via de livestream uitgezonden. Ga daarvoor naar de website van de LBG

In deze

Op de Hoogte:

- Van de predikant
- Liturgische miniatuurtjes (2)
- Wereldgebedsdag
- Labyrintavond
- In en om de dienst...(3)
- Uit het diaconaal beraad
- Schuldhulpmaatje
- Cantatedienst
- Agenda



Veertigdagentijd

Maria pakte een flesje met heel dure olie.
De olie had een lekkere geur. Ze goot de olie
over de voeten van Jezus.

Johannes 12:3

debijbel.nl/bijbelbasics

Vespers in de Veertigdagentijd

Elke woensdag 19.30 uur vanuit de
Hooglandse Kerk via Livestream



Van de Predikant

Kerkdiensten in de 40 dagentijd.

*Afgelopen woensdag
is de 40dagentijd
begonnen. Wie wilde,
heeft dit moment*

*kunnen markeren door mee te doen
met de vesper van het cluster
binnenstad op die dag. En nu zijn we
dus op weg naar Pasen, een tijd van
rust, bezinning en je verheugen op het
feest dat komt.*

Vandaag, op de eerste zondag in de 40dagentijd, begint er een nieuwe serie diensten met als thema: 'Op weg naar Pasen met Meister Eckhart'.

Meister Eckhart, een Dominicaner monnik uit de 13^{de} eeuw, heeft een aantal teksten en preken nagelaten, die vandaag weer op hernieuwde belangstelling kunnen rekenen, bijzonder genoeg ook bij mensen die niet meer zo kerkelijk zijn, onder anderen de groep dertigers. Zelf vind ik er de laatste tijd ook veel inspiratie in. De belangrijkste thema's in zijn geloven zijn:

Het geheim dat wij God noemen gaat ons te boven, onze beelden van hem schieten tekort.

Als we onze begrippen van God loslaten, en 'leeg worden' kunnen wij een plaats voor hem zijn.

God is aanwezig in alles wat bestaat en leeft

God wordt in barmhartigheid geboren in de menselijke ziel

Wie hier graag meer over wil weten kan de heldere tekst lezen van Leo de Jong op de volgende website:

<https://dominicanen.nl/wp-content/uploads/2017/08/Meister-Eckharts-voornaamste-themas-van-zijn-geloven-Leo-de-Jong.pdf>

In deze nieuwe serie zal de schriftlezing natuurlijk als altijd komen uit één van de evangeliën. Maar in de preek zal ik steeds beginnen met een stukje tekst van Meister Eckhart. Op deze manier hoop ik dat er weer nieuw licht komt op de oude verhalen die horen bij de 40dagentijd.

Vandaag lees ik het verhaal van de verzoeking in de woestijn uit Matteüs 4: 1-11 dat hoort bij deze zondag, met een tekst van Meister Eckhart uit 'Het boek der goddelijke vertroosting'.

Vespers in de 40dagentijd

Elke woensdagavond om 19.30 uur is er een vesper met het thema 'Op weg naar Pasen', vorm gegeven door Willeke Smits en mij, met Harrie den Hertog aan het streamingsapparaat. De link zal steeds te vinden zijn op onze website en in de nieuwsbrief.

Filmpjes ter bemoediging

'Op weg naar Pasen'

Kathinka de Rooter, Willeke Ravensbergen, Emma Brown en Willeke Smits hebben een viertal filmpjes gemaakt met muziek en tekst over de thema's Licht, Hoop, Liefde en Leven. Verschillende gemeenteleden werkten eraan mee. Deze filmpjes komen op vrijdag op de website te staan, vier keer in de 40dagentijd. Geweldig, al deze creativiteit!

Tijd voor bezinning en inspiratie gewenst, in deze 40dagentijd. Met een hartelijke groet!

ds. Margreet Klokke

Liturgische miniatuurtjes (2)

De plaats van de groet

Het hangt af van de soort liturgie die in een kerk gebruikt wordt, waar de groet komt te staan. In de klassiek gereformeerde liturgie komt de groet direct na de bemoediging. Kijkt u maar:

Klassiek gereformeerde liturgie:

Vorbereitung Votum (= bemoediging)
Groet 'Genade
zij u en vrede, van God onze vader en
van Jezus Christus, door de heilige
Geest. Amen.'

Lied
Wet des Heren
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Lied

Dienst van het Woord Gebed om
verlichting met de heilige Geest

In de orde van dienst van de liturgische beweging is dat anders. Daar komt de groet aan het begin van de Dienst van het Woord. Kijkt u maar:

Orde van dienst van de liturgische
beweging:

Vorbereitung *Bemoediging*
Drempelgebed
Eerste psalm
Smeekgebed
Kyrie
Gloria

Dienst van het Woord Groet 'De Heer
zij met u!' 'Ook met u zij de Heer!'
Zondagsgebed

Waarom staat de groet in deze tweede vorm van liturgie op een andere plaats,

aan het begin van de Dienst van het Woord? Het verhaal daarachter is dit: Tijdens de voorbereiding maak je je als kerkganger klaar voor de ontmoeting met de Eeuwige. Ik schreef daarover in mijn eerste liturgische miniatuurtje. Pas daarna is het zover, dat er over en weer gegroet wordt.

Je kunt dit vergelijken met een bezoek aan een vriend/vriendin. Voor je gaat, kleed je je op een gepaste manier. Je neemt een bloemetje mee. En je denkt er nog even over na, waar je het de vorige keer over hebt gehad. Zo bereid je je voor, op de ontmoeting. De begroeting komt pas, als de deur opengaat.

In de protestantse liturgie is de schriftlezing het moment dat om zo te zeggen 'de deur naar de Eeuwige' opengaat. Als je het zo bekijkt, is het passend om de groet op dat moment een plaats te geven.

In de Leidse Binnenstadsgemeente heeft de voorbereiding al sinds lang de vorm van de liturgische beweging, met het ons vertrouwde smeekgebed, kyrie en gloria. Ja, de hele liturgie in de LBG is op die beweging geënt – dat kun je o.a. zien aan het gebruik van kaarsen, antependia en stola's. Alleen de groet stond tot nu toe op de klassiek gereformeerde plaats.

De liturgiecommissie heeft de kerkenraad daarom geadviseerd, om de groet op de gebruikelijke plaats te zetten in de gekozen orde van dienst. De kerkenraad gaat daar over praten, zodra er weer 'live' vergaderd kan worden. Door het gebruik van de 'Corona-liturgie' kunt u er nu ervaring mee opdoen.

Reacties op dit stukje zijn welkom! Een volgende keer zal het gaan over de inhoud van de groet.

Wereldgebedsdag 2021

Op 5 maart is er de wereldgebedsdag. U heeft daarover in het Leids Kerkblad kunnen lezen.



De Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op

mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

En als we iets leren in deze rare tijden dan is het wel dat solidariteit en verbinding essentieel zijn.

Dit jaar is de liturgie voorbereid door vrouwen uit Vanuatu. Een eilandengroep in de Stille Zuidzee. Een gebied dat veel met vulkaan uitbarstingen en aardbevingen te maken heeft. Maar daarnaast merken ze de veranderingen van het klimaat in stijging van de waterspiegel, tsunami's etc. Zij bouwen hun huizen op stevige grond. Zij kozen mede daarom als thema: rotsvast, nav het verhaal van het huis op de rots (Mattheus 7: 24 – 27) en vragen ons wat die tekst ook ons te zeggen heeft. Dit jaar kan de Wereldgebedsdag niet doorgaan zoals in andere jaren. Maar het gaat wel door.

We willen u wel uitnodigen om mee te doen. Gewoon thuis alleen, met het gezin of met een gast (als dat dan met de maatregelen mogelijk is). Het

Nederlandse Comité heeft een opname geregeld die via youtube te bekijken is. Hierbij de link.

<https://youtu.be/zCktlQZ75Mo>

Mocht u de liturgie erbij willen dan ik u deze via de mail sturen.

Ik wens u en ons allen een goede en gezegende Wereldgebedsdag,

*Namens het comite in Leiden,
Rietje van wijlen (email:
rietje@vanwijlen.com)*

o-o-o-o-o

Labyrint avond online

Maandag 22 februari 2021 is er weer een. Omdat het dan vastentijd is, is het thema daaraan aangepast. De avond is online, dus we lopen niet fysiek een labyrint, maar we volgen het labyrint met onze vinger. Dat blijkt een mooie meditatieve vorm te zijn. Tastend volg je het pad tot dat je in het middelpunt bent.



Als je mee wilt doen, geef je dan op door een mail te sturen naar: labyrint.pgl@gmail.com. Dan sturen we je een mail terug, met de link naar de bijeenkomst en een document met een labyrint dat je kan uitprinten.

Marius van der Heul

o-o-o-o-o

In en om de dienst...

deze week: het Audio-Visuele team

Toen begin vorig jaar de corona pandemie ons land overspoelde en gewone kerkdiensten ineens geen optie meer waren besloot de LBG direct dat wat er ook



zou gebeuren, de Lofzang door zou moeten gaan. De eerste zondagen werd streaming extern geregeld, maar met Pasen hadden we al ons eigen nieuwe video livestream set geïnstalleerd staan. Dank aan alle gulle gevers die toen een extra bijdrage aan de wijkkas hebben gedaan. Samen met een legaat werd daardoor deze investering mogelijk.

Vanuit het kosters/beheerders team heeft Peter Breedijk heel snel dit werkend gekregen, met assistentie van Kathinka de Ruiters. Wekenlang hebben zij samen elke dienst gestreamd en ervaring opgedaan. In de weken daarna voegden zich meer mensen bij dit Audio-Visuele team, dat nu uit 8 personen bestaat. Peter verzorgt de coördinatie en technische ondersteuning. In principe zit er altijd een wisselend koppel waarvan 1 de videoregie doet en de ander het geluid, de titels, plaatjes, en algemene assistentie. Daarnaast is Peter ook meestal nog extra aanwezig. Vanaf 08:30 zijn we bezig met instellen en repeteren.

We streamen de LBG diensten plus

Vespers, Cantates en andere diensten met drie camera's waarmee we opties voor variatie van de beelden hebben. Dat is soms ook noodgedwongen, want onze "Kathedraal van het licht" stelt ons ook voor optische uitdagingen. Het licht is soms zo fel en contrastrijk dat de camera's moeite hebben met de goede kleur te kiezen en om scherp te stellen. In deze lockdown tijden doen we ook het geluid erbij, dan kan er weer 1 extra LBG-er naar de kerk. We zitten tijdens een dienst dan ook wel eens te zweten om het goed te krijgen, maar dat is ook een beetje de uitdaging. Gelukkig ziet u dat niet – wij zitten achter het witte scherm dat u soms in de rechterbovenhoek van het scherm kunt zien. We zwaaien!

Jan van de Kamp, Juliette Zwaveling, Rien Kommeren, Simon van Wijlen, Thijs Scherjon, Harrie den Hertog, Kathinka de Ruiters, Peter Breedijk

o-o-o-o-o

Uit het diaconaal beraad Paasgroetenactie gedetineerden

We willen graag weer meedoen aan de Paasgroeten actie van de PKN. Deze kaarten gaan naar gedetineerden in Nederland en in het buitenland om hen een bemoediging te sturen met Pasen. Een gedetineerde ontvangt een dubbele kaart waarvan één met een postzegel erop die hij of zij zelf kan doorsturen naar zijn eigen familie of vriend. Dit wordt altijd heel erg gewaardeerd. Adri Lindhout coördineert deze actie. De kaarten zijn besteld. U kunt de kaarten ophalen en kopen (voor een klein bedragje) bij Adri Lindhout in het Hooglandse Huis op vrijdagmiddag 26 februari van 14.00- 16.00 uur. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden. Wilt u

eerst wat meer weten over deze actie:
zie

<https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/>

Huispaaskaarsen



Nu we allemaal al zo lang niet naar de kerk kunnen, zouden we misschien voor wie dat wil een huispaaskaars kunnen bestellen. Iemand uit de gemeente belde ons met dit idee, en we hebben

het van harte overgenomen! Op de huispaaskaarsen kunnen we het logo van de LBG laten maken, dat kan het gevoel van onderlinge verbondenheid weer versterken. De kosten van zo'n huispaaskaars zijn ongeveer 7,50 euro. U kunt hem vóór Pasen komen ophalen, zodat u tegelijk met het binnendragen in de kerk van de brandende nieuwe paaskaars op Paasmorgen uw eigen huispaaskaars kunt ontsteken. Wilt u graag een huispaaskaars bestellen? Stuur dan een mailtje naar margreetgauw@ziggo.nl.

*Met een hartelijke groet, Patrick Meijer,
voorzitter diaconaal beraad.*

o-o-o-o-o

Leesgroep Augustinus

Zoals al vermoed kon worden, gaan nieuwe leesgroepen e.d. voorlopig niet door, dus ook niet de Leesgroep Augustinus.

Op 25 februari zou de eerste bijeenkomst zijn. De belangstellenden zijn ook persoonlijk gemaild.

*Met vriendelijke groet,
Bart Labuschagne*

Cantatedienst

via livestream

In de cantatedienst van 28 februari, om 17.00 uur via een videostream vanuit de Hooglandse Kerk, zingt counter-tenor Robert Kuizenga onder leiding van Gilles Michels cantate BWV 54 van J.S. Bach: *Wiederstehe doch die Sünde*.



Organist bij deze dienst is Bert Mooiman. Voorganger is ds. Margreet Klokke, predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente en voor het bijzonder kerkenwerk.

Cantate BWV 54 is gemaakt bij Lucas 11: 14-28, een verhaal over een uitdrijving van een demon. In de cantate gaat het over oude woorden als satan en zonde. In de taal van deze tijd uitgelegd, zal blijken dat ze over existentiële dingen gaan, die in ieders leven een rol spelen. De muziek heeft Bach waarschijnlijk voor 1714 gecomponeerd, als een van zijn eerste cantates. De opbouw is eenvoudig: aria, recitatief, aria. De muziek van de eerste aria heeft Bach later weer gebruikt in de Markus Passion. De tekst gaat in barok vocabulair tekeer tegen de zonde en de verleidingen van Satan, het is een

dreigende waarschuwing die in schrille beelden en kleuren een intimiderend beeld van het kwaad schetst. De jonge Bach laat hier zijn meesterschap horen in deze zeer expressieve cantate waarin geen enkel muzikaal middel gemeden wordt om de tekst muzikaal tot uitdrukking te brengen!

Videostream



Iedereen kan de cantate-diensten meebeleven via een livestream op de website.

De stream blijft nog een week na de dienst beschikbaar.

o-o-o-o-o

Schuldhulpmaatje...

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. biedt hulp aan kwetsbaren - ongeacht afkomst en levensovertuiging - uit liefde voor God en de medemens. Wist je dat **1** op de **5** gezinnen financiële problemen heeft?



We praten in Nederland niet graag over financiële zorgen of problemen. Dit belemmert mensen om hulp in te schakelen.

Eén van de programma's van *Voor Elkaar Leiden* is **SchuldHulpMaatje**. Dit programma helpt bij geldzorgen; van voorkomen van problemen tot en met grote schulden. We merken dat het vaak een drempel voor mensen is om hulp te vragen bij dit soort problemen.

Lees op onze website ook hoe je het spel *Taboedoorbrekers* kunt aanvragen, bedoeld om het gesprek over dit soort problemen te stimuleren.

Meer info of aanmelding?

We horen graag van je als je hulp nodig hebt of als je hulp wilt bieden en maatje wilt worden.

Contactgegevens:

website: www.voorelkaarleiden.nl en klik op SchuldHulpMaatje

e-mail: info@voorelkaarleiden.nl

Telefoon: 071-20 321 20

o-o-o-o-o



*In de schaduw
van uw vleugels
waak ik
met uw licht
voor ogen,
bid ik mij
het donker door,
zing ik mij
van zorgen vrij.*

Sytse de Vries



Agenda

22 februari	Labyrint avond	20.00 uur	Online
24 februari	Vesper	19.30 uur	Livestream
28 februari	Cantatedienst	17.00 uur	Livestream
3 maart	Vesper	19.30 uur	Livestream
5 maart	Wereldgebedsdag		YouTube

PAASBRODEN ACTIE

Bestellen via: info@debakkerijleiden.nl. of bel. 071 - 5144965

Met de bestelling van dit Paasbrood, zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 7 maart**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 1 maart**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl