

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



24 januari 2021, 29^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 24 januari 2021, 10.00 uur.

Voorganger: ds. Ellis Ezinga

Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten
predikanten en kerkelijk werkers,
op rekening **NL71INGB0678651094**
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. collecte 24 januari 2021 LBG

Vieren:

Zondag 24 januari, ds. Ellis Ezinga, De Pelgrim.

Zondag 31 januari, ds. Harold Schorren, Laurenskerk, Rotterdam.
17.00 uur, Cantatedienst, ds. Margreet Klokke.

Zondag 7 februari, ds. Margreet Klokke. Doopdienst.

De diensten worden via de livestream uitgezonden. Ga daarvoor naar de website van de LBG

In deze

Op de Hoogte:

- Van de predikant
- Kindernevendienst
- Koffers gevraagd
- In en om de dienst...(1)
- Cantatedienst
- Wereldgebedsdag
- Kliederkerk
- Paasbrodenactie
- Agenda

Elke twee weken: Zoom koffiedrinken
een half uur na de ochtenddienst

Aanmelden bij:

pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl



Kindernevendienst

Er was een farizeeër die Nikodemus heette.
Hij was één van de Joodse leiders. Midden in
de nacht kwam hij naar Jezus toe.

JOHANNES 3:1-2 174

Ga naar: debijbel.nl/bijbelbasics



Van de Predikant

Uit het leven van een Corona-dominee.

Afgelopen woensdag is de tweede helft begonnen van de cursus 'Kern van de christelijke traditie'. Er doen dit jaar dertien mensen aan mee, waaronder een aantal dat niet of nauwelijks wortels heeft in de kerk. Tot kerstmis gaan we altijd met zevenmijlslaarzen door de bijbel heen, na kerstmis lopen we de regels van de klassieke geloofsbelijdenis langs. Deze begint met 'Ik geloof in God de Vader...' Om bij die eerste regel stil te staan, leg ik altijd zo'n tweehonderd zwart-wit ansichtkaarten in de Tuinzaal neer. De vraag die de deelnemers meekrijgen is: loop er eens langs en kijk of er een kaart is die iets zegt over het eerste Godsbeeld dat je in het verleden is aangereikt, één die iets zegt over het Godsbeeld dat je nu hebt, en één over het Godsbeeld dat je in de toekomst zou willen hebben. Dat levert altijd een bijzondere uitwisseling op, waar ik goed bij kan aansluiten met een korte uitleg over Godsbeelden in bijbel en kerk door de eeuwen heen. Dit jaar was de vraag natuurlijk: Hoe kon ik vorm geven aan deze cursusavond via Zoom??? Dit was de oplossing: ik legde de ansichtkaarten in de Bovenzaal en nodigde de deelnemers uit om op een moment dat het hen en mij paste langs te komen en aan de hand van de ansichtkaarten bezig te zijn met hun Godsbeeld. En ze kwamen, één voor één. Ik deed hen open, liet hen hun soms klinedernatte jassen ophangen,

zorgde voor koffie of thee en liet hen kijken. Na afloop hadden we soms nog een kort gesprekje. De uitwisseling in de groep kwam later, via Zoom. En het ging, ook dit jaar kon ieder iets vertellen van zijn of haar persoonlijke geschiedenis met God. Elk verhaal was weer anders. Bijzonder. Ik was er blij mee. Zo ziet u: Coronadominee-zijn vraagt om creativiteit en ook om extra tijd, maar het gaat!

Cursus 3x stil uitgesteld

De Kerncursus en de cursus Autobiografisch Bijbellezen waren vóór de lockdown begonnen, zodat de deelnemers elkaar al 'live' hadden gezien. Een nieuwe cursus beginnen via Zoom lijkt me lastiger. Daarom stel ik de cursus meditatie voor studenten en young professionals uit tot het moment dat we weer in kleine groepen bij elkaar mogen komen.

Kerkdiensten

Op zondag 24 januari gaat ds. Ellis Ezinga van de Pelgrim bij ons voor, en op zondag 31 januari ds. Harold Schorren van de Laurenskerk in Rotterdam. Zelf ga ik op die dag om 17.00 uur voor in de cantatedienst in de Hooglandse Kerk, waarin de solocantate van Bach 'Ich beglücke mich in meinem Glücke' (BWV 84) zal klinken. De schriftlezing waar deze cantate bij gemaakt is komt uit het evangelie naar Matteüs, het is de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard.

Vakantie en vervanging

Mijn vakantie van 10-17 januari stelde ik uit naar de week van 24-31 januari, in de hoop dat we naar de bergen zouden kunnen. Dat is gebleken een ijdele hoop

te zijn, we gaan er nu in eigen land tussen uit, en dat is ook goed. De PGL stuurt aan op meer samenwerking en verbondenheid tussen de wijken, daarom zullen de Leidse predikanten elkaar onderling waar mogelijk meer gaan vervangen. Van 24-31 januari is ds. René Venema van 'De Verbinding' mijn vervanger, zijn telefoonnummer is 06-81456079.

*Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke*

o-o-o-o-o



Knutselen

met de kindernevendienst

Deze weken van de lockdown verzorgen we als kindernevendienst suggesties voor thuis, om als gezin bij het bijbelverhaal te knutselen. Het vergrootglas hoorde bij de afgelopen week, dat Jezus Nathanael zag zoals hij was en Hij ons ook ziet zoals wij echt zijn.

*Hartelijke groet,
Suzanne Bleeker-Mol
namens de kindernevendienst*

Koffers gevraagd

De verschillende wijkgemeenten van de PGL willen graag investeren in materialen, waarmee gezinnen met Bijbel en geloof bezig kunnen zijn. We hebben hiervoor via het vitaliseringsfonds inmiddels een bedrag beschikbaar gekregen om zogenaamde logeerkoffers aan te schaffen. Dit zijn koffers gevuld met allerlei verschillende boeken, spellen en tijdschriften over de bijbel, geloven en opvoeding. De materialen zitten in een koffer, zodat die makkelijk doorgegeven kan worden van het ene naar het andere gezin in Leiden. Zo kunnen gezinnen zelf thuis met de boeken en spellen aan de slag.



Voor dit project hebben we ook een aantal koffers nodig. Die kunnen we natuurlijk nieuw aanschaffen, maar er zijn vast mensen die er nog één hebben liggen, die niet gebruikt wordt. Vandaar deze oproep. We zijn op zoek naar trolley koffertjes, ongeveer formaat 55 cm x 35 cm x 25 cm. Het is voor kinderen van de basisschool, dus niet te zwaar, gemaakt van stevig materiaal en misschien met een leuk kleurtje of dessin. Mocht u er één over hebben, dan horen we dat graag. Des te meer geld kunnen we gebruiken voor de aanschaf van mooie bijbels en andere materialen. Stuur een mailtje naar: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

o-o-o-o-o

In en om de dienst...



Sinds de zondag van de eerste live stream, is er veel veranderd in en om de kerkdienst. Naast bestaande teams zijn er nieuwe teams bezig om de coronamaatregelen toe te passen in de kerk.

De komende tijd zal in Op de Hoogte steeds een van de teams zich voorstellen en toelichten wat er sinds maart in hun werkwijze is veranderd.

Deze week: LBG Socials

De LBG is, net als elke volwaardige organisatie, ook op social media te vinden. Zo zijn we actief op Facebook en Twitter. Het delen van de onlineberichten wordt sinds november gedaan door een volledig nieuw team, nadat het jarenlang door Debby de Lima is verzorgd. De huidige delers van berichten op de social media zijn Fennand van Dijk, Hessel Heins, Jonathan Provoost, Dirk Maats en Antje Ras. We wisselen elkaar per week af, zodat de tijdsdruk per persoon beperkt blijft.

Wat delen we? We delen de online-diensten en doen daar ook een terugkoppeling op. Daarnaast delen we berichten van de Leidse Cantorij, de Cantatediensten, Evensongs en andere activiteiten die breed toegankelijk zijn. Momenteel zijn deze activiteiten uiteraard vooral online. Natuurlijk

houden we rekening met de AVG en brengen we geen 'gewone' kerkgangers in beeld, tenzij die toestemming hebben gegeven.

We zijn met deze groep in een hectische tijd begonnen. Kerst kwam er aan en lang was de vraag hoe het er allemaal uit ging zien. Met de lancering van de site Leiden viert Kerstmis werd dat duidelijk en

zijn we bijna continue aan het delen geweest. Dit had tot gevolg dat het overzicht van de diensten rond Kerst door zo'n 1250 mensen bekeken is.

Hopelijk weten de mensen ook daarna de weg naar de LBG te vinden. Nu de rust is teruggekeerd, gaan we de komende tijd even back to basics (het delen van de online diensten en andere relevante activiteiten binnen de

Hooglandse Kerk). Ook gaan we kijken hoe we de social media nog beter kunnen benutten, hoe we beter kunnen aansluiten bij andere communicatie vanuit de LBG en of we bijvoorbeeld een instagram-account willen openen. Instagram wordt vooral door jongeren gebruikt en ook die willen we (beter) bereiken.

Stuur ons vooral een bericht als je iets wilt delen op de socials of als je feedback/suggesties voor ons hebt (zeer welkom!). We zijn te bereiken via socials@leidsebinnenstadsgemeente.nl Tenslotte: volg, like, deel en retweet ons vooral!

LST

Actie Kerkbalans 2021
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Cantatedienst 31 januari

Sopraan, Lauren Armishaw die vorige maand nog onder andere de aria Öffne dich, mein ganzes Herze uit BWV 61 in het kerstconcert van de Nederlandse Bachvereniging



zong, zingt op zondag 31 januari onder leiding van Gilles Michels cantate BWV 84 van J.S. Bach: Ich bin vergnügt in meinem Glücke. Organist bij deze dienst is Bert Mooiman. De voorganger is ds. Margreet Klokke, De dienst vindt plaats vanuit de Hooglandse Kerk. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kan niemand in de kerk de dienst bijwonen. De cantatedienst is alleen te volgen via een videostream.

Deze solocantate voor sopraan is voor het eerst uitgevoerd op 9 februari 1727, zondag Septuagesima, zeventig dagen voor Pasen. Cantate BWV 84 is gemaakt bij Matteüs 20: 1-16, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Het thema is: de verhouding tussen inzet en beloning. De cantate komt uit een periode waarin J.S. Bach veel solocantates componeerde. Bachspecialist Van Hengel merkt hierover op: "Wij weten niet of we het grote aantal solocantates in deze periode te danken hebben aan Bachs ontevredenheid over de prestaties van zijn koor; wel is duidelijk dat hij over het niveau van zijn concertisten (bas en sopraan) niet te klagen had. De eerste aria van cantate BWV 84 is voor de

sopraan moeilijker dan enige andere". En in overeenstemming met de strekking van het libretto is ook Bachs compositie zelf een oefening in bescheidenheid: de eenzame solist wordt slechts begeleid door een hobo, vijf strijkers en orgel. Maar met deze minimale bezetting schrijft Bach wel weer een zeer rijke en gevarieerde cantate.

Door de strenge maatregelen tegen het coronavirus worden geen deelnemers bij de dienst in de Hooglandse Kerk toegelaten. Iedereen kan de cantatedienst meebeleven via een live video- stream op de website. De videostream blijft nog een week na de dienst beschikbaar. De videostream is onbeperkt toegankelijk. Vanwege de kosten wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.



De link naar de videostream en de liturgie staan vanaf 29 januari op de website www.stichtingcantate.nl.

Wereldgebedsdag 2021

Op vrijdag 5 maart 2021 zal de Wereldgebedsdag gehouden worden.

We hopen met gelovigen van over de wereld te bidden voor onze wereld. Vrouwen uit Vanuatu schreven de gebeden en noemden de liturgie 'Rotsvast', naar de tekst uit het einde van de Bergrede, waar een huis op de rots stand houdt in wind en regen. De bouwer in deze gelijkenis van Jezus is verstandig en bouwt op rots. Wie Jezus' woorden doet, die wordt vergeleken met zo'n wijs mens. Onze zusters uit de Zuidzee bevragen ons, wat deze gelijkenis voor ons betekent. In Vanuatu

wordt heel zorgvuldig de grond gekozen waarop een huis wordt gebouwd. Want mensen op deze tropische eilandgroep in de Pacific kennen vulkaan-uitbarstingen en aardbevingen. Door klimaatverandering hebben ze steeds meer te maken met stormen, tsunami's en stijging van de zeespiegel.



Op het titelblad van de liturgie buigt zich een moeder biddend over haar kind tijdens een cycloon die de golven laat beuken tegen het land. Maar over haar buigt zich beschermend een palmboom.

Bidden jullie mee met de gebeden van de vrouwen uit Vanuatu? In een tijd waar het niet zeker is of we in maart een kerkdienst mogen organiseren, hebben wij besloten dat de Wereldgebedsdag thuis plaatsvindt. De liturgie van de gebedsdienst is te downloaden via de website: www.wereldgebedsdag.nl/vanuatu.php. Mocht dit niet lukken dan zijn er papieren liturgieën beschikbaar. Thuis bidden kan alleen, maar ook met iemand samen. Nodig voor Wereldgebedsdag nog één iemand uit om samen mee te bidden. Als uw woonkamer groot genoeg is, kan er misschien nog iemand bij. Steek een kaars aan en bid (samen) de gebeden van de vrouwen uit Vanuatu, lees de uitgezochte bijbeltekst en praat met elkaar over wat je daarin raakt.

Voor informatie en gedrukte liturgieën kunt u contact opnemen met Rietje van Wijlen (rietje@vanwijlen.com), namens de Leidse Wereldgebedsdag-groep

Kliederkerk

Op zaterdag 30 januari staat er weer een Kliederkerk gepland! Ook deze keer willen we het weer op een alternatieve manier door laten gaan. Geen tasje of digitale activiteit dit keer! Houd facebook.com/kliederkerkleiden in de gaten of mail naar jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

o-o-o-o-o

Paasbrodenactie

Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken door Bakkerij Van Maanen.



De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij (RK en PgL). Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 1,50 ten goede aan De Bakkerij.

In verband met de geldende coronabeperkingen, kunt u dit jaar uw bestelling centraal doorgeven bij voorkeur per e-mail naar info@debakkerijleiden.nl o.v.v. bestelling Paasbroden, of telefonisch op 071-514.49.65 (Chantal ter Haar of Tamara Breton). Graag vernemen wij daarbij de volgende informatie: naam, telefoonnummer, aantal broden, naam wijkgemeente. Het totale bedrag van de gevraagde Paasbroden kunt u vervolgens overmaken naar:

Diaconie Protestantse gemeente Leiden
NL 46 INGB 0000 097065 o.v.v.

Paasbroden + naam. U kunt natuurlijk ook aan de balie bij De Bakkerij een bon voor een Paas brood kopen.

Verdere info over o.a. bezorging:
tel. 071 - 5144965, info@debakkerijleiden.nl

**Zoals het licht ons elke morgen
nieuw verschijnt, ons wekt
en koestert met zijn stralen
wek Gij God, zo ook mij!**

**Zoals de zon
geen dat ons in het donker laat,-
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!**

**Schep doorgang aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd, maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!**

Sytse de Vries



Agenda

26 januari	Online Labyrint "lopen"	20.00 uur	Zoom
30 januari	Kliederkerk Buitenactiviteit	????	Kijk op pag. 6!
31 januari	Cantatedienst	17.00 uur	Livestream
16 februari	Leerhuis	20.00 uur	Teams
28 februari	Cantatedienst	17.00 uur	Livestream

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 7 februari**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 1 februari**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

**Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')**

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl