

# Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse  
Binnenstadsgemeente



12 juli 2020, 28<sup>e</sup> jaargang

## Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 12 juli 2020, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke  
Ouderling van dienst: Henk ten Voorde  
Organist: Willeke Smits

## Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten  
predikanten/kerkelijk werkers,  
op rekening **NL71INGB0678651094**  
t.n.v. *Protestantse Gemeente Leiden*  
o.v.v. **collecte 12 juli 2020 LBG**  
of via de **GIVT** app.

## Vieren:

**Zondag 12 juli**, ds. Margreet Klokke. Afscheid / bevestiging van ambtsdragers.

*Medewerking: zangers van de Leidse Cantorij*

**Zondag 19 juli**, ds. Bert Boter, Voorschoten

**Zondag 26 juli**, ds. Margreet Klokke. Opname Unity TV

*De diensten zijn te bezoeken na aanmelding & uitnodiging via onderstaande link*

<https://app.kerktijd.nl/member/register/70ab8231-6c3e-41a3-828a-9626085faef9>

Zie voor volledige informatie de website van de LBG

## In deze Op de Hoogte:

- Van de predikant
- Speeltuinmiddag
- Lichtpuntje

- Tweemaal afscheid
- Evensong
- Orgelpromenade 2020
- Tijd.nl



## Vandaag in de Kindernevendienst

Salomo vroeg aan God:  
'Leer mij om goed te luisteren.  
En leer mij om het verschil  
tussen goed en kwaad te zien.  
Dan kan ik uw volk leiden'

**KONINGEN 3:9**



## ***Van de predikant***

### **Afscheid en nieuw begin**

Heel langzaam en voorzichtig komt Nederland uit de virus-lockdown. Elke

keer kan en mag er een beetje meer. Voor mijn vakantie heb ik een aantal cursussen kunnen afsluiten in kleine groepen op het hoogkoor. Het moderamen vergaderde weer live. Ik heb een paar mensen thuis opgezocht. En op zondag waren we in de kerk met 30 mensen. Nu, drie weken later zijn we op zondag met 100 mensen in de kerk, wordt er gesproken over meer dan 100 en komt er ook weer zicht op zingen tijdens de dienst.

We boffen maar weer eens met ons enorme grote en prachtige kerkgebouw, waarin meer mogelijk is dan in andere, minder grote kerken.

Extra bemoedigend is het, dat er vandaag afscheid en bevestiging van ambtsdragers is.

Op zondag 15 maart zou er al afscheid genomen zijn van Geertrui Betgen – Vroomans, onze wijk-penningmeester, en van Simon van Wijlen, de voorzitter van het College van kerkrentmeesters. Henk ten Voorde schreef in *Op de Hoogte* van die zondag (vandaag opnieuw opgenomen en zeer de moeite waard om te lezen!) wat zij allemaal hebben gedaan.

Dat afscheid ging toen vanwege Corona niet door. Allebei zijn ze de afgelopen drie maanden in de kerkenraad gebleven en hebben ons met van alles uit de brand geholpen. Nu mogen ze

hun verantwoordelijkheid dan eindelijk teruggeven. Na de dienst hebt u gelegenheid om hen te bedanken! Gelukkig is er opvolging gevonden. Rien Rouw zal vanmorgen bevestigd worden als wijk-penningmeester. Daar zijn we heel blij mee, we verheugen ons op de samenwerking met hem. Wie ook afscheid hadden willen nemen, deze zondag, zijn Sandra Breugem en Toos Boersema. Zij zijn diaken geweest. Zij zijn nu niet in Leiden, daarom wordt er op een later tijdstip aandacht besteed aan hun vertrek uit de kerkenraad. Hun opvolgers worden al wel bevestigd: Het zijn Jutta Hartkoorn (jeugddiaken), Margreet Gauw en Willeke Ravensbergen. Heel bijzonder, dat er zoveel (jonge) mensen zich willen inzetten voor de LBG. Welkom!

### **Zomerserie diensten**

In de zomer doe ik altijd graag een serie diensten, met een thema dat aansluit bij wat er gebeurt in Leiden. Dit jaar viert



Het vertrek van de Pilgrims uit Delfshaven 1620  
A. Willaerts

de stad 'Mayflower400', omdat het 400 jaar geleden is dat de Pilgrimfathers uit Leiden via Engeland naar de Verenigde Staten vertrokken. Er is een erg interessante expositie over in de Lakenhal.

Ook daar kun je alleen na online  
aanmelding naar toe!

Pelgrim zijn – dat is echter niet alleen  
iets van 400 jaar geleden. Het is iets  
van alle tijden. Je hoeft er ook niet eens  
voor op reis. Het is net zo goed mogelijk  
om binnen een heel alledaags bestaan  
een pelgrimsreis te maken. Pelgrim zijn:  
dat is je leven begrijpen als een weg  
naar iets dat groter is dan jij, dat je  
bestaan zin en betekenis kan geven. De  
één noemt dit 'Jeruzalem', de ander het  
Koninkrijk van God, een derde laat het  
liever open. Er horen vier  
grondwoorden bij pelgrimeren:  
vertrekken, op weg zijn, bakens zoeken  
en thuiskomen. Bij deze woorden zullen  
we stilstaan in de serie diensten 'de  
eeuwige pelgrim'. Vandaag gaat het om  
'vertrekken'.

Over twee weken, als het over 'op weg  
zijn' gaat, zal Maartje van Wijlen zich  
verbinden met de christelijke traditie en  
belijdenis doen – voor haar de afsluiting  
van haar deelname aan de Kerncursus.  
Een feestelijk moment, het is misschien  
goed dat u er alvast van weet.

### **Pastoraat**

In de zomermaanden blijf ik graag thuis,  
het is dan niet zo druk met cursussen  
en vergaderingen. Er is tijd om  
bezoekjes te doen. Als iemand van u  
me graag eens persoonlijk wil spreken,  
laat het me weten! Ik kom graag.

*Hartelijke groet, Margreet Klokke*

### **Kerkdiensten in augustus**

2 augustus: ds. Dennis Verboom  
9 augustus: ds. Margreet Klokke  
16 augustus: ds. Margreet Klokke  
23 augustus: ds. Ad Alblas  
30 augustus: ds. Margreet Klokke

## **Speeltuinmiddag**

**Zondag 12 juli**



### **Beste (groot)ouders,**

We vinden het leuk om dit bijzondere  
seizoen van de **kliederkerk** samen af  
te sluiten. Daarom hebben we voor  
straks, **na de dienst**, speeltuin 'de  
Doorbraak' gereserveerd. Het is een  
mooie ruime speeltuin, waar de  
kinderen leuk kunnen spelen en voor  
(groot)ouders en andere die dat  
gezellig vinden de ruimte is om elkaar  
eindelijk weer eens te spreken.  
Jullie zijn daarom vanaf 11.30 uur  
welkom in 'de Doorbraak'  
(Katoenpark1, 2312 MN Leiden).  
Wij zorgen voor koffie, thee en  
limonade. Wanneer je ook iets wilt eten  
is het handig om dat zelf mee te nemen.

*Hartelijke groeten,  
Emmie*

**-O-O-O-O-O-**



### **Een lichtpuntje in de week**

Elke woensdagavond een nieuwe publicatie.  
Een project voor en door gemeenteleden  
ter overbrugging naar de zondag.  
Alle lichtpuntjes zijn te zien  
via de website:

<https://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/lichtpuntje-in-de-week/>



## **Tweemaal afscheid**

### **Simon**

*Simon van Wijlen* neemt vandaag afscheid als ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Simon heeft zijn taak verricht met bevoeging en buitengewone inzet. Als voorzitter van het CvK was hij verantwoordelijk voor de grote lijnen van het beleid, maar hij schroomde ook niet om in een verhuurde zaal van een van de Leidse kerkgebouwen een avondlang voor de koffie en het afsluiten te zorgen als de koster/beheerder daarvan verhinderd was. Simon heeft zich ervoor ingezet dat de samenwerking tussen de Algemene Kerkenraad (AK) en het CvK werd versterkt en heeft mede de aanzet gegeven tot een extern onderzoek naar het functioneren van AK, CvK en het Kerkelijk Bureau. De aanbevelingen uit dat onderzoek worden de komende periode besproken en ingevoerd. Een van de praktische, zichtbare dingen die Simon mede tot stand heeft gebracht, is het laten opknappen en verhuren van de woningen die tegen de Hooglandse Kerk zijn aangebouwd. Naast zijn werk voor het CvK vond Simon ook nog tijd om de vergaderingen van de wijkkerkenraad van de LBG bij te wonen en daarin zinvolle bijdragen aan de gedachteswisseling te geven. Als ouderling van dienst stond er op zondagmorgen met Simon een man met het nodige charisma, die in persoonlijke gesprekken zichzelf ook kan laten zien en kan luisteren.



### **Geertrui**

Vergaderingen van het moderamen en van de kerkenraad zijn niet meer hetzelfde sinds *Geertrui Betgen-Vroomans* haar taak heeft neergelegd: ze dueren wat korter, maar het was ook echt vrolijker en gezelliger toen ze er nog bij was. Geertrui is (vrijwel) altijd en overal haar stralende en hartelijke zelf. Als penningmeester was ze streng maar rechtvaardig, lette goed op de kleintjes, kon ze strak onderhandelen en heeft ze ervoor gezorgd dat ook in de wat recentere duurdere periode (jubileum, wisseling predikanten) de wijkkas min of meer in evenwicht bleef. Als ouderling-kerkrentmeester lette ze bij contacten met het CVK goed op de belangen van de LBG en was ze scherp op de inhoud van de aangeleverde stukken. Haar enthousiasme over de jaarlijkse actie voor de wijkkas resoneerde bij velen van u en leidde tot vrij constante inkomsten. Geertrui verdienen liggen echter op een veel breder vlak dan het penningmeesterschap alleen. Zo was ze mede de initiatiefnemer van de Jubelende Jubilarissendag, heeft ze veel gedaan aan het jeugdwerk binnen de LBG en bijzondere events (zoals de voorstelling over de Zandtovenaer, heeft ze de aanzet gegeven tot het aantrekken van een jeugdwerker (in de vorm van Emmie), schreef ze teksten voor de website van de LBG, heeft ze AED-groep mede opgezet en voor materialen zorggedragen. Dat is maar een greep uit de erfenis van Geertrui. Geertrui vond het een voorrecht om



ouderling van dienst te zijn en ook dat was altijd duidelijk zichtbaar en inspirerend.

*Henk ten Voorde*

**-0-0-0-0-0-**

## **Evensong** **Hooglandse kerk**

*Er is goede hoop dat de Evensongs in de Hooglandse Kerk in augustus weer kunnen starten, onder de dan geldende voorwaarden. Let u op de aankondigingen op de website.*



*The Willis Chorale*

Op zondag 30 augustus 2020 om 17.00 uur hopen we dat de beroemde Britse dirigent Huw Williams, net als de afgelopen jaren, *The Willis Chorale* zal leiden. Ook dit jaar wordt het koor begeleid door de organist van het koninklijk paleis in Londen, Martyn Noble. The Willis Chorale is het in 2016 opgerichte projectkoor van Stichting Cathedral Organ Leiden. Gezongen worden onder meer werken van Sir Hubert Parry (*My soul, there is a country*), Herbert Howells (*St. Paul's Service*) en Edward Bairstow (*Lord, thou hast been our refuge*), die geschreven zijn voor prachtige akoestische ruimtes zoals de

Hooglandse Kerk, begeleid op het kleurrijke laat negentiende-eeuwse 'Father' Willis-orgel.

Voorganger is ds. Margreet Klokke. De toegang is zoals altijd vrij.

Meer info op [www.evensongsleiden.nl](http://www.evensongsleiden.nl)

## **Orgelpromenade 2020**

**Juli, augustus en medio september**

### *De Orgelpromenade in de* **Hooglandse Kerk**

*is weer van start gegaan! Gelukkig is het door de versoepelde maatregelen mogelijk om weer live concerten te organiseren, waar ca. 100 mensen bij aanwezig kunnen zijn. De concerten beginnen om 13.30 uur en duren ca. 40 minuten.*

*Naast vaste organist Willeke Smits, zijn gastorganisten uitgenodigd, die zowel het romantische Willis-orgel als het monumentale De Swart-Van Hagerbeer-orgel laten klinken.*

**Wilt u meer weten of wilt u ons steunen met een vrije gift? Meer info via [www.orgelpromenade.nl](http://www.orgelpromenade.nl) of [info@orgelpromenade.nl](mailto:info@orgelpromenade.nl). We zien u graag bij onze concerten!**

### **Programma:**

Op het *Willis-orgel* zal spelen op

**11 juli:** Jan Pieter Lanooy

**18 juli:** Bert den Hartog

**1 augustus:** Willeke Smits

**22 augustus:** Anton Doornhein

**5 september:** Willeke Smits

Op het *De Swart-Van/Hagerbeerorgel* zal spelen op

**25 juli:** Reitze Smits

**8 augustus:** Bas de Vroome

**15 augustus:** Christiaan Ingelse

**29 augustus:** Geerten van de Wetering

Beide orgels zijn te horen op zaterdag

**12 september**

met Willeke Smits en Frank Ressler



**AANMELDEN  
KERKDIENTEN**



### **TIJD.NL**

Om de komende kerkdiensten in de Hooglandse kerk bij te kunnen wonen dient u zich eenmalig aan te melden via <https://kerktijd.nl/>  
U ontvangt vervolgens wekelijks bericht of u voor de aankomende dienst wordt uitgenodigd.

### **De volgende *Op de Hoogte*...**

De volgende ***Op de Hoogte*** komt uit op **zondag 6 september**  
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 31 augustus**

**De redactie wenst u allen een goede en bovenal gezonde zomer toe.**

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:  
[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:  
[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)  
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

**Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:**

[Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl)  
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,  
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505  
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl