

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



28 juni 2020, 28^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 28 juni 2020, 10.00 uur.

Voorganger: ds. R. van Waarde

Ouderling van dienst: Patrick Meijer

Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten predikanten/kerkelijk werkers, op rekening NL71INGB0678651094 t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden o.v.v. collecte 28 juni 2020 LBG of de **GIVT** app

Vieren:

Zondag 28 juni, ds. Rob van Waarde, Leiden.

Met medewerking van zangers van de Leidse Cantorij.

Zondag 5 juli, ds. Jacob Korf, Den Haag.

Zondag 12 juli, ds. Margreet Klokke. Afscheid / bevestiging van ambtsdragers.

Zondag 19 juli, ds. Margreet Klokke.

In deze Op de Hoogte:

- Van de predikant
- Publieke kerken in lockdown
- Cursus Theologische Vorming
- "Can you hear me"
- Van de voorzitter
- Vrees
- Lichtpuntje in de week
- Orgelpromenade 2020



143

'Jij bent een goede en trouwe dienaar.
Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag.
Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke
zaken. Kom nu naar mijn feest.'

MATTEÛS 25:21

BB
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics



Van de predikant

Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik mijn bureau aan het leegmaken voor mijn vakantie. De plannen voor het nieuwe seizoen 2020-2021 liggen

klaar! Natuurlijk weten we niet, of die plannen ook kunnen worden uitgevoerd. Het is nog onduidelijk, welke kant het opgaat met het virus. Maar dat is niet erg, het maken van plannen geeft sowieso al energie.

Om u alvast in een paar van die plannen te delen:

- De cursus 'Kern van de christelijke traditie' begint weer op 30 september.
 - Er komt een cursus 'Autobiografisch bijbellezen', aan de hand van een boek van Bert Dicou e.a.
 - In de advent komen er vier bezinningsuurtjes met als thema 'Wat zullen wij doen?' – over duurzaam leven
 - In de 40-dagentijd komt er een Meditatiecursus
 - Met Pinksteren kan er weer deelgenomen worden aan een driedaagse pelgrimstocht, van Den Haag naar Haarlem
- Zo kunt u zich alvast verheugen...

Vandaag gaat ds. Rob van Waarde, studentenpastor in Leiden bij ons voor. Heel fijn dat hij wilde inspringen, toen ds. Netty de Jong-Dorland moest afzeggen!

Volgende week zondag kunnen er, als het goed is, weer 100 mensen naar de kerk. Ds. Jacob Korf gaat



voor in die dienst. U kunt zich opgeven via aanmelding@leidsebinnenstsdsgemeente.nl

Op zondag 12 juli begin ik met mijn zomerserie diensten over 'De eeuwige pelgrim'. Ik sluit hiermee aan bij het jubileumjaar 400 jaar Pilgrimfathers. In de Lakenhal is er een expositie over te zien.

Ds. Korf vervangt mij tijdens mijn vakantie. Hij is bereikbaar via 06-46017788. Vanaf 5 juli ben ik er weer.

*Hartelijke groet!
ds. Margreet Klokke*

o-o-o-o-o



Van de voorzitter

kerkdiensten na 1 juli

Dank aan de redactie van Op de Hoogte voor de flexibiliteit, ondanks de normaal strakke deadlines!

Die flexibiliteit maakt het mogelijk u (kort) te laten weten wat we gaan doen met de verdere ruimte voor onder meer kerkgang, zoals de minister-president die tot onze grote vreugde afgelopen woensdag heeft aangekondigd.

Allereerst zijn alle diensten na 1 juli weer met crèche en kindernevendienst, zodat jonge ouders en hun kinderen ook in groten getale naar de kerk kunnen komen.

Om met meer dan 100 mensen in de kerk te kunnen zijn, blijven we werken met aanmelding & uitnodiging en met

een gezondheidscheck bij binnenkomst. Dat gaan we wel doen met een applicatie (kerktijd.nl), die ons als organisatie veel werk uit handen gaat nemen. Hierbij de link:

<https://app.kerktijd.nl/member/register/70ab8231-6c3e-41a3-828a-9626085faef9>.

Meer uitleg daarover is te vinden in de *Nieuwsbrief*. Meld u zichzelf alstublieft via dit programma aan, ook als u zich al eerder per email had aangemeld!

We hopen op een goedgevulde kerk op 5 juli en in alle diensten daarna, uiteraard voor zover we dat met inachtneming van 1.5 meter verantwoord kunnen doen. Blijf voorzichtig, zeker als je kwetsbaar bent, blijf thuis als je klachten hebt en neem daarin je verantwoordelijkheid tegenover je kerkgemeenschap en de samenleving als geheel! Het blijft voorlopig zo dat alleen de cantorij zingt.

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is zeer verheugd te kunnen aankondigen dat we maar liefst drie nieuwe diakenen hebben gevonden. Het zijn Jutta Hartkoorn, Margreet Gauw en Willeke Ravensbergen. Samen met Rien Rouw, de nieuwe wijkpenningmeester, zullen zij worden bevestigd in de dienst van 12 juli a.s. Daarin nemen we tevens afscheid van enkele ambtsdragers, van wie dat afscheid eerder al was voorzien. In komende edities van Op de Hoogte zullen de nieuwe ambtsdrager zichzelf voorstellen.

*Met hartelijke groet,
Henk ten Voorde*

o-o-o-o-o

Publieke kerken tijdens de Lockdown

Matthias Kaljouw, promovendus aan de Protestantse Theologische Universiteit, voert een onderzoek uit, waarbij ook de Hooglandse Kerk is betrokken.



Hij schrijft:

“2,5 jaar geleden begon ik aan de Protestantse Theologische Universiteit met mijn onderzoek naar 18 iconische stadskerken in Nederland – een onderzoek waar uw kerkelijke gemeente ook bij betrokken is. Wie had toen gedacht dat het in deze gebouwen zo stil zou worden?”

Het is bijzonder om te zien hoe verschillend er op de crisistijd wordt gereageerd. Terwijl digitale uitzendingen lange tijd bijzaak waren, loopt nu vrijwel alles via internet. Maar daarmee wordt het kerkgebouw niet minder belangrijk, integendeel zelfs. Talloze kerken besloten juist in deze tijd het gebouw open te stellen, ondanks de aanpassingen die daarvoor nodig zijn. In verscheidene kerkgebouwen is er een speciale coronakapel ingericht, waar bezoekers een kaarsje kunnen branden of een gebed achterlaten.

Ook in de tientallen streams van overdenkingen, orgelconcerten of zelfs geleide meditaties neemt het kerkgebouw een prominente plek in – misschien om de toeschouwer op afstand toch nog iets van een vertrouwde omgeving te bieden. Ook kregen deze gebouwen een prominente rol tijdens de landelijke actie ‘Klokken van Hoop’. Nu mensen niet meer in de kerk kunnen samenkomen, zo dachten de initiatiefnemers, zenden we een boodschap van hoop en troost via de klokken uit. “Gemis voedt het verlangen”, vatte mijn begeleider Henk de Roest het samen. Terwijl het gebouw soms zo vanzelfsprekend was dat we het niet eens opmerkten, wordt de plek nu sterk gemist.

Ondertussen zijn er ook zorgen over de gevolgen van de crisis. De afgelopen maanden heb ik een onderzoek naar de verhuur en het beheer van kerkgebouwen afgerond, en hier zijn de effecten merkbaar. De verhuur van gebouwen ligt volledig stil, waardoor kerkelijke gemeentes en beheerstichtingen belangrijke inkomsten mislopen. Het kerkenlandschap zou er na de crisis wel eens heel anders uit kunnen zien, vreest bijvoorbeeld de Vereniging Beheerders Monumentale Kerken. De PKN heeft een steunfonds geopend, maar het lijkt erop dat het kabinet de erfgoedsector niet in ondersteuningsmaatregelen meeneemt.

Zo roept de crisistijd vragen op over de waarde van kerkgebouwen. Voor de kerkgemeenschap, als plek van samenkomen. Voor de stad, als plek waar mensen stilte vinden en stilstaan

bij hun naasten. Als baken van hoop, tijdens klokgelui.

Juist in deze periode zou ik eropuit trekken om vrijwilligers en bezoekers in kerkgebouwen te interviewen, tijdens openstellingen en publieke evenementen – wellicht zelfs u te spreken. Dat loopt nu allemaal even anders. In plaats daarvan zal ik de komende maanden vanuit huis bestuderen hoe iconische stadskerken met de coronacrisis omgaan. Hoe vervullen zij hun publieke rol, in een anderhalvemetersamenleving? Een eerste inventarisatie is hiermee alvast gemaakt.”

Matthias Kaljouw

o-o-o-o-o

Vrees

*Contactloos contact
Dat is niet abstract, maar exact
Ik roep geruisloos: Raak me aan
Pak mijn hand, laat mij hier niet staan
Er zijn geen armen meer om me heen
Moedeloos sta ik alleen
Overal waar je komt
Strepen op de grond
Afstand, Afstand, blijf buiten mijn lijn
Afrekenen achter een plastic gordijn
Vaak zie ik alleen maar ogen
Mondkapje – bril - het onvermogen
Jou en jij je mond te zien praten
Voel me verlaten
En dan de angst: Wie is besmet
Heb ik genoeg opgelet
Was ik mijn handen vaak genoeg?
Het is of ik leef in een ziekenboeg
Troost mijn ziel, Wees blij
Eens is het echt voorbij
En leven we vrij*

Lia van der Laan

Cursus Theologische Vorming voor geïnteresseerden (TVG)



*Wilt u net als de Ethiopiër bij Filippus
meer weten over wat er in de bijbel
staat?*

Zou u het beter willen begrijpen?

*Dan is een cursus Theologische
Vorming voor geïnteresseerden
Misschien wel iets voor u.*

Hoe is de Bijbel eigenlijk tot stand
gekomen? Wat zijn de geheimen en
verhalen in het oude en nieuwe
testament?

Wat is de geschiedenis van de kerk in
Nederland, Europa en de rest van de
wereld, waarom zijn er in de loop van
de tijd allerlei dogma's ontstaan? Wat
betekenen die eigenlijk voor het
Christelijk geloof? Welke levensvragen
kom je tegen bij spiritualiteit, ethiek en
filosofie?

Hoe zit het met al die variaties in de
liturgie bij de verschillende kerkgenoot-
schappen?

Maar ook hoe kijken we naar andere
religies, wat kunnen andere religies ons
te zeggen hebben.

Over deze veelheid aan vragen en nog
veel meer onderwerpen zult u tijdens
de cursus onder leiding van
deskundige docenten zeker antwoorden
krijgen.

De cursus duurt 3 jaar. De lessen
worden gegeven in de zalen de
Christus Triumfator kerk in Den Haag
De lessen worden in een ruimte
gegeven conform de eisen van het
RIVM. Hierdoor kan er in het nieuwe
cursusjaar alleen op donderdagmiddag
een nieuwe groep starten.

Wilt u meer informatie, bel of mail dan
naar Annemarie van Duijn, 071-
4073566 of

06. 5537. 5048 of mail naar
w.van.duyn1@kpnplanet.nl (Secr.TVG,
Den Haag e.o.)

U kunt ook naar de website van TVG
Den Haag gaan (www.tgvdenhaag.nl).

o-o-o-o-o

Een lichtpuntje in de week



*Elke woensdagavond een nieuwe
publicatie.*

*Een project voor en door
gemeenteleden
ter overbrugging naar de zondag.*

*Alle lichtpuntjes zijn te zien
via de website:*

<https://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/lichtpuntje-in-de-week/>

Vanuit de Hooglandse kerk komt de Nederlandse première van “Can you hear me”, door The Justinus Ensemble, o.l.v. Brian Fieldhouse. Productie: Peter Breedijk.

<https://www.youtube.com/watch?v=DCVe6opyKXk>



De volgende *Op de Hoogte*...

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op **zondag 12 juli**.

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 6 juli**.

Deze en vorige ‘Op de Hoogten’ zijn op de website na te lezen:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

(onder ‘archief’ en vervolgens ‘Op de Hoogte’)

Orgelpromenade 2020 *Hooglandse kerk*

Zaterdag 4 juli, bespeelt Willeke Smits het De Swart/van Hagerbeerorgel

De concerten beginnen om 13.30 uur. Wilt u komen? Stuur een mailtje naar:

reserveren@promenadeconcerten.nl.

11 juli bespeelt Jan Pieter Lanooy het Willisorgel

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,

Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Tot 5 juli waarnemend predikant: ds. Korf, telefoon: 06-46017788.