

# Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse  
Binnenstadsgemeente



14 juni 2020, 28<sup>e</sup> jaargang

## Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 14 juni 2020, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. M.R. Klokke  
Ouderling van dienst: Geertrui Betgen  
Organist: Sander Booij

## Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en kosten  
predikanten/kerkelijk werkers,  
op rekening **NL71INGB0678651094**  
t.n.v. *Protestantse Gemeente Leiden*  
o.v.v. **collecte 10 mei 2020 LBG**  
of via de **GIVT** app.

## Vieren:

**Zondag 14 juni**, ds. Margreet Klokke. Themadienst: 'Lichaam en geest'.  
Medewerking: zangers van de Leidse Cantorij  
**Zondag 21 juni**, ds. C. van den Berg-Seiffert, Leidse Ekklesia.  
**Zondag 28 juni**, ds. Rob van Waarde.

*De diensten zijn beperkt toegankelijk (zie pag.4) maar worden via livestream uitgezonden.  
Zie daarvoor de website en de vrijdagse nieuwsbrief van de Leidse Binnenstadsgemeente*

## In deze Op de Hoogte:

- **Van de predikant**
- **in memoriam**
- **Lichtpuntje**
- **Van de Pastorale raad**
- **Welkom in de kerk**
- **Orgelpromenade**
- **NBG, over apps en blogs**
- **Voor elkaar: Marriage Course**



Vandaag is er weer  
**Kindernevendienst in de kerk**

**De arbeiders in de wijngaard**  
*'Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel?'*

En Bijbel Basics voor thuis:  
Kijk op <https://debijbel.nl/bijbelbasics>



## **Van de predikant**

### **Bij de kerkdiensten**

Vorige week zondag is er voor het eerst een kerkdienst gehouden, waarbij dertig kerkgangers

aanwezig mochten zijn. Ook het meeleven van de dienst via internet veranderde daardoor.

Er waren weer bekende gezichten te zien, je kon je weer een beetje meer 'gemeente' voelen. In juni blijven we op deze manier oefenen met de anderhalvemeter kerk, in de hoop dat het getal in juli wordt uitgebreid tot honderd.

Vandaag begint er een korte nieuwe serie diensten. Ik geef deze inhoud samen met collega Christiane van den Berg-Seiffert van de Leidse Ekklesia. Op 14 en 21 juni doet één van ons zowel dienst in de LBG als de Ekklesia. De gedachte hierachter was, dat we elkaar zo als kerkdelaars wat beter zouden kunnen leren kennen. We zien elkaar nu immers alleen in het voorbijgaan, tussen ons beider diensten door! Helaas is de Ekklesia nog helemaal online. Ik zal hen dus niet leren kennen, zij zien en horen alleen mij. Omdat de LBG al wel voor een deel uit de lockdown is, kan er wel een nadere kennismaking plaatsvinden op 21 juni, als Christiane van den Berg bij ons voorgaat.

We kozen voor het thema: 'Lichaam en geest'. Christiane schreef daar het volgende over, op de website van de Ekklesia:

*'Op 14 en 21 juni geven de Ekklesia Leiden en de Leidse Binnenstads - gemeente samen vorm aan twee vieringen met het thema 'Lichaam en geest'. In de geschiedenis van het geloven zijn lichaam en geest vaak en ten onrechte tegenover elkaar komen te staan. Maar als je het hebt over de een, zonder het ook over de ander te hebben, dan raak je iets kwijt wat wezenlijk is, lichaam en geest horen bij elkaar en vooronderstellen elkaar als twee kanten van dezelfde medaille. Dit 'bij elkaar horen' van lichaam en geest vormt in dit tweeluik het vertrekpunt. Op 14 juni zal ds. Margreet Klokke voorgaan in zowel de Leidse Binnenstadsgemeente als in de Ekklesia Leiden. In deze viering staat 'de geest' centraal. Op 21 juni gaat ds. Christiane van den Berg-Seiffert voor in beide geloofsgemeenschappen met 'het lichaam' als thema.'*

### **'De eeuwige pelgrim'**

Na mijn vakantie, op zondag 12 juli, begint de zomerserie diensten, met als thema 'De eeuwige pelgrim'. In deze serie diensten zal ik aansluiten bij 400 jaar 'Pilgrimfathers', waar op dit moment een tentoonstelling over te zien is in de Lakenhal.

### **Vakantie**

Van 21 juni tot 5 juli ben ik met vakantie. Ds. Jacob Korf vervangt mij. Zijn telefoonnummer is: 06-46017788. Op zondag 12 juli hoop ik velen van u weer te zien in de dienst!

*Met een hartelijke groet,  
Margreet Klokke*

**-o-o-o-o-o-**

## IN MEMORIAM

Op woensdag 3 juni is geheel onverwacht overleden Jacob Frederik Martinus Arends, die woonde aan de Junostraat 34 in Leiden. Frederik is 76 jaar geworden.



Geboren in Enschede, in een vrijgemaakt gereformeerd nest, ging hij na zijn middelbare school filosofie studeren in Leiden, een eerste stap in zijn zoektocht

naar wat nu de èchte waarheid was - want de waarheid, die hem thuis en in de kerk was geleerd, daar had hij vragen bij. Voor zijn promotie ging hij naar Heidelberg, waar hij zijn latere vrouw Karin ontmoette.

Ze trouwden, en Karin kwam naar Nederland, naar Leiden, waar Frederik docent Latijn, Grieks en KCV werd op het Bonaventuracollege en zijn promotieonderzoek naar Plato afrondde. Hij was geen docent die z'n leerlingen alleen maar door het lesprogramma heen gidste.

Zijn uitgangspunt was: 'Als je iemand een schip wilt leren bouwen, moet je hem niet vertellen waar het hout ligt en de spijkers, maar je moet hem het verlangen geven naar de oneindige verte van de zee' (Antoine de St. Exupéry). Hij had altijd oog en oor en tijd voor hun vragen. Thuis gaf het wel eens wrijving, een vader die ook docent was aan het hoofd van de tafel. Maar hoe ouder zijn drie kinderen werden, en hoe meer er schoon- en kleinkinderen bijkwamen, hoe minder het in zijn verhouding met hen ging om kennis en het juiste gedrag. Zijn uiteindelijke

waarheid was de liefde. In de afscheidsdienst, die op woensdag 10 juni in besloten kring is gehouden in de Dorpskerk te Leiderdorp, is dan ook 1 Korinthiërs 13 gelezen, waar staat: *Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.*

De teraardebestelling heeft aansluitend plaatsgevonden op de algemene begraafplaats aldaar. God sterke zijn vrouw Karin, (schoon)kinderen en kleinkinderen.

MRK.

-o-o-o-o-o-



### Lichtpuntje

*Een lichtpuntje in de week, elke woensdagavond een nieuwe publicatie. Een project voor en door gemeenteleden ter overbrugging naar de zondag.*

*Alle lichtpuntjes zijn te zien via de website:*

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/lichtpuntje-in-de-week](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/lichtpuntje-in-de-week),

**of bezoek de social media van de LBG.**

### **Orgelpromenade 2020** **Hooglandse kerk**

Op **4 juli**, bespeelt Willeke Smits het De Swart/van Hagerbeerorgel in het kader van de Promenadeconcerten 2020  
**Aanvang 13.30 uur.**

Voor **1 augustus** en **5 september** zijn de organisten nog niet bekend.

Nadere info:

<https://www.stichtingorgelstadleiden.nl/>

## **Nieuws** **vanuit de pastorale raad**

*Sinds de coronacrisis het kerkbezoek heeft stilgelegd, zijn er verschillende initiatieven ontstaan binnen onze kerkelijke gemeente om toch met elkaar in contact te blijven. Verbinding zoeken met elkaar is en blijft belangrijk.*

Het aanbod dat is ontstaan is divers. Toch zullen er nog mensen zijn die we niet bereiken. Mogelijk omdat we hun gegevens niet hebben of omdat mensen er niet om durven te vragen. Vanuit de pastorale raad wordt u opgeroepen om contact met ons op te nemen als u behoefte heeft aan pastorale ondersteuning. Dat kan heel verschillend zijn. Het kan een (korte) wandeling zijn met iemand, waarin u ook met elkaar in gesprek kunt gaan, dan wel samen bidden of gewoon een kop koffie met elkaar drinken. Alles is mogelijk, niets is vreemd. Stel uw vraag, dan kunnen wij onderzoeken wat er mogelijk is om aan uw behoefte tegemoet te komen. Stuur een mail naar [pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

*Namens de pastorale raad,  
Jan Hulzinga*

## **Welkom terug in de kerk**

U bent weer van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de kerkdienst. Er is zeker geen reden om bescheiden te zijn tenzij u uiteraard tot een risicogroep behoort of u zorgen maakt over uw gezondheid. Alle begrip daarvoor. Aanmelden voor de dienst op zondag 21 juni kan via: [aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:aanmelding@leidsebinnenstadsgemeente.nl) vóór donderdag 18 juni.



*De eerst dienst op 7 juni mét kerkgangers*

Mocht de groep te groot worden, dan bent u wellicht de daarop volgende zondag aan de beurt. Wij kijken uit naar uw aanmelding en uiteindelijk naar uw komst!

**-o-o-o-o-o-**



**Pinksteren 2020**

## Nieuws van het NBG

Sterke groei in het gebruik van de app *Mijn Bijbel*



en van *Bijbel Basics*, en meer lezers van blogs en leesplannen.

‘In ons buitenlandwerk lag het accent op het dichtbij brengen van de Bijbel in landen waar het leven ingewikkeld is, zoals in Honduras, Moldavië en Venezuela’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook verbonden we onze internationale partners (bijbelgenootschappen en kerken) met ons bijbelwerk in Nederland. Zo organiseerden we samen met het Antilliaans Bijbelgenootschap drie presentaties van de *Studiebijbel* in het Papiaments voor Antilliaanse kerkgenootschappen. In Nederland en Vlaanderen lag het accent op *digitalisering* en *verbreding*. Om onze bijbelblogs relevanter te maken voor een grotere doelgroep, zochten we nieuwe schrijvers uit de volle breedte van christelijk Nederland. Dat resulteerde in een veel kleurrijker palet aan blogs, die ruim 300.000 lezers trokken, bijna vier keer zoveel als in 2018.’

Buitenwerf merkt op dat het jaar 2020 er heel anders uitziet. ‘De coronacrisis confronteert de 151 bijbelgenootschappen met grote uitdagingen. We werken er hard aan om die gezamenlijk het hoofd te bieden.’

Groeiende populariteit app en site  
De *digitalisering* werd in 2019 onder meer zichtbaar in de stijgende populariteit van de app *Mijn Bijbel* en de

bijbelplatforms [debijbel.nl](http://debijbel.nl) en [debijbel.be](http://debijbel.be). Het aantal unieke bezoekers van deze beide bijbelsites steeg met 250.000 tot 1,1 miljoen. De app *Mijn Bijbel* werd voorzien van nieuwe opties en gevuld met actuele leesplannen voor Pasen en Advent alsook een speciaal ‘Rembrandt-leesplan’. Mede door deze leesroosters steeg het aantal gebruikers van 78.000 naar 140.000, bijna een verdubbeling. Uitgeverij en Bijbel Basics  
De beoogde *verbreding* werd in 2019 behalve in de blogs ook zichtbaar bij de NBG-uitgeverij. Deze publiceerde onder meer de *BGT Jongerenbijbel*, gemaakt in samenwerking met de EO en Youth voor Christ. De NBG-kinderneven-dienstmethode *Bijbel Basics* werd vertaald in het Engels en in gebruik genomen in Ghana. In Nederland wordt de methode door steeds meer kerken gebruikt. Was er in 2018 ruim 108.000 keer een *Bijbel Basics*-programma gedownload, eind 2019 stond deze teller op 197.000, een groei van 82%.

### Internationaal

In 2019 steunde het NBG 27 vertaalprojecten en 23 projecten om de Bijbel te verspreiden. Het NBG experimenteerde met het delen van materialen die in Nederland ontwikkeld zijn. Zo werden honderd stappen uit de *Samenleesbijbel* in het Spaans vertaald. Deze uitgave is naar Honduras en Venezuela verscheept om daar via vrijwilligers verspreid te worden onder gezinnen met kinderen. Verder verschenen er missionaire edities van de *Prentenbijbel* in het Haïtiaans Creools, in enkele Surinaamse talen, op de Antillen en in Moldavië.

Bron: NBG

## TIJD VOOR ELKAAR

Vanaf 5 oktober 2020 start er weer een *Marriage Course* in Leiden, voor stellen die al langer bij elkaar zijn en verder willen bouwen aan hun relatie. Als je je relatie waardevol vindt, ben je er zuinig op en investeer je tijd in elkaar. Spreek daarom af om zeven weken een date-avond te hebben met z'n tweeën. Na een diner voor twee leer je meer over het onderwerp van de avond, bijvoorbeeld: communicatie of conflicten oplossen. Bij elk thema krijg je gespreksvragen en opdrachten die je met z'n tweeën doet en bespreekt. Zo leer je niet alleen tijd voor elkaar te maken, maar bouw je ook aan een duurzame relatie. Mochten we vanwege de Coronacrisis nog niet bij elkaar kunnen komen, dan bieden we een online mogelijkheid voor jullie thuis aan. Klik voor een filmpje, meer info en aanmelding op [www.voorelkaarleiden.nl/verderbouwenaanjere relatie](http://www.voorelkaarleiden.nl/verderbouwenaanjere relatie). We hopen jullie te verwelkomen! Hr.gr. Jan Kruidhof, Stichting Voor Elkaar Leiden e.o., [JanKruidhof@VoorElkaarLeiden.nl](mailto:JanKruidhof@VoorElkaarLeiden.nl), 071-2032120 / 06-36274443



### De volgende *Op de Hoogte*...

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op **zondag 28 juni**  
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 22 juni**

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:  
[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:  
[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)  
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:  
[Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl)  
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,  
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505  
email: [klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl)