

# Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse  
Binnenstadsgemeente



12 april 2020, 28<sup>e</sup> jaargang

## Pasen 2020

Zondag 12 april, 10.00 uur:  
**Paasviering**  
*In de Hooglandse kerk*  
via livestream

<https://www.youtube.com/watch?v=mmc3g74qHHk>

Voorganger ds. Margreet Klokke.  
Organist: Willeke Smits.  
*m.m.v. zangers van de  
Leidse Cantorij  
o.l.v. Hans Brons.*

### Collecte:

U kunt uw gave overmaken  
op rekening NL71INGB0678651094  
t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden  
o.v.v. collecte 12 april 2020 LBG



De korte versie van de Paasliturgie  
is [hier te vinden](#).

### **Diensten komende weken:**

**\*Zondag 19 april,**  
Ds. Jacob Korff, Den Haag  
**\*Zondag 26 april,**  
Ds. Margreet Klokke

*\*te volgen via livestream  
(zie de website van de LBG)*

### **Bijbel Basics voor thuis**

Deze weken gaat het leven allemaal anders  
dan we gewend zijn.  
Daarom is het Bijbel Basics materiaal voor de  
komende zondagen ook in aangepaste vorm  
beschikbaar.

Kijk op [www. debijbel.nl/bijbelbasics](http://www.debijbel.nl/bijbelbasics)



## **Van de predikant**

### **Pasen!**

Dit jaar zullen we op Pasen met 14 mensen in de kerk zijn: de koster, de man van de

techniek, de organist, acht cantorijleden en de dirigent, de ambtsdrager van dienst en de voorganger. Vóór de dienst zullen we bidden op het hoogkoor – in de consistorie staan we voor deze Coronatijd te dicht op elkaar. En dan lopen we de lege zomerkerk in. Zoiets heeft ons prachtige oude gebouw nog nooit eerder meegemaakt.

De afgelopen weken had ik soms het gevoel, dat al die generaties mensen die vóór ons naar de Hooglandse kerk gingen, van wie ‘de wolk gebeden nog in het

gebouw hangt’, stil met ons meeleeften. Dat gaf een vreemde troost.

Gelukkig ging het unheimische gevoel steeds over, zodra we begonnen. Het lampje van de camera ging op rood. Ik wist dat u keek en/of luisterde. Ik voelde me verbonden. Hopelijk zal dit ook zo gaan op Pasen. Ik wens u allen een inspirerende en opwekkende dienst, die vertrouwen geeft in deze tijd van ‘beproeving’!

In de dienst zullen we stil staan bij de laatste paar verzen van het Onze Vader: *brenge ons niet in beproeving,*

*maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid!*

En we lezen het opstandingsevangelie naar de beschrijving van Matteüs.

### **Tussen Pasen en Pinksteren**

Zoals het er nu uitziet, zullen we ook de zes weken tussen Pasen in Pinksteren beleven als livestream- en kerkomroep-gemeente. Het is zoals het is.

Ik ben ontzettend blij, dat het zo kan en dank iedereen die zich daarvoor heeft ingezet en blijft inzetten!

Na Pasen begint er een nieuwe serie diensten met als thema:

‘Opstaan met Paulus’.

Paulus maakt een soort ‘comeback’ mee, er is op dit moment veel belangstelling voor zijn gedachtengoed, niet alleen onder theologen maar ook onder filosofen.

Onder u zijn er misschien die – als ze de naam ‘Paulus’ horen - direct aan stevige dogmatiek denken, of vrouw- en LHBTI onvriendelijke teksten.

Maar de apostel was ook een dichter, een mysticus en een gemeente-opbouwer. Wie weet leert u hem weer anders kennen, door de komende serie diensten...

Op zondag 24 mei zal Rabbijn Soetendorp samen met mij voorgaan in de dienst. Hij is een goede vriend van ds. Ad Alblas en zo ook met de Leidse Binnenstadsgemeente verbonden geraakt.

Toen ik hem pas ontmoette, vertelde hij me dat hij graag nog eens in uw midden zou zijn.

Aldus gaat geschieden!



## In memoriam

De afgelopen week bereikte mij het bericht van overlijden op 26 maart 2020 van Liesbeth Arbouw, die vroeger in de Kooi woonde, en de laatste jaren in Huis op de Waard. Van beroep was ze kraamverzorgster. Alhoewel ze zelf nooit trouwde of kinderen kreeg, zei ze daarom vaak: 'Ik ben moeder van vele kinderen!' Ze was een wekelijkse kerkganger, en deed ook altijd graag mee met de 'bejaardenclub' die er vroeger was. Zij genoot daar van de gezelligheid, maar was ook nooit te beroerd om even haar handen uit de mouwen te steken en de afwas te doen. De laatste jaren heeft ze via kerkomroep met ons meegeleefd. Wij gedenken haar met genegenheid.

## Cursussen, ontmoetingsavonden en kloosterweekend.

De Kerncursus gaat door via internet. Voor de Marcuscursus vond ik een andere oplossing. Het kloosterweekend en de geplande ontmoetingsmiddagen en -avonden gaan niet door. Zodra het sein op groen gaat, zullen er alternatieve data gezocht worden en afsluitende bijeenkomsten worden georganiseerd!

## Alvast: Kerstmis 2020

Je kunt het je haast nog niet voorstellen, maar het zou kunnen dat we op kerstavond in de Pieterskerk tijdens de kinderdienst weer met 1000 mensen zijn, en in de volgende twee diensten met 1500 en 750 mensen. Jarenlang heeft Wim Boer ervoor gezorgd, samen met een aantal andere actieve Bijzonder Kerkenwerk Leiden-leden, dat dit gesmeerd liep. Wim heeft dit vorig jaar voor het laatst gedaan. Hij blijft nog wel betrokken bij het voorwerk van de

organisatie, maar de klus van 24 december zelf moet nu echt door iemand anders worden gedaan. Wie vindt dit een leuke uitdaging? Nadere informatie is te krijgen bij Manuel Dijkstra via [voorzitterbkl@gmail.com](mailto:voorzitterbkl@gmail.com) of bij mij.

*Gezegend Paasfeest,  
en een hartelijke groet!  
ds. Margreet Klokke*

-0-0-0-0-0-

### **Beste leden van de Leidse Binnenstadsgemeente,**

U heeft zich ingeschreven voor de ontmoetingsavond 'De reis van je leven' op woensdag 22 april, van 20:15 uur - 22:00 uur. Vanwege de coronamaatregelen kan deze avond niet doorgaan. Uiteraard zoeken we naar een nieuwe datum, u hoort daar zo snel mogelijk over .



In deze tijd willen we met elkaar verbonden blijven. Via deze weg wijzen wij u op de digitale nieuwsbrief, de livestream zondagsvieringen en het telefoonnetwerk. Alle informatie over deze onderwerpen vindt u op [www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl). Voor een persoonlijk gesprek kunt u ook met Ds. Margreet Klokke bellen (06-48228505).

***Wij wensen u goede Paasdagen toe.***

*Vriendelijke groeten,  
mede namens Margreet Klokke en Monica van der Heul.*

*Willemijn van der Bijl*



## Column

### Pasen in tijden van Corona

Bevangen door angst en schrik?!

*Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier ... (Mc 16: 6) Ze gingen naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. (Mc 16: 8)*

Eerlijk gezegd heb ik nooit gepreekt uit dit korte Paasevangelie van Marcus. Er is daar namelijk geen sprake van een feestelijke jubelstemming en dat vind ik juist zo mooi aan Pasen. Maar de boodschap van de in het wit geklede jongeman dat Jezus is opgewekt uit de dood, roept bij de vrouwen alleen maar angst en schrik op. Dit jaar vinden we ook geen uitbundige Paasvreugde in de wereld en in onze Hooglandse kerk. Hier thuis is het ook 'stil' want als je, zoals ik, alleen woont, dan zie je nu weinig mensen. Toch heb ik druk. Pastorale gesprekken via de telefoon of via beeldverbindingen, ik verstuur stapels met kaarten, geef online Bijbelstudies, neem kerkdiensten voor de zorginstelling op, en zet meditaties online die ik in mijn eigen huiskamer film. Regelmatig maak ik een stevige wandeling en denk na; over de vragen die leven rondom deze crisis, over de stelligheid van sommigen over de verhouding tussen God en het coronavirus, en over Bijbelteksten. Want wat zeg ik nu met Pasen in een

wereld waar zovelen hopeloos lijken te sterven? Wat Marcus in zijn Paasevangelie scherp laat zien is dat de verkondiging dat Jezus uit de dood



is opgewekt haaks staat op onze menselijke ervaring. Jezus' opstanding is van een totaal andere orde. Zozeer zelfs dat de vrouwen door schrik en angst bevangen worden door die boodschap en alleen maar zwijgen. Want als Jezus waarlijk is opgestaan, dan komt toch alles in een ander licht te staan. Als zelfs de enige

menselijke zekerheid, namelijk dat de dood het laatste woord heeft, niet meer zeker is, staat dan niet alles op zijn kop! In deze onzekere tijden snap ik de reactie van de vrouwen ineens beter. Schrik en angst kunnen je in de greep krijgen in deze dagen. Maar dan is er ook die stem op de Paasmorgen; Wees niet bang, ga op weg en vertel van Jezus' opwekking tegen anderen. Gek genoeg geeft deze tijd mij energie om naar nieuwe manieren te zoeken om met elkaar verbonden te blijven, om Gods boodschap van liefde sterker dan de dood, te vertellen. In de zwarte nacht van Jezus' kruisdood straalt ineens het licht van Zijn verrijzenis. Dat in deze donkere periode ook in ons Gods licht en kracht mag opstaan in het vertrouwen dat Opgestane ons nooit loslaat! Ik wens u en jullie allen een gezegend Paasfeest.

*Ds. Dennis Verboom*

## **Nepal en corona**

### **Complete lockdown**

Op 24 maart jl. heeft de Nepalese regering tot een complete lockdown van Nepal besloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Officieel is tot nu toe bij 7 Nepalezen het virus vastgesteld, maar in werkelijkheid zullen veel meer mensen het virus hebben opgelopen. Vanwege de lockdown zijn allerlei voorzieningen die niet dringend nodig zijn (scholen, overheidsinstellingen, openbaar vervoer etc.), afgesloten. Alle vluchten van en naar het buitenland zijn stilgelegd; niemand kan het land in of uit.

De politie treedt hard op en arresteert mensen die zich op straat begeven. Je mag alleen voor boodschappen even uit het huis. Veel mensen zijn vanuit hoofdstad Kathmandu al vertrokken naar hun dorpen van herkomst. De straten in Kathmandu zijn leeg. Vooral voor mensen/gezinnen die dagelijks moeten werken om 's avonds te kunnen eten, is het erg zwaar. De regering deelt gratis voedselpakketten uit, maar die zijn niet toereikend voor iedereen die ze nodig heeft.

Met mijn ouders gaat het naar omstandigheden goed. Ze zijn wel ze bang voor het virus en verdrietig dat hun kinderen in deze vreemde tijden zo ver weg zijn en niet kunnen komen. Een van de maatregelen die de Nepalese regering heeft genomen, is dat gedurende de lockdown ouders geen schoolkosten voor hun kinderen hoeven te betalen. Dat geldt ook voor de vijf kinderen waarvoor de Leidse Binnenstadsgemeente de schoolkosten betaalt via de taartverkoop op zondagen.

Ik was aanvankelijk van plan om deze maand naar Nepal te vertrekken om mijn ouders weer te zien en de schoolkosten van de kinderen voor het aankomende jaar te betalen. Het vliegticket had ik al een paar maanden geleden geboekt. Helaas gaat mijn vlucht niet door. Wij hoeven ons op dit moment geen zorgen te maken over de schoolkosten voor deze kinderen. Zodra de lockdown voorbij is, zullen de scholen weer gaan starten. Ik hoop dan alsnog naar Nepal te gaan om mijn ouders te bezoeken en het schoolgeld van de kinderen voor de komende periode te betalen.

*Ram Budhathoki*

**-O-O-O-O-O-**

### **PASEN.....HIJ... leeft!!!**

*Wat was het toch donker, wat waren wij bang,  
geen mens zong een liedje, geen  
vogelgezang!*

*Wij voelden ons schuldig, aan Uw gruweldood.  
Gij stierf voor ons zondaars, met valsheid zo  
groot.*

*Des Morgens heel vroeg al, bij een bezoek  
aan het graf,  
de steen was verdwenen,(!) wij voelden ons  
laf!*

*Wij zagen de windsels, U was er niet meer,  
wij zoeken nog daag'lijks, waar zijt Gij toch  
Heer??!*

*U daalde ter helle, ging dwars door de dood,  
ten Eeuwige leven, in Uw Vaders schoot.*

*Op de Rechterstoel gezeten, beziet Gij nu de  
Bruijloftzaal,  
Eens dan worden wij genodigd, mee te delen  
in Uw maal!!*

*Henk van der Reijden, / 2019*

## Nieuw Avondsmaalproject

*Vanaf Pasen 2020 voor GIL*

Met Pasen stopt het huidige Avondsmaalsproject DEAL. Het College van Diakenen heeft besloten dat de opbrengst van de Avondmaalscollecten vanaf Pasen bestemd is voor de stichting **GIL**, *Gezondheidszorg Illegalen Leiden*. **GIL** ontstond 25 jaar geleden toen er helemaal niets voor 'illegalen', (ongedocumenteerden) geregeld was. Twee Leidse huisartsen en de Fabel van de Illegaal klopten met dit probleem aan bij de Diaconie, met als resultaat de stichting **GIL**.

Verdere informatie rond het nieuwe Avondsmaalsproject kunt U vinden op de homepage van De Bakkerij: <https://www.debakkerijleiden.nl/nieuws/2020/03/avondmaalsproject-2020-gil>

*Met vriendelijke groet,  
Chantal ter Haar*



*Voor hulp of zomaar een praatje*

In deze bijzondere tijden zijn we er graag voor elkaar. De Leidse Binnenstadsgemeente is er voor u, voor hulpvragen, troost en bemoediging. Wij maken momenteel onderdeel uit van het landelijk netwerk #Niet alleen (een landelijk netwerk van lokale kerken en maatschappelijke organisaties). Misschien heeft u praktische hulp nodig of heeft u behoefte aan een (telefonisch) praatje. Neemt u vooral

contact met ons op als u gebeld wilt worden of iemand kent die behoefte heeft aan contact in deze bijzondere tijden. Dat kan direct via de pastorale raad van de Leidse Binnenstadsgemeente: [pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl) of via het landelijk netwerk [www.nietalleen.nl](http://www.nietalleen.nl). Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

*Met hartelijke groet, Geertrui Betgen*

### Alles of niets

*De bomen zijn er voor de wind  
De bergen voor de sneeuw  
De zon voor de schaduw  
De regen voor het zand  
De liefde voor de pijn  
De dood is er na het leven  
Maar er is ook leven na de dood.*

*Uit: Wie troost mij, Kees Baan.*

**-0-0-0-0-0-**

### Leesgroep Augustinus

Beste deelnemers,  
Vanwege de verlenging van de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus zal de Leesgroep Augustinus Belijdenissen helaas niet bijeen kunnen komen in april. Het is te hopen dat dat in juni wel weer zou kunnen, maar zekerheid is er echter niet. Intussen houden we het leesrooster aan van de eerste negen boeken, en zullen deze bespreken op de eerstvolgende bijeenkomst die mogelijk is.

*Met vriendelijke groet  
Bart Labuschagne*



## Voedselbank zoekt Hamsteraars

*Uw steun is heel hard nodig!*

Voedselbanken in Nederland maken moeilijke tijden door. Onzekerheid en paniek rond de Coronacrisis zorgden er in de afgelopen weken voor dat veel mensen extra boodschappen

**VOEDSELBANK ZOEKT HAMSTERAARS (M/V)**

DE BAKKERIJ

- Groenten in blik
- Pasta en pastasaus
- Rijst
- Peulvruchten
- Wasmiddel
- Havermout en muesli
- Vis in blik
- Zonnebloemolie
- Thee en koffie
- Luiers

Levensmiddelen kunt u rechtstreeks afgeven bij de Voedselbank aan de Willem Barentszstraat 37 te Leiden, op

• maandag	van 10 tot 13 uur
• dinsdag	van 9 tot 15 uur
• woensdag	van 18 tot 20 uur
• donderdag	van 9 tot 15 uur

Andere dagen en tijden of ophalen-aan-huis kan in overleg met de Voedselbank via 06 - 183 48 481

Financiële donaties zijn ook welkom via NL82 INGB 0001.152.165 t.n.v. Voedselbank Leiden.

VOEDSELBANK Leiden e.o.o.

gingen inslaan, zodat er weinig meer voor de Voedselbanken overbleef. Het kabinet heeft deze week 4 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de landelijke organisatie in de vorm van een calamiteitenfonds. Dat klinkt als heel veel, maar wordt minder als u bedenkt dat meer dan 150.000 mensen in ons land gebruik maken van de Voedselbank.

Voedselbanken die in de problemen komen, moeten dan ook eerst lokaal proberen om een oplossing te vinden. Als die lokale steun onvoldoende blijkt, kan een beroep worden gedaan op geld uit dat fonds. Op de korte termijn is dus juist nu uw steun voor de Voedselbank Leiden heel hard nodig!

### **Wist u dat...**

- kerken hun deuren noodgedwongen hebben moeten sluiten, waardoor daar geen levensmiddelen meer kunnen worden ingezameld?
- de traditionele boter, kaas en eieren inzamelingsactie van de

Voedselbank rond Pasen wegens de strenge coronamaatregelen niet kan plaatsvinden?

- de Voedselbank 75% minder toevoer krijgt van supermarkten omdat de consument hamstert?
- de vaste voorraad van de Voedselbank hierdoor snel afneemt?
- de gedoneerde voorraden van de horeca inmiddels ook op zijn?
- de Voedselbank over drie weken door haar voorraad heen is en dan geen pakketten meer kan samenstellen en uitdelen?

Steun onze actie “Voedselbank zoekt hamsteraars (M/V)” en steun daarmee de Voedselbank Leiden door producten in te leveren of een financiële bijdrage over te maken!

**Hartelijk dank!**



Carijn Westeneng

-0-0-0-0-0-

## **YouTube in Afrika**

*door Cent van Vliet*

Dit jaar heeft ons jaarlijks bezoek aan Zuid-Afrika een bijzonder karakter. Je stapt op Schiphol in een vliegtuig op het moment dat de eerste Corona patiënt in Noord-Brabant in het ziekenhuis is opgenomen. Nog geen paniek of angst, geen belemmerde - of beter gezegd - beschermende maatregelen. Vol goede moed en verwachtingen op weg naar onze dierbaren in Kaapstad, naar de zon, naar vrienden en het Kruger Park. Bij aankomst in Kaapstad nog geen enkele besmetting met het Coronavirus daar.

In Nederland zet de besmettingstrend zich door. We volgen dat nieuws, maar

het is de eerste week wel op redelijk grote afstand. Er is ook nog geen twijfel als we na een week naar Johannesburg vliegen. Een volle kist met mensen en bij grote uitzondering draagt iemand een mondkapje op de vliegvelden. Na ruim vier uur rijden komen we met onze huurauto bij onze vrienden aan die op een familiebedrijf werken waar kiwi's worden verbouwd. Deze heerlijke vruchten die we in vele variaties nuttigen zorgen tegelijkertijd voor een injectie aan vitaminen in onze lijven die nog in de winterstand staan.

Een bezoek aan het Kruger Park is onvergetelijk. Wat is de natuur prachtig en wreed tegelijk. Een luipaard met een karkas met stukken vlees in een boom en een impala die voor onze ogen wordt verslonden door een groep wilde honden. Het houdt de ernstige ontwikkelingen in Nederland nog een beetje buiten beeld, maar we krijgen wel de eerste waarschuwingen. Na een schitterende safari komen we bij onze verblijfplaats waar het kampvuur brandt en waar we een eenvoudige maaltijd nuttigen. Het is zondagavond en we ervaren daarna iets moois, iets bijzonders. We worden gegrepen door de YouTube streaming van de eredienst in de Hooglandse kerk. We houden ons vast aan de uitleg dat God en noodlot niet te koppelen begrippen zijn. Woorden van liefde zijn een cruciaal kompas in het leven met veel onzekerheden. Uniek om je op zo'n grote afstand zo verbonden te voelen met de gemeenschap die je dierbaar is.

### **Corona**

Na heel veel moeite is het ons gelukt om onze tickets om te boeken. Direct vanuit Johannesburg naar Amsterdam

en niet terug naar Kaapstad om nog twee weken met onze dierbaren op te trekken. Hartzeer en blij tegelijkertijd. Gelukkig hebben we de eerste verjaardag van onze kleinzoon nog kunnen vieren.

De situatie op vliegvelden blijft merkwaardig. Met 350 mensen bij de pier en een paar uur later met zovelen in het vliegtuig met een sociale afstand van maximaal 15 cm. Geen enkele controle waar dan ook. Nagenoeg iedere doodzieke kan zo Nederland binnenvliegen en een bron van nieuwe besmettingen zijn. Gezien onze vliegintimiteit blijven we uit voorzorg twee weken in quarantaine.

Op het vliegveld van Johannesburg hebben we nog een drankje gedronken. Dat lukte niet in het hotel waar we nog een paar uur geslapen hebben en een hapje gegeten. Er is een paar uur daarvoor een verbod op alcoholgebruik ingegaan. 'Een glas witte wijn en een sapje' is onze vraag aan een barkeeper op het vliegveld. Naast ons staat een jonge dame die een biertje besteld. 'Een Corona graag', voegt ze eraan toe. We kijken zeer verbaasd en kunnen niet meer uitbrengen dan 'Santé, madame'. 'Het komt wel goed', zegt ze met een glimlach.

### **Digitale nieuwsbrief**

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief van de LBG.

[Dat kan hier.](#)

Als u zich inschrijft moet u [ons privacybeleid](#) accepteren.



## **Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging**

De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stelt het



**Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)** een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus.

We denken daarbij bij zonder aan kinderen omdat deze nu onverwachts meer thuis zijn. En aan kwetsbare en eenzame mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

U kunt kiezen uit:



### **De Samenleesbijbel Junior:**

14 stappen. In deze uitgave zijn Psalm 23, Jesaja dro omt van vrede, Jezus vertelt over het echte geluk, het Paasverhaal,

God maakt alles nieuw en negen andere verhalen opgenomen. Met daarin naast de bijbelverhalen ook opdrachten, vragen en proefjes. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar.

### **Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel.**

Met daarin verhalen over Jezus, waaronder ook het paasverhaal. Hierin zijn ook allerlei creative opdrachten opgenomen zodat kinderen de betekenis van de verhalen ontdekken. Ook is er informatie te vinden hoe je thuis Pasen



kunt vieren. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar.

### **Psalmen Dichtbij.**



Een uitgave van het bijbelboek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Psalmen spreken veel mensen aan in verschillende situaties. De vragen die toegevoegd zijn helpen u om rust, vertrouwen en hoop te ontdekken in deze bijzondere teksten.

Om zoveel mogelijk mensen te helpen hebben we enkele uitgangspunten. Zo maken we meer mensen blij: Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres mag maar één keer besteld worden.

Deze actie is geldig zo lang de voorraad strekt.

Verzending alleen in Nederland en België.

Wij streven ernaar dat de boeken vóór eind april bezorgd worden.

Bij de boeken zult u een verzoek om een vrijwillige gift vinden om deze actie mogelijk te maken.

Uw gegevens zullen voor geen ander doeleinde gebruikt worden dan deze actie.

We moeten één voorbehoud maken: het kan zijn dat nieuwe, nu nog niet voorziene omstandigheden, het onmogelijk maken om de actie uit te voeren.

Wilt u deze actie mede mogelijk maken?

**Bent u enthousiast over deze actie? Draag dan bij door een gift over te maken op NL74 SNSB 0266 3808 08, onder vermelding van 'inspiratie-actie 2020'**



Palmpasen 2020 Hooglandse Kerk

### ***De volgende 'Op de Hoogte'...***

De volgende ***Op de Hoogte*** komt uit op **zondag 26 april**.  
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 20 april**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

[Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,  
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505  
email: [klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

