

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



19 januari 2020, 28^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 19 januari 2020, 10.00 uur.

Voorganger: ds. J. van Rijn

Organist: Sander Booij

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. Gemeente Leiden

3e rondgang: PKN missionair

'Een goed verhaal'

Vieren:

Zondag 19 januari, ds. Julia van Rijn, Oegstgeest, classispredikant.

Zondag 26 januari, ds. B.A.M. Lutikhuis, Haarlem

Zondag 26 januari, 19.00 uur, ds. Margreet Klokke, cantatedienst.

Zondag 2 februari, ds. Margreet Klokke

In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Bakken voor Nepal*
- *Vakantiegidsen 2020*
- *Kliederkerk*
- *Kerst in de stad 2019*
- *Gezocht: oppassers crèche*
- *Wereldgebedsdag 2020*
- *Cantatedienst*



Bij de kindernevendienst:

Gideon zei: 'God, u hebt gezegd dat ik Israël zal bevrijden. Geef mij een teken, zodat ik weet dat het waar is.'

RECHTERS 6:36



Van de predikant

Even terugkijken

De periode rond kerstmis is intensief geweest in de kerk. In de winterwonderweken is de kerk in het weekend open geweest en af en

toe ook op een doordeweekse dag. In het weekend was er steeds een afwisselend muziekprogramma en er waren kinderactiviteiten. Er zijn veel, heel veel mensen binnen geweest, die hebben genoten van de bijzondere sfeer in de Hooglandse kerk.



Aan de teksten op de kerstballen van Joris' kerstboom en de gebedsmuur was goed te zien hoe zij soms persoonlijk geraakt waren. Een groot aantal vrijwilligers heeft zich hiervoor ingezet, heel hartelijk dank!

Bij de diensten

Vandaag gaat ds. Julia van Rijn voor het eerst bij ons voor. Zij is classispredikant voor de provincie Zuid-Holland. Zij is voor haar nieuwe baan in Leiden komen wonen en daardoor ook lid geworden van onze gemeente.

Volgende week zondag ga ik 's avonds voor in de cantatedienst, daarom is er 's morgens weer een gastpredikant, ds. Bernard Luttikhuis, emeritus predikant van de Bavokerk in Haarlem.

's Avonds is de cantatedienst om 19.00 uur in de Hooglandse kerk. Cantate BWV 73 zal klinken, 'Herr wie du willst, so schick's mit mir'. Het William Byrd Vocaal ensemble o.l.v. Nico van der Meel werkt mee!

De eerstvolgende doopdienst is op zondag 16 februari, wanneer u overweegt uw kind te laten dopen kunt u altijd contact met me opnemen. Het doopgesprek is op dinsdag 11 februari om 20.00 in het Hooglandse Huys.

Actie kerkbalans en nieuwe penningmeester

Deze week begint de *actie kerkbalans*. In de dienst zal onze wijkpenningmeester Geertrui Betgen daar aandacht voor vragen!

U hebt al eerder in Op de Hoogte kunnen lezen dat haar termijn als ambtsdrager is verlopen en dat we iemand zoeken die haar kan opvolgen. Intussen zijn er verschillende mensen benaderd, maar er is nog niemand gevonden. De LBG kan niet zonder wijkpenningmeester. Geertrui blijft de belangrijkste dingen nog even doen, maar op een gegeven moment moet ze daar echt mee stoppen. Denkt u met ons mee? Heel graag!

Ontmoetingsmiddagen en -avonden

Op woensdag 22 en vrijdag 24 januari zijn er weer twee bijeenkomsten voor alle belangstellenden van de LBG met het thema 'De reis van je leven'. Het zal er gaan over je geloofsgeschiedenis. De vraag waar je je op kunt voorbereiden is: 'Wat is je eerste

herinnering aan God/de kerk?' Voor deze middag en avond hebben zich veel mensen gemeld. Er is nog wel plaats op vrijdagmiddag 17 en woensdagavond 22 april. Welkom!

*Met een hartelijke groet!
ds, Margreet Klokke*

o-o-o-o-o

Kerst in de stad 2019

De Leidse Binnenstadsgemeente heeft voor de derde keer het programma 'Kerst in de stad' uitgevoerd. Opnieuw hebben velen tijdens het compacte programma de Hooglandse kerk bezocht. In de dagen voor Kerst is een aantrekkelijke verbinding ontstaan tussen Kerk, Kerst en stad. De komst van het Kind in de kribbe brengt velen in beweging.

Het programma is afgestemd met Centrum Management Leiden voor de WinterWonderWeken, met de KRO-NCRV voor Joris' Kerstboom en met BplusC voor de Korenweekeinden. Deze combinatie heeft voor de nodige loop gezorgd naar het Hooglandse Kerkplein en de Hooglandse kerk. Zo'n 40 vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap zijn één of meerdere keren aanwezig geweest in de kerk.

De Stilteruimte, verrijkt met een prachtig drieluik gebed van Ds. Margreet Klokke, heeft veel belangstelling getrokken. Naast de rust op de banken en het aansteken van een kaarsje zijn verschillende teksten op de gebedenwand gezet. Twaalf koren treden op, we horen orgelklanken van Willeke Smits en Frank Ressler,

klanken van de vleugel van Koos Favier en van blokfluiten van verschillende ensembles van Liesbeth Boertien.

Er zijn meer dan 800 ballen in Joris' Kerstboom gehangen met indrukwekkende teksten onder het thema 'Zet in het licht'. De gesprekken met Joris Linssen zijn open, onthullend en diepgaand. Er zijn tijdens de openstelling door vrijwilligers en onze predikant verschillende pastorale gesprekken gevoerd. Veel vragen zijn beantwoord over de Kerstdiensten, met name over de Kinderkerstdienst in de Pieterskerk. Joop van de Reijden heeft op de zaterdagen bezoekers kunnen informeren over het gebouw en haar kenmerken.



Tijdens de openstelling is er een doorlopend programma voor de kinderen geweest. Hoogtepunt is de bijzondere *Kliederkerk* met het vertellen van het kerstverhaal al lopend door de kerk met het ontmoeten van o.a. Jozef en Maria. Er zijn verschillende nieuwe deelnemers die belangstelling tonen voor de Kinderkerstdienst. Emmie en Willemijn hebben hun handen eraan vol.



Dankzij Rutger Veldhuyzen van Zanten en Johan van der Weij staan er weer twee kerststallen in de kerk. De aantrekkingskracht is ook dit jaar groot.



De intieme omgeving op het Hoogkoor en de stal met verlichting in het Noordertransept nodigen niet alleen kinderen uit. De overige verlichting in de kerk zorgt voor een toepasselijke sfeer.

Het labirint ligt twee middagen in het Hoogkoor. Op twee avonden wandelen twee groepen - Night Run en Santa Run - voor goede doelen door de kerk en velen doen voor het eerst indrukken op van het gebouw en haar religieuze en monumentale kenmerken. Veel van de

activiteiten zijn vastgelegd op foto (Niek Bavelaar en de Amateur Fotografen Vereniging) en film (Rob Pijpers). Een uitnodigende brochure en poster is gemaakt door Kathinka de Ruiter.

Er gebeurt veel bij de bezoekers. In stilte en in gesprekken merk je verwondering, vragen, verdriet en gemis, wensen en vreugde. In de ruimte gaat het naar de kleine kamer van ik en mijn naaste, naar de kern van het leven en opnieuw beginnen. Dat is toch de kern van kerk zijn in de stad?!

Ten slotte mijn dank aan Ronald, Peter en mijn twee linker- en rechterhanden Aad Beij en Aad Slegtenhorst.

Cent van Vliet

Stilteruimte en gebedswand

Tijdens de openstelling van de Hooglandse kerk in de tijd van advent werd de stilteruimte druk bezocht. De ruimte is verrijkt met een banner of poster met daarop een deel van een drieluik gebed van Ds. Margreet Klokke. Zittend op de bank ervoor, bidden bezoekers soms dit gebed mee, worden erdoor op weg geholpen, schrijven daarna soms iets wat hen geraakt heeft in het 'gedachtenboek'

Er zijn ook reacties over de indeling van de ruimte. De rust die er vanuit gaat, de lkoon die aanspreekt en op het branden van een kaarsje. Herinneringen aan dierbaren vinden hier hun weg. In deze periode stond er ook een beeld van Piet de Boer, Josef en Maria 'op weg naar Bethlehem' die na de kerst vervangen is door Maria en Jozef met het kindeke Jezus in de tempel en de ontmoeting met Anna en Simeon.

De bloemschikking was van de hand van Wil van de Wijngaard. Ook de 'gebedswand' kreeg ruim de aandacht.



Velen staken een kaarsje op en sommigen hadden behoefte om een geschreven gebed achter te laten, toe te vertrouwen aan het gedachtenboek of aan de gebedswand, een wens voor Kerst en Nieuwjaar, of een uiting van zorg over het klimaat, verdrietig over vrede die soms zover weg lijkt. Betuigingen van liefde voor elkaar. Er spreekt uit al die gebeden, een behoefte om zich te uiten en om bescherming en nabijheid te zoeken en ook soms te ervaren en waar meer op z'n plek dan in het huis van de Eeuwige!

Een kleine selectie van de geschreven wensen en gebeden:

Mijn gebed voor mensen die zich eenzaam voelen...

Voor vrede en begrip binnen de familiekring...

Eindelijk weer samen!

Voor mijn lieve kleinzoon, vier weken kreeg je maar !

Lieve oma, een fijne kerst in de hemel...

*Lieve opa en oma, ik heb je nooit gekend, maar jullie blijven in mijn hart...
Lieve oma, waar je ook bent, help je mij een handje? ik mis je!*

Heer ik bid U voor mijn kinderwens, ik leg het bij U neer...

Pappa, Ik steek een kaarsje voor je op en wens je rustige en pijnloze dagen ...

Heer, ik bid U dat de mensen die in deze kerk komen Uw Kerstgeschenk zullen aannemen!

Het klimaat, is een probleem, van veel dingen geven we U de schuld, met dit probleem weten we geen raad, hiervan weten we zeker dat het onze eigen schuld is!

Liefde is het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt.

Kees Zaalberg

Foto's en video's Kerst 2019

Van de openstelling van de kerk in aanloop naar Kerst zijn foto's en video's te bekijken op de website (www.leidsdebinnenstadsgemeente.nl), met dank aan Rob Pijpers, Cent van Vliet en Niek Bavelaar. De moeite van het bekijken zeker waard!

Cor Hoogerwerf

o-o-o-o-o

Bakken voor Nepal

Op eerste kerstdag was er weer een Nepal bakactie. In een gezellige tuinzaal was er voor iedereen wat lekkers bij de koffie of thee. Het was wel lastig kiezen met wel 11 taarten en ook nog koekjes.

De opbrengst was 228,30 euro's. Binnenkort gaat het geld naar Nepal om daar op school gegeven te worden

zodat er, zoals u weet, 5 kinderen naar school kunnen in het dorp Changu. We gaan rustig door met deze actie en hopen ook in het komende jaar weer regelmatig in de tuinzaal lekkere dingen te hebben klaar staan na de kerkdienst. Voor informatie: rietje@vanwijlen.com. De komende keer is zondag 2-2-20.

*Tot dan!
Rietje van wijlen*

o-o-o-o-o

GEZOCHT: oppassers crèche

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

We zijn hard op zoek naar meer oppassers.

Ca. twee maal per kwartaal heb je een oppasbeurt. Informatie en opgeven bij crechelbg@gmail.com.

*Hartelijke groet,
Maartje Nolles*

o-o-o-o-o

Vakantiegidsen 2020

De nieuwe Vakantiegidsen staan weer in de Boekenkast!

Kijkt U er eens in, er zijn vakanties voor Senioren met of zonder beperking. Ook voor mantelzorgers met een Dementerende partner: zij worden geheel ontlast.

Er zijn tevens vakanties voor mensen met een visuele beperking.

Indien u vragen heeft, ben ik vaak in de tuinzaal na afloop van de dienst.

*Hartelijke groet,
Adrie Lindhout.*

Leerhuis: verplaatst naar 18 februari
(21 januari geen Leerhuis)

Wereldgebedsdag 2020

De Wereldgebedsdag van 2020 zal gehouden worden op vrijdag 6 maart in de Antonius kerk (Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden) in Leiden. De liturgie is gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe met als thema: "Sta op, neem je mat op en wandel" n.a.v. Joh. 5: 2-9a. Zij willen hiermee ons allemaal oproepen voor liefde, genezing en verzoening.



Zimbabwe is op zijn zachts gezegd een complex land en dan is het juist heel bijzonder dat vrouwen uit dat land juist dit thema van de dienst kozen. En daarmee een oproep doen voor ons allen om in actie te komen voor vrede en verzoening.

Binnenkort gaat de voorbereiding van de dienst beginnen en de voorbereidingsgroep heeft zeker nog ruimte voor meer deelnemers. Dus vrouwen wees welkom. Meedoen betekent een aantal avonden ter voorbereiding op de dienst, zowel inhoudelijk (wat betekent het thema voor ons, wat kunnen wij leren van de vrouwen in Zimbabwe) als ook praktisch

(hoe gaan we de dienst aankleden, hoe maken we reclame voor de dienst) etc. De voorbereiding loopt van medio januari tot de datum van de wereldgebedsdag. We hopen dat er nog vrouwen mee willen doen en we hopen dat wie niet mee doet de datum vast in de agenda zet om te komen.

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Rietje van Wijlen tel: 06-29015519 ('s avonds) of via mail rietje@vanwijlen.com.

Rietje van Wijlen

o-o-o-o-o

Kliederkerk

Op zaterdag 25 januari staat de volgende kliederkerk alweer gepland! Vanaf 15.45 uur staan koffie, thee en blimo klaar. Om 16.00 uur begint het programma. Het verhaal van het huis op de rots staat dan centraal. Met allerlei spellen en activiteiten die je aan het denken zetten over dingen als:



Waar kun jij op bouwen in je leven? Wat geeft jou kracht en zorgt dat je stevig staat?

We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Rond 18.00 uur is het programma afgelopen.

Graag ontvangen we bijtijds jullie aanmelding, in verband met aanschaf van materialen en het eten. Als je het leuk vindt om te helpen met het

programma of bijvoorbeeld iets te eten mee wilt nemen horen we dat ook graag. We zijn te bereiken via jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl. We zien jullie graag zaterdag 25 januari!

*Hartelijke groeten,
Emmie*

o-o-o-o-o

Cantatedienst

Op zondag 26 januari om 19.00 uur wordt in de Hooglandse Kerk cantate BWV 73 'Herr, wie du willst, so schicks mit mir' uitgevoerd door:



William Byrd Vocaal Ensemble
onder leiding van Nico van der Meel.
Organist: Willeke Smits

Als solisten treden op tenor Adrian Fernandes en bariton Patrick Pranger. De cantate bevat enkele opvallende elementen. In het openingskoor klinken tussen de koordelen recitatieven van de solisten. In de laatste aria laten de strijkers, van het Leids Barok Ensemble, het slaan van de doodsklokken met hun vingers tokkelend klinken.

Bijzonder is dat de organist bij deze dienst ook tijdens de cantate op het De Swart/Van Hagerbeer-orgel speelt en niet op een kistorgel, zoals tegenwoordig gebruikelijk. Het William Byrd Vocaal Ensemble zingt ook een werk van J.P. Sweelinck: Psalm 111.

De voorganger in deze dienst is ds. Margreet Klokke.

Bijzonder Kerkenwerk Leiden

**Wat is het echte geluk?
Dat God je als een goed mens ziet,
ook al verdien je dat niet.
Ook David heeft dat gezegd in de heilige boeken.
Hij zei: "Je bent gelukkig als God je zonden vergeeft.
Je bent gelukkig als God niet meer denkt aan je fouten,
en niet meer kijkt naar je schuld."**

Romeinen 4 : 6 - 8

Agenda

22 januari	De reis van je leven	20:15 uur	Hooglandse Huys
24 januari	De reis van je leven	20:15 uur	Hooglandse Huys
25 januari	Kliederkerk	16:00 uur	Hooglandse Kerk
26 januari	Cantatedienst	19:00 uur	Hooglandse Kerk
29 januari	Kerncursus	20:15 uur	Hooglandse Huys
30 januari	Wijn en Wijsheid	20:30 uur	Café De Gaanderij
6 februari	Het geheim van Marcus	20:15 uur	Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...

De volgende ***Op de Hoogte*** komt uit op **zondag 2 februari**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 27 januari**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl