

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



23 juni 2019, 27^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 23 juni 2019, 10.00 uur.

Voorganger: ds. M.R. Klokke

Organist: Willeke Smits

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Kosten predikanten en
kerkelijk werkers

Vieren:

Zondag 23 juni, ds. Margreet Klokke. Viering Heilig Avondmaal.

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers.

Zondag 30 juni, ds. J. van den Berg – Meelis, Roermond. Thema: Roeping.

We lezen 1 Koningen 19: 19 – 21 en Lucas 9: 57 – 62.

Zondag 7 juli, ds. K. Holwerda, Amsterdam.

In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Van de voorzitter*
- *Van de diaconale raad*
- *Pinksterpelgrimstocht*
- *Kindernevendienst*
- *Speeltuilmiddag*
- *Bakken voor Nepal*
- *Stiltewandeling*
- *Niek Bavelaar 75*
- *Expositie*
- *M25 Vakantietassen- actie*



Bij de kindernevendienst:



'U hoeft alleen maar te zeggen
dat mijn slaaf beter moet worden.
Dan zal dat ook gebeuren.'

LUCAS 7:7-8



Van de predikant

Terugblik

Wat was het een intensieve en tegelijk mooie tijd – de dagen rond Pinksteren waarop het 25-jarig jubileum van de Leidse

Binnenstadsgemeente gevierd is. Toen ik het lijstje namen zag, van mensen die bedankt moeten worden voor alle inspanningen, was ik onder de indruk. Wat hebben veel mensen zich hiervoor ingezet! En dan stonden degenen die een bedje hebben opgemaakt voor de Pinksterpelgrims er nog niet eens op... Het liet mij nog eens zien, wat de kracht is van deze gemeenschap. Er zijn veel mensen, waar je nooit tevergeefs een beroep op doet.

Daar zit toekomstmuziek in!

Vandaag

Op de dag dat deze Op de Hoogte uitkomt, wordt er afscheid genomen van drie ambtsdragers die elk op hun eigen manier veel betekend hebben voor de LBG.

Diony Breedveld neemt afscheid als jeugdouderling. Ze heeft dit ambt 4 jaar vervuld, heel bijzonder, naast haar baan en haar drukke familielevens met drie kinderen. Diony is meer van doen dan van praten. Dat hebben we gemerkt! Als er iets voor kinderen en jongeren georganiseerd wordt in de LBG is zij meestal één van degenen die erachter zit. Gelukkig gaat ze daar, op een iets verlaagd pitje, straks ook als 'gewoon gemeentelid' mee door. Diony, bedankt! Cent van Vliet neemt afscheid als voorzitter van de kerkenraad. Hij heeft deze taak met een onderbreking van

zes jaar in totaal 17 jaar vervuld. De laatste tijd daarvan was wel het meest intensief, hij heeft leidinggegeven aan de overgangperiode tussen het afscheid van ds. Ad Alblas en mijn komst. Voor mij persoonlijk is hij een soort bruggenhoofd geweest in de tijd van wennen aan mijn nieuwe Leidse context. Dankjewel voor alles, Cent! Ook Metha van Vliet neemt afscheid, als kerkrentmeester. Zij is gedurende 10 jaar een stille kracht geweest in het college van kerkrentmeesters van Leiden. Als kandidaat-notaris heeft ze oog voor de puntjes op de i, zo iemand móet je erbij hebben. Het is een talent, dat de kerk voor veel narigheid kan behoeden. Dankjewel, Metha!

Er worden vandaag ook zeven nieuwe ambtsdragers bevestigd. Wat een feest! Hun namen leest u in het stukje van de voorzitter. Ik zie uit naar de samenwerking met hen. Een 'tweede nieuwe lichting' wordt op 29 september bevestigd.

Passend bij een dienst, waarin mensen verantwoordelijkheid op zich nemen, wordt vandaag het laatste hoofdstuk van het boek Ruth gelezen – Ruth 4, waarin het gaat om de vraag, wie voor Naomi en Ruth zal instaan. Zal 'meneer zomaar iemand' dat doen, of Boaz?

Vooruitblik

Volgende week ga ik besteden aan de nadere planning en invulling van het nieuwe seizoen. Daarna ben ik drie weken met vakantie, van 30 juni tot 22 juli. In die periode word ik vervangen door ds. Jacob Korf. Zijn telefoonnummer is: 06-46017788.

Ruurd Salverda en Jan Hulzinga van de pastorale raad zorgen in die tijd voor de bloemengroet. Wanneer u suggesties

voor hen heeft, kunt u hen dit doorgeven!

Na mijn vakantie begin ik met de zomerserie diensten met als thema 'In het licht van Rembrandt'. Daar verheug ik me al op.

Ik ken nog steeds niet iedereen... Inmiddels ben ik ruim een jaar bij u, en toch kan ik nog niet iedereen bij name noemen, bij de uitgang van de kerk op zondag. Het wordt zo langzamerhand ook moeilijk om te vragen – 'Wie bent u ook alweer, help me even herinneren?' Bij deze nodig ik daarom iedereen uit, die denkt 'Ze kent mijn gezicht wel maar mijn naam niet', om mij een e-mail of appje met foto te sturen, of me aan te spreken bij de koffie in de Tuinzaal. U helpt mij daar geweldig mee!

*Met een hartelijke zomergroet,
ds. Margreet Klokke*

o-o-o-o-o-



Van de voorzitter

Welkom

Naast afscheid is er vandaag een welkom aan zeven nieuwe ambtsdragers. Wat een rijkdom om zoveel nieuwe

talenten uit onze geloofsgemeenschap in het midden van de kerkenraad te hebben. De leeftijden zijn mooi verdeeld, jong en middelbaar. Met meer mensen zijn de afzonderlijke taken beter te overzien. Zij zullen nieuwe ideeën en energie binnen brengen. De kennismakingsgesprekken staan me nog vers op het netvlies.

Woensdagavond jl. hebben de meeste nieuwe leden hun eerste ervaringen in de kerkenraad opgedaan.

Er komt een nieuwe impuls voor het diaconaat, het pastoraat en het voorzitterschap met Inge Drijfhout (diaken), Jan Wolzak (ouderling), Willemijn van der Bijl (ouderling), Monica van der Heul (ouderling), Jacqueline Rijdsdijk (ouderling, vice-voorzitter), Patrick Meijer (diaken), Henk ten Voorde (ouderling, voorzitter) Antje Ras (jeugdouderling) en Marieke Veenhof (Bijzonder Kerkenwerk Leiden) zullen in september volgen. Ik wens alle nieuwe kerkenraadsleden Gods zegen toe bij het werk in Zijn dienst.

Dank

Mijn voorzitterschap zit er op. Een prachtige periode die energie en inspanning heeft gekost, maar ook veel heeft gegeven. Onvergelijkelijke ontmoetingen en gesprekken. Het delen van vreugde en verdriet. Het samen zijn in Gods huis, in deze prachtige monumentale kerk. Iets te ervaren van Gods liefde voor mensen en dat uit te dragen. Ja, soms met vallen en opstaan, maar ik heb altijd weer opnieuw de kracht van het geloof ervaren. Daarvoor ben ik God dankbaar.

Het beroepingswerk was de meest intensieve periode. Ds. Ad Alblas is een spil in de totstandkoming van de LBG geweest en het was niet eenvoudig het ontvlechtingproces in gang te zetten en tot een goed einde te brengen. Bij de voorbereiding daarvan heb ik enorme steun ervaren van de kerkenraad, met name toen de golven hoog waren.

Daarnaast is ds. Jacob Korf een steun en toeverlaat in de overgangperiode geweest. Zijn motto 'vroom en vrolijk' klinkt nog steeds na. Hij is een echte bruggenbouwer geweest. Mede door zijn inspanningen konden we veilig aan de nieuwe oever aanmeren.

Ook dank ik ds. Margreet Klokke voor de intensieve en plezierige samenwerking. Ik heb daarnaast haar diensten ervaren als 'Wat is God toch dichtbij' en 'Ik word opnieuw in het Bijbelverhaal gezogen en het laat me niet meer los'. De indrukken van de Vesperdienst Pinksterenmiddag met de Pelgrims in de Hooglandse kerk zijn in mijn hart opgeslagen. Een Petrus die vol oriëntatie op Jezus over het water loopt en wegzakt als hij de band met zijn Meester uit het oog verliest. Het gaat niet om 'ik, ik en ik', maar om 'Gij en wij', zo was een kernpunt van de uitleg van Margreet. Een voor mij herkenbaar motto.

Cent van Vliet

-o-o-o-o-o-

Van de Diaconale raad

Avondmaal

Tijdens het avondmaal is er de mogelijkheid druivensap te ontvangen in plaats van wijn.

Als u hiervan gebruik wenst te maken, wilt u dan aansluiten bij het uitdeelpunt bij het kabinetorgel en aldaar knikken naar het blad met glaasjes druivensap? Voor alle uitdeelpunten geldt dat als u -om welke reden ook- geen brood of wijn kunt ont-



ontvangen, u ook gezegend kunt worden. Wilt u dit dan aangeven door uw handen voor uw borst te kruisen.

Opbrengst Avondmaalscollecte

De opbrengst van de eerste collecte zal worden verdeeld over de diaconie en het Avondmaalsproject DEAL.

De afzonderlijke avondmaalscollecte vervalt dus.

DEAL helpt vrouwen in ontwikkelingslanden in hun levensonderhoud te voorzien. In groepen van circa 20 vrouwen kunnen zij een fonds beheren waarmee zij kunnen gaan ondernemen. Ook zorgt DEAL voor opleidingsmogelijkheden van deze vrouwen. Voor € 3000,- euro staat één spaargroep op eigen benen.

Wilt u behalve via de 1e collecte extra steunen? Maak dan uw bijdrage over via Rekeningnummer: NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Deal.

Ontmoetingsmaaltijd oud- en nieuwkomers

Dinsdag 25 juni wordt door de Bakkerij en M25 vanaf 17.00 uur een ontmoetingsmaaltijd in de Marekerk georganiseerd. 15 koks uit verschillende culturen trakteren op een hoge diversiteit aan gerechten.

Tijdens de maaltijd kunnen oud- en nieuwkomers in Leiden met elkaar allerlei zaken delen als bv hoe je geboortehuis eruitzag of hoe je toekomst er in jouw droom uitziet. Tijdens de maaltijd wordt gezamenlijk een kunstwerk van verbondenheid gemaakt. Onder het motto "Samen leven, Samen eten!" is iedereen van harte uitgenodigd.

*Hartelijke groet,
Sandra Breugem*

Kindernevendienst tijdens de zomervakantie

Zoals jullie weten is een groep vrijwilligers het hele jaar druk met het organiseren van de kindernevendienst op zondagmorgen.

Van zondag 28 juli t/m zondag 25 augustus geniet dit team van een welverdiende zomervakantie.

Om tijdens deze zondagen toch opvang voor kinderen van groep 1 tot en met 5 van de basisschool te bieden, zijn we daarom op zoek naar enthousias- telingen die een keer het verhaal en de bijbehorende verwerking willen doen.

Twee gemeenteleden hebben al hulp toegezegd, dus nog drie te gaan! Dit is je kans om eens te zien of het wat voor je is! Materiaal is beschikbaar via de Bijbelbasics van het Nederlands Bijbelgenootschap en kan vooraf voorbereid worden.

Dus, wie wil zondag 28 juli, 4, 11 of 25 augustus de kindernevendienst verzorgen? Opgeven kan via het mailadres: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

-o-o-o-o-o-

Pinksterpelgrimstocht

In het weekend van het 25-jarig jubileum van de Leidse Binnenstads- gemeente deed een aantal gemeenteleden mee aan de Pinkster- pelgrimstocht van Haarlem naar Leiden. Eén van hen, Jutta Hartkoorn, stuurde ons naar aanleiding daarvan de volgende impressie:



Op weg...

Pinkstergeest

*Op weg met elkaar, reisgenoten, vrienden,
met God op ons pad.*

*We gaan op weg van Godshuis naar
Godshuis*

via een herberg van mensen.

*Water en wind onderweg,
de Pinkstergeest waait ons tegemoet.*

*Groepjes mensen, elkaar tot steun,
verhalen delend met elke stap.*

*Ik ervaar God in mezelf en de mensen,
precies zoals we bedoeld zijn.*

*Juist zonder het moeten, willen en zullen,
lopen we op het ritme van God's adem in
ons,*

*gesteund door elkaar en de mensen om ons
heen:*

*zo vinden we de kracht om onze weg te
gaan.*

*Als ik durf te zijn zoals "ik zonder ik",
vertrouwend op U,*

*dan zet ik zonder te aarzelen
stap na stap*

*Uw wereld in,
samen.*

Jutta Hartkoorn

-o-o-o-o-o-

Stiltewandeling

Woensdag 26 juni 2019 willen we de laatste stiltewandeling van dit seizoen lopen.

Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur.

Plaats: 'De stal op de Kaag', Julianalaan 13a, 2159 LB Kaag.

Kosten voor koffie /thee en donatie voor het gebruik van de plek: € 5,00.

Meerijden is te regelen met elkaar.

Voor route en parkeren zie de website:

www.destalopdekaag.nl.

De wandeling heet het 'laarzenpad', dus een paar stevige wandelschoenen is aanbevolen.

Graag even melden als je mee wilt doen per e-mail: truus.kees@ziggo.nl, of bel 0628396381.

Truus en Kees Zaalberg.

Speeltuinmiddag zondag 14 juli



Zondag 14 juli is het weer tijd voor onze jaarlijkse speeltuinmiddag!

Meteen na de dienst zijn we welkom in speeltuin de Doorbraak (Katoenpark 1, 2312 MN Leiden).

We willen daar ook samen een hapje eten, dus als iedereen iets lekkers meeneemt wordt het een groot feest.

Graag opgeven via

jeugdwerk@leidsebinenstadsgemeente.nl

Hartelijke groeten, Emmie Kaljouw

Bakken voor Nepal

Op zondag 9 juni, eerste Pinksterdag en de verjaardag van de binnenstads-gemeente, was er weer gebak in de

tuinzaal voor Nepal.

Met de lekkere hooglandsekerkkoekjes droeg het bij aan het feestelijke karakter van de dag. Het heeft € 101,20 opgebracht voor ons Nepal project. Weer een geweldig bedrag.

Alle donateurs heel erg bedankt.

De volgende *Nepal bakacties* zijn op zondag 14 juli en zondag 8 september, net aan het begin en einde van de schoolvakantie.

Als er onder u nog zijn die ook een keer willen bakken: u bent van harte welkom.

Graag even een mailtje aan:

rietje@vanwijlen.com.

Ook als u een dieet volgt en ook graag een keer mee wilt eten: graag een mailtje.

Regelmatig is het of glutenvrij of lactose vrij. We kunnen er vaak wel rekening mee houden.

Met groet,

Rietje van wijlen

Fotograaf Niek Bavelaar 75

Fotograaf Niek Bavelaar krijgt bloemen en een felicitatiekaart die door veel gemeenteleden van harte is ondertekend.



Niek Bavelaar werd na de jubileum-dienst van 9 juni 2019 toegezongen in de Tuinzaal omdat hij, de dag na Pinksteren, op tweede pinksterdag dus,

75 jaar zou gaan worden. Hij heeft in de loop der jaren veel mooie foto's van Leiden en o ok van de Hooglandse Kerk en de Leidse Binnenstadsgemeente gemaakt.

Wie de afgelopen jaren nog niet door Niek Bavelaar is gefotografeerd, is een persoon die tot een select Leids gezelschap behoort maar deze personen hoeven zich niet druk te maken: de kans is groot dat zij de komende tijd alsnog door hem op de foto worden gezet.

De gemeente hoopt dat deze bekende fotograaf de komende jaren nog veel foto's kan en wil maken.

Bedankt Niek!

Sandra van Beest

-o-o-o-o-o-

Verrassing!

Wat een verrassing was het dat ik op zondag 9 juni toegezongen werd in de tuinzaal vanwege het feit dat ik op maandag 10 juni mijn vijfenzeventigste verjaardag zou vieren.

Ik was totaal verrast en ook nog met een bos bloemen en een felicitatiekaart met vele namen erop getekend, huiswaarts ging.

Dank hiervoor en speciaal aan Sandra van Beest.

*Met hartelijke groet aan allen,
Niek*



Impressie van de ontvangst van de Pinksterpelgrims



Expositie

Nog tot begin juli te bezichtigen:
expositie van boeiende verhalen, mooie foto's
en vergeten of bijna vergeten gebeurtenissen
in 25 jaar Leidse Binnenstadsgemeente,
in het noordertransept van
de Hooglandse Kerk.

Dit mag u niet missen!



Vakantietassen-actie: 'Ieder kind heeft voldoende'

De Leidse Binnenstadsgemeente zal deze zomer in samenwerking met M25 Leiden **vakantietassen** uitdelen aan kinderen van JES Rijnland. Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door preventieve, aanvullende en verrijkende programma's voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders aan te bieden.

Met de **vakantietassen** van **Kerk in Actie** willen wij samen met JES Rijnland gezinnen, zeker wanneer zij niet op vakantie kunnen gaan, spelmateriaal en suggesties voor activiteiten in de stad aanbieden, zodat ook deze kinderen een fijne en leerzame zomervakantie doormaken.

Op zondag 30 juni heeft u de mogelijkheid een lege tas mee te nemen bij de informatietafel en die in daaropvolgende week te vullen met diverse zomerspullen. **Op zondag 7 juli** kunt u de tas weer in de kerk inleveren.

AGENDA Leidse Binnenstadsgemeente

26 juni	Stiltewandeling	19.00 uur	Stal op de Kaag
29 juni	Orgelpromenade (Willeke)	13.30 uur	Hooglandse Kerk
6 juli	Orgelpromenade (S. de Vries)	13.30 uur	Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 7 juli**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 1 juli**.
Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl