

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



19 mei 2019, 27^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 19 mei 2019, 10.00 uur.

Voorganger: ds. M.R. Klokke

Organist: Willeke Smits

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Huur en onderhoud
Hooglandse Kerk

Vieren:

Zondag 19 mei, ds. Margreet Klokke, doopdienst, tweede dienst in de serie 'Opstaan met Ruth'.

Zondag 26 mei, ds. M. de Leeuw (Rijswijk). Thema: de vrede die Jezus schenkt en die de wereld niet kan geven. We lezen Johannes 20: 21 – 29.

Zondag 26 mei 17.00 uur, Evensong, ds. Margreet Klokke.

Donderdag 30 mei, ds. Margreet Klokke, Hemelvaartsmorgengebed, derde dienst in de serie 'Opstaan met Ruth'.

In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Volkslied*
- *Jubileum*
- *Nepal en Pasen*
- *Kerkbalans 2019*
- *Leidse Orgeldag*



Bij de Kindernevendienst

God zei tegen Mozes: 'In deze heilige kist moet je de stenen platen leggen waarop de wet geschreven is.'

EXODUS 25:16



Van de predikant

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt er in de Hooglandse kerk een serie diensten gehouden met als thema 'Opstaan met Ruth'.

Het boek Ruth bestaat maar uit vier hoofdstukken. Maar in dat korte bestek vindt er een ommekeer plaats, die zowel met opstanding als met het ontvangen van inspiratie te maken heeft – met Pasen dus en met Pinksteren. Op 5 mei werd Ruth 1 gelezen (de tekst is nog na te lezen op de website:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/arc hief). Vandaag wordt er stil gestaan bij Ruth 2. Op hemelvaart zal het slot van het boek Ruth gelezen worden.

In deze dienst worden er drie kinderen ten doop gehouden: Elin Anne Christine, dochter van Fennand van Dijk en Annerieke Franssen; Floris Isaak Müller, zoon van Constantin en Judith Müller – Spruijt en Nora Hendrika, dochter van Terry en Sarah Pater – van Duijn. Na de dienst kunt u de doopouders geluk wensen bij de ingang van de Tuinzaal!

De eerstvolgende doopdienst is op zondag 13 oktober.

Pinksteren.

Op en rond Pinksteren wordt er stil gestaan bij het jubileum van de Leidse Binnenstadsgemeente. De voorbereidingen zijn in volle gang! Ook in deze Op de Hoogte zal er weer nieuws over in staan.

Het motto van het jubileum is '25 jaar samen onderdak'. Passend daarbij, verlenen wij op de eerste Pinksterdag

onderdak aan 80 pelgrims, die een deel van de oude Jacobsroute lopen en op weg zijn van Haarlem naar Den Haag. Van de 80 pelgrims zullen er 31 slapen in de Hooglandse kerk (geen zorg, dit is besproken met de brandweer). Het Rode Kruis zorgt voor veldbedden, het is aan u en jullie om een bedje 'te adopteren' en te zorgen dat dit is opgemaakt, met dekbed/slaapzak, een kussen en handdoek. Er zijn al 22 bedjes geadopteerd, dat betekent dat er voor 9 moede pelgrims nog niet gezorgd wordt. Wie wil er helpen? Er ligt een intekenlijst klaar in de Tuinzaal! Je kunt je hier ook voor opgeven via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Evensong

Het evensong-seizoen is weer begonnen. Op zondag 26 mei verwelkomen we de 'Roden Girl Choristers'.



Ik zal dan zelf de voorganger zijn. De aanvangstijd is zoals gebruikelijk 17.00 uur. *Allen welkom!*

Afsluiting Kern-cursus

Dit jaar hebben er 14 mensen van tussen 22 en 85 jaar deelgenomen aan de cursus 'Kern van de christelijke traditie'. Drie van hen zullen met Pinksteren hun verbintenis met de christelijke traditie bevestigen en belijden doen, een feestelijk moment! Als groep sluiten we het jaar met elkaar af met een etentje, waar iedereen een gerecht voor meeneemt, op dinsdag 28 mei in de pastorie. Volgend seizoen is

er weer een Kern-cursus.
Belangstelling? Informatie bij mij,
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o

Volkslied

Verschillende geloofsgenoten hebben leden van de kerkenraad aangesproken over het zingen van het Wilhelmus. Ze hebben dat node gemist op zondag 5 mei. De kerkenraad heeft een aantal jaren geleden besloten om het volkslied de zondag na de verjaardag van de Koning als slot van de eredienst te zingen. Dat is dit jaar op 28 april gebeurd. De kerkenraad neemt de ontvangen opmerkingen serieus en zal deze bespreken tijdens de eerstvolgende bijeenkomst. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de vraag om ook op 4 of 5 mei het Wilhelmus te zingen als deze dag op zondag valt. Wordt vervolgd in 'Op de Hoogte'.

*Namens het moderamen,
Cent van Vliet*

o-o-o-o-o



Jubileum Leidse Binnenstadsgemeente 25 jaar samen onderdak

Het jubileum gaat steeds meer vorm krijgen!

Onder leiding van Wim Timmers wordt samen met Niek Bavelaar en Debby de Lima momenteel een expositie samengesteld. Er is prachtig materiaal ter beschikking gesteld. Aan de hand daarvan wordt een mooi inblikje gegeven in de ontwikkelingen die onze gemeente de afgelopen 25 jaar heeft meegemaakt.



De permanente expositie in het Zuidertransept

De tijdelijke expositie wordt op 8 juni om 13.00 uur feestelijk geopend met een muzikale bijdrage van Liesbeth Boertien, samen met een aantal leerlingen. Het materiaal wordt ongeveer vier weken tentoongesteld. U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De tentoonstelling vindt u in het Noordertransept van de kerk.

Het drukken van de raamposters is klaar. Op deze poster vindt u het jubileumprogramma. Alleen de gemeenteavond wordt niet vermeld omdat dit een besloten onderdeel is. U kunt na de diensten van 19 en 26 mei een poster meenemen om op te hangen. Ook op deze manier willen we zichtbaar zijn voor de stad.

Er wordt momenteel gewerkt aan een speciale Jubileumgids. Het thema van het jubileum is: '25 jaar samen onderdak'. Figuurlijk komt dit onderdak

tot stand door mensen en wordt het ook door mensen in stand gehouden. Het jubileumprogramma en uitgebreide toelichting van de activiteiten, zullen in deze gids dan ook omringd worden door verhalen van gemeenteleden over hun verbondenheid met de Leidse Binnenstadsgemeente, in woord en beeld. Na de kerkdiensten van 5 en 12 mei hebben gemeenteleden enkele van deze persoonlijke citaten opgeschreven. Deze kunt u door de hele gids terugvinden. Zo is het de bedoeling dat het een boekje wordt om later nog eens door te bladeren. De gids zal worden uitgedeeld na de morgendiensten op 30 mei en 2 juni, mogelijk al op 26 mei.



Emmie Kaljouw is bezig met een feestelijke jubileummiddag voor kinderen van zowel de LBG als daarbuiten. Voor de geplande activiteiten verwijs ik naar het programma op de website. De Kliederkerk valt samen met de openstelling van de kerk. Het belooft een spetterend festijn te worden.

Sinds 10 mei beschikt de LBG over een heuse Hooglandsekerkkoekjesdeegstempeltje.

De maker van dit stempeltje is een gemeentelid. Eerder bouwde hij een replica van de Hooglandse kerk. Deze is nog steeds in onze kerk te bezichtigen.

De bedoeling is dat er op zaterdagavond 8 juni aan het begin van de gemeenteavond originele koekjes voor u klaarliggen.

Om dat te realiseren zoeken we (een) enthousiaste bakker(s). Heel Hoogland

bakt, u kent ongetwijfeld dit populaire programma!

U kunt zich hiervoor opgeven via informatielbg@gmail.com of bij Margreet Klokke of Ruurd Salverda.

Een aantal gemeenteleden loopt tijdens de Pinksterdagen de pelgrims-tocht van Haarlem



via Leiden naar Den Haag. Deze tocht valt samen met een aantal andere programmaonderdelen van het jubileum, zoals de gemeenteavond. Om deze avond toch bij te kunnen wonen, worden de pelgrims uitgenodigd een passende oplossing te bedenken hoe de afstand vanuit Stayokay Noordwijk en de Hooglandse Kerk gemakkelijk overbrugd kan worden. Verbinden krijgt ook dan vorm.

Eveneens is er een aantal interviews gepland voor lokale media. Sandra van Beest neemt deze voor haar rekening. In deze interviews krijgt niet alleen het jubileum aandacht, maar ook de diepere betekenis van kerk zijn. Samen op weg, kent u de term nog? De inhoud en betekenis van die mooie zin is nog steeds onveranderd.

Tot slot: niet iedereen die meewerkt aan het welslagen van dit jubileum wordt hier genoemd. Op een ander moment wordt hier op passende wijze aandacht aan besteed.

*Hartelijke groet,
Ruurd Salverda
Voorzitter jubileumcommissie*

Nepal gebak en Pasen

Op eerste Paasdag was er weer Nepal gebak in de tuinzaal. Opnieuw waren er gemotiveerde bakkers en baksters druk bezig geweest om weer lekkere dingen te maken ten behoeve van ons project voor het dorp Changu in Nepal.

Er werd royaal gedoneerd en alles ging schoon op. De opbrengst was 166,70 euro's.

De komende bakactie is uiteraard op 9 juni (eerste Pinksterdag en het 25-jarig jubileum van de Leidse Binnenstads-gemeente).

We hopen u dan weer te zien in de tuinzaal.

Namens alle bakkers en baksters, groot en klein dank voor uw enthousiast meedoen.

PS: regelmatig zijn er glutenvrije taarten aanwezig. Misschien vindt u dat wel fijn. En misschien zijn er wel andere dieetwensen waar we een keer aan zouden kunnen denken. Laat me dat aub weten dan kijken we wat er mogelijk is.

Bij vragen: rietje@vanwijlen.com

Groet
Rietje van Wijlen

o-o-o-o-o

ACTIE KERKBALANS 2019

Tot mei 2019 is door de LBG een bedrag toegezegd van € 122.000.



Dat is € 4.000 minder vergeleken met 2018.

Over geheel Leiden is een bedrag van € 495.000

toegezegd. Dat is € 26.000 minder vergeleken met 2018.

We hopen natuurlijk dat in de loop van dit jaar de toezeggingen nog zullen stijgen. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn bijdrage!

Zijn er nieuwe cijfers bekend, dan hoort u dat van mij. Heeft u vragen of andere informatie nodig, u kunt altijd contact met mij opnemen.

*Uw contactpersoon Actie Kerkbalans LBG.
Bert Favier
bjfavier@planet.nl*

o-o-o-o-o

Leidse orgeldag

Jaarlijks organiseert Stichting Orgelstad Leiden de Leidse Orgeldag. Hiermee worden de Leidse historische orgels gepresenteerd aan een groot publiek. De diverse orgels worden op deze dag bespeeld door professionele Leidse organisten. Het publiek begeeft zich van kerk naar kerk en maakt op deze manier een orgeltocht en tevens een soort stadswandeling door Leiden. De gehele dag is gratis toegankelijk. Dit jaar is de Leidse Orgeldag op 1 juni. Willeke Smits bespeelt die dag van 14.00 tot 14.30 uur het De Swart - van Hagerbeerorgel in de Hooglandse Kerk.

De Leidse orgeldag is meteen de start van een serie **Promenadeconcerten** in de Hooglandse kerk, telkens op **zaterdag**, door de volgende organisten:

| | |
|-------------|---------------------------|
| 29 juni | <i>Willeke Smits</i> |
| 6 juli | <i>Sietze de Vries</i> |
| 13 juli | <i>Ab Weegenaar</i> |
| 20 juli | <i>Hayo Boerema</i> |
| 27 juli | <i>Alexander de Bie</i> |
| 3 augustus | <i>Lidia Ksiazkiewicz</i> |
| 10 augustus | <i>Peter van Dijk</i> |
| 17 augustus | <i>Giovanni Petrone</i> |

De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
Voor een beslagen ruit.
Daarop heeft hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
Valt door die woorden heen.

De Heer is in de wolken,
Onttrokken aan ons oog.
Maar hij heeft alle volken
Zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
In teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
Zien wij Hem allemaal.

Liedboek 666.

Agenda

| | | | |
|--------|--------------------------|-----------|-----------------|
| 25 mei | Kliederkerk | 15.45 uur | Hooglandse Kerk |
| 28 mei | Kerncursus (afsluiting) | 20.15 uur | Pastorie |
| 1 juni | Leidse Orgeldag | 14.00 uur | Hooglandse Kerk |
| 4 juni | Leerhuis | 20.00 uur | Hooglandse Huys |
| 8 juni | Open kerk / Kliederkerk | 11.00 uur | Hooglandse Kerk |
| 8 juni | Gemeenteavond (jubileum) | 20.00 uur | Hooglandse Kerk |

Geen contant geld voor de collecten? Er is een prima alternatief:

Via de webwinkel van protestantsegemeenteleiden.nl kunt u collectebonnen aanschaffen. Er is keuze uit bonnen van € 0.75, € 1.20 of € 2.00.

De volgende Op de Hoogte...

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 9 juni**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 3 juni**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers,
Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden. tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl