

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



10 maart 2019, 27^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 10 maart 2019, 10.00 uur.

Voorganger: ds. M.R. Klokke

Organist: Willeke Smits

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Huur en onderhoud
Hooglandse Kerk

Vieren:

Zondag 10 maart, ds. Margreet Klokke, doopdienst m.m.v. de Leidse Cantorij, eerste in de serie 'Anonieme personages in het Johannesevangelie.'

Zondag 17 maart, ds. Ellis Ezinga. Centraal staat Mattheus 17:1-9 met als thema: 'Dichtbij God'.

Zondag 24 maart, ds. Margreet Klokke, tweede in de serie 'Anonieme personages in het Johannesevangelie.'

In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Avondmaalsvieringen Stille Week*
- *Paasbrodenactie*
- *Uitnodiging 'Schuif maar aan'*
- *De Donderdagochtendkring*
- *Vacature voorzitter kerkenraad*
- *In het zonnetje*
- *Wist u dat ...*



Bij de kindernevendienst:

Zo ging Jezus naar Jeruzalem.
Toen hij van de Olijfberg begon af te dalen,
werden al zijn leerlingen blij. Ze dankten God
voor alle wonderen die ze gezien hadden.

LUCAS 19:37

BB
BIJBEL BASICS



Van de predikant

Kerkdiensten tot Pasen

In het evangelie naar Johannes komen veel anonieme personages voor: de Samaritaanse

vrouw, de verlamde man, de blinde man, de overspelige vrouw en 'last but not least' de geliefde discipel. Het vierde evangelie verschilt daarin van de andere drie evangeliën. Het laat iets zien, van een heel eigen spiritualiteit. Eén die tegengesteld is, aan de geest van deze eeuw. Daarin gaat het over het algemeen om jezelf neerzetten, naam maken, invloed verwerven. Je moet leven alsof je onsterfelijk bent (Harry Mulish!), 'iemand worden', dan is je leven geslaagd. Johannes zegt juist: Je moet je bewust zijn van je sterfelijkheid en je leven geven voor het grotere geheel waar je deel van uitmaakt. Het gaat niet om jouw persoonlijke identiteit, maar om eenwording met Christus, groeien in liefde. Daarom al die anonieme personages in zijn beschrijving van het evangelie – zij zijn voorbeeldig. Bij deze tegendraadse spiritualiteit wordt er in de diensten voor en met Pasen stil gestaan.

Vandaag de eerste dienst in de serie, over de Samaritaanse vrouw. Veel inspiratie gewenst!

Gedoopt

Vandaag worden er twee kinderen gedoopt: Friso Hermann, zoon van Hessel Heinz en Elisabeth Wunderle, en Rosa Emma, dochter van Wilco en Colinda Gorthuis-de Korte.

Dienst met jongeren

Op palmzondag 14 april wordt er een dienst met jongeren gehouden. Jongeren vanaf 12 jaar worden uitgenodigd de dienst mee te helpen voorbereiden en uitvoeren. Dit zijn de voorbereidingsmomenten: Zondag 17 maart 10.00 uur, vrijdag 22 maart 16.00 uur en zondag 7 april 10.00 uur. Naar aanleiding van het verhaal van 'de geliefde discipel' uit het evangelie naar Johannes denken we na over trouw en ontrouw in vriendschap. Wat doet dit verhaal met je? Wat betekent het om echte vrienden te zijn? Blijf je trouw, ook als het moeilijk wordt? Iedereen welkom bij de voorbereiding en op zondag 14 april 10.00 uur in de Hooglandse kerk!

Avondmaal

In het najaar zijn er gesprekken geweest over liturgie in de gemeente, in het bijzonder over de viering van het avondmaal. De voorzitter van de kerkenraad, Cent van Vliet, schrijft er ook over in zijn stukje. Daarin gaat het over het avondmaal in de stille week. U hebt misschien gemerkt dat de diaken van dienst de laatste tijd naast de voorganger staat tijdens het tafelgebed. Hij/zij assisteert de voorganger ook bij het breken van het brood. De avondmaalstafel is namelijk bij uitstek 'het terrein' van de diaken – het is de plaats in de liturgie waar het delen begint!

Na het tafelgebed komen alle dienstdoende abtsdragers om de tafel staan, om brood en wijn van elkaar te ontvangen. Dit kan



een vreemde indruk maken. Aan je eigen tafel thuis geef je immers eerst aan je gasten, en neemt daarna pas zelf. Dat is een vorm van gastvrijheid. Aan de tafel van de Heer is dat alleen anders. Daar is hij onze gastheer, en moet elk van ons eerst van hem ontvangen, voordat we door kunnen geven.

Ziek zijn en God

De cursus 'Ziek zijn en God' wordt gehouden op de donderdagen 21 maart, 4 en 11 april, en nog een datum die in gezamenlijk overleg wordt afgesproken. De cursus is open voor alle mensen met vragen over de spiritualiteit van leven met ziekte, ook wie geen lid zijn van de Leidse Binnenstadsgemeente. Nadere informatie vindt u op onze website of via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Weekje vakantie

Vanaf vanmiddag heb ik een weekje vrij, tot maandag 18 maart. Ds. Jacob Korf vervangt mij. Zijn telefoonnummer is: 06-46017788.

*Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke*

Avondmaalsvieringen in de stille Week

Vorbereiding

De kerkenraad heeft ruim de tijd genomen om de vieringen van het avondmaal in de stille week met elkaar en binnen de geloofsgemeenschap te bespreken. Het was het thema tijdens de jaarlijkse kerkenraadsdag op 13 oktober 2018. De theologische en liturgische aspecten zijn ingebracht tijdens de cursus 'liturgie voor liefhebbers' die op 30 oktober en 6 november 2018 is gehouden. Er is een

eerste gemeentebijeenkomst over dit onderwerp gehouden op 13 november 2018.

Kennen en horen

Tijdens de tweede gemeentebijeenkomst op 3 februari is een toelichting gegeven op het avondmaal in algemene zin en dat in de stille week in het bijzonder. Gemeenteleden zijn hiermee 'gekend en gehoord' over de voorgestelde aanpassingen. De kerkenraad heeft op basis daarvan geconstateerd dat er voldoende draagvlak is voor de aanpassingen en dat het tegelijkertijd van belang is dat er voldoende pastorale aandacht wordt besteed aan degenen die moeite hebben met de aanpassingen.

Besluit

De kerkenraad heeft besloten dat op Witte Donderdag het laatste avondmaal wordt herdacht en gevierd. Het is de gemeenschap met de levende Heer. De vorm en het tijdstip worden aangepast. Er zal om 20.00 uur een viering zijn aan een grote u-vorm van tafels in het Hoogkoor. Zo nodig wordt daaromheen een kring gevormd.

Op Goede Vrijdagmorgen is er ook een avondmaalsviering. Dit met het oog op mensen voor wie het belangrijk is om dit juist op deze dag te vieren. Het is een avondmaal aan tafels met afsluitend een gang naar de kruisen in het Hoogkoor.

Op Goede Vrijdagavond wordt de lijn van het evangelie wordt gevolgd, waarbij het accent ligt op de herdenking dat Christus de kruisdood is gestorven. Dan staan de betreffende teksten

centraal, is er ruimte voor stilte en verwondering, zingen we toepasselijke liederen en maken we de gang naar de kruisen in het Hoogkoor en verlaten we in stilte de kerk. De dienst begint om 19.30 uur.

Vertrouwen en vragen

Gezien de voorbereidingen en de gesprekken die er zijn gevoerd, hebben we er vertrouwen dat de aanpassingen voldoende draagvlak binnen onze geloofsgemeenschap hebben. Het moderamen van de kerkenraad is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en geven van een nadere toelichting.

*Namens de kerkenraad,
Cent van Vliet*

0-0-0-0-0-0

Paasbrodenactie

Dit jaar heeft de Bakkerij weer een Paasbroden-actie.



Met het kopen van een Paasbrood steunt u het werk van De Bakkerij. Een Paasbrood kost 5

euro, waarvan 1,50 per brood naar de Bakkerij gaat en waarmee dan het hulpverlenende werk van de samenwerkende diaconieën ondersteund wordt. U kunt op 17 en 24 maart bij de Tuinzaal een broodbon kopen, die als bestelling geldt. Op 14 april kunt u dan met die broodbon uw bestelling afhalen.

Toos Boersema.

Uitnodiging voor 'Schuif maar aan'

Op 28 maart aanstaande is de vierde 'Schuif maar aan' maaltijd van het nieuwe seizoen. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom. Er kunnen zich in totaal zes gasten aanmelden.

U kunt uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan Jan Hulzinga en Ruurd Salverda. Bij voorkeur stuurt u een mail naar:

LBGSchuifmaaraan@gmail.com

of belt u tussen 19.00-20.00 uur naar 06- 46073833.

'Schuif maar aan' richt zich op mensen die niet graag alleen eten. Maar ook op mensen die graag in gezelschap eten of als je elkaar eens op een andere manier wilt ontmoeten dan tijdens de dienst op zondag. Het doel is om de genodigden in een bredere kring op te nemen rond een maaltijd bij iemand thuis. Er wordt per persoon een bijdrage van € 5,-- gevraagd.

*Vriendelijke groet,
Jan Hulzinga en Ruurd Salverda*

De Donderdagochtendkring

We zijn alweer een heel eind gevorderd in ons seizoen 2018-2019. Er staan nog twee bijeenkomsten op het rooster. De eerstvolgende bijeenkomst is verzet (van 21) naar donderdag 28 maart. Dan komt Wouter de Jonge ons iets vertellen over de vaak vermeden vraag hoe we in praktische zin zouden kunnen nadenken over onze eigen sterfelijkheid. Op donderdag 11 april verwelkomen we Cor Hoogerwerf die met ons in gesprek zal gaan over zijn specialisatie: het vroege christendom. Alle genoemde donderdagen van 10 tot 12 uur in het Hooglandse Huys. De kring staat open voor iedereen in Leiden en omgeving met belangstelling voor christendom en maatschappij. Ook als u eens een keertje wilt komen kijken, luisteren en meepraten, bent u van harte welkom. Wel graag even bij mij melden:

(boersema@cml.leidenuniv.nl)

Jan J. Boersema

Vacature Voorzitter kerkenraad



De tweede termijn van de huidige voorzitter eindigt voor de zomervakantie. Daardoor ontstaat een vacature

waarvoor de kerkenraad breed aandacht wil vragen. Hieronder staat een korte omschrijving van taken, tijdsbesteding en ervaringen die kunnen worden opgedaan. Gemeenteleden wordt gevraagd mee te denken bij het invullen van deze belangrijke functie, waarvoor we in eerste instantie kijken naar een belijdend lid.

De voorzitter heeft tot taak:

- het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten van moderamen, kerkenraad en gemeentebijeenkomsten;
- het dienstdoen als ambtsdrager op zondagochtend;
- het onderhouden van contacten met partners van de LBG.

Wat vraagt het om voorzitter te zijn:

- een verbindende persoonlijkheid zijn, enige kennis hebben van het reilen en zeilen van de PKN;
- vergaderen: 1 maal per maand moderamen, 6 maal per jaar kerkenraad;
- dienstdoen op zondagmorgen: 1 maal per maand;
- totaal twee dagdelen per week tijd hebben voor de LBG (gesprekken voeren, vergaderen).

Wat biedt het voorzitterschap:

- je kunt mede richting geven aan het beleid van de LBG, je staat in het hart van de gemeenschap;
- het is inspirerend om handen en voeten te geven aan je geloof;

- je doet nieuwe ervaringen op, je leert veel mensen kennen, in de gemeente en in de stad, met wie je je verbonden gaat voelen.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter of de predikant.

Moderamen LBG

In het zonnetje

Op vrijdag 15 februari j.l. vierde Ruud Breedveld zijn 70e verjaardag in de Hooglandse Kerk. Naast zijn hele familie, vrienden en bevriende relaties, waren ook alle artiesten die optraden en alle vrijwilligers van de Hooglandse Kerk uitgenodigd.

Vanuit zijn eigen ervaring weet Ruud hoe belangrijk de vrijwilligers voor de kerk zijn en hij wilde ze graag eens in het zonnetje zetten.



Hij vroeg aan zijn gasten om i.p.v. cadeaus, een bijdrage voor het "Vrijwilligersfonds Hooglandse Kerk", wat bij deze is opgericht...!

Dit bracht in totaal ruim € 4100,- op voor de vrijwilligers, die dit jaar dus een plan kunnen maken om met elkaar iets leuks te gaan doen.

Dat hij zelf ook bedankt zou worden voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de kerk, kwam voor Ruud als een verrassing.

Simon van Wijlen, voorzitter van de kerkrentmeesters, reikte de oorkonde en bijbehorend gouden insigne met diamant aan hem uit.

Wist u dat...

- ds. Ad Alblas, voormalig predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente, als parttime 'interim' predikant aan de slag is gegaan bij de PKN gemeente in Warmond?

- hij bovendien op 28 april het feit viert dat hij 40 jaar predikant is?

Piet de Boer



Agenda

12 maart	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
20 maart	Instructie reanimatie en AED	19.30 uur	Hooglandse Huys
21 maart	Ziek zijn en God	20.15 uur	Hooglandse Huys
27 maart	Kerncursus	20.15 uur	Hooglandse Huys
28 maart	Donderdagochtendkring	10.00 uur	Hooglandse Huys
31 maart	Cantatedienst	19.00 uur	Pieterskerk

Geen contant geld voor de collecten? Er is een prima alternatief:
Via de webwinkel van protestantsegemeenteleiden.nl kunt u collectebonnen aanschaffen. Er is keuze uit bonnen van € 0.75, € 1.20 of € 2.00.

De volgende Op de Hoogte...

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 24 maart**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 18 maart**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
(onder 'archieef' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers,
Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl