

# Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse  
Binnenstadsgemeente



24 februari 2019 27<sup>e</sup> jaargang

## Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 24 februari 2019, 10.00 uur.

Voorganger: ds. M.R. Klokke

Organist: Willeke Smits

## Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Huur en onderhoud

Kerkelijke gebouwen

Avondmaalcollecte

## Vieren:

**Zondag 24 februari**, ds. Margreet Klokke. Heilig Avondmaal. Vierde in de serie diensten 'De kracht van het verhaal'.

**19.00 uur**, ds. M. den Dekker, Dordrecht. Cantatedienst.

**Zondag 3 maart**: ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn, Zutphen.

**Aswoensdag 6 maart** 19.30 uur – Vesper

LBG / LSE / Marewijk: ds. C. van den Berg - Seiferten en ds. M.R. Klokke.

**Zondag 10 maart**, ds. Margreet Klokke, dienst met doop, eerste in de serie 'Anonieme personages in het Johannesevangelie', m.m.v. Leidse Cantorij.

## In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Bakken voor Nepal*
- *Sobere maaltijd*
- *Wereldgebedsdag*
- *25 jaar LBG*
- *Hej jij daar!! Jongerenreis*
- *Cantatedienst*
- *Compassionproject Colombia*
- *Paasbroden*
- *Agenda*

## Wereld gebedsdag in Leiden

Vrijdag 1 maart

"Welkom bij Gods Feest" "Kom. Er is nog een plaats vrij"

Antoniuskerk, Boshuizerlaan, aanvang 20.00 uur.

De kerk is open vanaf 19.30 uur



## ***Van de predikant***

Vandaag is het de laatste in de serie diensten met als thema 'De kracht van het verhaal'.

Deze keer wordt de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus gelezen, uit Lucas 16 – een verhaal over delen, passend bij de viering van de dienst van de tafel.

### *Veertigdagentijd*

Op woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd voor Pasen in de Hooglandse kerk met een sobere maaltijd om 18.00 uur en een vesper om 19.30 uur in het koor van de kerk. Maaltijd en vesper worden georganiseerd met de drie binnenstadskerken, LBG, LSE en Marekerk. Ds. Christiane van den Berg en ik zullen de vesper leiden, twee musici uit de Marekerk werken eraan mee.

### *Nieuwe serie diensten*

Op 10 maart, de eerste zondag van de veertigdagentijd voor Pasen, begint er een nieuwe serie diensten. Deze zal gaan over anonieme personages uit het evangelie naar Johannes. Daarvan zijn er in dit evangelie nogal wat: de Samaritaanse vrouw, de zieke man, de blinde man, de overspelige vrouw, en – een heel belangrijke figuur in het vierde evangelie – de geliefde discipel. Dat er zoveel anonieme figuren voorkomen in dit evangelie heeft te maken met de 'spiritualiteit van ontleding' die de vierde evangelist tekent.

Wie daar benieuwd naar is: welkom in de diensten.

### *Doopzondag*

Er wordt gedoopt op 10 maart, eventuele doopouders kunnen zich nog bij mij aanmelden! Het doopgesprek is op dinsdag 5 maart om 20.00 uur in het Hooglandse Huys. De eerstvolgende doopdienst is op zondag 19 mei.

### *Cursus*

De cursus 'Ziek zijn en God' is wat verlaat: de eerste bijeenkomst is pas op 21 maart a.s. De andere data zijn: 4 en 11 april. De laatste avond wordt in onderling overleg vastgesteld. Wie nog aan de cursus mee wil doen: er is nog ruimte voor één of twee deelnemers.

### *Jongerendienst*

Aan het einde van de veertigdagentijd, op Palmzondag 14 april, komt er een dienst m.m.v. jongeren. Jonge mensen van de Basicsgroep en 'De Jeugd van Tegenwoordig', van 12-18 jaar dus, zijn uitgenodigd om deze dienst mee te helpen vorm geven. Er komen drie uurtjes van voorbereiding: zondag 17 maart om 10.00 uur, vrijdag 22 maart om 16.00 uur en zondag 7 april om 10.00 uur. Emmie Kaljouw en ik zullen beurtelings leiding geven aan deze bijeenkomsten. Welkom, je kunt je opgeven bij [jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

### *Lustrum*

Begin februari is de lustrumcommissie voor het eerst bij elkaar geweest. Op Pinksteren zullen we immers vieren, dat de Leidse Binnenstadsgemeente 25 jaar bestaat! De eerste gezamenlijke dienst in de Hooglandse kerk was ook op een Pinkstermorgen, 22 mei 1994... Elders in deze Op de Hoogte leest u al meer over dit lustrum in het stukje van

Hetty Veldhuizen van Zanten. Hier wil ik de lezer er graag attent op maken, dat er helpende handen nodig zijn. Er komt een subcommissie voor de feestavond op zaterdag 8 juni, en een voor de ontvangst van de pelgrims op zondag 9 juni vanaf 17.00 tot 20.00 uur. Als elke subcommissie vijf mensen telt, gaat het lukken! Aanmelden kan bij mij.

*Hartelijke groet!  
Margreet Klokke*

-0-0-0-0-0-

### **Bakken voor Nepal**

Op zondag 3-2 was het druk in de kerk en dat was in de tuinzaal best te merken. Gezelligheid en weer van allerlei lekkers te koop op de tafel. De cakes, koeken en de "heel Holland bakt" koekjes werden vlot afgenomen. Dank weer aan de bakkers en de verkopers en aan de gemeente voor weer gul meedoen, doneren en lekker opeten. De opbrengst was 132.50 !

De volgende keer is op 3 maart a.s. Graag tot weer de volgende keer. En u weet: wie mee wil doen of wat meer van dit project wil weten: graag een mailtje aan [rietje@vanwijlen.com](mailto:rietje@vanwijlen.com)

*Rietje van Wijlen*

### **Herinnering sobere maaltijd**

*Vandaag en volgende week kunt u zich bij de Tuinzaal inschrijven voor de sobere maaltijd op Aswoensdag, 6 maart om 18.00 uur. Neemt u zelf een soepkop en lepel mee? U kunt mij ook mailen: [amboersema@kpnma](mailto:amboersema@kpnma)*

*Toos Boersema*

### **Wereld gebedsdag in Leiden**



*Vrijdag 1 maart wordt ook in Leiden de Wereld-gebedsdag gehouden. De wereld-gebedsdag wordt over de hele wereld gehouden op dezelfde dag met de zelfde*

liturgie. Zodat het gebed de wereld doorgaat. Dit jaar is de liturgie voor bereid door vrouwen uit Slovenie. Ze kozen het gelijkenis van het grote gastmaal (Lucas 14, de verzen 15-24) en gaven hun liturgie de titel: "Welkom bij Gods Feest". Anderen vertaalden "Kom. Er is nog een plaats vrij".

Wat een uitnodigend gebaar in een Europa dat toenemend onder het vertrouwen wil blijven en geen vreemden erbij wil hebben!

Wat de Sloveense vrouwen nog alles aan accenten in de gebeden en verwerking van dit bijbelverhaal gelegd hebben zullen we tijdens de dienst mee maken .

Op de tekening ziet u een verbeelding van het thema door de Sloveense kunstenares *Rezka Arnuš*.

De wereld gebedsdag 2019 zal gehouden worden op **1 maart** in de **Antoniuskerk**, Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden Aanvang **20.00** uur. De kerk is open vanaf 1930.

Aansluitend bij het thema willen we u/jij graag uitnodigen voor de avond.

Wees welkom!

Informatie via : [rietje@vanwijlen.com](mailto:rietje@vanwijlen.com)

*Sylvania Oosterling en Rietje van Wijlen*



## 25 jaar LBG

*Velen van u zullen zich nog herinneren hoe wij in 1994*

*als **Leidse Binnenstadsgemeente** zijn begonnen.*

Eigenlijk was het uit nood geboren. Weet u nog? De Oude Vestkerk en de Petrakerk moesten, om financiële redenen, worden afgestoten. Dat stond al vast. In hogere kerkelijke regionen waren de Bethlehemkerk en de Hooglandse kerk in discussie. Omdat gereformeerden en hervormden uit deze wijkgemeenten al heel ver waren met intensieve samenwerking werd het besluit genomen om de Bethlehemkerk ook af te stoten en betreffende wijkgemeenten samen te voegen en als kerkgebouw de Hooglandse kerk te gebruiken voor de eredienst. De Leidse Binnenstadsgemeente was een feit! Op 1<sup>e</sup> Pinksterdag 1994 werd de eerste gemeenschappelijke dienst gehouden. Dit is in vogelvlucht hoe de LBG is ontstaan.

**Nu, 25 jaar later**, willen we ons vijfde lustrum feestelijk gaan vieren. Een kleine voorbereidingscommissie, “de Jubileums-commissie”, heeft al de koppen bij elkaar gestoken om te proberen een programma samen te stellen. Globaal staan er al wat programmaonderdelen op papier.

### **Oproep!!!**

U wordt gevraagd: Heeft u een mooi verhaal, iets gedenkwaardigs, een liturgie van een voor u speciale dienst, of een leuke bijzondere foto(s) uit deze periode, enz. enz. of heeft u een leuk idee voor een programmapunt voor de feestelijke zaterdagavond? Ideeën zijn van harte welkom.

Neemt u dan contact op met Jan Hulzinga, e mail: [j.hulzinga@telfort.nl](mailto:j.hulzinga@telfort.nl)  
De jubileumcommissie ziet met spanning uit naar uw inbreng.

*Hetty Veldhuizen van Zanten*

### **Hej jij daar!!**

*Staat een actieve vakantie met jongeren, waarbij je iets voor anderen kunt betekenen, op je wishlist?*

### **Dan is dit je kans...**

In de zomer van 2020 willen we op reis naar Zambia. Op het platteland in het oosten van het land bouwen we samen met lokale bewoners klaslokalen en lerarenwoningen.

De reis is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud.

We organiseren de reis vanuit de LBG en de Protestantse Gemeente Leiderdorp in samenwerking met World Servants.



Jongeren die mee willen, zijn (samen met hun ouders) van harte welkom op een informatieavond op donderdag 7 maart vanaf 20.00 uur in de Scheppingskerk in Leiderdorp (Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp).

Heb je interesse of vragen, bel me dan even op 0650842864 of stuur een email naar [jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

*Groeten, Emmie*

## **Cantatedienst**

Het Alphens Barok Consort, onder leiding van Joost van Velzen, laat vanavond om 19.00 uur in de Hooglandse kerk cantate B WV 181 van J.S. Bach klinken:  
"Leichtgesinnte Flattergeister"



Solisten zijn sopraan Maaïke Landman, alt Martine Straesser, tenor Joost van Velzen en bas Jan Douwes. De liturg bij deze dienst is ds. Ries den Dekker, uit Dordrecht. De cantate is gemaakt bij de gelijkenis van de zaaier, uit Lucas 8. De lichtzinnige, wispelturige geesten uit de titel verhinderen dat Gods woord vrucht draagt, net als gebeurt met het zaad dat door vogels wordt opgegeten. De cantate heeft contrastrijke aria's en een feestelijk slotkoor met trompet, hobo en traverso. Bijzonder aan deze cantate is het ontbreken van een openingskoor. Het Alphens Barok Consort voert het slotkoor uit als toegevoegd openingskoor. De kwaliteit van de compositie maakt het alleszins een genoegen om dit koor twee keer te horen.

-0-0-0-0-0-

## **Compassionproject Colombia**

In november heb ik in de kerk kaarten verkocht voor Colombia waar ik op 20 februari 2019 met een sponsorreis van Compassion naar toe zou gaan. Het reisgezelschap gaat projecten, kerken en scholen bezoeken en onze sponsorkinderen ontmoeten om te zien wat er gebeurt voor de kinderen met het sponsorgeld. Ook staat in de planning

het opknappen van een speeltuin, onder ander met het geld van de verkochte kaarten (120 euro). Kennelijk heb ik echter rond het meehelpen met de festiviteiten rond Joris' Kerstboom een stevige longontsteking opgelopen. Het herstel gaat langzaam en daarom zit deze toch zware reis er voor mij niet meer in. Wel kreeg ik de mogelijkheid een grote doos met cadeaus voor mijn sponsorkind en familie richting Colombia te sturen, die het reisgezelschap voor mij mee zal nemen. Hopelijk komt er nog een andere mogelijkheid om op sponsorreis te gaan naar een van mijn andere sponsorkinderen en komt het dan nog van de beloofde PowerPoint presentatie. Gods zegen voor allen,

*Lia van de Laan*

-0-0-0-0-0-

## **Paasbroden**

*Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken voor De Bakkerij.*



Met de bestelling van een Paasbrood geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug. U kunt in het weekend van 16/17 maart een bon voor een Paasbrood kopen in de Tuinzaal. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij. Info: Toos Boersema

# Stilte wandeling 16-02-2019

Heer  
Ik mediteer  
Tijdens een stilte wandeling  
Zoek ik als pelgrim met U verbinding  
Zoekt U ook mij?  
Zoeken wij alle bij?  
Ik open mijn oren  
Maar kan U niet horen  
Of is het de wind  
De Geest Gods die verbindt?  
Of is het Uw schepping, dit mooie gebied  
Van duinen water het riet?  
Weg is hier het gevoel van tijd  
Samen op weg in de eeuwigheid.

Lia van der Laan



Met dank aan Truus en Kees

## Agenda

24 februari	Cantatedienst	19.00 uur	Hooglandse Kerk
28 februari	Donderdagochtendkring	10.00 uur	Hooglandse Huys
1 maart	Wereld gebedsdag	20.00 uur	Antoniuskerk
5 maart	Moderamen	10.00 uur	
5 maart	Doopgesprek	20.00 uur	Hooglandse Huys
6 maart	Sobere maaltijd	18.00 uur	Tuinzaal
	Vesper Aswoensdag	19.30 uur	Hooglandse Kerk
12 maart	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys

### **De volgende Op de Hoogte...**

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 10 maart**  
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 4 maart**

**Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:**

[Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

**Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden**

**Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:**

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

**predikant: Ds. M.R. Klokke,**  
**Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden, tel.: 06-48228505**  
**email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl**