

# Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse  
Binnenstadsgemeente



16 december 2018 26<sup>e</sup> jaargang

## Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 16 december 2018, 10.00 uur.  
Voorganger: ds. mw.ds. E.M. Ezinga.  
Organist: Willeke Smits

## Collecte:

1e rondgang: Diaconie  
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden  
Deurcollecte: Huur en onderhoud  
Kerkelijke gebouwen

## Vieren:

**Zondag 16 december**, mw.ds. E.M. Ezinga. Leiden Zuid-West. Thema:  
Hoe zal ik U ontvangen?, Lucas 1: 26-38

**Zondag 23 december**, ds. Arnold Vroomans, Delft. Verwachten is niet stilzitten.

**Maandag 24 december, Pieterskerk, kerstnachtsdiensten.** Zie kader.

**Dinsdag 25 december, eerste kerstdag**, ds. Margreet Klokke.

Muzikale medewerking door de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

**Zondag 30 december**, ds. Hans Bouma, Kampen. verhaal en poëzie met  
Willeke Smits orgel/piano.

## In deze Op de Hoogte:

- Van de predikant
- WinterWonderWeken
- Adventsconcert Leidse Cantorij
- Oudejaarscantate

## Kerstcollecte 2018

*Kliederkerk*  
*Liturgische miniaturen (1)*  
*Wegwijzers*  
*Kompassiesoep*  
*Agenda*

## Maandag 24 december, Pieterskerk Kerstnachtsdiensten

Aanvang: 20.30 en 22.30 uur

Kinderdienst: 18.30 uur

Met medewerking van Emma Brown (mezzosopraan) en Hans Brons (bas)  
Voorganger: ds. Margreet Klokke  
Orgel: Willeke Smits

## **Van de predikant** **Advent en kerstmis**



De komende twee zondagen gaan er gastpredikanten voor in de diensten van de LBG: ds. Ellis Ezinga uit Leiden Zuid-West en Ds. Arnold Vroomans uit Delft, beiden goede

bekenden in de gemeente. Inspirerende adventsdiensten gewenst!

En dan vieren we in drie diensten kerstnacht in de Pieterskerk. De dienst van 18.30 uur is voor mensen die jonge kinderen willen meenemen. Kinderen die dit leuk vinden, kunnen meedoen met het pantomimespel dat bij het kerstverhaal te zien zal zijn. Zij kunnen zich daarvoor nog aanmelden bij Matthijs de Jong, de voorganger in de dienst, via [matthijsdejong@gmail.com](mailto:matthijsdejong@gmail.com) Er hoeft alleen maar een keer gerepeteerd te worden vóór de dienst!

De volgende twee diensten zijn om 20.30 en om 22.30 uur, er zal zang zijn van Hans Brons en Emma Brown.

Thema van de diensten is: 'Aan de wieg van de menselijkheid'. U leest er meer over op

[www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl](http://www.kerstnachtdienst-pieterskerk.nl).

De kerstmorgen vieren we in de Hooglandse kerk, m.m.v. de cantorij. Ook in die dienst zal er aandacht zijn voor de kinderen. Ik verheug me erop!

### **Open kerk**

De afgelopen tijd is de kerk geregeld open geweest, en zal dat de komende tijd nòg zijn, i.v.m. Joris' kerstboom voor de deur van de Hooglandse kerk. Wat bijzonder dat er zoveel mensen

geholpen hebben om dit mogelijk te maken! Iemand vertelde me dat hij met een bezoeker had gesproken, die al jaren vlakbij de kerk woont maar nog nooit binnen was geweest. Kijk, daar doe je het voor! Dank allemaal voor jullie inzet.

### **3 x Wijn en wijsheid**

In 2019 begint er een korte serie avonden met de naam 'Wijn en wijsheid'. Deze is bedoeld voor studenten en young professionals. Het uitgangspunt van de avonden is een boek: 'Filosofen op de kansel', geschreven door mijn vroegere collega Rienk Lanooy en mij. In dit boek wordt het gedachtengoed van bekende filosofen in gesprek gebracht met de bijbel.

Als voorbereiding voor elke avond lezen de deelnemers één preek uit dit boek. Op de avond zelf praten we erover met elkaar, in de Uyl van Hoogland, onder het genot van een glas wijn.

De bijeenkomsten worden gehouden op de donderdagen 17 en 31 januari en 14 februari, steeds van 20.30 tot ongeveer 22.00 uur. Opgave bij mij via [klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

*Een gezegend kerstfeest gewenst,*

*Ds. Margreet Klokke*

**-o-o-o-o-o-**

## **WinterWonderWeken2018**

### **'Geef licht'**

*Met de woorden van Stef Bos 'Geef licht' heeft ds. Margreet Klokke vrijdagavond 7 december j.l. iedereen welkom geheten in de Hooglandse kerk. De WinterWonderWeken en het programma 'Kerst, Hooglandse kerk en stad' zijn begonnen.*

Een welkom in de Kathedraal van het licht waar veel geloofs-ervaringen zijn opgedaan en waar nog volop gesprekken over het Kerstlicht zijn.



Foto: Monique IJsselsteijn

De beeldprojectie van het *Blauwe Uur* is hiervan een kunstzinnige uiting. De eerste kerstballen met wensen zijn door jong en oud gemaakt en hangen inmiddels in Joris' Kerstboom. Het programma is mogelijk omdat tientallen vrijwilligers tijd en energie beschikbaar stellen. De komende dagen zijn er - zie kader- nog volop



activiteiten in de kerk met als hoogtepunten 16 en 22 december. Mag ik degenen die actief zijn op sociale media vragen, het programma zo veel en zo breed als mogelijk te delen? Daarnaast is het ook interessant een bekende mee te nemen naar één van de activiteiten.

Cent van Vliet

## **Activiteiten** **Hooglandse kerk en stad**

### **Zondag 16 december**

10.00 uur Eredienst LBG

11.45 uur Viering LSE

14.00-20.00 uur

Wensen kerstballen, Stiltehoek, Kerststal, Kinderhoek, Rondleidingen(14-16 uur)

Opname in de kerk 'Joris Kerstboom'

### **Binnen:**

14.00 uur Viswijvenkoor Leiden

15.00 uur Blokfluit ensemble 'Sarabande'

16.00 uur Koorschool Utopa

17.00 uur idem

18.00 uur Wegwijzers, Windmeijer /  
van Duinen

### **Buiten:**

15.00 uur Het Zanghuis Koor

16.30 uur Otis

18.00 uur Otis

### **Woensdag 19 december**

13.00-18.00 uur

Wensen kerstballen, Stiltehoek, Labyrint, Kerststal, Kinderhoek, Zegen

14.00 uur Orgelspel Frank Ressler

16.00 uur idem

### **Zaterdag 22 december**

11.00-20.00 uur

Wensen kerstballen, Stiltehoek, Kerststal, Kinderhoek, Rondleidingen (13-15 uur)

### **Binnen:**

11.00 uur Arleen van Wijland zangeres

12.00 uur idem

13.00 uur Emma Brown en Koos Favier

13.30 uur Repetitie Toonkunstkoor

14.00 uur Toonkunstkoor

15.00 uur Blokfluit ensemble 'Sarabande'

16.00 uur Mannenkoor 'Vox Humana'

17.00 uur Pop4shore

18.00 uur idem

19.00 uur Musica Fresca

**Buiten:** 15.00 uur Sempre Crescendo

## **Het 45<sup>e</sup> Adventsconcert** **van de Leidse Cantorij**

Op zondag 23 December vindt het 45<sup>e</sup> Adventsconcert van de Leidse Cantorij traditiegetrouw plaats in de Hooglandse Kerk.

Het concert staat in het teken van vrede, en viert in het bijzonder het einde van de Eerste Wereldoorlog, dit jaar een eeuw geleden. Het veeltalige programma heeft als motto:

*“Vrede op aarde, Friede auf Erden, Good will toward men”.*

Het koor wordt gedirigeerd door Hans Brons. Willeke Smits bespeelt het De Swart/Van Hagerbeer-barokorgel en het romantische Willis-orgel, zowel als begeleider en als solist. Emma Brown verleent haar medewerking als soliste (mezzosopraan) en als componist.

### **Het kerstbestand van 1914**

Op het programma staan muziek en teksten uit landen die bij de Eerste Wereldoorlog betrokken waren. Koor- en samenzang worden afgewisseld met orgelspel en met voorlezing van tekstfragmenten. Een bijzondere tekst is het gedicht *The Christmas Truce* over het kerstbestand van 1914. Deze gebeurtenis gaf een glimpje licht in de duisternis van de loopgravenoorlog. Duitse, Engelse en Franse soldaten klommen ongewapend uit de loopgraven en zongen kerstliederen. Tijdelijk verbroederden ze al sigaren



rokend en bierdrinkend in het stuk niemandsland tussen de stellingen. De liederen die daar destijds klonken, worden ook tijdens het Adventsconcert gezongen, door de Leidse Cantorij en in samenzang met het publiek.

Bron: Leidse Cantorij

Voor een uitgebreide programma- beschrijving kunt u de website van de Leidse Binnenstadsgemeente of de website van de Leidse Cantorij bezoeken. Wilt u vast een voorproefje? Bezoek dan ons YouTube kanaal! U vindt de link op beide websites:

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

(Laatste Nieuws) of

[www.leidsecantorij.nl](http://www.leidsecantorij.nl) (tab: Nieuws)

**Aanvang van het concert is: 20.15 uur; de deuren gaan om 19.30 uur open.**

De toegang is gratis, wel zal er een deurcollecte worden gehouden.

Uiteraard is er na afloop van het concert weer glüwein.

## **Oudejaarscantate** **Hooglandse Kerk**

Op oudejaarsavond voert het Leids Cantate Consort onder leiding van Johannes Gierl cantate BWV 28 uit: 'Gottlob! Nun geht das Jahr zu Ende'. Solisten zijn sopraan Gita Rebeke Dirveika, alt Carolina Alves Luis, tenor David van Lith en bas Hessel Vredevelt. Liturg is ds. Margreet Klokke.

Johann Sebastian Bach heeft deze cantate voor de zondagsdienst van 30 december 1725 geschreven. De cantate is helemaal gericht op de jaarwisseling. Voor al het goede van het afgelopen jaar wordt God dank gebracht.

**Aanvang 17.00 uur**

## Kerstcollecte voor Zomerbonnen

In samenwerking met de Stichting Urgente Noden (SUN) organiseert De Bakkerij in het voorjaar de uitgifte van



Zomerbonnen. De bonnen gaan naar mensen en gezinnen die het in de ogen van hulpverleners hard nodig hebben, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Gewoon even wat extra financiële ruimte.

*Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van € 10,-, die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.*

*De gezinssituatie is bepalend voor het aantal bonnen dat men krijgt. Mensen kunnen zelf beslissen welke levensmiddelen zij er voor kopen.*

Eind mei werd de Zomerbonnenactie 2018 van De Bakkerij en Stichting Urgente Noden Leiden afgerond. In totaal werden dit jaar met deze actie ruim 3200 boodschappenbonnen ter waarde van € 10,- uitgereikt aan een totaal van 910 huishoudens.

Een onverwacht resultaat, omdat we dit jaar gehoopt hadden dat het aantal aanvragen wat lager zou zijn dan in voorgaande jaren o.a. door een aantrekkelijke economie met een dalende werkloosheid.

Mede dankzij de opbrengsten van de kerstcollecte konden alle aanvragen worden gehonoreerd.

Ter financiering van de actie voor het komende voorjaar vragen wij uw speciale aandacht voor de Kerstcollecte 2018.

U kunt ook meedoen met deze collecte door uw gift over te maken op rekening NL 46 INGB 0000 097065

*Alvast hartelijk bedankt!*

-0-0-0-0-0-

## Kliederkerk in het nieuwe jaar!

Zaterdag 26 januari is er weer **kliederkerk** in de Hooglandse kerk.

Dit keer staat de schepping centraal. We willen het programma omdraaien en beginnen met het knutselen. Door eerst allerlei planten, dieren en mensen te maken, kunnen we daarna het schepingsverhaal vertellen aan de hand van al dat moois! We zijn daarvoor op zoek naar allerlei materialen die we kunnen gebruiken.



Denk aan doosjes, wc- en keukenrollen, schone plastic flesjes of potjes en blikjes of klein oud ijzer. Willen jullie meespelen voor ons?

De spullen kunnen worden ingeleverd in de doos in het Hooglandse Huys.

*Hartelijke groeten,  
Het kliederkerk team*

## Liturgische miniaturen (1)

*Na de cursus 'Liturgie voor liefhebbers' werd mij gevraagd: Kun je hier niet over schrijven in Op de Hoogte?*

*Ja, natuurlijk, was mijn antwoord.*

*Vandaar hier vandaag de eerste in een serie 'Liturgische miniaturen'.*

### De voorbereiding

Elke kerkdienst kent een indeling in drieën:

- De voorbereiding
- De dienst van het woord
- De dienst van gaven en gebeden

Je kunt die driedeling vergelijken met een zandloper:



In het eerste deel, de voorbereiding, wordt de aandacht langzaam gericht op waar het om gaat in de dienst: de ontmoeting met de Eeuwige. Dat is de kern van de zandloper, het midden van de dienst. Daar ben je niet zomaar klaar voor. Je gedachten gaan nog alle kanten op als je de kerk binnen bent.

Je hoofd zit op zondagmorgen vaak nog vol met wat er in de afgelopen week allemaal is gebeurd en misschien wel misgegaan op persoonlijk vlak, in verhouding tot je naasten of in de wereld om je heen. Dat moet eerst worden benoemd en losgelaten. Dat gebeurt in het kyriegebed en het loflied. Dan wordt alles wat ons in de weg kan staan in verhouding tot God voor zijn aangezicht gebracht. Er wordt herhaalde malen 'Heer ontferm u' gezongen (kyrie eleison) en gebeden om vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding. Daarop volgt het loflied, dat in de meeste kerken staande wordt gezongen – want het is een

moment van opstanding. Natuurlijk, we beseffen dat er weer van alles is gebeurd en misgegaan. Maar er is ook altijd een nieuw begin mogelijk, met God en met elkaar. Het is zondag, de dag van de opstanding! Tot dat nieuwe begin worden we in het vervolg ook toegerust – in de dienst van het woord. Daarover een volgende keer meer...

*Ds. Margreet Klokke*

-O-O-O-O-O-

### --Wegwijzers--

*Ruim een jaar bezochten schrijvers Jos van Duinen en Jeroen Windmeijer*



*wekelijks religieuze en spirituele bijeenkomsten in Leiden en omgeving. Van hun wonderlijke ontdekkingstocht is nu ook een boek verschenen.*

Jos en Jeroen woonden diensten bij van katholieken en protestanten, mormonen en antroposofen, remonstranten en Keltische christenen. Ze knielden neer naast moslims tijdens het vrijdaggebed, hoorden eeuwenoude gebeden aan in de synagoge, zaten in stilte neer bij de Quakers, bezochten vieringen in gevangenissen en ziekenhuizen. Zij mediteerden met zenboeddhisten, deden Tai Chi-oefeningen in het park, zweetten mee tijdens Bikram Yoga en dansten op het ritme van het leven bij Biodanza. Ze luisterden naar preken van gereformeerde dominees, katholieke priesters, baptisten, imams en pandits,

zevendedagsadventisten, evangelisten en rabbi's en lieten voordrachten vertalen uit het Turks, Frans, Hebreeuws en Marokkaans. Ze zagen hoe mensen zich op straat in een met water gevulde vuilcontainer lieten dopen en hoe Wicca-aanhangers de vruchtbaarheid van de aarde vierden.

Op warme en respectvolle wijze schreven zij hierover in hun veelgelezen én veelgeprezen rubriek *Wegwijzers* in het Leidsch Dagblad die nu ook in boekvorm zijn verschenen. In dit prachtige boek laten Van Duinen en Windmeijer de lezer op een unieke wijze kennismaken met een wereld die zo nabij is en bij velen toch zo onbekend.

Het boek is (online) te bestellen en te koop of te bestellen in iedere boekhandel. Prijs: € 15,-

De uitgever is de Leidse Muze Uitgeverij: <http://www.uitgeverijdemuze.nl/product/wegwijzers-geloven-leiden-en-omgeving/>

-0-0-0-0-0-

## **Kompassiesoep** **Tweede Kerstdag 2018**

Op tweede kerstdag organiseert het Levensbeschouwelijk Platform Leiden voor de vierde keer de Kompassiesoep. Namens alle geloofsovertuigingen in Leiden wordt op het Stationsplein rond lunchtijd van 12.00 tot 14.30 uur



aan voorbijgangers soep en een kerstgroet aangeboden. Het is een prachtige gelegenheid om symbolisch uiting te geven aan compassie, een begrip dat in elke godsdienst en levensbeschouwing is geworteld.

De soep wordt elk jaargemaakt en uitgedeeld door vrijwilligers.

Ook voor deze editie zijn wij op zoek naar mensen die voor tweede kerstdag vegetarische pompoen- of linzensoep willen maken, en naar vrijwilligers om de soep vanuit op het Stationsplein aan te bieden. Het recept voor de soep krijgt u van ons.

Wij vinden het ook leuk als u op 2<sup>e</sup> kerstdag bij ons langskomt voor een kopje soep en een ontmoeting.



Foto: Kompassiesoep Leiden 2016

Voor meer informatie over dit initiatief, en het toezeggen van medewerking voor het maken van soep en/of het uitdelen hiervan kunt u contact opnemen met Lex Ras - [lexras54@gmail.com](mailto:lexras54@gmail.com) of Bert Sluis - [sluis19@gmail.com](mailto:sluis19@gmail.com)

### **Kindernevendienst**

Zondag 23 december, de zondag voor kerst is er geen kindernevendienst.

Dit in verband met de kinderkerstnachtdienst op 24 december en de dienst op 1<sup>e</sup> kerstdag.

*de kindernevendienst*

## Adventstijd

*Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is  
zal een kind ons komen redden  
dat het licht der wereld is.*

Tekst: Liedboek 45 vs 3

Liedboek 462 vs 6 tekst Henk Jongerius

## Agenda

16 dec.	<i>Kerst, Hooglandse kerk, stad*</i>	14.00 uur	Hooglandse Kerk
19 dec.	<i>Kerst, Hooglandse kerk, stad*</i>	14.00 uur	Hooglandse Kerk
22.dec.	<i>Kerst, Hooglandse kerk, stad*</i>	11.00 uur	Hooglandse Kerk
23.dec.	Adventsconcert Leidse Cantorij	20.15 uur	Hooglandse Kerk
24 dec.	Kinder-kerstdienst	18.30 uur	Pieterskerk
24 dec.	Kerstnachtdiensten	20.30 en 22.30 uur	Pieterskerk

*\*Voor volledig programma  
zie elders in Op de Hoogte*

### **De volgende Op de Hoogte...**

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **1<sup>e</sup> Kerstdag, 25 december**

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten  
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

[Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,  
Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden, tel.: 06-48228505  
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl