

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



2 december 2018, 26^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 2 december 2018, 10.00 uur.

Voorganger:

ds. M.R. Klokke

Organist: Willeke Smits

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Kosten predikanten en
kerkelijk werkers

Vieren:

Zondag 2 december, ds. Margreet Klokke, 1^e advent, doop, 2^e in de serie diensten 'Slag om het hart', Lucas 3, m.m.v. de Leidse Cantorij.

Zondag 9 december, ds. Margreet Klokke, 3^e in de serie diensten 'Slag om het hart', Lucas 10: 35 ev.

Zondag 16 december, ds. Ellis Ezinga, Leiden Zuid-West. Thema: 'Hoe zal ik U ontvangen?', Lucas 1: 26-38.

In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Advent in de Kliederkerk*
- *Labyrint*
- *Kinderfeest Pieterskerk*
- *Bloemengroet*
- *Nepal bakactie*
- *Voedselbank*
- *Babymutsjes*
- *Kerst, kerk en stad*
- *Joris' Kerstboom*
- *Bestuur nieuwe stijl*
- *Profielschets diaken*
- *Een maand Indonesië*



Vandaag is het 1^e Advent.

De kindernevendienst gaat van start

met het project:

De profeten zien het al!

Van de predikant



Bij de kerkdiensten

Op 18 november is er een nieuwe serie diensten begonnen met als *thema* 'Slag om het hart'.

Vandaag, op de eerste advent, klinkt in dat verband het

verhaal van Johannes de Doper uit Lucas 3. Daarin roept de Doper op tot omkeer, een andere gerichtheid van het hart – als voorbereiding om de komst van de Messias, het begin van een nieuw leven met God en elkaar. Een mooi verhaal voor deze dienst, waarin vier kinderen ten doop worden gehouden: Sjoerd, zoon van Jan Willem van Aardenne en Maartje Vooijs, Emily Sara, dochter van Roel en Jantien Bolt-Wieringa, Sarah Ellechien Sienke, dochter van Patrick Meyer en Margreet van Wijk – Meyer en Florian Christoffer Arne, zoon van Henk van Steenbergen en Eveline Euser.

De eerstvolgende doopdienst is op 10 maart 2019!

Op 9 december is de volgende in de serie diensten, daarin zal uit Lucas 11 worden gelezen, over Martha en Maria.

Kerkenraad – verandering en versterking

In de kerkenraad van november is er besloten om de manier waarop de LBG bestuurd wordt te vereenvoudigen. U leest daarover in het stukje van de voorzitter Cent van Vliet. Dat is meteen een mooi moment, om op zoek te gaan naar nieuwe kerkenraadsleden.

De nu zittende kerkenraad heeft een bijzondere tijd achter de rug, waarin afscheid is genomen van ds. Ad Alblas en voor het eerst na lange tijd een

nieuwe voorganger beroepen moest worden. Tegelijkertijd moest er een nieuwe organist gezocht worden, en een nieuwe kerkelijk werker. Dit is een hele verantwoordelijkheid geweest! Voor een aantal van hen is het binnenkort dan ook tijd, om het stokje door te geven. Daarnaast zijn er in de afgelopen tijd wat vacatures gekomen, waar niet direct invulling voor gezocht is omdat er al zoveel anders op ieders bordje lag. Nu gaan we wel aandacht geven aan de versterking van de kerkenraad. In deze Op de Hoogte leest u een profielschets voor de twee diakenen die nodig zijn. Denkt u niet te snel – dat is niets voor mij. De LBG kent een kern van ongeveer 250 hele actieve leden. Eigenlijk ben je in een groep van zo'n formaat allemaal wel een keer aan de beurt... Sommige mensen zijn ook te bescheiden om zichzelf aan te melden. Als u daarom aan iemand denkt, van wie u denkt – die zou zo'n taak goed kunnen vervullen: wilt u ons dan een seintje geven? Het is fijn als iedereen meedenkt.

3 x Wijn en wijsheid

In 2019 begint er een korte serie avonden met de naam 'Wijn en wijsheid'. Deze is bedoeld voor studenten en young professionals. Het uitgangspunt van de avonden is een boek: 'Filosofen op de kansel', geschreven door mijn vroegere collega Rienk Lanooy en mij. In dit boek wordt het gedachtengoed van bekende filosofen in gesprek gebracht met de bijbel. Als voorbereiding voor elke avond lezen de deelnemers één preek uit dit boek. Op de avond zelf praten we erover met elkaar, in de Uyl van Hoogland, onder het genot van een glas wijn. De bijeenkomsten worden

gehouden op de donderdagen 17 en 31 januari en 14 februari, steeds van 20.30 tot ongeveer 22.00 uur. Opgave bij mij via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl. Een goede advent gewenst.

*Hartelijke groet,
Ds. Margreet Klokke*

-0-0-0-0-0-

Advent in de Kliederkerk

Zaterdag 17 november vierden we met elkaar Advent in de Kliederkerk! Met lantaarntjes liepen we door de kerk. Eerst bezochten we Zacharias (Peter Bakker) met zijn wierook, hij vertelde hoe hij niet kon geloven dat hij toch nog een zoon kreeg. Daarna bezochten we Maria (Renske Timmers) die zo blij was met het nieuws dat de engel haar bracht. We zongen liederen onder blokfluit begeleiding van Anne-Mei, Victor, Marieke en Liesbeth Boertien. Door samen een strandbal wereldbol hoog te houden, konden we bedenken hoe het is om samen verantwoordelijk te zijn voor de aarde.



Daarna zijn de lantaarns beplakt en kon het verhaal nagespeeld worden. We hebben kaarsenstandaards gemaakt met Kees en Truus Zaalberg. Er konden kronen geknutseld worden met Monica van der Heul. En engelen en sterren werden versierd met Liesbeth van Heest.

Niek Bavelaar heeft alles mooi vastgelegd op foto. Tot slot hebben we wraps en soep gegeten, mede mogelijk gemaakt door Cobie de Bruin. Vooraf was alles ingericht en klaargezet door Johanneke van Woerden, Renske Timmers en het organiserend team, bestaande uit Jan en Esther van de Kamp, Suzanne Bleeker, Maartje Nolles en Emmie Kaljouw.

Geweldig om te zien hoe iedereen zich vol enthousiasme inzet om er een mooie middag van te maken, bedankt! De volgende keer is op zaterdag 26 januari, jullie zijn weer van harte welkom.

Emmie Kaljouw

-0-0-0-0-0-

Labyrint

Dinsdagavond 11 december is er een Labyrintloop avond. Dit keer georganiseerd in de Hooglandse Kerk, we beginnen om 20:00 uur en de ingang is via het Hooglandse Huys (Hooglandse kerkgracht).

Deze dagen is de kerk vaak opengesteld voor het publiek in verband met Joris' kerstboom, maar deze avond hebben we de kerk voor ons alleen. Het thema van de avond heeft te maken met Advent, we gaan op zoek naar het Licht.

Het lopen van een Labyrint is een eenvoudige en toegankelijke vorm van meditatie. Een Labyrint kent één weg naar een middelpunt en is dus geen doolhof. Het lopen is als het gaan van een pelgrimsweg.

Je bent van harte welkom, we vinden het fijn als we weten wie er allemaal komt, je kan je opgeven met een mail naar labyrint.pgl@gmail.com

Marius van der Heul

Kinderkerstfeest Pieterskerk

Maandagavond 24 december is het kinderkerstfeest in de Pieterskerk. Zoals elk jaar wordt het kerstverhaal verteld waarbij kinderen op het podium de rollen uitbeelden. We zoeken kinderen in de basisschoolleeftijd die het leuk vinden om mee te doen! Matthijs de Jong vertelt het kerstverhaal en Judith Piersma begeleidt achter het podium de kinderen. We hopen er met elkaar weer een prachtig feest van te maken. Doen jullie mee?

Kinderen die meespelen graag om 17.45 aanwezig; het kinderkerstfeest begint om 18.30 en duurt maximaal een uur. Opgeven van je kind(eren) kan bij Matthijs de Jong, matthijsjdejong@gmail.com of 06 4732 3378. Graag ook even de leeftijd van je kind(eren) doorgeven.

Matthijs de Jong

-0-0-0-0-0-

Bloemengroet

Vanaf vandaag starten we met een wekelijkse bloemengroet voor een gemeentelid die ziek is of extra aandacht verdient. Onze predikant levert hiervoor een naam aan. De bloemist die iedere week de bloemen voor onze gemeente verzorgt, zal ook deze bloemen aanleveren en klaarzetten. Er wordt bij de afkondiging van de mededelingen aan de gemeente gevraagd wie bereid is de bloemen te bezorgen.

Mocht u iemand weten die vanuit onze gemeente een bloemengroet nodig heeft, dan kunt u dit laten weten bij ds. Klokke via klokke@binnenstadsgemeente.nl of 06-48228505.

De Pastorale raad

Nepal bakactie

De afgelopen bakactie heeft 94.80 euro opgebracht. Geweldig ook weer deze keer. We verzamelen geld om het schoolgeld mee te betalen voor kinderen uit het dorp changu in Nepal. Dit dorp heeft ook enorm geleden onder de aardbeving in 2015. Nu de ouders van deze kinderen nog niet zelf het schoolgeld kunnen betalen ondersteunen wij hen hierin.

De komende bakactie voor Nepal is vandaag. We hopen weer op een feestelijke samenkomst in de tuinzaal. Alle bakkers en baksters bedankt voor alle inzet. Voor vragen of opgeven om ook een keer mee te doen: graag een mailtje naar rietje@vanwijlen.com De volgende keer hierna is op 25 december! We hopen ook dan weer klaar te staan met allerlei lekkers na de dienst.

Rietje van Wijlen

-0-0-0-0-0-

Voedselbank

Zondag 9 december willen wij graag, samen met de Ecclesia, een inzameling houden voor de voedselbank. Door omstandigheden is het al een poos geleden dat wij een inzameling hebben gehouden. Laten we nu voor de feestdagen denken aan diegenen die het sober hebben.

Wat kunt u meenemen? Droge waren zoals rijst, pasta, bonen. Groente en fruit in blik, ook vlees en vis in blik. Drogisterijartikelen zijn ook welkom: tandpasta, shampoo, zeep en zeepoeder. U ziet, keus genoeg. De cliënten van de Voedselbank zullen u dankbaar zijn!

Toos Boersema.

Gezocht: (wollen) babymutsjes!

De Leidse Lucie Pufkus (gepensioneerd huisarts) vertrekt half december naar het Griekse eiland Samos, om daar op de medische post gratis hulp en advies te bieden.

Op Samos wonen bijna 4000 vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden, in overvolle, vuile en onveilige kampen. Maandelijks komen er tientallen vluchtelingen bij. Onder de vluchtelingen zijn veel zwangere vrouwen die deze winter zullen bevallen. Om hun baby's te helpen een goede start te maken, wil Lucie graag 300 (wollen) babymutsjes meenemen naar Samos. Helpt u mee met breien / haken?

Inleveren kan tot en met 12 december a.s. in Diaconaal Centrum De Bakkerij (Oude Rijn 44B Leiden). Op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Met vriendelijke groet,

*Tamara Breton
Diaconaal werker*

-0-0-0-0-0-

Kerst, kerk en stad

In de Hooglandse kerk is er in de weken voor Kerst veel te beleven. Het gaat om nieuw leven dat geboren is en geest en inspiratie geeft aan het leven hier en nu. Kerststallen, het labyrint, een Kinderhoek, een Stiltehoek, koren, orgel- en pianospel, klanken uit blokfluiten, beelden van de kerk en onze geloofsgemeenschap, een plaats voor een zegen en een bede.

Dit is een prachtige aanvulling op het buitengebeuren van de *WinterWonderWeken*. Die beginnen op 7 december met Leiden Lumière in de

Hooglandse kerk. De toegang is gratis en iedereen is vanaf 18.00 uur van harte welkom. Zie elders in Op de Hoogte om je aan te melden. Ook dit jaar staat Joris' Kerstboom weer op het plein voor de kerk. De TV opnamen zijn op 15 en 16 december. De dagen dat de kerk open is - zie het kader - kunnen teksten voor de ballen in de kerstboom in de kerk worden geschreven. Vorig jaar leidde dat tot interessante ontmoetingen en gesprekken.

In overleg met de beheerders zijn de tijden bepaald waarop de kerk toegankelijk is voor het publiek.

Dat is op:

vrijdagavond 7 dec: 18.00 - 21.00 uur;
zaterdag 8 dec: 11.00 - 20.00 uur;
zondag 9 december: 14.00 - 18.00 uur;
maandag 10 dec: 13.00 - 18.00 uur;
dinsdag 11 dec: 13.00 - 18.00 uur;
woensdag 12 dec: 13.00 - 18.00 uur;
donderdag 13 dec: 13.00 - 18.00 uur;
zondag 16 dec: 14.00 - 20.00 uur;
woensdag 19 dec: 13.00 - 18.00 uur;
zaterdag 22 dec: 11.00 - 20.00 uur.

Om de kerk op de aangeven data en tijdstippen open te stellen, hebben we een redelijk aantal mensen nodig. Er zijn al wat aanmeldingen, maar nog niet voldoende. Wie wil een paar uur beschikbaar stellen? Met name voor het bemensen van de tafels waar de teksten voor de kerstballen worden geschreven, maar ook voor de Stiltehoek en voor algemene ondersteuning. De meest witte vlekken zitten op za 8 dec, zo 9 dec, di 11 dec, wo 12 dec, do 13 dec en zaterdag 22 december

tussen 11-15 uur. Het kost niet alleen tijd, het geeft ook veel!
Graag aanmelden bij Cent van Vliet (cent.kerk@xs4all.nl of 06-13577348). Bij voldoende aanmeldingen kunnen we met recht zeggen dat we kerk in de stad zijn waar Kerst centraal staat.

Cent van Vliet

-0-0-0-0-0-

Joris' kerstboom

Televisiepresentator Joris Linssen komt dit jaar opnieuw met een grote kerstboom naar Leiden. De boom komt te staan op het plein bij de Hooglandse Kerk.

Op zaterdag 15 en zondag 16 december zijn er televisieopnamen voor het programma Joris' Kerstboom, dat door KRO/NCRV wordt uitgezonden.

De omroep is op zoek naar mensen die een foto van een dierbare in de boom willen hangen.



“Aan wie denk jij met Kerst?” vraagt Linssen aan deze bezoekers. Zij mogen een bijzonder persoon in het licht zetten.

Mensen kunnen elkaar ten huwelijk vragen, een reddende engel bedanken, sorry zeggen of een hechte vriendschap bezingen.

Belangstellenden voor het tv-programma kunnen zich aanmelden via joriskerstboom@kro-ncrv.nl.

-0-0-0-0-0-

Bestuur nieuwe stijl

De kerkenraad heeft voor de zomer en tijdens haar jaarlijkse verdiepingdag

aandacht besteed aan de wijze waarop het bestuur in de Leidse Binnenstadsgemeente het beste kan worden geregeld. Vergaderen wordt door de meeste mensen niet als inspirerend gezien. Iets doen wel. Daarom willen we in de LBG minder vergaderen en meer ruimte geven aan de commissies en raden die concrete dingen doen in de gemeente. De LBG volgt hierin de ontwikkelingen in de landelijke kerk waar de inhoud van het kerkzijn meer centraal staat.

Bij alle veranderingen blijft de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten bij de kerkenraad liggen. Er wordt in het vervolg om de maand vergaderd in plaats van elke maand - dus nog zes keer per jaar. Er zijn voldoende contacten en ontmoetingen buiten de kerkenraad waar we elkaar op de hoogte kunnen houden.

De kerkenraad heeft gekozen voor een pragmatische overgang van de oude naar de nieuwe situatie waarbij jaarlijkse bijsturing mogelijk is.

Het moderamen bereidt vergaderingen voor, voert besluiten uit en regelt geen zaken tussen de bijeenkomsten door die besluitvorming van de kerkenraad vereisen. Het moderamen houdt de kerkenraad op de hoogte en wordt uitgebreid met de penningmeester.

De activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk (crèche, kindernevendienst, Kliederkerk, basis catechese, jeugd van tegenwoordig) zullen binnen een op te richten Jeugdraad worden gecoördineerd. Er komt een liturgie commissie, waarin predikant, organist, dirigent en enkele leden van de geloofsgemeenschap zitten.

De Pastorale en Diaconale Raad zetten hun werkzaamheden voort. Om op een verantwoorde wijze het programma voor het nieuwe seizoen en de begroting te kunnen opstellen, zullen de verschillende groepen, cursussen en raden steeds in juni hun plannen bekend maken, inclusief de daaraan verbonden kosten.

Ten slotte is besloten dat er voor de aanvang van een nieuwe seizoen een samenzijn is van deelnemers aan alle voorziene activiteiten. Het is een ontmoeting waarbij op authentieke wijze voornemens worden uitgewisseld. Dit wordt gezien als nieuwe invulling van de gemeenteavond en startzondag.

*Namens de kerkenraad,
Cent van Vliet*

-0-0-0-0-0-

Profielchets Diaken:

- * Als Diaken ben je één van de gezichten van de gemeente en geef je handen en voeten aan onze diaconale taak: de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en wereld, de dienst van de Tafel van de Heer en de inzameling van de (liefde) gaven;
- * In de praktijk betekent dat je diaconale projecten ondersteunt, volgt, organiseert en/of stimuleert in en voor onze gemeente;
- * Je vindt het leuk om te organiseren;
- * Je bent een netwerker, die verbinding kan leggen tussen mensen in nood en mensen die iets te geven hebben;

Hoeveel tijd kost het om diaken te zijn:

- * 5/6 keer per jaar 's avond een kerkenraadsvergadering
- * 3 keer per jaar een overleg met de diaconale raad

* 1 keer per maand dienst doen op zondagmorgen

* Ten hoogste een dagdeel per week concrete activiteiten als: gesprek met een vluchteling, organiseren van de vastenmaaltijd, ...

Wat biedt het diaken zijn je:

* Je leert nieuwe mensen kennen, je maakt deel uit van de kerkenraad, een hartelijke groep mensen

* Je kunt mede richting geven aan het beleid van de LBG

* Het is inspirerend om handen en voeten te geven aan je geloof

-0-0-0-0-0-

Een maand Indonesië

Vorige maand is het afscheidscadeau veranderd van een geldbedrag in een onbeschrijfelijk rijke ervaring. Tijdens de reis beseften we opnieuw

hoe groot dit geschenk van LBG-ers, familie en vrienden is! Na grondige voorbereiding kozen we voor een rondreis voor twee personen op Java. Drie weken lang dompelden we ons onder in het stedelijke leven, de sawa's en dessa's, de imponerende natuur en rijke cultuur. We zagen alles wat we hoopten te zien en nóg meer. Daarna zijn we naar Bali gevaren om daar overweldigd te worden door de Balinese hindoe-cultuur. De laatste dagen hebben we aan het strand gezeten om



alles te laten bezinken; dat gaat nu heerlijk door in verslagen en foto's, verhalen en gesprekken. We waren een maand 'van de wereld', in een totaal andere wereld!

Direct na aankomst in Jakarta zijn we naar het oude Batavia-stad in het hartje van Jakarta gegaan. Daar sta je dan: oog in oog met het verleden. Op het Coenplein lees je op de gevel van het meest dominante gebouw 'gouvernementsgebouw'. Hier waren 'wij'. In een flits trokken eeuwen 'Nederlandsch Indië' voorbij, met alles wat 'wij' hier hebben gedaan. Heel ongemakkelijk! Maar de Indonesische gids keek wat verbaasd, omdat het zó lang geleden is. Met de politionele acties had hij zichtbaar moeite omdat hij toen aan de zijde van Sukarno had gevochten. Voor ons veranderde geschiedenisles in ingrijpende ervaring. Op nog veel meer plaatsen zagen we de sporen van het gezamenlijke verleden. Hij stelde ons gerust met "wij kunnen goed vergeven".

Op weg naar het hotel stortten we ons in het verkeer. Propvolle wegen met vier verkeersstromen over twee banen, toeterende auto's, scootertjes met soms wel 4 personen er op of met uitstekende bagage. Als voetganger moet je gewoon je hand opsteken en gaan lopen, is het advies, en het werkt. Toen ik (een beetje) werd aangereden door iemand op een scooter, was de reactie "sorry, sir".

De verkenning van de cultuur en de natuur zou alle dagen onze aandacht vragen. Door ons kleine gezelschap konden we flexibel plannen, afhankelijk van onze voorkeuren. Je bezoekt bossen, natuurparken, rijstvelden, koffie- en theeplantages en je rijdt over rustige weggetjes. Wat opvalt is, dat de

mensen open en vriendelijk zijn, noem Indonesië gerust 'het land van de glimlach'. Ze laten graag zien wat hun land opbrengt en wat zij daarmee doen. Ze weten veel van de bomen, planten en kruiden, méér dan de doorsnee Nederlander weet van de eigen natuur. Die kennis wordt overgedragen en uitgewisseld. Ze houden van het land waar ze wonen.

Met bijzondere belangstelling hebben we gekeken naar de manier waarop zij daar leven. Op tijd naar bed en vroeg op, past goed bij het vroeg invallende duister en de ook al vroeg opkomende zon. Ondanks de enorme drukte krijg je het gevoel dat alles wat langzamer gaat, ook het verkeer. Impulsen door televisie, kranten en boeken, zijn er aanmerkelijk minder, met als gevolg ook minder informatie over wat er in de wereld gebeurt. Bijvoorbeeld over de tsunami op Sulawesi wisten we eerder en meer via de app NU.NL dan via de Indonesische media.

De 'ring van vuur' beheerst zichtbaar en merkbaar het leven. Verhalen over vulkanische uitbarstingen, aardbevingen en tsunami's komen in veel gesprekken naar voren, waarschuwingsbordjes geven aan waar je heen moet vluchten bij een aardbeving. Het karakter van het landschap levert meer natuurgevaar op dan wij gewend zijn. Tegelijk is het de grote rijkdom. Door de bergketen over het hele eiland is overal voldoende water voor de rijstvelden en kan Java zich ondanks de armoede tot de welvarendste gebieden van de Indische archipel rekenen. Oók tot de dichtst bevolkte gebieden, wat behoorlijke logistieke problemen oplevert. Bestuurlijk is het land met 6000 bewoonde eilanden een verhaal apart.

Het eilandenrijk werd door Multatuli terecht 'de gordel van smaragd' genoemd.

Religie kleurt dit grootste moslimland ter wereld. Op Java ontmoet je een vorm van de islam-'light'. Iedereen gelooft en hecht aan religie, maar men drijft het niet op de spits. Mensen die volgens de sharia willen leven en anderen die meer westerse gebruiken volgen leven in vrede met elkaar. De Indonesische 'garuda' is een treffend symbool. De vuurvogel uit oude mythen van hindoevolken is symbool van verbondenheid tussen hemel en aarde. Op het lint staat de basisspreuk voor Indonesië: 'eenheid in verscheidenheid'. De oproep tot gebed klinkt vanaf vele minaretten, van de vroege morgen tot de avond. Soms komt het indringend tot opdringerig over, soms neemt het je mee.



Zoals bijvoorbeeld toen we in het donker afreisden naar de Borobudur om de zon op te zien komen. Kort voor het licht wordt vult het hele dal zich met oproep tot gebed en oplezen van koranverzen. Dat heeft wel iets: vanuit de geloof de dag begroeten en invullen! Net zo iets zagen we op Bali in het hindoeïstische ochtendoffer: klein mandje met bloemblaadjes, koekje, snoepje, wierookstokje, als offer. Je kunt de dag slechter beginnen!

Indrukwekkend waren de bezoeken aan het boeddhistische tempelcomplex de Borobudur en het hindoeïstische tempelcomplex de Prambanan (van beide zie je een foto).



Met de informatie van deskundige gidsen ter plaatse beleef je in een uur meer dan literatuur je kan aanbieden, even voel je je boeddhist / hindoeïst. Iemand vroeg me na terugkeer of ik van geloof veranderd was. Nee, m'n in het jodendom verankerde christelijk geloof ben ik niet kwijtgeraakt, daar ben en blij ik blij mee. Wel heb ik er weer heel wat bij geleerd door inzichten, ervaringen, gebruiken. Ook ben ik geroerd door de toewijding van de mensen voor hun geloof en hun god. Al denk en doe ik het anders, er is verbondenheid-zonder-woorden. Vragen die doordreunen bij terugkeer zijn bijvoorbeeld: wat is nu eigenlijk echt rijk/arm, hoe geef je verbondenheid en vrijheid vorm, hoe kunnen wij 'eenheid in verscheidenheid' nog veel meer concreet maken? Met 'salaam elaikum', vrede met jou, zijn we het land doorgetrokken (gaf Jezus ook niet zo'n raad...) en voldaan weer terug gegaan naar onze vertrouwde omgeving en geliefde mensen.

Ad en Kathelijne Alblas

-0-0-0-0-0-

Eerste kaars, ik steek je aan,
want het nieuwe licht breekt baan!
de belofte eens gegeven,
leert ons alle dagen leven.

Hier wordt een huis voor God gebouwd
waar mensen samen komen
en waar Hijzelf aanwezig is
om onder ons te wonen.

Hier wordt een boek opengelegd
en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt
en die naar ons wil horen.



Agenda

vr.	7 dec.	Start Kerst, kerk en stad	18.30 uur	Hooglandse Kerk
di.	11 dec.	Labyrint	20.00 uur	Hooglandse Kerk
di.	11 dec.	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
wo.	12 dec.	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys
Zo.	23 dec.	Adventsconcert Leidse Cantorij	20.15 uur	Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 16 december**
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 10 december**

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,

Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden, tel.: 06-48228505

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl