

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



16 september 2018 26^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 16 september 2018, 10.00 uur.

Voorganger: ds. Margreet Klokke

Organist: Willeke Smits

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Vredeswerk

Vieren

Zondag 16 september, ds. Margreet Klokke. Startzondag en Kerkproeverij. m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. Tweede in de serie diensten 'Voor een nieuw begin', over Genesis 3.

Zondag 23 september, ds. Margreet Klokke. Scheppingszondag. Derde in de serie diensten 'Voor een nieuw begin', vandaag over Genesis 4.

Zondag 30 september, mw. ds. E. De Pauw, Leiderdorp.

Verder in Op de Hoogte:

- *Van de Predikant*
- *Jubileumcommissie*
- *LBG Lopers gezocht*
- *Orgelpromenade*
- *Afscheid Anton Doornhein*
- *Vredeswake*
- *Concert Matthijn Buwalda*
- *Leidse kerkmuziekdag*
- *Goed nieuws!*
- *Verdiepingskring*
- *Leerhuis*
- *Kamernood int. studenten*
- *Agenda*

Vrijdagavond 28 september 2018

Hooglandse Kerk

Verhalenconcert Matthijn Buwalda

Het concert vangt aan om 20.00 uur (kerk open 19.15 uur)

Toegang vrij

Collecte aan de uitgang

Organisatie: Protestante Gemeente Leiden i.s.m. LBG en Marewijkgemeente

Van de predikant

Vandaag wordt het begin van het nieuwe seizoen gemarkeerd met een extra feestelijke dienst, waarin de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons meewerkt. Het is de tweede in de serie diensten 'Voor een nieuw begin', waarin er gelezen wordt uit de allereerste hoofdstukken van de bijbel, de z.g. 'oerverhalen'. In de doopdienst van 2 september is Genesis 1 gelezen. Deze dienst is nog na te beluisteren of na te lezen via

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Nu wordt er stil gestaan bij gedeelten uit Genesis 2 en 3 – het bekende verhaal over Adam en Eva en de boom van kennis van goed en kwaad.

Belofte en zegen



Predikant en organist

Foto: Niek Bavelaar

In deze dienst worden Willeke Smits, onze nieuwe organist, en Emmie Kaljouw-Conijn, onze nieuwe jeugdwerker, officieel 'in hun bediening gesteld', zoals dat in kerktaal heet. Dat betekent dat zij een belofte doen

en een zegen ontvangen over hun werk. Ik wens hen veel inspiratie toe en een goede tijd in ons midden!



Nieuwe jeugdwerker

Er wordt ook stil gestaan bij het afscheid van Jeanine Geijtenbeek als ouderling kerkrentmeester. Zij heeft de commissie van kerkrentmeesters van de PGL de afgelopen tijd versterkt als scriba. Vanwege haar huwelijk en verhuizing naar Utrecht moest ze haar ambt vervroegd neerleggen.

Wij bedanken haar hartelijk voor al haar inzet!



Binnenkort begint de cursus '**Kern van de christelijke traditie**'.

In deze cursus gaat het om te beginnen over de basisvraag hoe je de bijbel zo kunt lezen dat je de inhoud ervan met je dagelijks leven kunt verbinden. En vervolgens over alle grote vragen van het leven – de vraag naar God en hoe je iets van hem kunt ervaren, de vraag naar het mens-zijn en in welk opzicht Jezus daarin betekenis heeft, de vraag naar wat je inspireert en of je ook iets van de Geest kunt vinden in de kerk, en ook wat bidden is en hoe je tot keuzes komt. De cursus is zowel bedoeld voor mensen die gepokt en gemazeld zijn door het Christendom, als voor wie een onbeschreven blad zijn. Zoekers zijn net zo welkom als wie al veel bagage met zich meedragen. Je hoeft geen lid te zijn van de LBG om je te kunnen opgeven. Aan het einde van de cursus wordt aan deelnemers die dit graag willen de mogelijkheid geboden zich in een ritueel (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en – zoals dat altijd genoemd is – op Pinksteren 'belijdenis te doen'.

De eerste bijeenkomst is op **woensdagavond 26 september** (en niet op 12 september, zoals ik in de folder heb geschreven) in het Hooglandse Huys, van 20.15 – 22.00 uur. Wie meer informatie wil of zich wil opgeven kan contact opnemen met mij via 06-48228505 of klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

eva

In de afgelopen week ben ik gebeld door de organisatie 'Mantelzorg Eva'. Deze organisatie komt op voor de belangen van mantelzorgers en is er daarom door de gemeente Leiden voor gevraagd om ervoor te zorgen dat hun doelgroep een teken van waardering krijgt. Dit teken bestaat uit een VVV-bon ter waarde van 50 euro. Een symbolisch bedrag, dat bedoeld is om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. De gemeente Leiden weet niet, wie er allemaal als mantelzorger optreden, en mantelzorg Eva evenmin. Daarom probeert de organisatie langs deze weg met hen in contact te komen. Wanneer u mantelzorger bent kunt u zich melden bij www.wijzijneva.nl/voor-mantelzorgers/demantelzorgwaardering/leiden of via 071-5161445

*Met een hartelijke groet!
Ds. Margreet Klokke*



Folder seizoen 2018/2019

U heeft hem al of u krijgt hem vandaag uitgereikt: de nieuwe seizoens-folder van de Leidse binnenstadsgemeente. Een nieuw seizoen met een nieuw team, nieuwe activiteiten in een vertrouwde omgeving. Dat is een korte typering van het programma voor het nieuwe seizoen 2018/2019.

Er zijn voldoende mogelijkheden om uit te kiezen. Voor iedereen zit er wel wat bij om in de 'Kathedraal van het licht' te luisteren en mee te doen.

Belangstelling kun je laten weten via de in de folder aangegeven mailadressen.

Jubileumcommissie

De Leidse Binnenstadsgemeente viert op eerste Pinksterdag - 9 juni 2019 - haar 25ste verjaardag! Een kwart eeuw kerk zijn in de stad, in de Hooglandse kerk. Er zijn veel redenen dit met elkaar en met de stad te vieren. Daarom willen we vroeg met de voorbereidingen beginnen en een jubileumcommissie instellen. Daarin horen ook gemeenteleden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de scriba (scribalbg@gmail.com) of predikant klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.



Cent van Vliet

Doopzondag

De dopelingen van zondag 2 september poseren in het hoogkoor van de kerk samen met hun ouders.

Foto: Niek Bavelaar

Lopers gezocht voor de LBG wijkactie

Eind september/begin oktober wordt onze jaarlijkse wijkactie voor de wijkkas gehouden. Onze penningmeester kan niet alle 1800 enveloppen zelf bezorgen dus is zij wederom op zoek naar enthousiaste gemeenteleden die in zijn/haar wijk een aantal enveloppen zou willen bezorgen. Het gaat om kleine stapels van straten die bij elkaar liggen waar de enveloppen enkel in de brievenbus hoeven te worden gestopt. Helpt u ons om via deze wijze onze wijkkas weer aan te vullen? Meldt u zich dan bij onze penningmeester Geertrui Betgen (GeertruiBetgen@ziggo.nl of telefonisch 071-5663080). Geeft u aan waar u woont dan proberen we u in uw eigen wijk in te delen! Op zondag 23 september liggen de stapels in de kerk voor u klaar.

*Met vriendelijke groet,
Geertrui Betgen*

Orgelpromenade Hooglandse Kerk

In de succesvolle serie orgelpromenade concerten zijn er deze maand nog twee concerten. OP zaterdag 22 september komt de Utrechtse Dom-organist, Jan Hage, naar Leiden om op het De Swart-van Hagerbeerorgel barokmuziek ten gehore te brengen uit de 16^e en 17^e eeuw. De orgelcomposities zijn internationaal van aard. Zowel Duitse, als Spaanse en Italiaanse componisten komen aan bod. Nederland is met een compositie van Sweelinck present. Het slotconcert op zaterdag 29 september zal, net als vorig jaar, op het Willisorgel worden verzorgd door Bert van den Brink. Het is een populair programma met pop- en jazzinvloeden. Medewerking wordt verder verleend

door de Leidse musicus Pieter de Mast. Hij bespeelt dan de sopraansaxofoon en de altdwarsfluit. Pieter is lid en oprichter van het Ensemble Windstreken. Een optreden met Theo Visser in de Hooglandse Kerk was de aanleiding tot de oprichting van dit ensemble!

**Aanvang 13.30 uur.
Toegang vrij.**

Afscheid Anton Doornhein

Zondag 9 september begeleidde Anton Doornhein voor de laatste maal de Leidse Cantorij in de Evensong. Anton was de afgelopen anderhalf jaar de vaste begeleider van de cantorij na het uitvallen van Theo Visser.



Foto: Niek Bavelaar

De voorzitter van de cantorij bedankte Anton hartelijk voor de goede muzikale samenwerking en bood hem namens het koor het boek 'Hooglandse Kerk, Kathedraal van het licht' aan.

Vredeswake Leiden 2018

Vrijdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein

in Leiden. De wake duurt van 16.00 tot 17.00 uur en staat dit jaar in het teken van "Generaties voor vrede". Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek en andere vormen van expressie.

Duidelijk is dat participatie, het meemaken en meedoen aan vredesactiviteiten, essentieel is voor de overdracht van betrokkenheid bij vrede en vrijheid tussen generaties. Juist nu de polarisatie en verdeeldheid binnen Europese samenlevingen groeit, is die overdracht van vredesengagement van groot belang. Jong en oud: iederéén kan wat aan vrede doen!

Tijdens de Vredeswake zoeken wij de verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg van vrede.

U bent van harte welkom bij de Vredeswake op vrijdagmiddag 21 september om 16.00 uur op het Stadhuisplein in Leiden.



**Verhalen
concert
Matthijn
Buwalda
in de
Hooglandse
Kerk**

Vrijdagavond 28 september 2018 organiseert de LBG en de Marewijk-gemeente samen, namens de Protestantse Gemeente Leiden, een verhalenconcert van de bekende zanger en liedschrijver Matthijn

Buwalda! Sinds 2006 heeft hij verschillende cd's uitgebracht en door heel Nederland concerten gegeven in theaters, kerken en op festivals. Matthijn schrijft en zingt Nederlands-talige luisterliedjes waarbij hij geloof en het leven van alledag bij elkaar brengt.

Hij heeft voor verschillende andere artiesten en televisie programma's liederen geschreven. Het nummer 'Dit pakt niemand ons me er af' schreef hij samen met Henk Pool voor de bioscoopfilm 'Achtste groepers huilen niet.' Met dit nummer werden zij genomineerd voor een Rembrandt-Award voor beste titelsong. Ook won Matthijn de BUMA Cultuur prijs Beste lied in 2015 voor zijn nummer 'Nog één rivier.' Naast zijn werkzaamheden binnen de muziek is Matthijn regelmatig actief als columnist.

Het belooft een bijzondere avond te worden waar u allen voor bent uitgenodigd! Het verhalenconcert is gratis toegankelijk. Het concert vangt aan om 20.00 uur (kerk open 19.15 uur; kom op tijd in verband met beperkt aantal plaatsen). Ter bestrijding van de onkosten houden wij na afloop een collecte bij de uitgang. Kom luisteren en genieten tijdens deze bijzondere avond! Voor meer informatie kunt u terecht op www.protestantsegemeenteleiden.nl.

Leidse Kerkmuziekdag

Op 6 oktober 2018 is de Vierde Leidse kerkmuziekdag. Het thema voor deze dag is Longing for Light / Verlangen naar Licht. De deelnemers maken kennis met de enorme rijkdom en diversiteit van de Engelse kerkmuziek:

van de unieke Engelse manier van psalmen zingen tot swingende gospelmuziek

Net als de drie voorgaande edities is de *Leidse Kerkmuziekdag* een interactieve dag waarbij de deelnemers zo veel mogelijk zelf actief bezig zijn. Actief luisteren, maar vooral ook veel zelf zingen, met als doel de emotie van tekst en muziek beter te doorvoelen. De organisatie zoekt daarbij naar nieuwe wegen om kerkmuziek te beleven, wat tot een bijzonder en afwisselend programma leidt.

Er is een gezamenlijk ochtend- en middagprogramma, onderbroken door drie parallelle workshops. De dag eindigt om 16.00 uur met een Evensong, die ook voor niet-deelnemers toegankelijk is.

Van 10.00 (inloop) tot 16.30 uur.
Kerkelijk Centrum De Regenboog,
Watermolen 1 in Leiden. Meer informatie en aanmelden:

www.leidsekerkmuziekdag.com

Maarten Boonstra

Goed nieuws!

Afgelopen vrijdag heeft Saeed Karimi het goede nieuws gehoord waar hij al drie jaar vurig op had gehoopt: zijn asielaanvraag is gehonoreerd en hij mag nu in Nederland blijven!

Na een reis vol ontberingen vanuit Iran, kwam hij precies drie jaar geleden in de noodopvang in Leiden terecht. Samen met een groep van zo'n tien andere Iraniërs heeft Saeed toen al snel een plek gevonden in de Leidse Binnenstadsgemeente. Natuurlijk verstond hij niet veel van wat er in de diensten werd verteld, gepreekt en gezongen (en dat is nog steeds

moeilijk!), maar de rust die hij vond in het mooie gebouw, de warme belangstelling van de mensen en de vrijheid die hij voelde in de diensten, deed hem elke keer weer terugkomen naar Leiden in de weekends, ook toen hij naar AZC Katwijk moest verhuizen. Sinds anderhalf jaar verblijft hij in AZC Harderwijk en ook daar heeft hij via de kerk een warm welkom ervaren. En nu dit goede nieuws!



Na drie jaar stilstand (moet je je voorstellen dat je drie jaar lang dag in dag uit niets te doen hebt, niet kan werken, niet op een cursus Nederlands kan; dan ga je je compleet onnodig voelen), dan ligt opeens na één telefoontje de toekomst voor je open! Eindelijk plannen maken: "Hoe moet ik m'n groot rijbewijs in Nederland geldig maken, want ik wil buschauffeur worden, of vrachtwagenchauffeur, of in de bouw, of elektricien, en eindelijk kan ik op een goeie cursus Nederlands en ècht inburgeren!" Saeed leeft weer helemaal op en het applaus dat hij afgelopen zondag kreeg, heeft hem zo goed gedaan! Voorlopig zal hij nog wel in AZV Harderwijk blijven om te wachten tot er ergens in Nederland een woonplek voor hem is, maar nu zit hij daar met een heel andere gemoedstoestand! Via deze weg wil hij alle lieve mensen die in Leiden op zijn pad zijn gekomen uit de grond van zijn hart danken. Maar vooral *شکر رو خدا*
Khoda ra shokr, Goddank!

Ans en Dick

Verdiepingskring

Dit jaar gaat de kring verder met Ds. Klokke. Onze eerste avond is op dinsdag 25 september. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. We komen bij elkaar om 20.00 uur in het Hooglandse Huijs. Voor informatie: gerda.c.hamoen@gmail.com

Leerhuis

Volgende week dinsdag, 18 september, gaat het leerhuis weer van start. Als altijd: 20.00 uur in het Hooglandse Huis. Het thema van dit jaar: koningschap en politieke macht. Ofwel: heeft de Bijbel een politiek program en zo ja, hoe luidt dat dan? Voor wie alvast in de stemming wil komen: lees Deuteronomium 17:14-20. Een mooie brug van het onderwerp van vorig jaar (de wet) naar dat van dit jaar. Tussen alle wetsteksten zit één klein paragraafje over de koning verstoppt. En als je leest wat daar staat, krijg je al een eerste indruk van hoe de Bijbel naar koningen en machthebbers kijkt ... Info: matthijsjdejong@gmail.com

Kamernood voor Internationale studenten

Dit collegejaar hebben zich in Nederland en dus ook in Leiden een record aantal internationale studenten ingeschreven. (zie ook <https://nos.nl/artikel/2165643-recordaantal-buitenlandse-studenten-in-nederland.html>) Ongeveer de helft heeft huisvesting gevonden via de



Wat

*hing er die zondagochtend in de lamp?
Een heuse academische baret van
een kennelijk iets te enthousiaste
promovendus...dus*

Foto: Katinka de Ruiter

Kliederkerk

Zaterdag 22 september

Vier uur

Hooglandse kerk

Universiteit Leiden of via particulieren. Helaas hebben nog honderden studenten geen woonruimte gevonden en dat is dan ook de reden dat ik op zoek ben naar particulieren die een kamer over hebben en een student in huis willen nemen voor minimaal 4 maanden of langer. In verband met het kunnen openen van een Nederlandse bankrekening is het wel fijn als de student zich bij de gemeente mag inschrijven. Financiën zijn geen probleem voor deze studenten, het gaat echt om kamer gebrek. Aanmelding kan bij Jantien Delwel: J.delwel@sea.leidenuniv.nl . Eventuele voorkeur voor nationaliteit / taal mag aangegeven worden, maar wordt niet gegarandeerd.

Cent van Vliet

Lied bij Prediker

Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
Dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.

Uit: Liedboek 720 vs. 5
Tekst: René van Loenen Melodie: Willem Vogel

Agenda

18 sept.	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
22 sept.	Orgelpromenade	13.30 uur	Hooglandse Kerk
	Kliederkerk	16.00 uur	Hooglandse Huys
25 sept.	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
27 sept.	Donderdagochtendkring	10.00 uur	Hooglandse Huys
28 sept.	Concert Matthijn Buwalda	20.00 uur	Hooglandse Kerk
29 sept.	Promenadeconcert	13.30 uur	Hooglandse Kerk
9 oktober	Moderamen	20.00 uur	
14 oktober	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys

De volgende Op de Hoogte...

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op **zondag 7 oktober**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 1 oktober**.

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn ook op de website van de LBG na te lezen:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

onder het kopje 'NIEUWS'

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuijzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M. Klokke,

Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden tel.: 06-48228505

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl