

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



2 september 2018 26^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

2 september 2018, 10.00 uur.

Voorganger: ds. M.R. Klokke

Organist: Willeke Smits

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Missionair Werk PKN

Vieren

Zondag 2 september, ds. Margreet Klokke. Bediening van de Heilige Doop. Vandaag de eerste in de serie diensten 'Voor een nieuw begin', over Genesis 1 tot en met 11.

Zondag 9 september, ds. J. Smit, Den Haag, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Zondag 16 september, ds. Margreet Klokke. Kerkproeverij. Kerk open vanaf 8.30 uur voor koffie, taart, kennismaking en muziek.

Verder in deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Van de voorzitter*
- *Orgelpromenade*
- *Bakken voor Nepal*
- *Verhalenconcert Matthijn Buwalda*
- *Wandelen in stilte*

Zondag 9 september, Hooglandse Kerk, 17.00 uur

Evensong

Gezongen door de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

Orgel: Anton Doornhein

Liturg: ds. Jacob Korf

Van de predikant



Na een lange zonnige zomer staan we nu aan het begin van een nieuw seizoen. Ik verheug me erop! Het is goed begonnen voor mij en mijn

echtgenoot: bij thuiskomst van onze vakantie hoorden we dat de PGL een pastorie voor ons heeft verworven in de binnenstad. Daar zijn we enorm blij mee. Zoals het er nu uitziet gaan we daar ergens in het voorjaar naar toe verhuizen. Tot die tijd geniet ik nog van mijn dubbelleven in hofje en hofstad.

Vandaag begint er een nieuwe serie diensten, met als thema: 'Voor een nieuw begin'. Ik ben op het idee gekomen van deze serie door een boek dat in 2018 is uitgekomen.

Het is van Maarten den Dulk, één van mijn vroegere leermeesters in de praktische theologie. Het heet 'Voor een nieuw begin, de agenda van Genesis'. Het leek me passend om met elkaar 'aan het begin te beginnen', in dit eerste kerkelijke seizoen dat we met elkaar meemaken door in september en oktober de oerverhalen uit het eerste bijbelboek te lezen. Maarten den Dulk is



oud-hoogleraar, maar hij schrijft ook voor niet theologen. Zijn boek is maar een kleine 100 pagina's dik, dus wie benieuwd is kan ik het van harte aanraden.

Op deze zondag worden er vijf kinderen gedoopt in de dienst: Annick Sara Johanna Boogaard, dochter van Geerten en Marina Boogaard – den Houdijker; Olivier Alain Joost Cornet, zoon van Yves Cornet en Arine Sijl; Milou Willemijn, dochter van Jan en Esther van de Kamp – van de Glind; Sebastian Cornelis Jacob Mollers, zoon van Thijs Mollers en Sofia Gerards en Linn Bente Bervoets, dochter van Frank Bervoets en José de Man.

De eerstvolgende doopdienst is op zondag 2 december!

Na de dienst wordt de nieuwe folder van de Leidse Binnenstadsgemeente uitgedeeld. U leest erin, welke activiteiten er dit jaar in de kerk georganiseerd worden. De activiteiten, die elk jaar terugkomen, zoals het leerhuis, de donderdagmorgenkring en de verdiepingskring. Maar ook de nieuwe cursussen en de activiteiten voor kinderen en jongeren. Hieronder alvast een aankondiging van twee cursussen die dit najaar beginnen:

Cursus: 'Kern van de christelijke traditie' voor wie zich wil bezinnen op z'n persoonlijke verhouding tot geloven. In deze cursus gaat het om te beginnen over de basisvraag hoe je de bijbel zo kunt lezen dat je de inhoud ervan met je dagelijks leven kunt verbinden. En vervolgens over alle grote vragen van het leven – de vraag naar God en hoe je iets van hem kunt ervaren, de vraag naar het mens-zijn en in welk opzicht

Jezus daarin betekenis heeft, de vraag naar wat je inspireert en of je ook iets van de Geest kunt vinden in de kerk, en ook wat bidden is en hoe je tot keuzes komt. De cursus is zowel bedoeld voor mensen die gepokt en gemazeld zijn door het Christendom, als voor wie een onbeschreven blad zijn. Zoekers zijn net zo welkom als wie al veel bagage met zich meedragen. Je hoeft geen lid te zijn van de LBG om je te kunnen opgeven. Aan het einde van de cursus wordt de mogelijkheid geboden je in een ritueel (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en – zoals dat altijd genoemd is – op Pinksteren ‘belijdenis te doen’.

De eerste bijeenkomst is op **woensdagavond 26 september** (en niet op 12 september, zoals ik in de folder heb geschreven) in het Hooglandse Huys, van 20.15 – 22.00 uur.

Cursus: ‘Liturgie voor liefhebbers’, met aansluitende gemeenteavond.

Hoe zit de liturgie van een kerkdienst in elkaar? Hoe zijn woorden en muziek op elkaar afgestemd? Wat is de betekenis van de sacramenten van doop en avondmaal?

In het najaar komen er twee cursus-avonden over liturgie in de Hooglandse kerk.

Aansluitend zal er een gemeenteavond gehouden worden over de plaats van het avondmaal in de LBG. Het geheel wordt afgesloten met een avond ‘zingen met Willeke’, de nieuwe organist. Het is ook mogelijk om losse avonden uit deze serie te bezoeken.

Data: dinsdagavond 30 okt, 6 nov, 13 nov (gemeenteavond) en donderdagavond 22 nov (zingen met

Willeke), steeds in het Hooglandse Huys, van 20.15 – 22.00 uur.

Wie belangstelling heeft voor deze cursussen kan op de website kijken en/of mij bellen of mailen. Mijn contactgegevens staan in de ‘Op de Hoogte’.

Ik maak u ook graag nog attent op twee activiteiten voor kinderen en jongeren die de komende tijd gaan plaatsvinden: Er is weer Kliederkerk op zaterdag 22 september vanaf 16.00 uur in het Hooglandse Huys voor ouders en hun jonge kinderen. En er is een verhalenconcert van Matthijn Buwalda op vrijdag 28 september om 20.00 uur in de Hooglandse kerk.

Met een hartelijke groet!

Ds. Margreet Klokke

Van de voorzitter



Groene Hooglandse kerk
Het College van Kerkrentmeesters heeft in mei dit jaar ingestemd met voorstellen de kerken verduurzamen.

Voor de Hooglandse kerk is meteen begonnen met de voorbereiding van de uitvoering. Zoals jullie kunnen zien is de elektrische verwarming in de zijbeuken van de Winterkerk verwijderd. Verder zijn maatregelen voorbereid om de afdichting tussen de Zomer- en Winterkerk verder te verbeteren.

De voorbereidingen voor het plaatsen van een automatische schuifdeur bij de ingang van de Winterkerk onder de toren zijn afgerond. Half oktober zal de deur en de afscheiding zijn geplaatst. Dit zal zeker de stroom koude lucht naar de kerk aanzienlijk verminderen. Nog op de rol staat het vervangen van de laatste lampen door led-verlichting in het Hooglandse Huys en het aanbrengen van bewegingssensoren voor de verlichting in de toiletten.



Dit jaar is er een gemeente-avond gepland op donderdag 25 oktober om 20:00 uur in het Hoog-

landse Huys. In de inleiding van Jan Boersema staat de verbinding van het groene denken met het geloof centraal. Daarnaast zullen de verdere plannen worden toegelicht.

Beleidsplan Protestantse gemeente Leiden

De Commissie PgL Beleidsplan heeft de afgelopen maanden gesproken over de accenten voor de komende bij jaar (2019-2023). Die komen te liggen bij het pastoraat, de zichtbaarheid van de kerk in de stad, op voldoende vrijwilligers en een vereenvoudigd bestuur en op het verminderen van de kosten en verhogen van de opbrengsten van de gebouwen.

Voor het pastoraat worden extra financiële middelen voorzien die over de verschillende geloofsgemeen-

schappen worden verdeeld. Het is de bedoeling dat de kerk kan meer zichtbaar is in de stad bij kerkelijke hoogtepunten, bij bijzondere gebeurtenissen en bij een aantal hoogtepunten in de stad.

Ook de PgL ontkomt niet aan de algemeen maatschappelijke trend dat het aantal vrijwilligers daalt. Bekend is dat onder de vele leden veel kennis en ervaringen aanwezig is waarvan nog niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt.

De talentenenquête die binnen de LBG is gehouden, zal ook elders worden toegepast.

Er zal minder worden vergaderd en er komt een financiële voorziening voor professionalisering en vergoedingen voor vrijwilligers voor kernfuncties waarvan vacatures niet op de gebruikelijke wijze kunnen worden ingevuld.

Het laatste accent is dat bij een levensvatbare gemeenschap naast een predikant of kerkelijk werker een plaats van bijeenkomst hoort.

Het recht op een plaats van samenzijn brengt tevens een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee om de kosten van de gebouwen zo laag mogelijk te houden en de inkomsten zo hoog mogelijk.

Binnenkort wordt verder gesproken over de begroting en meerjarenraming die bij het beleidsplan horen. Het zal nog een uitdaging zijn om inkomsten en uitgaven min of meer in balans te houden. De geloofsgemeenschappen zullen de plannen in het laatste kwartaal van dit jaar ter bespreking worden voorgelegd.

Kerkproeverij



Het is voor het eerst dat de vijf geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse gemeente Leiden een gezamenlijke datum (16 september) hebben gekozen om vrienden, bekenden en burens uit te nodigen om kennis te maken met de kerk. Hoewel de vieringen elk hun eigen karakter hebben, zal de taal en de liederen bij alle vieringen zo begrijpelijk mogelijk zijn. Ontmoeting staat centraal. De deuren van de kerkgebouwen staan die zondag extra wijd open.

De deuren van de Hooglandse kerk staan vanaf 08.30 open voor het voorprogramma. Kinderen, muzikliefhebbers en geïnteresseerden kunnen vóór de viering al hun hart ophalen.

De kinderen bouwen met elkaar een orgel. Liesbeth Boertien laat met anderen blokfluit muziek horen. Ook kan het Labyrint worden gelopen dat in het Hoogkoor ligt. De Leidse Cantorij levert een muzikale bijdrage aan de dienst en repeteert voor de dienst. Er is koffie, thee en iets lekkers.

Ook vandaag zijn uitnodigingskaarten (zie bijgevoegd) beschikbaar om bekenden uit te nodigen.

Het is goed bij het uitnodigen vijf tips in de gaten te houden (zie het kader hierna). De praktijk leert namelijk dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar een kerkdienst.

- 1 Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om burens, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
- 2 Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: "Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten."
- 3 Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
- 4 Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan 'zoals ze zijn'.
- 5 'Succes' is niet als mensen 'ja' zeggen. 'Nee' is ook een antwoord.

Open monumentendagen

Op zaterdag 8 december zingt het Rijnlands mannenkoor van 12.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 13.30 uur. Aansluitend is er in de serie Orgelpromenade een concert van Leendert Verduijn op het Willisorgel. Om 15.00 uur is een optreden van Liesbeth Boertien met leerlingen van de blokfluitschool. Tussendoor is er stilte en speelt Willeke Smits op het orgel. De vraag wie die dag of een gedeelte daarvan aanwezig kan zijn in de

Hooglandse kerk. Graag doorgeven via cent.kerk@xs4all.nl.

Op zondagmorgen 9 september zijn de vieringen van de LBG en de LSE. Om 17.00 uur is er een Evensong met de Leidse Cantorij, liturg is ds. Jacob Korf. 's Middags wordt de kerk gereed gemaakt en wordt er gerepeteerd. De kerk is daarom die dag gesloten voor publieke bezichtiging.

Cent van Vliet

Orgelpromenade

Na een korte onderbreking is de serie promenadeconcerten in de Hooglandse Kerk in september voortgezet.

Ook tijdens de open monumentendag op zaterdag 8 september is er een concert. Na het optreden van Rijnlands



Christelijk Mannenkoor Vox Humana bespeelt de 22-jarige organist Leendert Verduyn het Willisorgel. Hij speelt een

tweetal voor orgel bewerkte orkestwerken, t.w. de "Suite uit Holbergs tijd" van Grieg en de bekende sabeldans van Khachaturian. Hij sluit af met een tweetal orgelwerken, waaronder de Suite Gothique van Boëllmann.

Jonathan Kooman, één van de organisten die tijdelijk in de diensten van de Leidse Binnenstadsgemeente speelde, bespeelt op 15 september het De Swart-van Hagerbeerorgel. Hij speelt dan o.a. werken van Sweelinck. Scheidemann en Böhm.

Op 22 september komt de Utrechtse Dom-organist Jan Hage naar Leiden om

het De Swart-van Hagerbeerorgel te bespelen

Aanvang van de concerten 13.30 uur.

Toegang vrij.

Hans Karstens

Bakken voor Nepal

Ook dit jaar wordt er weer regelmatig door gemeenteleden gebakken taart verkocht in de tuinzaal na de kerkdienst.

De opbrengst hiervan gaat naar 3 kinderen in Nepal, die hiervan hun schoolgeld kunnen betalen, zodat ze onderwijs kunnen volgen.

Een goede reden dus om tijdens een kopje koffie/thee en een goed gesprek hier ook van te proeven. Ook is er een mogelijkheid om taart mee te nemen naar huis voor de visite thuis later op de dag.

Heb je zin om ook een keer mee te helpen bakken? Je kunt je hiervoor opgeven bij Rietje van Wijlen. (rietje@vanwijlen.com).

Monica van der Heul

Verhalenconcert Matthijn Buwalda

Op vrijdagavond 28 september 2018 organiseert het cluster Binnenstadskerken,

namens de Protestantse Gemeente Leiden, een verhalenconcert van de bekende zanger en liedschrij-



ver Matthijn Buwalda! Matthijn schrijft en zingt Nederlandstalige luisterliedjes waarbij hij geloof en het leven van alledag bij elkaar brengt. Het nummer 'Dit pakt niemand ons meer af' schreef hij samen met Henk Pool voor de bioscoopfilm 'Achtste groepers huilen niet.' Met dit nummer werden zij genomineerd voor een Rembrandt-Award voor beste titelsong. Ook won Matthijn de BUMA Cultuur prijs Beste lied in 2015 voor zijn nummer 'Nog één rivier.' Naast zijn werkzaamheden binnen de muziek is Matthijn regelmatig actief als columnist.

Het verhalenconcert is gratis toegankelijk en wordt gehouden in de Hooglandse Kerk op vrijdagavond 28 september 2018. Het concert vangt aan om 20.00 uur (kerk open 19.15 uur; kom op tijd in verband met beperkt aantal plaatsen). Ter bestrijding van de onkosten houden wij na afloop een collecte bij de uitgang. Kom luisteren en genieten tijdens deze bijzondere avond! Voor meer informatie kunt u terecht op www.protestantsegemeenteleiden.nl.

Wandelen in stilte

Zaterdagmiddag 15 september, om 13.30 uur, starten wij met onze stiltewandelingen. U bent van harte welkom om met ons mee te wandelen. We lopen deze keer onze stilte-wandeling op het landgoed van *Huys te Warmont*. Het bos rond het kasteel is een bijzondere plek en geeft ons de gelegenheid om daar in alle rust te wandelen.

Voorafgaand worden wij gastvrij ontvangen in de Protestantse kerk te Warmond. Hier beginnen we en bereiden ons voor met het houden van een meditatie.

Hierna lopen we naar het beginpunt van onze stiltewandeling, het landgoed *Huys te Warmont*.

Onze wandeling kent drie pijlers: *stilte*, *bezinning* en *verbinding*.

Het eerste halfuur lopen we in *stilte*, het tweede deel *bezinnen* we ons op een thema en het laatste halfuur zoeken we *verbinding* om naar behoefte, onze ervaringen met elkaar te delen.

De wandeling duurt ongeveer 90 minuten en we sluiten met elkaar ons bijeenkomen af om ongeveer 16.00 uur.



*Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust.
Niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartelust*

Zaterdagmiddag 15 september 2018.

Tijd: van 13.30 – 16.00 uur.

Plaats: Prot.Kerk te Warmond.

Herenweg 82

2361 ET

(Meerijden is te regelen met elkaar.)

Kosten voor koffie/thee en
donatie plek, € 6,--

Graag aanmelden bij Truus en Kees
Zaalberg:

truus.kees@ziggo.nl, tel. 0628396381

Leidse Cantorij In Gloucester, Engeland

In de week van 20 tot 27 augustus j.l. heeft de Leidse Cantorij in het Engelse Gloucester het Cathedrale koor vervangen en zongen we de dagelijkse Evensong. Zondag was de Eucharistieviering waarin we de Messe Solenelle van Louis Vierne zongen.

Via de social media werd het thuisfront op de hoogte gehouden van de verrichtingen van de cantorij overzee. Dirigent Hans Brons en de organisten Martin Noble en Huw Williams zorgden ervoor dat we muzikaal gezien veel waardering oogstten.

W.T.

Foto: Leidse Cantorij



Agenda

5 september	Kerkenraad	19.30 uur	Hooglandse Huys
8 september	Open Monumentendag	vanaf 12.00 uur	Hooglandse Kerk
8 september	Promenadeconcert	13.30 uur	Hooglandse Kerk
9 september	Evensong	17.00 uur	Hooglandse Kerk
15 september	Stiltewandeling	13.30 uur	Warmond
15 september	Promenadeconcert	13.30 uur	Hooglandse Kerk
18 september	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
25 september	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
28 september	Verhalenconcert	20.00 uur	Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 16 september**
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 10 september**

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn ook op de website na te lezen:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

U volgt de link 'NIEUWS'

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,

Jeruzalemhof, Kaiserstraat 49, huisje 11, 2311 GV Leiden, tel.: 06-48228505

email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl