

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

2018

Zesentwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 11 februari 2018

Voorganger: ds. Ch. Van der Leest

Organist: S. Booij

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Missionair werk PKN

Vieren:

Zondag 11 februari, ds. Ch. van der Leest, Scheveningen;

Woensdag 14 februari (Aswoensdag) 19.00 uur, ds. T. Jacobs en ds. C. van den Berg; Vesper;

Zondag 18 februari, ds. R. den Dekker, Dordrecht.

In deze Op de Hoogte:

- **Bakken voor Nepal**
- **Afscheid**
- **Verslag stiltewandeling**
- **Levina de Bree**
- **Cantatedienst**
- **Van de Voorzitter**
- **Kliederkerk**
- **Wereldgebedsdag**
- **Even bijpraten**
- **Verdiepingskring**
- **Voorjaars schoonmaak**
- **Labyrint**



Bij de kindernevendienst:

Abraham, Isaak en Jakob bleven op God vertrouwen, ook al kregen ze tijdens hun leven niet wat God beloofd had. Ze begrepen dat ze hun nieuwe land pas later zouden bereiken. Het was alsof ze het in de verte zagen liggen. Daarom noemden ze zichzelf vreemdelingen op aarde.

Hebreë 11 : 13 (De Bijbel in Gewone Taal)

Bakken voor Nepal

Afgelopen zondag (2 februari) hebben we weer een bakactie gehouden voor Nepal. De opbrengst was weer geweldig: 114,35 euro's!

Ik wil iedereen weer bedanken voor het bakken, opeten en doneren. Het was weer geweldig. Oud en jong hebben er weer van genoten.

Zoals u al uit de vorige Op de Hoogte hebt begrepen is ons geld van vorig jaar goed terecht gekomen. Daarmee is het schoolgeld betaald voor 3 kinderen uit het dorp Changu. We gaan gewoon door met de bakactie.

De volgende keer is op 4 maart. Wilt u ook mee doen en een keer iets maken? Een mailtje (rietje@vanwijlen.com) is voldoende.

Rietje van wijlen

Kliederkerk 27 januari

Met 60 volwassenen, tieners en kinderen hebben we met elkaar het verhaal van Abraham en Sara beleefd.



Na het Kliederkerk Welkomstlied zijn we op zoek gegaan naar Abraham (Matthijs) die we in de kerk vonden, hij nam ons mee op reis en vertelde op creatieve wijze zijn levensverhaal. Ook vonden we Sara (Ans) in haar tentje met baby Izaäk die ons haar kant van het wonderlijke bijbel verhaal vertelde.



Daarna zijn we met z'n allen gaan knutselen en spelen. Ondertussen werd er bijgepraat

door de ouders terwijl de kinderen zich prima vermaakten met alle leuke dingen die er te doen waren, allemaal voorbereid door ons enthousiaste Kliederkerk team. Na heerlijk versgebakken pannenkoeken gegeten te hebben gingen we naar het Hoogkoor waar de volwassenen het Zegenlied aan de kinderen toezongen met de mooie woorden: 'Ga in vrede / Ga in liefde / Ga in de kracht van onze Heer / Met Zijn blijdschap en zijn Zegen / Ga met God tot de volgende keer / Dit is mijn gebed voor jou / Elke dag steeds weer'. Prachtige woorden om weer een fijn samenkomen mee af te sluiten. Met grote dank aan: Jacob, Ruan, Cobie, Rietje, Monica, Jose, Kees & Truus, Ans, Matthijs en het Kliederkerk voorbereidingsteam: Diony, Jan & Esther, Elske, Suzanne en Maartje maar ook onze tieners: Emilie, Inge, Sterre, Tim en Suzanne. Volgende Kliederkerk is Zaterdag 24 maart 16.00-18.00 (zie Facebook Kliederkerk in Leiden).

Lisette Crew

Afscheid

Na 10 maanden als Jeugdwerker leg ik nu mijn taken neer. Met enige pijn in het hart, dat wel. Maar het is een weloverwogen beslissing. Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze super 'job' toch moeilijk te combineren is met het gezinsleven, het leven in een drukke pastorie en een baan in het medische

wereldje. Iedereen dank voor het warme welkom die ik heb ontvangen binnen de LBG. Dank ook voor de openheid en flexibiliteit om nieuwe dingen uit te proberen.

Een van mijn grote passies is om jonge gezinnen meer bij de kerk te betrekken. Hierbij rekening houdend met hun drukke levens door de week, en in gedachten houdend het verlangen van de ouders om hun kinderen op te voeden met de prachtige verhalen van de bijbel, in een geloofsgemeenschap en met de waardevolle tradities van de kerk. Daarom draag ik Kliederkerk een warm hart toe. Met dankbaarheid kijk ik terug op 3 heel goed bezochte en fijne 'Kliederkerken'. Het fantastische Kliederkerk team zal hier mee verder gaan.

Ook het Doopouderproject, en de bijeenkomsten voor, tijdens en na de doop zijn bijzonder en worden zeer gewaardeerd. Het was een voorrecht om zoveel lieve kinderen, vriendelijke & betrokken ouders en actieve leiders in alle groepen te leren kennen.



Mijn dank aan de Kerkenraad en in het bijzonder aan Diony voor haar steun. 'Last but not least', mijn dank aan mijn 'brother in arms' Ds. Jacob Korf voor de warme samenwerking. Het ga jullie goed!

Lisette Crew

Wereldgebedsdag



Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door

christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving.

In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt er gezongen. Het is Wereldgebedsdag. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering van de biddag. De wereldbiddag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden. Doe mee en kom op vrijdag 2 maart aanstaande om 19.30 uur naar de Lutherse Kerk aan de Hooglandse Kerkgracht.

Verslag van onze 'Stiltewandeling'

Zaterdag 3 februari 2018.

Tijd: van 13.30 – 16.00 uur.

Plaats: *Soefitempel*, Katwijk aan Zee, Zuidboulevard, Zaterdag 3 februari.

We werden door de beheerder van de Soefitempel, hartelijk ontvangen. We dronken door onszelf meegebrachte thee en/of koffie met elkaar en gingen daarna naar de kleine kapel, een voor ons doel mooie geschikte ruimte. Op de achtergrond klonk meditatieve muziek vanuit Taizé.

Vandaag was ook de begrafenis van Levina de Bree, ze had regelmatig met ons meegelopen. We wilden haar straks in ons stiltemoment herdenken.

We begonnen in de kapel in een kring, en vertelden over onze drie pijlers in onze volgorde van wandelen, *stilte, bezinning en verbinding*.

Het voorbereiden van ons meditatief moment: we hadden voor dit moment iets gekozen uit Psalm 119. Geboden, inzettingen, die we vertaalden als woorden van de Eeuwige, waarmee Hij zich aan Zijn volk Israël, maar ook aan ons wil verbinden. Wij hebben een God die spreekt, hoe bijzonder is dat! En soms kunnen Zijn woorden ons persoonlijk aanspreken, raken. David, want van hem is deze Psalm, zingt het uit: *Uw woorden zijn mij tot snarenspeel*. Hij zegt als het ware, *ik pak mijn harp en ik speel en zing 'het hoogste lied'!*

De kaars werd aangestoken en we zongen met elkaar: een lied uit Taizé *Laudate omnes gentes, laudate dominum, Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer*.

We lazen uit het liedboek een berijmde versie van Ps. 119. Een tekst van Sytze de Vries, het bestrijkt de verzen uit het Bijbelboek Ps. 119:89 – 112. en is het lied 119a.

Hierna waren we stil, een ieder met zijn of haar gedachten, en de stilte werd verbroken met de eerste twee regels van vers 2: *Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht...*

We sloten ons meditatief moment af en begonnen aan onze wandeling in **stilte**. Over een duinpad over het duin en langs het strand.

Bij het tweede deel van onze wandeling wilden we ons **bezinnen**, *Uw woord*

omvat mijn leven zegt de dichter en tot besluit: en overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen ja, dat ik leven mag.



'Dat Gij mij hebt geroepen' Hoe ervaren wij dat?, Zijn wij geroepen, om wat te doen?

Het laatste deel van onze wandeling, konden we, al naar gelang daar behoefte aan was, ons met elkaar **verbinden** door met iemand over het thema wat door te praten, of over zomaar iets wat je opviel of wat je bijzonder vond.

We sloten af in een kring op het strand door elkaar te vertellen wat ons had geraakt en was overkomen en wat we wilden delen.

Tenslotte zochten we een strandtent op om met elkaar nog iets te drinken.

Kees Zaalberg

Even bijpraten...

Vaak krijgen we de vraag: 'hoe was het in Indonesië?' Het antwoord laat nog even op zich wachten! De reis naar Indonesië gaan we in september dit jaar maken. Onze koffers stonden nog niet klaar op 3 juli... We kijken nog uit naar het beleven van het grootste geschenk bij mijn afscheid. De voorbereidingen zijn inmiddels gevorderd. Verrijkt door tips en contacten van bekenden zijn we bezig een reisplan te maken. Graag

doen we in het najaar verslag van deze 'reis van m'n leven'.

Een andere veel gestelde vraag is: 'hoe bevalt je emeritaat?' Ook dat antwoord is niet makkelijk te geven. Misschien mogen het twee antwoorden zijn?



Dan begin ik met wat ik mis. Dat is (heel erg) het voorgaan in de erediensten met de wekelijkse voorbereiding daarvoor. Ik mis het heerlijke contact met jullie over geloof en

leven, ik mis mensen die veel met me deelden. Dat gemis ervaar ik als pijnlijk maar onvermijdelijk. Dat hoort nu eenmaal bij ieder pensioen; óók bij het 'losmaken' van een wijkpredikant van zijn gemeente, en dat na 30 jaar! Ik klaag er niet over, want ik ben zó gelukkig geweest, haast benijdenswaardig.

Het imponerende afscheidswEEKEND is daar een bijzonder mooie bekroning van geworden. Nogmaals dank, veel dank!

Als ik dit heb gezegd wil ik door met: 'aan de andere kant....'

Ik ben ook als emeritus een gelukkig mens...

Het is een voorrecht om zoveel vrijheid te genieten, om na een bomvolle agenda's eens wat witte blaadjes te zien. Om helemaal vrij te zijn om je tijd in te vullen, andere dingen te doen en aan sommige belangrijke aspecten van het leven meer aandacht te besteden.

Ik ben blij met mijn pensioen! 'Of ik me verveel?' Dat vraagt niemand... Jullie kénnen me! Ik verveel me geen moment. Een indruk van wat

me nu bezig houdt in het kort: coaching, Rotary Leiden-Oost, Charter for Compassion in Leiden en Nederland, Levensbeschouwelijk Platform, rituele begeleiding. Veel deed ik al en dat kan ik nu meer aandacht geven. Sinds 2 maanden heb ik m'n wekelijkse vlogs op vrijdag, te vinden op www.domineevoorongelovigen.nu, met honderden belangstellenden en leuke reacties daarop. Ik geniet hier van. Verder hebben Kathelijne en ik een zekere 'vakantie-drift' ontwikkeld... Tenslotte wens ik jullie als LBG-ers heel veel goeds, voor ieder persoonlijk en voor allen samen, voor nu en straks met jullie nieuwe dominee.

*Hartelijke groet van Ad Alblas,
emerituspredikant.*

Levina de Bree

Verdiepingskring 30-1-2018

Op 30 januari kwam de Verdiepingskring in het Hooglandse Huys bij elkaar. Een kring waarbij Levina de Bree bijna altijd aanwezig was en zich thuis voelde. We hadden de dag ervoor het droeve nieuws van haar overlijden gehoord en Gerda las daarom de volgende tekst voor:

"Lieve Levina,



Vanavond op de kring willen we dat je erbij bent.

We hebben een foto van je neergezet met een kaarsje erbij, Je zou zelf niet in het midden gaan staan.

Je was bescheiden en bleef het liefst op de achtergrond.

Je kwam heel trouw op de kring en we denken dat je genoot van de gesprekken. Zelf was je geen prater, maar een luisteraar en een denker. En dan ineens kwam er iets. Fel, verontwaardigd waarom de God van het oude testament zo wreed kon straffen. Maar er was ook je talent om een Bijbelverhaal of figuur van een nieuwe kant te bekijken. En daarmee sloeg je dan vaak de spijker op zijn kop. Soms, na uitleg door de dominee, gaf je toe iets te snappen wat je nooit begrepen had.

Jouw inbreng als Bileam en Lea maakte indruk op ons. Je liet ons nadenken, Levina.

En denken hebben wij de afgelopen dagen gedaan.

Wij hebben veel vragen. Niemand weet de antwoorden. Misschien krijgen we die wel nooit.

Wij hopen dat jij nu antwoorden krijgt op je vragen en de rust waar je naar zocht. Dag Levina.”

De Verdiepingskring

Verdiepingskring

Op dinsdag 20 februari komt de Verdiepingskring weer om 20.00 uur bij elkaar in het Hooglandse Huys. Altijd neem één van de deelnemers aan de kring een “gast” mee: een persoon uit de Bijbel waar we nader mee kennis willen maken en aan wie we vragen kunnen stellen die ons vanuit ons eigen leven bezighouden. Wie zal het dit keer zijn? Er is altijd plaats voor nieuwe deelnemers aan de kring. Aanmelden kan bij Gerda Hamoen, via email gerda.c.hamoen@gmail.com.

Cantatedienst

Het Leids Cantate Consort laat op 25 februari onder leiding van Johannes Gierl een cantate klinken die Johann Sebastian Bach in 1725 heeft geschreven voor de laatste zondag vóór de veertigdagentijd.



Het verband met de bijbehorende evangelielezing is beperkt. De grondslag

voor de cantate is een bestaand lied, in de zestiende eeuw geschreven door Paul Eber, naar aanleiding van het overlijden van zijn zoon.

De vooruitblik naar Pasen blijkt overduidelijk in het eerste koraal: Jezus Christus, waarachtig mens en God, die voor mij aan het kruis genade verwierf. In deze dienst is ds. Leo de Leeuw uit Den Haag de liturg. Over deze cantate zegt hij: ‘Cantate 127 klinkt tegen de achtergrond van de klassieke evangelielezing van deze zondag, Lucas 18 : 31 – 43.

Daar neemt Jezus de leerlingen apart om te zeggen wat de Mensenzoon op zijn weg naar Jeruzalem te wachten staat: lijden, dood, opstanding. Maar deze gang is een alleen-gang: de leerlingen zijn één en al onbegrip, het blijft hen totaal duister. Maar dan is er uitgerekend een blinde bedelaar langs de weg die ziet wat zij niet zien. Die Hem aanroept om ontferming bij de goede naam en toenaam: Jezus, Zoon van David. En dat niet tevergeefs’. De cantatedienst vindt plaats in de Hooglandse Kerk en begint om 19.00 uur.

Voorjaarschoonmaak

3 maart komt dichterbij, de tweede zaterdag van de voorjaarsvakantie. We

hebben een paar aanmeldingen binnen, maar kunnen nog veel meer mensen gebruiken. De zomeringang moet in de was gezet, spinrag verwijderd, ramen



van het Hooglandse Huis aan de binnenkant gelapt en gepoetst op de minder toegankelijke

plekken. Binnenkort buigen we ons over de volledige kluslijst.

Tijden zijn nog niet vastgelegd, maar waarschijnlijk starten we om 10.00 uur, met inloop vanaf 9.30 uur voor wie eerst een kop koffie of thee wil. In de volgende Op de Hoogte volgt meer informatie. Mede afhankelijk van het aantal mensen dat kan en wil helpen. Dus graag aanmelden bij leden van de poetsploeg, Ronald Hartsuiker of via een mail naar info@hooglandsekerk.com.

*Namens de poetsploeg,
Wilma Buijsman*

Van de voorzitter

Afscheid ds. Klokke

Ds. Margreet Klokke heeft op 4 februari afscheid genomen van de Kloosterkerk. Indrukwekkend en hartverwarmend zijn de meest kenmerkende woorden. Wat is goed leiderschap? David als speler aan het hof van Koning Saul krijgt op het schilderij van de in Leiden geboren Rembrandt van Rijn maar éénzesde van de ruimte, maar met zijn snarenspeel laat hij de overheersende zachte krachten horen. Aan het einde van de dienst zingen we lied 315 'Heb dank, o God van alle leven.....Gods woord bestaat in eeuwigheid!'

Kennismaking

Ds. Klokke wil graag via ontmoetingsavonden (21 maart; 5 en 24 april; 2, 17

en 29 mei; 6 en 14 juni) en twee middagen (18 april en 23 mei) kennis maken met gemeenteleden.

De pastorale raad bereidt de avonden voor.

Contactpersoon is Jan Hulzinga.

ontmoetingsavondlbg@gmail.com Op 14 maart wordt de Tuinzaal voor de kerkenraad en enkele BKL'ers veranderd in een 'maaltijdzaal'.

Ds. Klokke is vanaf 1 maart te bereiken op het emailadres:

klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Bewust geloven

De eerste bijeenkomst van 'Bewust geloven' was op 2 februari. Zes gemeenteleden hebben zich opgegeven. De volgende bijeenkomst is op 13 februari om 20.00 uur bij Vera Slootweg, Berkenkade 18 in Leiderdorp. Nadere informatie bij ds. Jacob Korf.

Consulent

Ds. Ton Jacobs heeft de kerkenraad van september tot het eind van het jaar bijgestaan bij het beroepingswerk. Van zijn wijsheid en ervaring hebben we dankbaar gebruikt gemaakt. Ook op deze plaats een woord van waardering en dank.

Kerkmuziek

De kerkenraad heeft het Beleidsplan Kerkmuziek en de profielschets van de organist vastgesteld. Daarmee zijn de eerste belangrijke stappen gezet voor het invullen van de vacature organist. De sollicitatie commissie bestaat uit: Simon van Wijlen (voorzitter), Jitske Visser, Hans Brons (dirigent), Kees Zaalberg, Jutta Hartkoorn, Liesbeth Boertien en Michiel Harmsen (bestuur Cantorij en BKL).

Cent van Vliet

Labyrint

Woensdag 14 februari ligt het Labyrint in de Hooglandse kerk.

Na de Vesper die om 19:00 uur begint, kan het Labyrint gelopen worden. Tijdens de Vesper zal een gedachte aangereikt worden om mee te nemen op het Labyrint.

Ook op Stille Zaterdag ligt het Labyrint in de Hooglandse kerk tussen 16:00 en 18:00 uur.

Dan kan er in stilte gelopen worden.

De kerk is dan via het Hooglandse Huys bereikbaar.

Marius van der Heul



Agenda

14 februari	Sobere maaltijd	18.00 uur	Hooglandse Huys
14 februari	Vesper	19.30 uur	Hooglandse Kerk
14 februari	Kerkenraadsvergadering	20.00 uur	Hooglandse Huys
20 februari	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
20 februari	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
25 februari	Cantatedienst	19.00 uur	Hooglandse Kerk
2 maart	Wereldgebedsdag	19.30 uur	Lutherse Kerk
3 maart	Voorjaars schoonmaak	10.00 uur	Hooglandse kerk

De volgende Op de Hoogte...

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op **zondag 25 februari**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 19 februari**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen.

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

Vervangende wijkpredikant: Ds. Jacob Korf

Tel. 06-46017788, email: jacobkorf@ziggo.nl