

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
2018
Vijfentwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 28 januari 2018

Voorganger: ds. A.C. Kooijman

Organist: Jonathan Kooman

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Kosten predikanten
en kerkelijk werkers

Vieren:

Zondag 28 januari, ds. C.M. Kooijman. Lezingen uit Deut. 18: 15-20 en Marcus 1: 21-28. Het gaat over valse en ware profetie.

Zondag 4 februari, ds. J. Korf. Met medewerking van de Leidse Cantorij. Thema: 'Met hem opgericht, het leven verhogen'. Lezingen: 2 Koningen 4, 18-31 en Marcus 1, 29-39.

Zondag 11 februari, ds. C van der Leest, Scheveningen.

In deze Op de Hoogte:

- **Kerkenraadsdag 2018**
- **Nepal**
- **Bewust geloven**
- **Bijeenkomst kerkenraad**
- **40 dagentijd**
- **Wandelen in stilte**
- **Afscheid Lisette Crew**
- **December Openstelling kerk**
- **Cantatedienst**
- **Kinderconcert Marcel & Lydia**
- **Agenda**



Jezus en zijn leerlingen gingen naar Kafarnaüm. Toen het sabbat was, gingen ze naar de synagoge. Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God. De woorden van Jezus maakten diepe indruk. De mensen dachten: Hij spreekt als iemand met macht! Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren.

Marcus 1: 21-22 (Bijbel in Gewone Taal)

Kerkenraadsdag

Vóór het luiden van de klokken voor Kerkbalans heeft de kerkenraad afgelopen zaterdag haar jaarlijkse kerkenraadsdag gehouden.

In een ontspannen sfeer zijn drie onderwerpen besproken. Het eerste is een terugblik op het spoor dat het afgelopen half jaar is getrokken. Het is enerzijds spannend wat er gebeurt na het emeritaat van je wijkpredikant die zo lang voorganger is geweest. Anderzijds is er veel vertrouwen om met elkaar nieuwe onderwerpen op te pakken. We zijn begonnen met de Kerkproeverij, de Jubilarissenmiddag, de open maaltijden, het labyrint, de Kliederkerk en de openstelling van de kerk rond Joris' Kerstboom. Bovendien zijn de bestaande kringen gewoon aan de slag gegaan.

We hebben besproken om het welkom nog meer uit te stralen. Een zichtbaar welkom bij het begin en na afloop van de erediensten. Daarbij zijn we ons bewust dat we niet iedereen meteen op de nek moeten springen. Bekend is dat



velen zich in onze gemeenschap thuis voelen omdat ze zichzelf kunnen zijn en hun eigen tempo kunnen bepalen. We willen wel uitnodigend zijn.

Een tweede onderwerp is of we als LBG gaan 'pionieren' of de accenten leggen op 'verwelkomen' en 'opzoeken'. Dit naar aanleiding van een presentatie die een medewerker van de PKN, Christiaan Cevaal, tijdens de bijeenkomst van de kerkenraad in november vorig jaar heeft gehouden. In de opvatting van de PKN betekent 'pionieren' met een gemotiveerd team een nieuwe geloofsgemeenschap vormen. De algemene gedachte was dat we daarvoor onvoldoende zijn voorbereid en we willen bovendien de accenten van de nieuwe predikant eerst beter leren kennen en gezamenlijk invullen.

Er zijn nog voldoende mogelijkheden om ons 'verwelkomen' en 'opzoeken' verder uit te breiden. Meer aansluiting bij de Bakkerij is een punt van aandacht en we kunnen meer gebruik maken van onze prachtige monumentale kerk. Is het in dat verband misschien mogelijk op b.v. woensdagmiddag en een deel van de zaterdag bij de openstelling ook pastoraal en diaconaal present te zijn? Zouden we in aanvulling op onze prachtige stiltehoek een koffiehoek en leestafel kunnen realiseren? Welke aanvullende mogelijkheden zijn er nog met muziek? Kunnen er nieuwe contacten met scholen en studenten worden gelegd? Dit vergt wel nadere doordinking en met name de beschikbaarheid van vrijwilligers. De vraag daarbij is op welke wijze meer gebruik kan worden gemaakt van de talenten van gemeenteleden. We zullen



Aan de lunch tijdens de kerkenraadsdag

Foto: ds. Jacob Korf.

daarvoor een enquête houden om de vele talenten die er zijn beter in beeld te krijgen.

Ten slotte hebben we enkele afspraken gemaakt om tijdens een informeel samenzijn elkaar beter te leren kennen.

Natuurlijk hebben we meerdere keren gezongen, gelezen en heeft ds. Jacob Korf als afsluiting een dankgebed uitgesproken.

Cent van Vliet

Taartenactie voor Nepal

Drie Nepalese kinderen naar school dankzij LBG-taartverkoop !



Alisha en Aayusha met hun moeder

Voor het eerst sinds de grote aardbeving van april 2015 waren wij als gezin in de Kerstvakantie bij opa en oma in Nepal. Ram had in de tussentijd zijn ouders wel een aantal keer bezocht, maar voor José, Elisa en Suzanne was een bezoek aan Nepal dus bijna drie jaar geleden. Een bijzondere reis! Daarnaast hadden wij de opbrengst meegenomen van de LBG-taartverkoop van de afgelopen periode: 730 euro. Dit geld was bestemd voor de schoolkosten voor

twee meisjes in Rams geboortedorp Changu: Alisha en Aayusha.

De school van Alisha en Aayusha is ongeveer een uur lopen vanaf Rams ouderlijk huis. Dichtbij school was de moeder van de twee meisjes op ons aan het wachten.



We liepen samen verder. Ondertussen vertelden wij haar dat het geld was ingezameld door mensen van onze kerk. De moeder was ontroerd en mompelde 'waaraan heb ik verdiend dat jullie mij zo helpen; hoe zou ik dit ooit enigszins kunnen compenseren'. Natuurlijk hebben wij haar op het hart gedrukt dat zij zich beslist niet bezwaard moet voelen en dat wij graag helpen.

Het was leuk om de school in bedrijf te zien. De kinderen dragen een uniform. Meisjes hebben hun haar in twee



Sishir, met zijn moeder op school

vlechten of staarten. Wij werden voorgesteld aan de directeur en konden hem van de LBG-opbrengst voor beide meisjes het schoolgeld voor een heel jaar betalen!

Er bleek zelfs nog genoeg geld te zijn voor het schoolgeld van een derde kind uit Changu waarvan de ouders het niet breed hebben, een jongetje: Sishir.

Namens de ouders en kinderen ontzettend bedankt aan coördinator Rietje van Wijlen, haar 'voorgangster' Anneke Loof en aan alle bakkers en eters !

NB de opbrengst van de speciale collecte die in het najaar in onze gemeente is gehouden, is gegaan naar slachtoffers van de overstroming in het zuiden van Nepal. Daarnaast heeft een aantal gemeenteleden nog afzonderlijk gul gegeven.

Bij elkaar is voor dit doel ruim 2.000 euro ontvangen. Ook daarvoor heel veel dank ! Voor dat geld kunnen vier hutten zoals op de foto hier-naast gebouwd worden.



We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

*Ram, José,
Elisa en Suzanne Budhathoki*

Bewust geloven

Ds. Jacob Korf is bereid gevonden de eerste maanden de groep 'Bewust geloven' te leiden. Gesprekken over de kernpunten van het geloof. Aan het eind van de serie gesprekken is er een mogelijkheid om belijdenis te doen. Belangstellenden kunnen zich melden bij jacobkorf@ziggo.nl of 06-46017788.

Bijeenkomst kerkenraad

Tijdens de reguliere bijeenkomst van de kerkenraad is het beleidsplan kerkmuziek vastgesteld. Daarbij zijn de waardevolle suggesties van de gemeentebijeenkomst van 14 januari meegenomen. De tekst verschijnt op de website van de LBG. Ook is de kerkenraad akkoord gegaan met de profielschets van de organist en de tekst voor de vacaturemelding. Ten slotte is de sollicitatiecommissie benoemd. De leden zijn Hans Brons, Liesbeth Boertien, Jutta Hartkoorn, Els Krijger, Kees Zaalberg en Simon van Wijlen als voorzitter. Hans Karstens is op de achtergrond beschikbaar voor het volgen van de juiste procedure. Met het bestuur van de Leidse Cantorij is afgesproken dat in overleg met hen wordt gezien op welke wijze de inbreng in de sollicitatie-commissie wordt geregeld.



Verder is het preekrooster voor 2018 definitief vastgesteld. Dit kon nu pas omdat eerst afstemming nodig was met ds. Margreet Klokke. De diensten in de Stille Week verlopen zoals voorgaande jaren. Besloten is de kerkenraad zich voor de zomer zal oriënteren op de Avondmaalsdiensten op Goede Vrijdag. Daarbij zal de gemeente worden 'gekend en gehoord'. De startzondag is op 16 september, waarbij wordt aangesloten bij de landelijke activiteiten in het kader van Kerkproeverij. De inzet is om dit PgL breed te doen. Ten slotte zal de gedachtenisdienst dit jaar op 4 november worden gehouden. Voor het Avondmaal in die periode wordt een

andere datum gevonden. Ds. Klokke heeft te kennen gegeven graag te willen voorgaan op de eerste en tweede Adventszondag.

Haar vrije zondag is daardoor naar 28 november verschoven. Ten slotte is voorafgaande aan de kerkenraad de eerste bijeenkomst geweest om de intrede van ds. Klokke voor te bereiden. Daarover volgt in de volgende Op de Hoogte meer informatie.

Cent van Vliet

Begin 40-dagentijd

Woensdag 14 februari begint de 40-dagentijd. Samen met de Ekklesia en de Marewijk staan we daarbij stil via een sobere maaltijd (18.00 uur) gevolgd door een gezamenlijke vesper (19.30). Voor beide gelegenheden bent u van harte uitgenodigd. Mocht u de sobere maaltijd willen bezoeken dan verzoeken wij u daarvoor op te geven, zodat we daarmee met de inkopen rekening kunnen houden. De maaltijd is vrij toegankelijk en voor de onkosten zal er een "fooiemand" staan. Wat er na aftrek van de onkosten overblijft gaat naar ons Nepalproject.

We zoeken hulp van mensen die willen helpen het eten klaar te zetten en de ruimte na de maaltijd weer op te ruimen. U kunt zich inschrijven voor de maaltijd en/of het meehelpen, na de diensten van 4 en 11 februari of door u op te geven via het emailadres jitskejeve@hotmail.com. Tevens wijzen wij u op de 40-dagenkalenders die via PKNwebwinkel of via Tear (<https://kalender.tear.nl>) te verkrijgen zijn.

de Diaconale Raad

Wandelen in stilte

*Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat,-
laat mij Uw trouw
ook nu weer dagen!*



U wordt uitgenodigd om met ons mee te wandelen.

We beginnen de wandeling met een introductie en een korte meditatie in de kapel van de Soefitempel, waarna we het eerste deel van onze wandeling in **stilte** beginnen.

Het tweede deel **bezinnen** we ons in stilte op een thema en het laatste deel zoeken we **verbinding** om, naar behoefte, onze ervaringen te delen.

Wij lopen deze keer vanuit de Soefitempel langs het strand. De wandeling duurt ongeveer 90 minuten en we sluiten met elkaar ons bijeenkomen af om ongeveer 16.00 uur.

Zaterdagmiddag 3 februari 2018.

Tijd: van 13.30 – 16.00 uur.

**Plaats: Soefitempel te Katwijk aan zee.
Zuidduinseweg 7 2225 JS
(Meerijden is te regelen met elkaar.)**

**Kosten voor koffie/thee
+ donatie plek, €6,-**

truus.kees@ziggo.nl , 0628396381

Afscheid Lisette Crew

Zoals bekend heeft Lisette Crew haar functie van kerkelijk werker neergelegd. Woensdag 17 januari hebben we afscheid van haar genomen.



Lisette heeft hard meegewerkt aan het opzetten van de inmiddels goed lopende Kliederkerk. Ook heeft ze zich ingezet voor het doopproject en jeugdwerk. We zullen haar enthousiaste en bevlogen inbreng missen en wensen haar heel veel goeds in haar nieuwe baan.

December Openstelling kerk

De Hooglandse kerk is vijf dagen open geweest in de periode voor de Kerst. Meer dan 40 vrijwilligers hebben hieraan een bijdrage geleverd. Hieronder volgen hun reacties en suggesties...

Hoe heb je de openstelling van de kerk voor de Kerst ervaren?

Goed, positief, waardevol, ontspannen, gevarieerd, toegankelijk voor iedereen, bezoekers van de Kerstmarkt hebben de kerk meegenomen, uitnodigend, veel vrijwilligers gemobiliseerd, open kerk zijn in de stad, mensen laten ervaren hoe mooi het in de kerk kan zijn, koud, prachtig om spiritualiteit te laten ervaren, ontroerende taferelen.

Wat is opgevallen bij de contacten met de bezoekers?

Nieuwsgierig en aarzelend, bezoekers keken tevreden rond, ontvankelijk, open, gesprekken rond labyrint, omgaan met verlies, geen reguliere bezoekers, waardering voor gratis ballen, hevig geëmotioneerd, heel wisselend, verwachting dat er iets te beleven is, veel nieuwkomers, genieten van muziek en gebouw, vredige kerk, in meditatie, in gebed, knielend, ontroerd, (groot)ouders en (klein)kinderen, meenemen van bijbeltje, aansteken van kaars, teksten schrijven voor kerstballen.

Was het tijdsbeslag acceptabel/ te weinig/ te veel?

De antwoorden variëren van acceptabel voor de meesten en veel voor sommigen. Enkele reacties geven aan of de openstelling 's avonds wenselijk is. Door sommigen is de aanwezigheid van een aaneengesloten tijdsperiode van vier uur als lang ervaren.

Is het volgend jaar voor herhaling vatbaar?

Ja, zeker.

Ben je bereid dan weer mee te doen?

Nagenoeg iedereen is bereid. Sommigen melden, mits de gezondheid het toelaat.

Heb je suggesties voor programma onderdelen?

Meer muzikale bijdragen en bekende en eenvoudige kerstliederen, meer voor de kinderen (overtrekken van grafstenen, puzzeltocht door de kerk, Weeshuis er bij betrekken, een kerstkleurplaat, legpuzzel), gedichten voordragen met Kerst als thema, Bakkerij er bij betrekken, handhaven van onverplichte onderdelen, een eigen Kerststal,

koperblazers op het Plein, schrijven van kerstwensen op kaarten, kleine groepjes die muziek maken, verhalen verteller, het kerstverhaal in brochure meegeven, beeldenexpositie over geboorte.

Ben je geïnteresseerd informatie te ontvangen van de LBG commissie Citykerk?

Een aantal is geïnteresseerd, een aantal wil volgen en een aantal heeft geen belangstelling.

Heb je suggesties voor andere activiteiten rond 'Kerk zijn in de stad'?
Nagaan of aansluiting mogelijk is bij Lakenfeesten, EICid. De meeste overige antwoorden geven aan dat hierover wordt nagedacht.

Bij de reacties kwamen enerzijds suggesties naar voren om de voorbereiding eerder te beginnen en organisatorisch harde afspraken te maken. Aan de andere kant vonden de meeste mensen het plezierig hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen invullen en weinig tijd te moeten besteden aan de voorbereiding en vergaderen.

Een andere suggestie is duidelijker aan te geven wanneer de kerk open is.

Cent van Vliet

Cantatedienst 28 januari

Vanavond vindt om 19.00 uur in de Hooglandse Kerk de eerste cantatedienst van 2018 plaats. Amici della Musica voert onder leiding van Frank de Groot cantate BWV 144 uit:

'Nimm, was dein ist, und gehe hin'. Johann Sebastian Bach heeft deze cantate geschreven voor deze zondag,

de negende voor Pasen. De tekst die bij deze zondag hoort, is de bekende gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard, te vinden in Matteüs 20 verzen 1 tot en met 16. Bach roept in deze cantate op tot tevredenheid en vertrouwen. De cantate eindigt met een koraal dat ook bekend is uit de Matthäus Passion: 'Was mein Gott will, das g'scheh allzeit'. De liturg bij deze dienst is ds. Charlotte van der Leest, als predikant verbonden aan de Nieuwe Badkapel in Scheveningen.



"Op de kook toe"

organiseert weer nieuwe kookateliers! De cursus is gratis, maar als je portemonnee het toelaat is een financiële bijdrage welkom. Op

donderdag 15, 22 februari en 1 maart ben je welkom in de keuken van K.C. de Regenboog in Leiden. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: ybloemkolk@debakkerijleiden.nl
Voor meer info: <http://www.opdekooktoe.nl/>

Gedicht van onze Rudolf...

Bij het nieuwe jaar.

Telkens begint er een nieuw jaar,

zo ga je in het leven voort.

Gedachten dwalen, komen en gaan.

Wat je vergeten bent uit vroegere jaren
is verdwenen naar het onderbewustzijn.

Maar er zijn ook jaren waar je nog wel van weet
en komen er dingen weer terug in je geheugen.

Dan is het leuk om met anderen te praten
die het ook nog weten.

Immers de jaren zullen doorgaan

zo lang wij bestaan.

Het jaar wat begonnen is

is nu de toekomst.

Rudolf Haneveld



Zaterdag 3 februari

Een spetterend kinderconcert met

Marcel & Lydia

in de Marekerk. *Gratis toegang*

De kerk is open vanaf 14.30 uur en om 15.00 uur begint dit bijzondere concert.

Kom lekker zingen en luisteren

www.protestantsegemeente.nl

Agenda

28 januari	Cantatedienst	19.00 uur	Hooglandse kerk
30 januari	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
1 februari	Moderamen	20.00 uur	
3 februari	Stiltewandeling	13.30 uur	Soefitempel
	Kinderconcert <i>Marcel en Lydia</i>	15.00 uur	Marekerk
8 februari	Donderdagmorgenkring	10.00 uur	Hooglandse Huys
14 februari	Sobere maaltijd	18.00 uur	Hooglandse Huys
	Aswoensdag Vesper	18.30 uur	Hooglandse kerk
	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys
15 februari	'Schuif maar aan...'	18.30 uur	Bij Jeanine

De volgende Op de Hoogte...

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op **zondag 11 februari**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 5 februari**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen.

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

Vervangende wijkpredikant: Ds. Jacob Korf
Tel. 06-46017788, email: jacobkorf@ziggo.nl