

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
2017
Vijfentwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:

25 december Eerste Kerstdag
Voorganger: ds. Rob Visser
Organist: Jeroen Pijpers

Collecte:

1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: Kosten predikanten en
kerkelijk werkers

Vieren:

Vandaag 1^e Kerstdag, ds. R. Visser, Amsterdam;
Thema: 'Het lam voor de leeuwen'. *Lukas 2 en Daniel 6 vers 16 t/m 24.*
Lukas 2 vertelt van het kwetsbare kind, dat later ook het Lam zal worden
genoemd. Medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

Zondag 31 december, 10 uur, ds. J. Korf. 'Met Christus opgericht roepen wij
heil en zegen over de aarde af'. Jesaja 61, 10 – 62, 3 en Lucas 2, (22) 33 – 40.

17 uur, Oudejaarscantate, Liturg ds. K. Holwerda.

Nieuwjaarsdag, 10 uur, ds. J. Korf. 'Dag van de besnijdenis en naamgeving
van het kerstkind: *Jesus*.

We zullen vandaag ook een 'reis' maken door het labyrint.

In deze Op de Hoogte

- **Opnieuw geboren**
- **Cantatedienst**
- **Vieringen januari**
- **Joris' kerstboom**
- **Intrede ds. M. Klokke**
- **Bakactie Nepal**
- **Labyrint avond**
- **Wereldgebedsdag**
- **Kerkbalans 2018**
- **Van de jeugdwerker**
- **Voorjaarsschoonmaak**
- **Agenda**



Opnieuw geboren

Het jaar 2017 spoedt zich naar het einde.

Maar in de kerk zijn we al weken bezig met een nieuw begin.

De Advent van de geboorte.

Elke menselijke geboorte betekent een nieuw begin voor de wereld.

Een geboorte is de aanvang van een verhaal dat er daarvoor niet was en dat later van geslacht op geslacht kan worden doorgegeven.

Het Kerstverhaal van 'een kind ons geboren' in de stal wordt zelfs nog steeds verteld en blijft de wereld vernieuwen.

Elke baby draagt in zich de belofte van bevrijding.

Om vrij te zijn moet je als mens als het ware steeds 'opnieuw geboren worden'.

Het kind geboren te Bethlehem wordt, naar Joodse traditie, op de achtste dag na de geboorte, besneden, opgenomen in het verbond met God de Heer, en ontvangt zijn naam.

We tellen acht dagen na Kerstmis: 1 januari 2018.

Nieuw jaar, waarin elke dag gestempeld wordt door de naam.

Naam als een belofte: 'Jezus, God de Heer zet jou in de vrijheid'

Ds. Jacob Korf

Diensten Binnenstadsgemeente in januari

Zondag 7 januari, ds. R. Lanooy, Den Haag. Lezing uit Matteüs 2, 1-12, het verhaal van de Wijzen uit het Oosten.

Zondag 14 januari, mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn, Zutphen.

Zondag 21 januari, ds. B.J.J. Boter, Voor-Schoten.

Oudejaarscantate Hooglandse kerk

Op 31 december, de laatste (zon)dag van het jaar, vindt om 17.00 uur in de Hooglandse Kerk een cantatedienst plaats.

Er staat een bijzondere compositie centraal: het nog maar pas ontdekte motet 'O Altitudo' (circa 1696) van Lothar Zumbach von Koefeld. Zumbach woonde en werkte van 1688 tot 1707 in Leiden. Hij was lector aan de universiteit en organist van de Pieterskerk. De tekst van het motet is ontleend aan Romeinen 11:33-36. Met dit lied van verwondering luiden we het jaar uit. Artistieke leiding: Bert Mooiman. Solisten: Pauline Doolaard (sopraan) en Berend Eijkhout (bariton). Liturg: ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam-West.

Een kind is ons geboren

Bij de kapper kan de inhoud van gesprekken behoorlijk variëren. Vaak zijn het de gebruikelijke koetjes en kalfjes. Vorige week was dat anders. We spraken over Kerst en de kapster vertelde dat haar dochtertje van drie had gezegd 'gezellig mam, Kerstfeest, lekker eten, de kerstboom en heerlijke kerstkransjes'. 'Ja, maar Kerst is meer', zei ze terwijl ze de lokken bij mijn oren wegnipte. Ze had haar kleine voor het eerst verteld over de geboorte van Jezus. Een klein kindje die in de wereld gekomen is. 'De rest vertel ik de volgende keer wel'. In mijn beheerste zendingsdrang gaf ik bij het afrekenen een suggestie mee: 'neem je dochtertje een keer mee naar een kerststal in een kerk. Het is een mooie gebeurtenis en beelden kunnen helpen'. Er zit meestal een (te) lange periode tussen mijn knipbeurten. De volgende zal, denk ik, net voor Pasen zijn. Alle aanleiding voor een serieus vervolggesprek....

Cent van Vliet

Gedoopt

Gisteren heeft ds. Jacob Korf tijdens de ochtenddienst drie kinderen gedoopt. Lisa Solange en Luna Alba, dochters van Martin van Vliet en Liesbeth van Vliet-van Heest en Kees, zoon Ayoub Hosseini en Renée van Beek. Het thema van de dienst was: 'Niets blijkt onmogelijk'.

Joris' Kerstboom

Als jullie dit lezen zijn de activiteiten in onze kerk rond Joris' Kerstboom afgerond. De boom blijft nog even staan en veel mensen zullen de binnenstad de komende dagen bezoeken. Vijf dagen hebben de deuren van de Hooglandse wijd open gestaan. Veel, heel veel mensen zijn binnen geweest. Het aanbieden van een folder leidt vaak tot gesprekken, waarin prachtige reacties naar voren komen. Ik noem er enkele: 'ik kom eigenlijk niet meer in de kerk, ik doe het met mijn eigen geloof, maar ik ben wel even binnen wezen kijken en merk dan toch dat er meer is'. 'Wat prachtig zoveel kinderen in de kerk. Zij verspreiden het licht en geven het door'.



Het is 'kerk zijn in de stad'. Dicht bij jezelf, bij je medemens, dicht bij Hem. De kerk in volle glorie. Een gebouw met een goed fundament waar muren zijn verdwenen. Kom binnen met je hele hebben en houwen, zoekend en vindt een plaats voor je vragen, je geluk en je verdriet. Een modern mens vindt weer oorsprong.

Enkele tientallen LBG'ers, aangevuld met LSE'ers, hebben de afgelopen

dagen van de Hooglandse kerk een welkomsoord gemaakt. Een Stiltehoek, een Labyrint, prachtig orgel-, piano-, en fluitspel, een Kerstverhaal voor de kinderen, een rondleiding, een zangeres die alleen al de kerk vulde, de gesprekken en contacten, het schrijven van een tekst voor de kerstbal.

Namens de kerkenraad wil ik iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet.
Cent van Vliet

Intrededienst ds. Klokke

Ds. Margreet Klokke zal op zondag 11 maart om 15.00 uur haar intrede doen als predikant van onze wijkgemeente. De Leidse Cantorij zal aan deze feestelijke dienst haar medewerking verlenen. De ochtenddienst vervalt. Het afscheid van onze nieuwe wijkpredikant van de Kloosterkerk is op 4 februari om 10.00 uur.



Bakactie voor Nepal

Afgelopen jaar hebben we met meerdere bakactie geld opgehaald voor het schoolgeld voor 2 meisjes in het dorp Changu in Nepal. Op dit moment zijn Ram en José met hun kinderen in Nepal om namens ons het schoolgeld voor het komende jaar te gaan betalen. We hebben zoveel geld bij elkaar gebakken, gegeten en gedoneerd dat we uiteindelijk meer dan 1000 euro hebben opgehaald. Er was al eerder 300 euro overgemaakt voor noodhulp na de watersnood van dit jaar. En nu is er 700 euro beschikbaar om het schoolgeld te betalen.

Het is onbeschrijfelijk, hoe fijn het is dat het ons gelukt is.

In overleg met Ram hebben we bedacht dat we ook komend jaar doorgaan met dit doel van de bakactie. Ook voor 2019 willen we graag dat die meisjes naar school kunnen gaan. Daarom vandaag ter verhoging van de kerstvreugde weer wat lekkers bij de koffie en thee in de tuinzaal. Met dank aan de bakkers en u allen voor het meedoen

Rietje van Wijlen

Aankondiging Labyrint avond.

Donderdag 18 januari organiseert een werkgroep voor het eerst een avond rond het Labyrint. Er is gelegenheid om het Labyrint te lopen en er wordt gezorgd voor een mooie werkvorm.



Ook is er is gelegenheid tot napraten. Het lopen van een Labyrint is een vorm van meditatie. Je kan het Labyrint lopen met je eigen gedachten, maar ook geïnspireerd door een gedachte uit de bijbel. De werkgroep is gevormd met vertegenwoordiging uit de Leidse Binnenstadsgemeente en de Leidse Studenten Ekklesia. De werkgroep wil zich graag uitbreiden met deelnemers uit de andere wijkgemeenten.

Locatie van de avond is de Hooglandse Kerk (ingang Hooglandse Huys) en de aanvang is 20:00 uur. Je kan je voor de avond opgeven door een mail te sturen aan labyrint.pgl@gmail.com.

*Marius van der Heul
namens de werkgroep 'Labyrint'*

Wereldgebedsdag

Op de eerste vrijdag in maart, 2-3-2018 is weer een wereldgebedsdag in Leiden. Deze keer zal de dienst in de lutherse kerk gehouden worden. U kunt het vast in de agenda zetten. Nadere details komen nog. De wereldgebedsdag is al langer bestaand fenomeen waarbij vrouwen van meerdere kerken in een land een liturgie voorbereiden die dan op dezelfde dag in de hele wereld gevierd wordt. Waarmee het zelfde gebed letterlijk 24 uur lang op de aarde opklinkt. De dienst van 2018 is voorbereid in Suriname. Nu al is een groep vrouwen van verschillende kerken in Leiden begonnen aan de voorbereidingen van deze dienst. Heb je zin om mee te doen? Dat kan nog gemakkelijk. Graag opgeven bij Barbera via email: heubeck@hetnet.nl



Leerhuis in 2018

De eerstvolgende leerhuisavond zal zijn op dinsdagavond 30 januari, aanvang 20.00 uur in het Hooglandse Huys. We vervolgen dan het thema van dit seizoen, 'Geeft de wet ons vreugde?' We zijn op zoek naar het bijbelse verhaal over de wet.

Info: matthijsdejong@gmail.com

Adventsconcert Leidse Cantorij *een terugblik..*

Het is zondagavond 17 december kwart over acht. Er klinkt een heldere bel en onmiddellijk verstomt het geroezemoes in de Hooglandse Kerk. Dan klinkt de

ijle stem van jongens-
sopraan Leander Jansen met het eerste couplet van "Once in Royal David's City". Het 44^{ste} advents-

concert van de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons, met instrumentale ondersteuning van Anton Doornhein, is een feit.

De insteek van het concert is dit jaar duidelijk anders dan de voorgaande jaren.

Dit jaar is het 99 jaar geleden dat in de kapel van King's College in Cambridge een prachtige traditie in het leven werd geroepen.

Op kerstavond 1918 vond daar voor het eerst een dienst plaats bestaande uit



9 lezingen (Lessons) en kerstliederen (Carols).

Dit jaar doet de Leidse Cantorij dat voor het eerst in de Hooglandse Kerk.

De lezingen komen traditiegetrouw uit Genesis, Jesaja, Lucas, Mattheus en

Johannes en worden (soms Engels talig, soms in onze eigen moeder taal) voor gelezen door leden van de cantorij, de Leidse

Binnenstadsgemeente, de Leidse universiteit en door burgemeester Lenferink.

In een ruim twee uur durend concert worden de bezoekers langzaam maar zeker de kerstsfeer ingezogen.

Meteen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe outfit te tonen, waar 15 jaar voor gespaard is. De Leidse Cantorij mag de komende jaren weer gezien worden!

Aad Hamoen

Foto: Evert van Dijk

Stiltewandeling

Stilte, Bezinning, Verbinding.

We beginnen de wandeling met een introductie en een korte meditatie op een inspirerende plek, waarna we het eerste deel van onze wandeling in stilte beginnen. Het tweede deel bezinnen we ons in stilte op een thema en als laatste zoeken we verbinding om, naar behoefte, onze ervaringen te delen.

U wordt uitgenodigd om met ons mee te wandelen op onze eerstvolgende 'stiltewandeling' in het nieuwe jaar!

Zaterdag 3 februari 2018.

Tijd: van 13.30 – 16.00 uur.

Plaats van wandelen wordt nog nader bekend gemaakt. (Meerijden regelen we met elkaar.)

Kosten voor koffie/thee + donatie plek, €6,-

truus.kees@ziggo.nl , 0628396381

Thema Actie Kerkbalans 2018: "Geef voor je kerk"

Zaterdag 20 januari om 13.00 uur
worden de kerkklokken in Leiden geluid.

De Protestantse gemeente Leiden zal ook dit jaar samen met de Rooms Katholieke Kerk Leiden en de Oud Katholieke Kerk Leiden de actie starten. Burgemeester Lenferink luidt om 13.00 uur de klokken van de Hartebrugkerk en geeft daarmee het startsein van de Actie Kerkbalans 2018 Leiden. Allen hartelijk welkom!

Kerkbalans Fotowedstrijd

Houd je van fotografie en van de kerk?
Dan is de Nationale fotowedstrijd 2018



'Jouw kerk in beeld'
van Actie Kerkbalans
iets voor jou. Stuur je
mooiste foto in, die
uitbeeldt wat de kerk

voor jou betekent. Of dit nu het gebouw
of een mooie viering is, een kerkelijk
detail of een ontroerend samenzijn. Wie
weet win jij de Kerkblik-award en een
workshop fotografie van topfotograaf
Ramon Mangold! Je kunt meedoen in
drie categorieën: o Kinderen (6 t/m 12
jaar) o Jong talent (12 t/m 18 jaar) o
Volwassenen (18+) Lees alles hierover
op: <https://kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans/>

Actie Kerk(eind)balans 2017

Het jaar 2017 is voor de Leidse Binnen-
stads gemeente afgesloten met een
bedrag van € 130.000. Dat is € 5.000
minder t.o.v. het jaar 2016. Geheel Leiden
heeft een bedrag toegezegd gekregen van
€ 525.000. Dat is € 5.000 minder t.o.v. het
jaar 2016. Iedereen hartelijk bedankt voor
zijn bijdrage.

*Ik wens u gezegende kerstdagen.
Uw contactpersoon, Bert Favier.*

Van de Jeugdwerker..

De Kliederkerk



Tijdens de
volgende
Kliederkerk gaan
we op reis met
Abraham en Sara.
Ga je mee?

**Op Zaterdag 27 januari staat vanaf
15.45 drinken en iets lekkers klaar.**

We beginnen om 16.00 met ons
'Kliederkerk welkomstlied' waarna we
op reis gaan, door de kerk, om het
verhaal van Abraham en Sara te
ontdekken.

Daarna kan jong en oud het thema uit
gaan werken aan de verschillende
knutsel & activiteiten tafels. We sluiten
af door gezellig met elkaar soep,
pannenkoeken en een lekker toetje te
eten..

Kliederkerk vindt plaats in het
Hooglandse Huys en is vooral geschikt
voor papa's, mama's, oma's en opa's
met (klein) kinderen onder de 12 jaar,
maar iedereen is welkom!

Toegang is gratis. **Wel graag
inschrijven** bij : janhvdkamp
Meer info: Lisette Crew 071-5613020 of
Facebook: Kliederkerk in Leiden

Kerstcollecte

Ook dit jaar wordt er in de kerkdiensten
rond Kerst gecollecteerd voor de
Zomerbonnenactie van de protestantse
en rooms-katholieke diaconieën.
De bonnen voor levensmiddelen
worden, in samenwerking met SUN
Leiden, uitgegeven aan mensen die dat
hard nodig hebben.

Donderdagmorgen gesprekskring

Afgelopen najaar zijn we als gesprekskring 5 keer bijeen geweest. De onderwerpen waren gevarieerd. We stonden stil bij 500 jaar reformatie en de 95 Leidse stellingen, maar gingen ook verder terug in de geschiedenis. Marten Stol vertelde ons het een ander over de culturen uit het oude Mesopotamië in relatie tot het Oude Testament. Cor Hoogerwerf deed - aan de hand van twee recente boeken - uit de doeken hoe en waarin het vroege christendom zich onderscheidde van de gangbare religies in het Romeinse rijk.

De afgelopen keer vertelde ondergetekende iets over het onderzoek naar de negentiende-eeuwse Nederlandse emigranten en de Amerikaanse wildernis. Dit verhaal krijgt nog een vervolg na de kerst.

Tijdens de bijeenkomsten is er veel uitwisseling en gesprek. De sfeer is informeel. De leden delen – aldus de oprichter van de kring Jan den Boeft – een warme belangstelling voor het wel en wee van de kerk en het religieuze leven in de geschiedenis. Ieder die zich hiertoe aangetrokken voelt is welkom. De eerstvolgende bijeenkomst van de kring is op donderdag 18 Januari. Zoals altijd van 10.00- 12.00 in het Hooglandse Huis.

Jan J. Boersema

Voorjaarsschoonmaak Hooglandse kerk

Als goed voornemen voor het nieuwe jaar hebben wij, als poetsploeg, een Voorjaarsschoonmaak gepland. We kunnen op een donderdagochtend veel doen, maar sommige klussen blijven liggen. Met name de wat hoger

gelegen delen in de kerk zijn lastig. Ook omdat daarvoor vaak een stelling nodig is om goed en veilig te kunnen werken. We willen daarom met een grote groep mensen de klussen waar we normaal niet aan toe komen onder handen nemen.



Ook de kroonluchters komen in aanmerking...

De datum die hiervoor nog beschikbaar was is: **zaterdag 3 maart 2018.**

Afhankelijk van de aanmeldingen maken we een lijst van de klussen die gedaan moeten worden (en regelen we de benodigde spullen) en bekijken we of we de ochtend, de middag of beiden aan de slag gaan.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Opgeven kan vanaf nu bij Ronald Hartsuiker of via een mail naar info@hooglandsekerk.com.

*De Poetsploeg
(René, Leonne, Ton, Hans, Wilma, Janneke,
Kees, Inge, Marrie en Marie)*

P.S. Als algemene versterking zijn we nog op zoek naar iemand die elke donderdagochtend wil stofzuigen.

**Nieuwjaarsontmoeting
In de Bakkerij.
U bent van harte uitgenodigd
op vrijdag 19 januari 2018
Van 16.30-tot 18.00 uur.**

Joris' Kerstboom

staat buiten op het kerkplein maar binnen was afgelopen week ook van alles te beleven, zoals het Kerstverhaal voor de kinderen.

Foto's: Niek Bavelaar



Agenda

31 december	Oudejaarscantatedienst	17.00 uur	Hooglandse kerk
9 januari	Moderamen	20.00 uur	
17 januari	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys
18 januari	Donderdagmorgenkring	10.00 uur	Hooglandse Huys
	Labyrint avond	20.00 uur	Hooglandse kerk
	Diaconale Raad	20.00 uur	Hooglandse Huys
19 januari	Nieuwjaarsontmoeting Diaconie	16.30 uur	Hooglandse Huys
20 januari	Start Actie Kerkbalans 2018	13.00 uur	Hartebrugkerk
27 januari	Kliederkerk	vanaf: 15.45 uur	Hooglandse Huys
30 januari	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen.

De volgende Op de Hoogte...

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op **zondag 14 januari 2018**
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 8 januari 2018**

***De redactie van Op de Hoogte
wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar***

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

Vervangende wijkpredikant: Ds. Jacob Korf
Tel. 06-46017788, email: jacobkorf@ziggo.nl