

# Op de Hoogte

Nieuwsbrief  
Binnenstadsgemeente  
**2017**  
Vijfentwintigste jaargang



## Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 1 oktober 2017

Voorganger: ds. P. Verhoeff, Alkmaar

Organist: Sander Booij

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Kerk en Israel

## Vieren:

**Zondag 1 oktober**, ds. P. Verhoeff, Alkmaar. Thema: Wie ben ik? Wat is leven? Hoe kan ik dat leven inrichten? Lezing: Marcus 2: 1-12

**Zondag 8 Oktober**, doopdienst met ds. J. Korf en de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. Thema: De beste plaatsen. 'Waar had u mij gedacht?'

**Zondag 15 oktober**, mw.ds. M. Klokke, Den Haag.

## In deze Op de Hoogte

- **Evensong**
- **Lopers gezocht..**
- **Bezoekersgroep**
- **Van de jeugdwerker**
- **Gemeentebijeenkomst na de dienst**
- **Uit de kerkenraad**
- **Ontmoetingsavonden**
- **Over schapen enzo...**
- **95 stellingen project**
- **Leidse Kerkmuziekdag**
- **Agenda**



oktober 2017

500 jaar reformatie

Daarom zei hij tegen hen: 'Het is anders dan jullie denken. Het lijkt makkelijk om tegen iemand die niet kan lopen te zeggen: 'Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.' Het lijkt veel moeilijker om tegen hem te zeggen: 'Sta op, pak je draagbed op, en ga lopen'. Maar ik ben de Mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven om te vergeven'.

Marcus 2: 8-10 (ged.) Bijbel in Gewone Taal

## Evensong 8 oktober



Schola Davidica

Volgende week, zondag 8 oktober, zal Schola Davidica uit Utrecht onder leiding van Daniel Rouwkema de laatste evensong van dit seizoen zingen. Liturg is Ruan Crew, die voorganger is in de Angelicaanse kerk te Voorschoten.

Organist: Jan Hage.

Deze evensong is volledig in het Engels.

**Hooglandse Kerk, aanvang 17.00 uur**

Wij hopen u ook bij deze evensong te mogen begroeten.

*Elias van der Plicht*

### **Gezocht..**

#### **Lopers voor de LBG wijkactie!**

In oktober wordt onze jaarlijkse wijkactie voor de wijkkas gehouden. Onze penningmeester kan niet alle 1800 enveloppen zelf bezorgen dus is zij wederom op zoek naar enthousiaste gemeenteleden die in zijn/haar wijk een aantal enveloppen zou willen bezorgen. Het gaat om kleine stapels van straten die bij elkaar liggen waar de enveloppen enkel in de brievenbus hoeven te worden gestopt. Helpt u ons om via deze wijze onze wijkkas weer aan te vullen?

Meldt u zich dan bij onze penningmeester Geertrui Betgen:

([GeertruiBetgen@ziggo.nl](mailto:GeertruiBetgen@ziggo.nl))

of telefonisch 071-5663080).

Geeft u aan waar u woont dan proberen we u in uw eigen wijk in te delen!  
Op zondag 8 oktober liggen de stapels in de kerk voor u klaar.

### **Bezoekersgroep**

De Bezoekgroep bezoekt gemeenteleden met een bloemetje voor verjaardagen vanaf 75 jaar en de huwelijksjubilea. Graag zouden wij de groep willen versterken met enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden een paar keer per maand met bloemen op stap te gaan naar een jarige of jubilaris. Contact: Nel de Boer, tel. 06 22217819 of [neldeboer1944@gmail.com](mailto:neldeboer1944@gmail.com).

### **Van de Jeugdwerker:**

#### **De eerste Kliederkerk...**

Op zaterdag 2 september openende de Hooglandse Kerk voor het eerst haar deuren voor de

Kliederkerk. We kunnen terugkijken op een prachtige middag.

Vanaf 15.45 begonnen de eerste bezoekers binnen te druppelen in het Hooglandse Huys, jong en oud, en ertussenin. Uiteindelijk zaten we met zo'n 40 mensen rond de tafel voor de afsluitende maaltijd.

Daarvoor hadden we eerst met z'n allen een grote boot gebouwd uit verhuisdozen waar de kinderen en knuffeldieren in



konden, het welkomstlied gezongen, bijbel verhaal over Noach gehoord en uitgebreid geknutseld en gespeeld – allemaal met het verhaal van Noach in het achterhoofd. (Zie facebook pagina:



‘Kliederkerk in Leiden’ voor meer foto’s) Vooral het werkje met hout en spijkers vonden de oudere kinderen geweldig (dank je Kees en

Truus!), maar ook de bak met water en dieren was populair, zeker bij de peuters en hun ouders.

Er werd flink geplakt, geknipt, gekleurd en geverfd aan regenbogen, boten en dieren. Na de maaltijd (dank je Hetty, Peggy & Wilma voor jullie werk in de keuken) zijn we met z’n allen de kerk in gegaan waar we het zegenlied met elkaar hebben gezongen waarbij de kinderen onder de grote parachute mochten zitten en a.h.w. onder de God’s Hands Zijn zegen mochten ontvangen: ‘Ga in vrede, ga in liefde, ga in de kracht van onze Heer. Met zijn blijdschap, en zijn zegen, Ga met God, tot de volgende keer’ zongen we. Dank aan iedereen die heeft geholpen, ook met werkjes voorbereiden, opzetten etc. Meer info van Diony of Lisette.

**De volgende Kliederkerk** is op: zaterdag 4 november 16.00-18.00 met als thema: ‘de Goede Herder’. Komen jullie ook? Graag even opgeven via de facebook pagina of email:

[Lisettecrew@gmail.com](mailto:Lisettecrew@gmail.com)

## **Gemeentebijeenkomst 8 oktober**

De kerkenraad nodigt de stemgerechtigde leden van de LBG uit voor een bijeenkomst op 8 oktober na afloop van de eredienst. Het gaat om belijdende leden, doopleden vanaf 18 jaar en gastleden die per 1 oktober bij de LBG staan ingeschreven. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met onze scriba. ([scribalbg@gmail.com](mailto:scribalbg@gmail.com)). De bijeenkomst wordt gehouden in de **Lutherse kerk**. We beginnen rond 11:45 uur. Er is koffie en er zijn broodjes. De beroepingscommissie zal een toelichting geven op de gevolgde procedure en het resultaat daarvan gedurende de afgelopen negen maanden. Uw kerkenraad heeft hierover op 13 september vergaderd en de Algemene Kerkenraad samen met de wijkkerkenraad op 26 september. Wij vertrouwen er op dat velen hun belangstelling zullen tonen.

## **Uit de Kerkenraad**

De kerkenraad heeft op 13 september gesproken over het voorstel van de beroepingscommissie over de te beroepen predikant. Daarvan zal verslag worden gedaan tijdens de gemeentebijeenkomst op 8 oktober. Toos Boersema is na een periode van intensieve behandeling weer aanwezig. Iedereen is blij dat ze er weer is en ze hoopt op verder herstel. Dat geldt ook voor Metha van Vliet. De kerkenraad keurt het voorstel van Henk van Zevenbergen en Cor Hoogerwerf goed om de LBG website te vernieuwen.

**Twee projecten** zullen worden ingediend voor het Vitaliteitsfonds. Het gaat om het optreden van de jongerenband





Sela en het project “Herdenken en vieren” dat samen met Bijzonder Kerkenwerk Leiden is opgesteld. De kerkenraad kijkt met grote tevredenheid terug op de eerste Kliederkerk. Er was voldoende belangstelling en kinderen en ouders kijken met tevredenheid terug. Besloten wordt om tijdens de bijeenkomst van de kerkenraad op 15 november te spreken over de aanvraag voor een Pioniersplek Citykerk. Christiaan Cevaal van de PKN zal daarbij aanwezig zijn.

De kerkenraad heeft besloten dat de eerste stap in de procedure voor het invullen van de vacature organist het opstellen van het plan Kerkmuziek LBG is. Daarbij zal rekening worden gehouden met de diversiteit aan keuze van liederen en instrumenten. Tevens zullen de ervaringen van de afgelopen vijftien jaar worden meegenomen. De gemeenteleden zullen bij dit plan ‘gekend en gehoord’ worden voordat het definitief wordt vastgesteld. Het plan Kerkmuziek vormt de basis voor het profiel van de organist en tekst van de advertentie. Binnenkort zal de commissie worden benoemd die de invulling van de vacature gaat voorbereiden.

### **Groene Hooglandse kerk**

De commissie Groene Hooglandsekerk is vorige week bijeen geweest. Joep Trappenburg, Martijn van de Heide, Jan Boersema, Cent van Vliet en Rob van den Boom (LSE) hebben de stand van zaken bij het onderzoek door de Stichting Energiek Leiden besproken. Verder is informatie uitgewisseld over mogelijke besparingen in en



verduurzaming van de Hooglandse kerk. Bij de verdere activiteiten worden drie sporen onderkend: energie, voeding en natuur. Aan dit laatste kan aandacht worden besteed tijdens de Scheppingszondag waarvan de datum nog moet worden vastgesteld. Een ideeënbus blijkt bij de Regenboog in de Merenwijk veel nuttige tips op te leveren. Voorgesteld wordt om dit goede voorbeeld te volgen. Jan Boersema zal op 22 november een PgL-brede lezing geven over het onderwerp GroeneKerken. Hij heeft dat de laatste tijd bij verschillende andere groene kerken ook gedaan.

### **Doopdienst**

Op 8 oktober is er een doopdienst. Ds. Jacob Korf zal Laura, zusje van Lucas en dochter van Elias en Elizabeth van der Plicht, dopen. De beoogde doop van twee andere kinderen wordt verschoven vanwege het (plotselinge) verblijf van één van de ouders in het buitenland.

### **Vacature kerkelijk medewerker**

Lisette Crew heeft met pijn in het hart besloten om haar contract als kerkelijk medewerker, dat eind van het jaar stopt, niet te verlengen. Ze geeft aan dat de combinatie met haar andere activiteiten en de onregelmatige werktijden van haar man het niet mogelijk maakt voldoende tijd beschikbaar te maken. We vinden het erg jammer, maar respecteren dit besluit. Lisette zal de Kliederkerk in januari nog mee helpen organiseren en is bereid haar opvolger/ster in de werken. Daarom zal op korte termijn de vacature op de website van de PKN worden geplaatst. *Cent van Vliet*

## Ontmoetingsavonden

Terugkijkend op de 11 ontmoetingsavonden die de afgelopen paar jaar voor de verschillende wijken van de LBG zijn belegd, blijven mooie beelden hangen. Hoe laten de gesprekken en ontmoetingen zich in woorden vangen? Betrokkenheid, hoop, vertrouwen, verdriet, teleurstelling, plezier, pijn, zoeken naar. Het zijn maar een paar woorden die weergeven hoe open en vol vertrouwen vrijwel iedereen het gesprek met elkaar aanging. Daarmee werden de vragen die het uitgangspunt waren voor deze avonden, vaak beantwoord. Wat houdt je bezig? Wat geeft steun? Wat willen we anders? Maar ook: hoe staan we tegenover de kerk? En wat verwachten we en willen we geven? Iedereen hartelijk die ook ons het vertrouwen heeft gegeven deze avonden te mogen organiseren.

*Jan Hulzinga en Ruurd Salverda*

### *Beste LBG-ers,*

*Na twee ziekenhuisopnames, gevolgd door 6 ½ week aan een antibiotica infuus gaat het stap voor stap de goede kant op met mij. 14 september jl. is het infuus in het ziekenhuis uit mijn arm verwijderd. Belangrijk is nu om verstandig om te gaan met mijn energie, die fors is afgenomen, en mijn conditie weer op te bouwen. Mede namens Cent wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de steun die we de afgelopen twee maanden van jullie hebben ontvangen, de vele kaarten, appjes, telefoontjes, bloemen, fruitmanden enz. Het heeft ons enorm geholpen in deze moeilijke periode. We zijn God dankbaar dat Hij ons hierdoor heen heeft geholpen.*

*Metha van Vliet*

## Let op!! Dit is leuk!

Over Schapen enzo;  
voor en door **Tieners!!**

In één dag samen met deze theatergroep een voorstelling voorbereiden en 's avond de voorstelling geven.

**Huh? Hoe gaat dat dan in z'n werk?**



Er is een gezamenlijke start: uitleg van het verhaal en het aanleren van een gezamenlijk lied. Daarna wordt er in 2 aparte groepen gewerkt: zang en spel. Vervolgens worden de gezamenlijke scènes gerepeteerd en is er een generale repetitie waarin we alle scènes achter elkaar plaatsen. En daarna volgt natuurlijk de voorstelling zelf!

**Wanneer?** Zaterdag 28 oktober

**Hoe laat?** 12.30 uur start.

19.00uur: DE VOORSTELLING!

**Waar?** Hooglandse kerk

**Wie?** Jij natuurlijk!!

**Geef je op bij:**

Juriaan van Duuren Marekerk,

[juriaan.van.duuren@if-then.nl](mailto:juriaan.van.duuren@if-then.nl)

Rutger Pol Ecclesia,

[rutgerpol@kpnplanet.nl](mailto:rutgerpol@kpnplanet.nl)

Diony Breedveld LBG,

[dionybreedveld@gmail.com](mailto:dionybreedveld@gmail.com)



## **Doe mee met het 95 stellingen project**



Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de Reformatie in Duitsland in gang is gezet door de monnik Maarten Luther. Volgens het verhaal spijkerde hij op 31 Oktober

in 1517 maar liefst 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. In die stellingen hekelde hij o.a. de misstanden rond de aflaten en bracht hij onder woorden waar hij voor stond. Sindsdien is de wereld ingrijpend veranderd en nu, na 500 jaar rijst de vraag: **Wat zijn onze hedendaagse stellingen? Waar staan wij voor?**

Zowel in maatschappelijk persoonlijk als religieus opzicht.

Iedereen, ongeacht zijn of haar levensovertuiging wordt opgeroepen om één of meer stellingen te formuleren en in te zenden.

Uit de ingezonden stellingen zullen er 95 worden geselecteerd, die vervolgens door een **eigentijdse Luther** op de deur van het de Lutherse kerk worden 'gespijkerd'.

In een feestelijke bijeenkomst met passende muziek door o.a. het Praetorius ensemble zullen vooraanstaande sprekers op deze stellingen reflecteren. Uiteraard is iedere betrokken burger daar welkom.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 31 oktober 's avonds om 20.00 in de Lutherse kerk aan de Hooglandse

gracht te Leiden. Als u een stelling instuurt krijgt u 50% korting en betaalt u slechts € 5,00 !

De stellingen kunt u per email sturen naar: [95leidsestellingen@gmail.com](mailto:95leidsestellingen@gmail.com)  
Doet u mee? U kunt nog tot **8 oktober** uw stelling(en) inzenden.

*Jan J. Boersema*

*Bij de viering van haar verjaardag wenste Inge Schoonheim geen cadeaus maar donaties aan A.z.G. de hulporganisatie waar haar dochter voor werkt. Voorlopig werd ongeveer 1200 euro ingezameld. Daar kan **Artsen zonder Grenzen** heel wat vaccin van inkopen.*

*R.v.H.*

### **'Schuif maar aan'**

Donderdagavond 12 oktober staat de 2<sup>e</sup> maandelijkse maaltijd



voor alleenstaanden en ouderen op het menu, deze keer bij Marieke Hoffen.

Deelname kost € 5,00

Informatie en opgave via [Jeaninegeijtenbeek@gmail.com](mailto:Jeaninegeijtenbeek@gmail.com).

U kunt gehaald en gebracht worden.

### **'Avond voor ouders over 'Bijbellezen met kinderen'**

Op dinsdag 14 november staat een 'doopouderproject' avond gepland.

Deze avond willen we iets anders invullen en openstellen voor alle ouders, leerkrachten, kinderwerkers en grootouders met kinderen tot +/- 12 jaar.

Het Nederlands Bijbelgenootschap zal deze avond een interactieve avond en workshop verzorgen.



## Verdiepingskring

De afgelopen bijeenkomst op donderdag 21 september hebben we met ds. Korff besproken hoe we de kring deze periode vorm gaan geven. We mochten daarbij ook nog een paar nieuwe gezichten begroeten.

De eerstvolgende bijeenkomst van de verdiepingskring is gepland op dinsdag 10 oktober om acht uur in het Hooglandse Huys. Nieuwe deelnemers kunnen altijd aansluiten. Informatie bij Gerda Hamoen (gerda.c.hamoen@gmail.com).

## Derde Leidse Kerkmuziekdag

7 oktober 2017 is de derde Leidse kerkmuziekdag. Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Maarten Luther volgens de overleveringen zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg ophing. Luther zette daarmee tal van veranderingen

in gang. Hij was bijvoorbeeld een groot voorstander van het zingen in de kerk in de eigen taal en niet meer (alleen) in het Latijn. Hij maakte daarmee kerkmuziek toegankelijk voor een groter publiek. Het thema voor de derde Leidse kerkmuziekdag is daarvan afgeleid: 'Zingen in je eigen taal'. Net als de twee voorgaande edities is de Leidse kerkmuziekdag een interactieve dag waarbij de deelnemers zo veel mogelijk zelf actief bezig zijn.



Actief luisteren, maar vooral ook veel zelf zingen, met als doel de emotie van tekst en muziek beter te doorvoelen. De organisatie zoekt daarbij naar nieuwe wegen om kerkmuziek te beleven, wat tot een bijzonder en afwisselend programma leiden.

Er is een gezamenlijk ochtend- en middagprogramma, onderbroken door drie parallelle workshops. De dag eindigt om 16.00 uur met een Vesper, die ook voor niet-deelnemers toegankelijk is.

Van 10.00 (inloop) tot 16.30 uur. Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht 26 in Leiden. Meer informatie en aanmelden:

[www.leidsekerkmuziekdag.com](http://www.leidsekerkmuziekdag.com).

**Programma:** 10.00 - 10.30 Inloop met koffie 10.30 - 12.00 Lezing door Gert Scholten: *Luthers invloed op de kerkmuziek in volkstaal. Met muziekvoorbeelden door Luthers Projectkoor (o.l.v. Hans Jansen)* 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 14.15 Scratch onder leiding van Wim de Ru: een muziekstuk in vijf kwartier instuderen. '14.15 - 15.15 Drie parallelle workshops: 1. Reciterend zingen (met Regenboogkoor en Hendrik Vonk) 2. Ontdek je eigen danstaal; hoe vertaal je tekst in beweging? (o.l.v. docent Tineke Ras Marees) 3. Het ontstaan van een moderne Nederlandse compositie: 'Genade voor de denker, de doener en de dief' (o.l.v. Peter Heijligers) 15.15 - 15.45 Theepauze 15.45 - 16.00 Zangstukken doorzingen voor de vesper 16.00 - 16.30 Vesperviering (voorganger Barbara Heckel)

**Gezocht:  
nieuwe  
oppassers  
voor de  
creche...Kijk snel  
op de achterpagina...**



## Creche

Onze jongste gemeenteleden zijn op zoek naar nieuwe oppassers om gezellig met hen te spelen of een boekje te lezen. Lijkt het u of jou wel leuk om zo nu en dan tijdens de dienst op deze kleintjes te passen? Ze kunnen hulp erg goedgebruiken en zullen super blij zijn als er nieuwe oppassers bijkomen. Het rooster wordt gemaakt in overleg met alle oppassers dus je kunt natuurlijk zelf aangeven hoe vaak je wilt helpen. Ik hoor graag van jullie: [lisettecrew@gmail.com](mailto:lisettecrew@gmail.com)



## Agenda

5 oktober	Donderdagmorgen Gesprekskring	10.00 uur	Hooglandse Huys
5 oktober	Moderamen	20.00 uur	
7 oktober	Kerkmuziekdag	10.00 uur	Lutherse Kerk
8 oktober	Gemeentebijeenkomst Evensong	<b>11.45 uur</b> 17.00 uur	<b>Lutherse Kerk</b> Hooglandse Kerk
10 oktober	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
11 oktober	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys
12 oktober	'Schuif maar aan' maaltijd zie info pag. 6		
24 oktober	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
28 oktober	Over schapen enzo	start: 12.30 uur	Hooglandse Kerk
	Voorstelling:	19.00 uur	Hooglandse Kerk

## De volgende Op de Hoogte...

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op **zondag 15 oktober**.  
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 9 oktober**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

***Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen.***

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten  
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

[Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl)  
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

Vervangende wijkpredikant: Ds. Jacob Korf  
Tel. 06-46017788, email: [jacobkorf@ziggo.nl](mailto:jacobkorf@ziggo.nl)