

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

2017

Vijfentwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 17 september 2017
Voorganger: ds. J. Smit
Organist: S. Booij

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: Vredeswerk

Vieren:

Zondag 17 september, ds. J. Smit (commissaris van de koning), Oegstgeest.

Zondag 24 september, ds. E. de Pauw, Leiderdorp.

Zondag 1 oktober, ds. P. Verhoeff, Alkmaar.

Zondag 8 oktober, ds. J. Korf, met medewerking van de Leidse Cantorij.

In deze Op de Hoogte:

- ***Evensong***
- ***Vredeswake***
- ***Project Jas***
- ***Verslag stiltewandeling***
- ***Beroepingswerk***
- ***Uitnodiging bijeenkomst***
- ***Start nieuwe seizoen***
- ***Gemeentezondag***
- ***Vacature organist***
- ***Emeritaat***
- ***Bakken voor Nepal***
- ***Judith van den Berg***
- ***700 jaar Hooglandse Kerk***
- ***Musical 'Op zoek naar Judas'***
- ***Verdiepingskring***
- ***Agenda***

Zondag 17 september, 17.00 uur

Hooglandse Kerk

Evensong

Met medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

Organist: Anton Doornhein

Liturg: Joost Röselaers

Evensong

Vanmiddag wordt om 17.00 uur in de Hooglandse Kerk de vijfde evensong van dit seizoen gezongen door de Leidse Cantorij.



Liturg is algemeen secretaris van de remonstranten Joost Röselaers. Tot voor kort was hij predikant van de Nederlandse kerk in Londen. De Leidse Cantorij

onder leiding van Hans Brons zingt onder andere Psalm 9 van Walmisley (circa 1840). In de Geneefse versie werd deze psalm gezongen tijdens de dankdienst in de Pieterskerk na het ontzet op 3 oktober 1574. De cantorij zal daarvan de Anglicaanse versie zingen.

Van harte welkom.

Elias van der Plicht

Vredeswake

Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16.30 tot 17.30 uur en staat dit jaar in het teken van "De kracht van Verbeelding". Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie.

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen 'wij' en 'zij'. Er wordt

veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. 'De kracht van Verbeelding' biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen. Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud, iedereen kan meedoen!



U bent van harte welkom bij de Vredeswake op donderdagmiddag 21 september om 16.30 uur op het Stadhuisplein in Leiden. De Vredeswake Leiden is een jaarlijks initiatief van de

werkgroepen MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Rooms-Katholieke Parochie en de

Protestantse gemeente Leiden in samenwerking met de Raad van Kerken en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden. De Vredeswake wordt ook dit jaar weer ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Leiden, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, Stichting Vrouwen netwerk Leiden, Leidse Studenten Ekklesia, Levensbeschouwelijk Platform en C4C Leiden.

Project JAS

In oktober 2015 is gemeente Leiden gestart met het project JA Statushouders (JAS). Bij project JAS worden nieuwkomers actief ondersteund om zo snel mogelijk sociaal en economisch zelfstandig te worden. Gedurende twee jaar zijn statushouders 24 uur per week actief bezig met inburgering, ontwikkeling en instroom naar school of op de arbeidsmarkt. Onderdeel van het project JAS is het mentorproject, waarin vrijwilligers uit de Leidse regio fungeren als extra buur en informele contactpersoon voor de nieuwkomers. Mentoren ondersteunen statushouders bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, verkennen de omgeving met statushouders en stimuleren het opbouwen van een sociaal netwerk. Hiervoor spreken mentoren op vrijwillige basis 2-3 uur per week af met de statushouder. Wij denken dat er bij de Protestantse Gemeente te Leiden veel leden zijn die de nieuwkomers kunnen en willen ondersteunen met het bovenstaande. Voor meer informatie kunt u mailen naar j.bos2@leiden.nl.

Met vriendelijke groet, *Juliëtte Bos*,
Projectmedewerker Gemeente Leiden

Verslag stiltewandeling



We waren op donderdag 7 september om 18.30 uur in Katwijk bij de Soefitempel.

Het was bewolkt maar gelukkig nog droog. We werden gastvrij ontvangen door Shanti Kerssies.

Na de koffie en thee en een meditatief moment en Bijbellesing in de kleine kapel, een mooie gewijde ruimte begonnen we onze wandeling.

Eerst via het duinpad en we hielden stil om terug te komen op het voorgelezen Bijbelgedeelte: Martha en Maria, twee zussen, de één druk met doen, de ander stil luisterend naar Jezus.

Doen en horen, ook twee zussen, onlosmakelijk aan elkaar verbonden en Jezus roeping: niet om gediend te worden maar om te dienen.

Eén ding is nodig! Hij wil er zijn voor Martha en Maria.

We gingen over het laatste hoge duin en kwamen langs het strand terecht, hielden daar weer stil en begonnen ons laatste deel, nadat Nelleke een couplet voorgelezen had van het gedicht: 'De weg in je leven'.

We 'verbonden' ons aan elkaar en liepen al een beetje in de schemer naar het begin van de boulevard van Katwijk en sloten daar in een kring de wandeling af met de twee laatste coupletten voor van het gedicht 'De weg in je leven'.

Hierna zochten we de strandtent Willy Zuid op, waar het onder het genot van een drankje en een hapje gezellig toeven was.

We kijken terug op een geslaagde wandeling.

Kees Zaalberg

Beroepingswerk

Met vreugde en dankbaarheid kan de beroepingscommissie bekend maken dat de commissie heeft gekozen wie zij aan de kerkenraad gaat voordragen voor de vacature van wijkpredikant. Aan de hand van het predikantsprofiel heeft de commissie alle kandidaten besproken, velen beluisterd en met een aantal van hen persoonlijk gesproken. De commissie is blij met de voor te dragen predikant, die goed past bij het profiel en onze gemeente.

Het verdere proces verloopt als volgt. Op 13 september heeft de wijkkerkenraad over de voordracht van de beroepingscommissie besloten. Daarna besluit de algemene kerkenraad op 26 september in een gezamenlijke vergadering met de wijkkerkenraad. Hierna volgt een vergadering van de leden van de LBG, die gepland staat op 8 oktober na de kerkdienst. Op deze bijeenkomst doet de beroepingscommissie verslag van het proces en geeft een toelichting op de gekozen predikant. Na instemming van de stemgerechtigde leden met de door de kerkenraad gekozen kandidaat, zal de predikant worden beroepen.

De beroepingscommissie heeft alle vertrouwen in een goede afronding van het proces. Wij bedanken alle mensen die dichtbij ons hebben gestaan met hun gebeden en gedachten. Die steun is voor ons onontbeerlijk geweest gedurende de afgelopen negen maanden.

Jacqueline Rijdsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris)



Uitnodiging voor gemeentebijeenkomst

De kerkenraad nodigt de stemgerechtigde leden van de LBG uit voor een bijeenkomst op 8 oktober na afloop van de eredienst. De beroepingscommissie zal in het Hooglandse Huys een toelichting geven op de gevolgde procedure en het resultaat daarvan gedurende de afgelopen negen maanden. Op welke wijze is de kandidatenlijst tot stand gekomen? Welke stappen zijn gezet om het aantal kandidaten terug te brengen? Hoe is de eindronde geweest naar een beperkt aantal kandidaten? Welke kandidaat wordt voorgesteld en hoe past deze in het door de gemeente vastgestelde profiel? Welke ervaringen en indrukken zijn opgedaan?

Start van nieuwe seizoen

Op zondag 10 september is het nieuwe kerkelijk seizoen begonnen. De deuren van de kerk staan wijd open. Onder de uitnodigende titel “Kerkproeverij” hebben verschillende gemeenteleden iemand uitgenodigd om aan de kerk te proeven. Er waren duidelijk nieuwe gezichten in de kerk te zien. De kinderen hebben een tasje ontvangen waarin verschillende elementen zitten om tot een “preekbingo” en “fotobingo” te komen. Sommige ouders zijn



verbaasd over de grote aandacht van de kleintjes voor de dienst. “Heel fijn, maar ik kon me daardoor wat minder

concentreren”, vertellen twee ouders. De allerkleinsten hebben hun eigen dienst in de crèche. Knutselen, spelen en ook een verhaal uit de Bijbel.

Ds. Jacob Korf neemt ons tijdens de dienst mee langs de weg van de barmhartige Samaritaan en geeft ruimte om er ook voor onze naaste te zijn. "Cijfer jezelf niet weg, maar heb je naaste lief, zoals je jezelf liefhebt". Dit is ook duidelijk te zien bij het uitbrengen van de Vredegroet.

Gemeentezondag

De kerkdeuren zijn afgelopen zondag 10 september maar kort dicht geweest. Vanaf 15.00 uur dringen monumentenliefhebbers weer naar binnen om de ruimte en het licht te ervaren.

Rust is er om die tijd wat minder omdat iedereen volop bezig is de activiteiten van de verschillende groepen en



kringen op tafels uit te spreiden. Bovendien klinken de klanken van het Willis orgel door de kerk. De

Pastorale Raad heeft flink uitgepakt met flyers voor de verschillende activiteiten. De werkgroep ontvangst, Bijzonder Kerkenwerk Leiden, de Ploegen van de Hooglandse kerk, de Kliederkerk, en nog vele, vele andere activiteiten..... Een complete opsomming staat in de nieuwe folder voor het kerkelijk seizoen 2017/18.

Jacqueline Rijsdijk geeft een toelichting op de invulling van de vacature van de wijkpredikant en Cent van Vliet over die van de organist. Als vervolg op de eredienst staan drie vragen aan de zit- en statafels centraal: Wie was er (ooit)

een naaste voor jou? Voor wie ben jij een naaste? En hoe zijn wij een levende en op naastenliefde gerichte

gemeente? De gemeenteleden genieten in de tussentijd van de maaltijd waarvan ze de gerechten zelf hebben meegebracht. Twee tafels vol met heerlijke en gevarieerde hoofd- en nagerechten.



Tijdens de maaltijd zijn er verschillende muzikale intermezzo's. De foto's zeggen hier meer dan woorden...

Rudolf heeft als LBG-dichter weer alle gelegenheid om zijn beleving van het geloof te verwoorden.



Ten slotte geeft Hans Brons een toelichting op de verscheidenheid van het De Swart/Van Hagerbeer orgel en het Willis orgel. De organisten, Ressler senior en junior, geven de woorden van Hans klank en kleur. We sluiten af met het uit volle borst zingen van lied 103c en 416. De laatste woorden zijn: "Ga met God en Hij zal met je zijn".

Vacature organist

Binnenkort zullen eerste stappen worden gezet voor het invullen van de vacature organist LBG. Daarbij komt aan de orde welke procedure gevolgd wordt, op welke wijze een beleidsparagraaf Kerkmuziek wordt opgesteld, wat het profiel van de organist wordt en op welke wijze uit de sollicitanten de geschikte kandidaat zal worden geselecteerd. Ten slotte zullen leden voor de sollicitatiecommissie worden gezocht.

Emeritaat

Ds. Ad Alblas is op vrijdag 8 september jl officieel met emeritaat gegaan. De kerkenraad heeft in aanvulling op het fantastische afscheid op 30 juni en 2 juli haar waardering voor het vele werk dat Ad heeft verzet nog een keer in een brief laten blijken. Wij hopen dat Ad en Kathelijne met een goed gevoel terugzien op de indrukwekkende afscheidperiode en zullen genieten van de prachtige reis naar Indonesië die ze voor ogen hebben. De kerkenraad wil tevens alle mensen bedanken die een bijdrage in welke zin ook aan het afscheid hebben geleverd.

Bakactie voor Nepal

Afgelopen zondag 10 september is er weer een bakactie voor Nepal geweest. Bij deze willen we iedereen bedanken voor het bakken maar ook het doneren en opeten.

De opbrengst was echt geweldig! **231,57 euro's**. Het geld is inmiddels al overgemaakt naar Nepal voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Dat was ons speciale doel de afgelopen keer.

De volgende bakactie zal op 8 oktober zijn. We gaan dan door voor geld bij

elkaar brengen voor het schoolgeld van 2 meisjes in het dorp Changu maar ook voor nood na de watersnood.



We hopen weer op uw gulle gaven en wij zorgen voor al het lekkers. Wie ook een keer wil bakken: aanmelden via rietje@vanwijlen.com Met groet namens de bakdames en -heren,

Rietje van wijlen

Judith van den Berg

Sinds deze zomer zijn onze oud gemeenteleden Judith, Haiko, Rivka, Esther en Timothy weer terug in Nederland na 4 jaar Indonesië. Judith was naar West-Timor uitgezonden door Kerk in Actie.

Nu beginnen zij een nieuw avontuur in Roermond.



Zondag 3 september is Judith bevestigd als predikant in de Minderbroederskerk. Judith wil graag dat de kerk een

ontmoetingsplek is. Samen gemeenschap zijn waar niemand belangrijker is dan de ander. Je mag komen wie je ook bent of wat je ook doet.

De intrededienst had als thema: "Zie ik ga iets nieuws beginnen" waarin ze duidelijk aangaf dat ze dat niet alleen kan maar daar de hele gemeente voor nodig heeft.

Wij wensen haar en haar gezin een mooie tijd in Roermond!

700 jaar Hooglandse kerk genomineerd!

700 jaar Hooglandse kerk is met vijf anderen genomineerd voor de publieksprijs die de Historische Vereniging Oud Leiden in samenwerking met het Leids



Dagblad heeft georganiseerd. Binnenkort kan iedereen zijn of haar steun aan dit fantastisch gebeuren geven. In het Leids Dagblad wordt aangegeven hoe en wanneer. Op 4 november vindt de bekendmaking van de winnaar plaats tijdens de diesviering van de HVOL in onze Hooglandse kerk. De jury zegt over de nominatie: 'De viering van het 700-jarig jubileum en het jubileumboek waren los van elkaar genomineerd. De jury verbindt het één en het ander, omdat het zo'n indrukwekkend geheel vormt'.

Cent van Vliet

Verdiepingskring

De kring gaat weer van start en zal worden geleid door ds. Jacob Korf. Op 21 september om 20.00 uur in het

Hooglandse Huys komen we bij elkaar om te bepalen hoe de kring weer vorm gegeven wordt. De eerste "gewone" bijeenkomst is dan op 10 oktober. Nieuwe gezichten zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich melden bij Gerda Hamoen (gerda.c.hamoen@gmail.com).

Musical 'Op zoek naar Judas'

Ons gemeentelid Aartje Matze, brengt het volgende onder onze aandacht .. In het Stadstheater van Zoetermeer wordt op **donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober** op een speelse manier op zoek gegaan naar Judas. Wie is Judas eigenlijk? Verrader? Held? Iemand die Jezus wilde redden? Is er wel een antwoord op deze spanningsvolle vragen?. Een bijzonder verhaal die met overgave gespeeld en gezongen zal worden door zo'n 45 zangers en spelers.

De musical is een initiatief van de protestantse Wijkgemeente De Regenboog in Zoetermeer. Muzikale leiding: Dries Pieng en de regie is in handen van Margot van der Poel.



Info: opzoeknaarjudas-zoetermeer.nl of telefonisch: 06-43782349

Vandaag na de dienst:
koffie drinken met de doopouders
in het Hooglandse Huys.

DE KERK

Het is de dag des Heren.

Op weg naar de kerk

hoor je de klokken luiden.

Ze roepen "Kom dan , kom dan".

Dan treed je binnen in Gods huis.

Daar wordt voorgelezen uit de Bijbel:
het Woord van God!

De preek volgt daar dan op.

Na afloop van de dienst geef je elkaar een hand
en zegt "goede zondag".

De Heere God is je lieve Vader en Koning
en Hij blijft almachtig!

God, Ik hou van U.

Rudolf

Agenda

17 september	Evensong	17.00 uur	Hooglandse Kerk
21 september	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
26 september	Kring Doopouders	20.00 uur	Hooglandse Huys
26 september	Leerhuis	20.00 uur	Hooglandse Huys
5 oktober	Donderdagmorgen Gesprekskring	10.00 uur	Hooglandse Huys
5 oktober	Moderamen	20.00 uur	
8 oktober	Evensong	17.00 uur	Hooglandse Kerk
11 oktober	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Kerk

Over Schapen enzo; voor en door Tieners!!

In één dag samen met deze theater-groep een voorstelling
voorbereiden en 's avond de voorstelling geven.

Dat kan op zaterdag 28 oktober!

Waar ? Hooglandse Kerk, Wie? Jij natuurlijk..

Geef je op bij Diony Breedveld, LBG, dionybreedveld@gmail.com



De volgende Op de Hoogte...

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op **zondag 1 oktober**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 25 september**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen.

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

Vervangende wijkpredikant: Ds. Jacob Korf

Tel. 06-46017788, email: jacobkorf@ziggo.nl