

# Op de Hoogte

Nieuwsbrief  
Binnenstadsgemeente

**2017**

Vierentwintigste jaargang



## **Dienst in de Hooglandse Kerk:**

Zondag 18 juni 2017

Voorganger: ds. A. Alblas

Organist: Jeroen Pijpers

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Prot. gemeente Leiden

Deurcollecte: kosten predikanten en  
Kerkelijk werkers

## **Vieren:**

**Zondag 18 juni**, ds. A. Alblas. Bediening van de Heilige Doop. We lezen over de rijke man en arme Lazarus. Net voor de doopviering valt ander licht op de vraag van de rijke man om 'een druppeltje water'.

**Zondag 25 juni**, ds. A. Alblas. Laatste 'normale' dienst met Ad, met als thema: "Wat ik je nog vragen wilde...".

**Zondag 2 jul om 14.30 uur**, ds. A. Alblas, Dankdienst. (Let op: geen dienst om 10.00 uur!)

## **In deze Op de Hoogte:**

- **Evensong**
  - **Oma gaat op stap**
  - **Bedankt (Niek Bavelaar)**
  - **Judith van den Berg**
  - **Benaderen**
  - **Kliederkerk in Leiden**
  - **Verwarming zomerkerk**
  - **Beroepingswerk**
  - **Kerkennacht 24 juni**
  - **Afscheid**
  - **Projecten Vitaliseringsfonds**
  - **Songs of Freedom**
  - **Afscheid Theo Visser**
- Agenda**

Ook de rijke man ging dood en werd begraven. Hij kwam in de hel en had heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham zitten, en daarnaast zat Lazarus. De rijke man riep: 'Vader Abraham, heb medelijden met mij! Ik heb zo veel pijn in dit vuur! Stuur Lazarus naar me toe. Laat hem met zijn vinger een druppeltje water op mijn tong leggen'.

*Lucas 16 : 23 – 24, uit: De Bijbel in Gewone Taal*

## **Evensong**

Vanmiddag wordt om 17.00 uur in de Hooglandse Kerk de derde evensong van dit seizoen gezongen. Dit is de laatste evensong in Leiden waarin ds. Ad Alblas als predikant van Bijzonder Kerkenwerk Leiden zal voorgaan. Meer dan 25 jaar heeft hij gesproken tijdens deze Anglicaanse avondgebeden. Welk ander koor dan de eigen Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons kan beter vormgeven aan dit slotakkoord? Organist is Anton Doornhein. Wij hopen u bij deze evensong te mogen begroeten.

Voor meer info: zie [evensongsleiden.nl](http://evensongsleiden.nl).  
Namens Bijzonder Kerkenwerk Leiden,  
*Elias van der Plicht*  
*Secretaris BKL*

## **Beroepingswerk**

De beroepingscommissie heeft in de afgelopen periode een groep predikanten beluisterd en gesproken. Met enkelen van hen gaan wij opnieuw in gesprek. Daarna gaan wij toewerken naar de voordracht van één kandidaat aan de kerkenraad.

Een predikant kan pas vanaf 9 september worden beroepen. Op die dag ontstaat namelijk officieel de vacature bij de LBG. Wanneer een beroep daadwerkelijk wordt uitgebracht, hangt af van het tijdstip van de

voordracht door de beroepings-commissie. Bovendien hangt het uitbrengen van het beroep af van de besluitvorming daarover in wijkkerkenraad, in de Algemene Kerkenraad en door de leden van de LBG.



Wij willen de gemeente vragen in de gebeden te denken aan het beroepingswerk.

*Jacqueline Rijdsdijk (voorzitter)*  
*Cor Hoogerwerf (secretaris)*

## **Oma gaat op stap**

Vanuit diaconaal centrum de Bakkerij starten we met een nieuw project; 'Oma gaat op stap'.

**Oma gaat op stap** is speciaal bedoeld voor mensen op leeftijd die wat slecht ter been zijn of het minder prettig vinden er alleen op uit te gaan. Tijdens een kennismakingsgesprek geeft u aan waar u naar toe zou willen en wij zorgen ervoor dat u dit samen met een vrijwilliger kunt gaan doen.

Om de wensen van ouderen uit te laten komen, zijn wij hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met oma of opa op stap willen gaan.

Wilt u graag op stap of ziet u het wel zitten om vrijwilliger te worden bij dit project? Neem dan contact op met Carijn Westeneng, e-mail:

[cwesteneng@debakkerijleiden.nl](mailto:cwesteneng@debakkerijleiden.nl)

of per telefoon: 071- 5144965.

*Carijn Westeneng*

## **Kerkennacht 24 juni**

We doen samen met de Leidse Studenten Ekklesia mee aan de tweejaarlijkse Kerkennacht.





De Hooglandse kerk opent op 24 juni van 19:00 tot 23:00 uur haar deuren. Er is ruimte voor stilte en beleving, gelegenheid

voor het aansteken van een kaarsje, tussendoor is er orgel- en pianospel en een labyrint. Wie wil aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen?

Graag opgeven via [cent.kerk@xs4all.nl](mailto:cent.kerk@xs4all.nl) of 06-13577348.

*Cent van Vliet*

### **Bedankt..**

Op maandag 20 maart j.l. onderging ik een zware hartoperatie in het LUMC waar ik achteraf niet op had gerekend en waar ik dankzij de hulp van mijn "Grote Vriend" hierboven en de kundigheid van de artsen weer langzaam terug aan het komen ben. Ondertussen ben ik nu 12 weken verder en ben dankbaar en verrast dat ik zelfs al weer stukjes kan fietsen, o.a. naar de kerk. Alleen bij het lopen van een voor mij wat flinke afstand gaat nog niet helemaal zonder het gebruik van de krukken. Ik wil iedereen nogmaals via Op de Hoogte, hoewel ik de meeste van u inmiddels heb gesproken, nogmaals bedanken voor de kaarten, telefoontjes en de bezoeken in zowel het LUMC als in Revitel waar ik revalideerde. Ook mijn speciale dank voor de bezoeken van Ad Alblas. En Rutger en Hetty, mijn dank voor het autovervoer en de rolstoelwandeling.

*Met hartelijke groet voor iedereen,  
Niek Bavelaar*

### **Afscheid**

De kerkenraad heeft op 14 juni afscheid genomen van ds. Ad Alblas. Dertig jaar is een bijna niet te overziene periode.

De LBG was er aan het begin nog niet en zou zonder de inzet van Ad ondenkbaar zijn geweest. We denken aan vele bezoeken die toen zijn afgelegd om het schip van de LBG te smeden.



Net als bij de smid moet het heet zijn om te kunnen vloeien en snel worden afgekoeld om vorm te behouden. Ad heeft veel bijeenkomsten bijgewoond en ons steeds op het belang van openheid en inhoud gewezen. Onze waardering en dankbaarheid is groot voor alle werk dat hij voor de LBG heeft verricht. We hebben de bijeenkomst van de kerkenraad met een gezellig informeel samenzijn afgerond. Het echte afscheid is op 30 juni en 2 juli.

Meer informatie daarover op de achterzijde van deze "Op de Hoogte"

*Cent van Vliet*

### **Judith van den Berg**

"Donderdag 1 juni 2017: onze laatste dagen in Kupang zijn aangebroken. Deze zomer is het vier jaar geleden dat ons avontuur en onze uitzending naar Timor met Kerk in Actie begon. De afgelopen maanden stonden in het teken van overdracht, afronding en afscheid. Onze uitzending is na vier jaar klaar, maar gelukkig de band tussen Sumba, Nederland, Timor en Duitsland niet!" Zo begint Judith van den Berg haar laatste blog vanuit Timor.

“Het waren met recht ook tropenjaren. Intens en intensief, niet in het minst voor onze kinderen. Het was een ervaring die we nooit hadden willen missen, zeker als gezin. Maar het heeft ook zijn sporen getrokken. De continue onzekerheid van werkvisa, het regelmatig moeten uitwijken naar het buitenland, regelmatig tropische ziekten, altijd en overal muggen, wonen en werken in een andere cultuur, altijd en overal een vreemdeling zijn, de eenzaamheid.



Het is goed om nu de tropenjaren te vervolgen met een stabiele fase in Nederland, de kinderen te laten

wortelen en om dichterbij familie en ouders te zijn.” Lees haar ervaringen op <https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/06/ga-met-god>

### **Projecten Vitaliseringsfonds**

De Algemene Kerkenraad heeft besloten ook voor 2018 de mogelijkheid te openen voor het indienen van projectaanvragen. Vanuit de LBG zijn, vaak in samenwerking met het Binnenstadscluster, o.m. de volgende projecten ingediend: De Kinder-musicals, de Zandtovenaer, het Labyrint. De nieuwe aanvragen kunnen tot 15 september worden ingediend. Zijn er concrete suggesties vanuit de geloofsgemeenschap die vitaliserend zouden kunnen uitwerken? Suggesties graag naar [scribalbg@gmail.com](mailto:scribalbg@gmail.com).

### **Benaderen**

Velen zijn te bescheiden om zich zelf te melden voor activiteiten. We zullen de komende periode bekenden en minder bekenden binnen de LBG benaderen met de vraag waar je belangstelling, kennis en ervaring ligt. Wat zijn je sterke punten en waar krijg je energie van? Met zo'n 600 voorkeursleden en vele belangstellenden moet het mogelijk zijn een nieuw reservoir aan te boren. Op basis van deze inventarisatie kunnen we gericht vragen stellen over het meewerken aan kleine en wat grotere activiteiten. Niet meer en niet verder dan aangegeven, maar we weten dat vele handen licht werk maken. Bovendien is het niet alleen geven, je krijgt er in veel gevallen ook veel voor terug.

*Namens de kerkenraad  
Cent van Vliet*

### **Songs of Freedom**

Feest van bevrijding en verbondenheid! **Zaterdag 1 juli a.s.** vindt vanaf 13:30 uur in de Hooglandse Kerk in hartje Leiden het Muziekfestival Songs of Freedom plaats: een festival om te vieren dat gelijkwaardigheid en wederzijds respect verankerd is in onze samenleving, maar ook om te denken aan hen die dat in de praktijk nog niet ervaren. Hoogtepunt van de middag is het optreden van een groot(s) projectkoor dat een aantal negrospirituals zal zingen. Het festival is gratis toegankelijk en duurt tot 18:00 uur.

### **Kliederkerk in Leiden**

Zaterdag 2 september is de eerste Kliederkerk in Leiden, de middag vindt plaats in de Hooglandse kerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van



kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Iedereen die geïnteresseerd is, hartelijk welkom! De doelgroep is ouders en hun kinderen van 0 tot 12 jaar. Maar opa's en oma's zijn natuurlijk ook welkom!

De deur gaat 15.45u open en om 18.00u is het afgelopen.

Het doel: Samen kerk beleven rond een Bijbelverhaal.

Op verschillende manieren gaan we met het verhaal aan de slag. We spelen, knutselen, luisteren en zingen en tot slot gaan we met elkaar eten. De organisatie is in handen van vrijwilligers.



**IN LEIDEN**

Vind je het leuk om mee te helpen?! We kunnen wel wat hulp gebruiken.

Dus ook alle tieners die het leuk vinden om kleinere kinderen te helpen met de spelletjes of knutsels.

Je kunt je opgeven bij Lisette Crew, jeugdwerker LBG, e-mail:

[lisettecrew@gmail.com](mailto:lisettecrew@gmail.com)

**Tot ziens, op 2 september!!!**

*Diony Breedveld  
Jeugdouderling LBG*

### **Afscheid Theo Visser**

Theo heeft aangegeven dat hij graag voor de zomervakantie van ons afscheid wil nemen. In goed overleg is dat bepaald op vrijdag 7 juli van 19:30 - 21:00 uur. We komen dan bijeen in het Hooglandse Huys en kijken terug op

een lange en intensieve periode van samenwerking. Theo heeft gezegd dat zijn passie voor het orgel niet is veranderd. Van dit muzikale instrument kan en zal dus geen afscheid worden genomen. De onderlinge ontmoeting en het persoonlijke afscheid zal daarom centraal staan. Iedereen is van harte uitgenodigd.

*Jeanine Geijtenbeek,  
Cent van Vliet*

### **Verwarming Zomerkerk**

Het college van kerkrentmeesters heeft op 12 juni jl. besloten tot de aanleg van verwarming in de Zomerkerk. Gekozen is voor de installatie van twee ketels die de lucht in de kerk verwarmen. De wijze waarop is vergelijkbaar met het heteluchtkanon dat tot nu toe wordt gebruikt. De capaciteit wordt echter verdubbeld. Het is de bedoeling een ketel te plaatsen in een accijnshuisje en de andere in de tuin van Middelweg 2. Met deze investering zal het verhuurklimaat van de Hooglandse kerk aanzienlijk worden verbeterd. Aan de vraag om de kerk te huren in de maanden maart, april, mei en de laatste maanden van het jaar kan nu worden voldaan. Dankzij de financiële bijdragen van de Vereniging Irene (€ 65.000,-), de Vrienden van de Hooglandse Kerk (€ 65.000,-) en onze wijkgemeente (€ 30.000,-) resteert voor de PgL een investering van € 90.000,-. Alle gulle gevers hartelijk dank voor hun bijdragen. De verwachte extra inkomsten worden in de loop van de tijd geschat op ongeveer € 25.000,- per jaar. De werkzaamheden kunnen beginnen als de gevraagde omgevingsvergunning is afgegeven.

*Metha van Vliet  
College van Kerkrentmeesters*

### ***'Wat blijft ....'***

Op vrijdag 30 juni om 20.00 uur vieren we in de Hooglandse Kerk het afscheid van ds. Ad Alblas.

Zondag 2 juli is de afscheidsdienst in de Hooglandse Kerk. De aanvang is om 14.30 uur. Er is dan **geen** dienst om 10.00 uur.

Denkt u nog aan uw bijdrage aan het boek met A4-tjes? U kunt de bijdrage mailen naar [aadhamoen@gmail.com](mailto:aadhamoen@gmail.com) of per post sturen naar Aad Hamoen, Wilhelmina Druckerstraat 57, 2401 KH Alphen aan den Rijn.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de door Ad voorgenomen reis naar Indonesië dan is uw gift welkom op bankrekening NL27INGB0000049295 t.n.v. Leidse Binnenstadsgemeente onder vermelding van 'Cadeau ds. Alblas'.

## **Agenda**

18 juni	Evensong	17.00 uur	Hooglandse Kerk
24 juni	Kerkennacht	20.00 uur	Hooglandse Kerk
30 juni	Feestavond afscheid ds. Alblas	20.00 uur	Hooglandse Kerk
1 juli	Songs of Freedom	13.00 uur	Hooglandse Kerk
2 juli	Dankdienst afscheid ds. Alblas	14.30 uur	Hooglandse Kerk
5 juli	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys
2 september	Kliederkerk	15.45 uur	Hooglandse Kerk

### ***De volgende Op de Hoogte...***

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op **zondag 2 juli**.  
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 26 juni**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

[www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

**Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen.**

**Bezoek ook regelmatig de Open Kerk Leiden op  
[www.openkerkleiden.nl](http://www.openkerkleiden.nl).**

**Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten  
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:**

[Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl](mailto:Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl)

**Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden**

**Wijkpredikant: Ds. A. Alblas, Jac. P. Thijssestraat 43, 2341 PM Oegstgeest**

**Tel. 071-5232488**