

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

2016

Vierentwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 25 december 2016

Voorganger: ds. Ad Alblas

Organist : Jeroen Pijpers

Collecte:

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Kerk in Actie

Deurcollecte: Huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen.

Vieren:

Zondag 25 december, ds. Ad Alblas. Thema op deze Kerstmorgen: 'Geboren uit licht'. De Leidse Cantorij o.l.v. Hans brons verleent haar medewerking.

Zaterdag 31 december, 17.00 uur ds. Ad Alblas. Oudejaarsavondgebed.

Met medewerking van het Leids Cantateconcert, o.l.v. Klaas-Jan de Groot.
Thema: 'vol vertrouwen'.

Zondag 1 januari 2017, ds. Ad Alblas. Nieuwjaarsdag

In deze Op de Hoogte:

- ***Actie voor Nepal***
- ***Kerstengelenproject***
- ***Beroepingscommissie***
- ***Adventsconcert, terugblik***
- ***Oudejaarsgebed***
- ***Compassiesoep***
- ***Doopherinnering***
- ***Uit uw verborgenheid***
- ***Judith van den Berg***
- ***Agenda***

Foto: Leendert Oudenaarden



Actie voor Nepal

Vandaag, **Eerste Kerstdag**, is het begin van weer een periode lekkere koekjes,



cakes en taarten bij de koffie in de Tuinzaal. Natuurlijk niet elke zondag, maar zo ongeveer 1 keer per maand hopen we dit weer te gaan doen. Ik heb het stokje van Anneke in de organisatie over genomen.

Uiteraard bakken we voor het goede doel. We willen opnieuw geld inzamelen voor Nepal, en dan specifiek het dorp Changu. Als LBG hebben wij binding met Changu, omdat ons gemeente lid Ram Budhathoki's familie daar woont. Concreet is nu behoefte aan geld voor de kinderen van het dorp. Sommige kinderen kunnen niet naar school omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Daarnaast is er behoefte aan warme kleren voor kinderen (het wordt in Nepal erg koud in de winter) in het dorp Changu. Vrijwilligers doen ter plekke hun uiterste best om te helpen maar kunnen onze financiële ondersteuning heel goed gebruiken. Bij deze wil ik u uitnodigen om weer aan deze actie mee te doen. Dat kan door in de tuinzaal tegen een kleine vergoeding wat lekkers te eten. Maar u kunt ook mee doen door zich op te geven om ook een keer te gaan bakken. U bent van harte welkom en kunt zich opgeven via e-mail bij Rietje@vanwijlen.com. Laten ons best doen voor de kinderen in het dorp Changu !!!

*Namens alle vrijwillige bakkers, groot en klein,
Rietje van Wijlen*

Kerstengelenproject

Net als vorig jaar wil *Stichting Present* in de weken rond Kerst weer graag een lichtpuntje zijn voor mensen die het moeilijk hebben. In de weken rond Kerst en Oud en Nieuw is er het Kerstengelenproject. Zo'n 60 vrijwilligers hebben zich opgegeven om als 'kerstengel' bij mensen die in deze weken veel alleen zijn op bezoek te gaan. Ze bakken iets lekkers of nemen een presentje mee. In overleg doen ze een



spelletje, een wandeling of wat de ander fijn vindt. Het doel van het project is het stimuleren van het omzien naar elkaar en het vergroten van de onderlinge verbondenheid tussen stadgenoten, jong en oud. Een mooi en waardevol project!

Wilt u hier nog iets meer over weten? Mail dan naar:

doortje.van.helden@presentleiden.nl

Oproep beroepingscommissie



In de zoektocht naar een nieuwe predikant gaat de beroepingscommissie eerst een groslijst opstellen van mogelijke kandidaten. Op deze lijst komen de namen van predikanten die op de advertentie reageren, en van predikanten die door het Mobiliteitsbureau van de PKN worden voorgesteld. Maar ook vanuit de LBG kunnen kandidaten worden voordragen.

Tot 14 januari 2017 kunt u namen aanleveren van kandidaten die volgens u geschikt zijn. Deze dient u te voorzien van een korte motivatie. U mag het voorstel opsturen naar vacaturelbg@gmail.com of naar Geertrui Betgen-Vroomans, Nijmanhof 2, 2375 WD Rijpwetering. In december heeft de beroepingscommissie vergaderd. Op basis van het predikantsprofiel hebben wij criteria vastgesteld. Met behulp van die criteria zullen wij in januari gaan bekijken welke kandidaten van de 'groslijst' het beste bij het profiel passen. We houden de gemeente op de hoogte van het proces.

*Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Cor Hoogerwerf (secretaris)*



Foto: Leendert Oudenaarden

Adventsconcert

Leidse Cantorij

Vorige week zondagavond vond het traditionele Adventsconcert van de Leidse Cantorij in de Hooglandse Kerk plaats. Onder de gedreven leiding van Hans Brons werden bekende liederen als "O come, O come, Emmanuel" en "O come, all ye faithful" ten gehore gebracht, maar passeerde ook een keur aan minder bekend werk de revue. De rode draad in het programma werd gevormd door de zeven Grote Antifonen. Vanaf de 8^{ste} eeuw kwam het zingen van deze zogenaamde O-

Antifonen in de week voor Kerst in Rome algemeen in gebruik. De naam is ontleend aan de uitroep waarmee alle zeven antifonen beginnen.

Naast oude liederen was er ook ruimte voor nieuw repertoire. Daarbij mag natuurlijk niet ongenoemd blijven de compositie van het koorlid Kathinka de Ruiter: "A Christmas lullaby". Het wiegeliedje werd prachtig breekbaar door de cantorij neergezet. De vaste organist van de Leidse Cantorij, Theo Visser, is nog revaliderend, maar kon het concert gelukkig wel weer meemaken. Hij werd achter het orgel vervangen door organist Anton Doornhein, die naast het begeleiden van de Leidse Cantorij ook een tweetal muzikale intermezzo's verzorgde: "IV Noël en Duo" op het De Swart/Van Hagerbeer-orgel en "Tocatta over Vom Himmel hoch, da komm ich her" op het Willes-orgel. Het concert eindigde met "Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost". De staande ovatie na afloop van het concert was meer dan terecht.

Oudejaarsgebed

Op oudejaarsavond werkt Stichting Cantate Domino samen met de Leidse Binnenstads-gemeente. Om 17.00 uur wordt er een oudejaarsgebed gehouden in de Hooglandse Kerk. Bij de oudejaarsliederteksten zingt het Leids Cantateconsort o.l.v. Klaas-Jan de Groot 'Wachet, betet! Betet! wachtet'. Solisten zijn, Ginette Puylaert, sopraan en Jorne van Bergeijk, bas.



Compassiesoep

Vorige jaar hebben jongeren namens het Levensbeschouwelijk Platform, waar de LBG ook deel van uitmaakt, soep uitgedeeld op 2^e kerstdag aan voorbijgangers op het station in Leiden. Doel hiervan was om te laten zien dat je ondanks verschillende religies/achtergronden/ culturen iets deelt met elkaar en daarvan ook kunt uitdelen nl. compassie.



Compassie omvat empathie, waarbij iemand meevoelt met het lijden van

een ander, en de wens om het lijden te verminderen. Compassie wordt vaak beschouwd als een deel van het begrip liefde. Ook wordt compassie een belangrijke hoeksteen van humanisme beschouwd en krijgt het een belangrijke plaats in verschillende filosofieën en godsdiensten. Vaak is het begrip verwant aan barmhartigheid, naastenliefde, genade en vergeving. Dit jaar willen we weer soep uitdelen op **2^e kerstdag** tussen 10.00 en 15.00 uur, wederom op het stationsplein. Echter hebben we daar wel uw hulp bij nodig!

Wat kunt u doen?

Vegetarische soep maken
Helpen uitdelen (het liefste jongeren).

U kunt zich nog opgeven bij Sandra Breugem, via breugje@gmail.com of via 071-5769224. Wilt u ook aangeven op welk tijdstip u komt helpen of soep komt brengen?

*namens het Levensbeschouwelijk Platform,
Anita Meijer, Mustafa Kus,
Françoise Weber*

Stichting Present Vakantie 2017

Het Vakantiebureau van de *Stichting Present* organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor senioren en voor mensen die zorg/ aandacht nodig hebben. Dit is mogelijk door de inzet van vele (zorg)vrijwilligers.

Begin januari liggen de nieuwe Vakantiegidsen 2017 weer op de boekenplank in de kerk. Er zijn weer veel mooie nieuwe locaties bij! Als u vragen heeft, spreekt u mij gerust aan...

*Hartelijke groet,
Adri Lindhout*

Nieuwjaarsbijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd voor de traditionele Nieuwjaarsontmoeting van de Protestantse en RK- diaconie in De Bakkerij op vrijdag 20 januari 2017 van 16.30–18.00 uur.



Straatpastor Folly Hemrica zal vertellen over haar belevenissen tijdens haar werk onder de Leidse dak- en thuislozen.

*Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44b*

www.debakkerijleiden.nl

Doopherinnering

Op zondag 15 januari vieren we de doopherinnering van alle gedoopte kinderen en van onszelf. Hiervoor worden ouders met hun kleine en grote kinderen in het bijzonder uitgenodigd, maar het is voor iedereen die de eigen doop wil herinneren. Wie een doopkaars heeft kan die meenemen, wie die niet heeft krijgt in de kerk een kaars.

Uit uw verborgenheid

Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
Als daglicht voor de mensen.

Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.

Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen, hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij u begroeten.

Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zal komen.

Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

Liedboek 500: 1,3,4,5 Tekst Sytse de Vries



Foto Leendert Oudenaarden



Timor

In haar nieuwe blog schrijft Judith Meelis-van den Berg o.a. over een liturgisch beeld...

Als liturgisch beeld van wat je als (Indonesische) kerk kan doen met het beeld van 'openbreken', Advent en de aanvang van het regenseizoen zag ik het volgende idee: In veel steden in Indonesië ligt overal zwerfvuil. Door de regen en de heftige hoosbuien wordt dat vuil extra zichtbaar. Een aantal studenten in Jakarta had van vuilnis een Jezus gemaakt, met daarbij de tekst van Jesaja 53, 2-5. Het maakt pijnlijk zichtbaar wat iedereen in zijn dagelijks leven (aan vuilnis) accepteert en aan voorbij gaat. En het maakt duidelijk dat we iets anders moeten doen, omdenken. Als diaconale actie kun je daarna als kerk je omgeving en buurt opruimen.

Blog Judith: www.kerkinactie.nl

AGENDA

31 december	Avondgebed, cantatedienst	17.00 uur	Hooglandse Kerk
1 januari	Nieuwjaarsgebed/ontmoeting	10.00 uur	Hooglandse Kerk
12 januari	Kring Kerkgeschiedenis	10.00 uur	Hooglandse Huys
15 januari	Doopherinnering	10.00 uur	Hooglandse Kerk
20 januari	Nieuwjaarsbijeenkomst Bakkerij	16.30 uur	Oude Rijn44b
29 januari	Cantatedienst	19.00 uur	Hooglandse kerk

Bezoek de OPEN KERK LEIDEN
www.openkerkleiden.nl

De volgende Op de Hoogte..

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op zondag 8 januari 2017
 Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 2 januari 2017

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen.

**De redactie van Op de Hoogte wenst u allen
 Goede Kerstdagen en een voorspoedig 2017**

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
 Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
 Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden
 Wijkpredikant: Ds. A. Alblas, Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
 Tel. 071-5232488