

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente

2016

Vierentwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 9 oktober 2016
Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist : Jonathan Kooman

Collecte:
1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Prot. gemeente Leiden
Deurcollecte: huur en onderhoud
kerkelijke gebouwen.

Vieren:

Zondag 9 oktober, ds. Ad Alblas. We volgen de alternatieve lezing uit Genesis 32. Die gaat over de nachtelijke worsteling van Jakob. Aan dit gebeuren is de naam van onze voormalige Hervormde wijkgemeente te danken: Pniël.

Zondag 16 oktober, ds. Henk Gols, citypastor in Nijmegen.

Zondag 23 oktober, ds. Esther de Paauw uit Leiderdorp.

In deze Op de Hoogte:

- ***Concert***
- ***Jaarlijkse wijkactie***
- ***Syrische vluchtelingen***
- ***Vredeswake 2016***
- ***Basiccatechese***
- ***Doopouderproject***
- ***Verdiepingskring***



Boxelse cantorij (Evensong 23 oktober)

Toen zei Jakob: 'Vertel nu hoe u heet.' Maar de ander zei: 'Waarom vraag je hoe ik heet?' Daarna zegende hij Jakob.

Jakob noemde die plaats Peniël. Hij zei: 'Hier heb ik God gezien, met mijn eigen ogen. En toch ben ik blijven leven.'

Toen kwam de zon op. Jakob stak de rivier over bij Peniël. Hij liep moeilijk, omdat zijn heup pijn deed. De Israëlieten eten nog steeds geen vlees van de heup van een dier. Want dat is de plek waar Jakob geraakt was.

Uit: De Bijbel in Gewone Taal, Genesis 32 : 30 - 33.

Concert Antoine Oomen



Vanmiddag om 16.00 uur wordt in de Hooglandse kerk een concert verzorgd door het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek, onder leiding van Antoine Oomen. Aan de piano Ronald Aalbers.

Het programma bestaat uit 20 splinternieuwe psalmzettingen, met teksten van Huub Oosterhuis en muziek van Antoine Oomen.

Toegang is vrij, met vrijwillige bijdrage.

Jaarlijkse wijkactie

De maand oktober is traditiegetrouw altijd de maand waarin u een verzoek ontvangt voor een bijdrage aan onze wijkkas. Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om zoveel prachtige activiteiten te organiseren!

De wijkkas is onder andere bedoeld voor alle kosten zoals liturgieën, alle kringen en gespreksgroepen, de kerkomroep en zelfs deze Op de Hoogte wordt uit onze kas bekostigd (voor de grote kosten zoals gebouw, predikant, organist etc. bestaat jaarlijks de actie kerkbalans). Steunt u ons dus vooral met uw bijdrage! Hiermee draagt u bij aan onze eigen activiteiten waar we juist die verbinding met elkaar als gemeente zo ervaren. Mocht u niet als lid ingeschreven staan? Dan ontvangt u

geen acceptgiro thuis maar kunt u uiteraard uw bijdrage overmaken op: NL30INGB0000111806 tnv penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente ovv bijdrage wijkkas.

Syrische vluchtelingen

Sinds een tijd ben ik in contact met mensen uit Syrië.

De mensen die bij de gemeentemiddag waren op 11 sept hebben op ludieke wijze kennis gemaakt met Baha.

Zij heeft gekookt en gezongen..

Ik ben een crowdfunding gestart om haar gezin over te kunnen laten komen.

Het geld voor de tickets is binnen.

Er is nog geld nodig om het gezin de grens van Libanon te kunnen overgaan.

Er is nog 1000 euro nodig.

Ik doe een beroep op u allen om hierin bij te dragen. Het zou fantastisch zijn om dit met zijn allen te realiseren.

*Met vriendelijke groet,
Géri Postma.*

Vredeswake 2016

Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseerden



diverse Leidse samenwerkende organisaties, waaronder

ook ons Diaconaal Centrum De Bakkerij, weer de jaarlijkse Vredeswake op het Stadhuisplein van Leiden. Verschillende mensen van onze Binnenstadsgemeente waren hierbij aanwezig.

Tijdens deze Vredeswake werd traditiegetrouw stil gestaan bij de talloze slachtoffers van oorlogsgeweld in onze

wereld. Oorlogshandelingen eisen nog dagelijks het leven van talloze onschuldige mensen.

Basiscatechese

Zondag 18 september is de Basiscatechese van start gegaan! Dit vervolg op de kindernevendienst is voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8 van de basisschool en de brugklas. In de dienst kregen de kinderen een Samenleesbijbel cadeau van de kerk.



Naast de (on)bekende verhalen staan er in deze bijbel: weetjes met achtergrond-informatie, vragen om samen over te praten, opdrachten, landkaarten, foto's etc. Ook zijn er themapagina's over speciale onderwerpen, met meer informatie over de tijd van de Bijbel: hoe leefden de mensen toen? Hoe zag hun geloof eruit? Hoe keken zij tegen bepaalde maatschappelijke onderwerpen aan? Veel stof om uit te putten, de komende jaren, de kinderen zijn in ieder geval enthousiast genoeg. Eerste bijeenkomst gemist? Geen probleem, kom je gewoon de volgende keer. Deze is op 2 oktober, tijdens de kerkdienst.

*Namens de basis-catechese,
Dick, Jutta en Jan.*

Doopouderproject

Het gedicht op de achterzijde van deze Op de Hoogte is van Sören Kierkegaard

en vormde de inspiratie voor de eerste avond van het doopouderproject. We waren maar met een kleine groep maar hadden met elkaar een bijzondere avond. Voor de pauze kwam aan de orde wat bidden voor jezelf betekent: voor de één praten en wandelen met God, voor de ander meer een moment van stilzijn, meditatief soms, waarbij je vooral je hart laat spreken en niet direct overal woorden aan geeft.

Ook dachten we met elkaar na over wat je belangrijk vindt om aan je kind mee te geven in het gebed: voorbede, dankgebed, God loven, God iets vragen, kracht vinden, en op welke manieren je met je kinderen kunt bidden. Het kan waardevol zijn om hierbij vaste rituelen te gebruiken, zoals bij het bidden voor het eten of voor het slapen gaan. Ook kan je proberen om aan te sluiten bij de belevingswereld van je kind en op die manier met je kind vrijmoedig met God praten, over dagelijkse dingen die hem of haar bezig houden.

Voor mij persoonlijk is het waardevol om in de dagelijkse hectiek van werk combineren met je gezinsleven na te denken over de waarde van het geloof en wat je je kind daarvan zou willen meegeven. Daarnaast is het ook fijn om andere jonge ouders uit de gemeente te leren kennen.

Esther van de Kamp.

Verdiepingskring

Op maandag 23 oktober om 20.00 uur komt de Verdiepingskring weer bij elkaar in et Hooglandse Huys. We bevragen een bekende Bijbelse persoon naar zijn/haar belevenissen en motivatie. Wil je aansluiten bij de kring? Meld je per e-mail bij Gerda Hamoen: gerda.c.hamoen@gmail.com.

Gij hebt mij 't eerst bemind, o God.
De hele dag,
het hele leven door
bemint Gij mij het eerst.
Als ik in de morgen ontwaak
en mijn ziel zich tot U wendt,
zijt Gij de eerste:
Gij hebt mij 't eerst bemind.

Sören Kierkegaard



Op zondag 23 oktober om 17.00 uur in de Hooglandse Kerk:

Evensong

Met medewerking van de Boxtelse Cantorij

Thema: "Ultiem bewust".

Dirigent: Wil Barten, Organist: Gerard Habraken, Liturg: ds. Ad Alblas

Agenda

9 oktober	Concert Antoine Oomen	16.00 uur	Hooglandse Kerk
12 oktober	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys
23 oktober	Evensong	17.00 uur	Hooglandse Kerk
24 oktober	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
30 oktober	Cantatedienst	19.00 uur	Pieterskerk

De volgende Op de Hoogte..

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op zondag 23 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 17 oktober.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen.

Bezoek ook regelmatig de Open Kerk Leiden op
www.openkerkleiden.nl.

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

Wijkpredikant: Ds. A. Alblas, Jac. P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest

Tel. 071-5232488