

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 10 mei 2015
Tweëntwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 10 mei 2015
Voorganger: ds. A. Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte Huur/onderhoud kerkelijke gebouwen

Vieren:

Zondag 10 mei, ds. A. Alblas. Vandaag lezen we verder in de brief van Johannes. Aan de orde komt 1 Johannes 4: vers 7-21.

Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag ds. A. Alblas.

Zondag 17 mei, ds. T.L. Hettema uit Den Haag.

Zondag 24 mei, Pinksteren! Voorganger: ds. Ad Alblas. De Leidse Cantorij verleent muzikale medewerking op deze Pinksterzondag.

In deze Op de Hoogte:

Hulp aan Nepal

Bericht uit Holland Michigan

Evensong

Huwelijk

Happietaria Leiden

Schola Gregoriana

Hooglandse Kerk 700 jaar

**Zondag
17 mei
extra (derde)
collecte
voor
Nepal**

Kerntekst van deze zondag:
1 Johannes 4-7

**Want de Liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft, is een kind van God
en kent God.**

Uit: Bijbel in Gewone Taal

Hulp aan Nepal

Heel veel medeleven kregen Ram en José Buthakhoki in de afgelopen weken, in verband met de aardbeving die Nepal getroffen heeft.



Daarbij kwam natuurlijk direct de vraag hoe het met Ram's familie gaat en of wij, naast de landelijke hulporganisaties, misschien op één of andere wijze rechtstreekse financiële hulp zouden kunnen bieden.

José schrijft ons het volgende:

“Heel veel dank voor jullie medeleven. Ram's geboortedorp Changu is door de aardbeving zwaar getroffen. Changu ligt in de Kathmandu-vallei, dichtbij de middeleeuwse stad Bhaktapur, waar ook heel veel schade is.

Gelukkig leven Ram's ouders nog, maar hun huis is zwaar beschadigd en ze bivakkeren met hun toch al broze gezondheid nu in de buitenlucht onder luifels. De afgelopen nachten heeft het tijden aaneen geregend en er zijn bovendien nog steeds naschokken.

Er is groot tekort aan de eerste levensbehoeften.

Diverse goede doelenorganisaties in Nederland hebben hun rekeningnummer opengesteld voor hulp aan Nepal.

Daarnaast is er ook een rekening van de Vereniging van Nepalezen in Nederland, waar Ram voorzitter van is. Ram heeft uiterst betrouwbare rechtstreekse contacten met mensen ter plekke waardoor geld goed en direct bij de mensen terecht zal komen voor eten, drinken, tenten, medicijnen en wederopbouw.

Alleen al van zijn dorp Changu is 80 procent van de inwoners dakloos (een paar honderd mensen).

Het rekeningnummer is:

NL02 RABO 0157 8506 41, t.n.v. Nepal Samaj Nederland.

Wanneer iemand concreet het dorp van Ram wil helpen, moet erbij vermeld worden : dorp CHANGU

Geld dat op deze rekening gestort wordt gaat rechtstreeks naar de mensen ter plekke.

De redactie van Op de Hoogte beveelt dit project van harte bij u aan.

Bericht uit Holland Michigan

Toos en Jan Boersema verblijven momenteel in Amerika voor een onderzoek



met als doel te beschrijven hoe de eerste Nederlandse emigranten in Holland Michigan tegen de natuur aankamen die ze daar aantreffen. Lees hun ervaringen in een extra inlegvel bij deze Op de Hoogte.

Evensong

Vanavond is er een Evensong in de



Hooglandse Kerk. Medewerking verleent het Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies. De Canticles worden gezongen in een zetting van Brewer, de preces and responses zijn van Richard Ayleward. De chant is psalm 111 en de anthem is 'Let all the world in every corner sing' van Vaughan Williams.

aanvang 17.00 uur

Huwelijk

Via deze weg willen wij u van harte uitnodigen onze huwelijksdienst bij te wonen op 21 mei om 16 uur in de



Hooglandse Kerk. Na de dienst, waarin ds. A. Alblas zal voorgaan bent u welkom in de Burcht om te feliciteren en voor een taartje. We zijn nog niet zo heel lang lid van de Binnenstadsgemeente en kennen nog lang niet iedereen persoonlijk. Toch zouden we uw aanwezigheid waarderen. Ook de kinderen willen we in het bijzonder uitnodigen, omdat we jullie kennen van de Kindernevendienst.

Tijdens de inzegening van het huwelijk is er voor jullie ook iets speciaals georganiseerd. We hopen u allen te mogen begroeten en kijken erg uit naar deze dag.

*Met vriendelijke groeten,
Gerrie en MJ*

(Afbeelding: Perzische miniatuur met bruid en bruidegom uit de Shanameh van Ferdos)

Happietaria Leiden

Happietaria Leiden is een geheel vrijwillig opgezet pop-up restaurant dat wordt gerund door studenten vanuit de christelijke studentenverenigingen in Leiden. De winst van het restaurant gaat naar het goede doel.

Het doel van Happietaria Leiden 2015 is om geld op te halen voor Bid-Network. Bid-Network is een organisatie die vrouwelijke ondernemers uit verschillende ontwikkelingslanden helpt hun onderneming tot een succes te maken. Bid-Network zorgt voor feedback op ondernemingsplannen, trainingen, toegang tot coaching programma's en natuurlijk financiële steun. Door het groeien van deze ondernemingen

ontstaan er meer baanmogelijkheden voor de lokale bevolking.

Happietaria Leiden zal geopend zijn van 8 tot en met 30 mei vanaf 17:30. Op zondag is het restaurant gesloten. Helaas is er op dit moment nog geen pand, dus verdere informatie volgt zo snel mogelijk. Op onze website is nog meer informatie te vinden over Happietaria, het goede doel en kunt u binnenkort ook reserveren:

www.happietarialeiden.nl .

U bepaald zelf hoeveel u extra geeft!

Hopelijk tot ziens!

**Zondag 17
mei, 20.00 uur
Hooglandse
kerk**



Gevarieerd optreden van Schola Gregoriana Noordwijk tijdens het eerste concert ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de Hooglandse kerk.

In de uitvoering van deze avond overbruggen we de eeuwen, in een pakkende mix oud en nieuw: de gregoriaanse gezangen voor Pancratius en Jeroen van Noordwijk (twee huisheiligen van de middeleeuwse kerk) gaan de dialoog aan met hedendaagse orgelwerken van MacMillan, Cage en Maxwell Davies - werken die overigens weer verrassend dicht bij elkaar liggen...

Daarnaast klinken werken van Tallis en Tomkins, gespeeld door organist Theo Visser, die hun muzikale wortels in het gregoriaans duidelijk laten horen. Het eenstemmige gregoriaans klinkt ook in vele "kleuren": de Schola Gregoriana Noordwijk o.l.v. Rens Tienstra bestaat uit zowel een dames- als een herenensemble.

Verdere informatie:

www.hooglandsekerk.com

700 jaar Hooglandse Kerk

Programma in mei:

- 12 mei 20.00 uur** Naamdag Pancratius. Lezing door Prof. dr. Bas ter Haar. Hooglandse Huys
Onderwerp: Vervolging en vasthoudendheid : christendom en maatschappij in Rome
ten tijde van Sint Pancras. Toegang: vrijwillige bijdrage.
- 17 mei 20.00 uur** Concert Schola Gregoriana o.l.v. Rens Tienstra. Toegang: €15.00
- 22 mei 20.00 – 21.00 uur** Openingsconcert in het kader van Signatures Cultuurweken
en de Leidse Hofjesconcerten door Lavinia Meijer , harp, en Carel Kraayenhof,
bandoneon. Toegang gratis.
- 25 mei 16.00 uur – 18.00 uur** Slotconcert in het kader van Signatures Cultuurweken Leiden
en de Leidse Hofjesconcerten door het Carel Kraayenhof Ensemble.
Toegang gratis.

Het volledige Jubileum programma is te zien op

www.hooglandsekerk.com

of in de speciale Jubileumfolder op de informatietafel in de kerk.

Agenda

10 mei	Evensong	17.00 uur	Hooglandse Kerk
11 mei	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
13 mei	Kerkenraadsvergadering	20.00 uur	Hooglandse Huys
14 mei	Hemelvaartsviering	10.00 uur	Hooglandse Kerk

Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse kerk. 6 juni t/m 3 oktober
te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk.

Toegang gratis

juni/oktober: Rondleidingen in de kerk elke zaterdag vanaf 11.00- 11.30 uur.

Toegang: vrijwillige bijdrage

De volgende Op de Hoogte..

De volgende *Op de Hoogte* komt uit op zondag 24 mei.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 18 mei.

Website: De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige Op de Hoogten zijn ook op de website na te lezen.

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

Wijkpredikant: Ds. A.Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest

Tel. 071-5232488

Brief van Toos en Jan Boersema uit Holland Michigan

Beste mensen

We zijn nu bijna 2 weken in Holland, Michigan en veel is bekend van vorig jaar: het huis, het Van Raalte Instituut, de 10 collega's daar, de bibliotheek en de gezellige koffiebreaaks. Ook de opzet van ons onderzoek was al enigszins uitgekristalliseerd, zodat we meteen weer aan de slag konden.

Sommigen weten al iets van het onderzoek. maar voor de volledigheid vertellen we er nog wat over. Het doel is te beschrijven hoe de eerste Nederlandse emigranten in Holland Michigan tegen de natuur aankeken die ze daar aantroffen. In 1847 kwamen daar de eerste Nederlandse emigranten o.l.v. Ds. Van Raalte. Ze troffen er alleen maar wouden en moerassen aan, waar natives in leefden van de Ottawa-stam en verder wolven, een enkele beer, veel herten, raccoons en klein wild. In 1897 en in 1907, bij het 50 en 60 jarig bestaan van de kolonie die inmiddels officieel Holland heette, hebben oude settlers op verzoek opgeschreven hoe ze de wereld er in het begin aantroffen en hoe ze dat vonden. Deze *Memoirs* zijn soms ontroerende verhalen. Als diep gelovige afgescheidenen uit Nederland vertrokken ze om religieuze vrijheid en economische verbetering te verkrijgen en in alle moeiten, en dat waren er vele, vertrouwden ze op de hulp van God. Noord en West Michigan was één groot woud, en elke vierkante meter landbouwgrond moest op dat bos veroverd worden door boom voor boom met bijl en zaag te lijf te gaan. De meesten hadden nog nooit een boom omgehakt, want Nederland was in die tijd een 'kaal' land. Bij de jubileumbijeenkomsten keken ze terug hoe hun zware jaren uiteindelijk een welvarende samenleving hadden opgeleverd: De wildernis en de 'natives' verdwenen, maar voor hen was "De wildernis gaan bloeien als een roos".

Het is boeiend werk om al die memoirs te lezen en te analyseren. Er komen lezingen van en misschien een boekje.

Nu de zondagen: we hebben er vanaf gezien om te gaan shoppen. We wilden graag wat contacten aanknopen en dat doe je niet op één zondag. Er zijn in Holland vele kerken, maar de twee grootste groepen zijn de Reformed Church of America (RCA) en de Christian Reformed Church (CRC). Nationaal zijn ze ongeveer even groot. Inhoudelijk liggen ze niet zo ver uit elkaar, maar de CRC is iets behoudender. Vlak bij ons huis is een RCA kerk uit 1872, en daar hebben we ons - net als vorig najaar - op gericht. Het gebouw, een mooie kerkzaal en een fellowshiphall, wordt goed gebruikt: Half 9 dienst, 9.40 Sundayschool, om 11 uur weer een dienst. Die Sunday-school hadden we eerst niet begrepen, maar daarin werden lezingen voor volwassenen gehouden. Een kinderopvangruimte om jaloers op te zijn; die zelfde ochtend allerlei jeugdgroepen. Veel jeugd. Onze eerste zondag werden in de dienst 8 nieuwe leden voorgesteld. Ze kregen allemaal een kort persoonlijk woord en ze hadden een corsage opgekregen. De liturgie lijkt wel wat op de onze, al is er zowel een liturg als een dominee voor de preek. Theo kan jaloers zijn, want er is zelfs een officiële Minister of Music. Over het orgel zal hij minder enthousiast zijn. We worden veel aangesproken en voelen ons zeer welkom.

Volgende week gaan we een trip maken langs andere settlements, waar in de 19e eeuw Nederlandse emigranten zijn neergestreken, kijken of er in de archieven nog meer Memoirs zijn te ontdekken. Die plaatsen liggen in Iowa en Nebraska, op de prairies nu eindeloze maisvelden. De oudste is Pella, waar in 1848 mensen zijn neergestreken o.l.v. Ds. Scholte. Een heel ander verhaal dan Holland.

Hartelijke groeten, Toos en Jan Boersema

