

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 28 september 2014
Tweeëntwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 28 september 2014
Voorganger: ds. M.S.F. Kemp.

Collecte:

1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Jeugdwerk Leiden.

Vieren:

Zondag 28 september, ds. M.S.F. Kemp uit den Haag

Zondag 5 oktober, ds. A. Alblas. Thema: Hoe gaan we om met erfenissen uit het verleden. Hieronder valt ook onze zwaar bevochten vrijheid. Lezing uit Mattheüs 21:33-43 over de pachters van de wijngaard, die zich als heersers opstellen. De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons verleent medewerking aan de dienst.

Zondag 12 oktober, ds. A. Kooijman van het Diaconessenhuis. Hij zal stilstaan bij Prediker 7. Thema: Prediker als medicijn: de relativering van alles en iedereen.

In deze Op de Hoogte:

Doopouderproject

Verdiepingskring

Leerhuis

Lopers gezocht

Bijbel in Gewone Taal

Bevestiging ambtsdrager

Kroeggesprekken met jongeren

Bewust geloven



Vrede

Vrede is verbinden. Je verbinden met liefde voor je medemens. Dat heeft te maken met compassie. Vrede is ook vrede in jezelf, liefde voor je eigen welzijn. Is er in je hart vrede, dan straalt dat uit. Je ontdoet de ander door jouw liefde – je deelt het uit – je leeft het voor.

Vrede is vergeven. Geen wraak na onrecht wat je is aangedaan. De ander de kans geven.

Vrede is oneindig. Gaat over alle grenzen heen. Is in zichzelf ook grenzeloos. – het raakt nooit op – het is geen voorraad voor iets, maar altijd groeiende. Door aan vrede te doen zaait het zich uit en zal ontspruiten en voortplanten.

Vrede is niemand uitsluiten. Elkaar niet uit handen laten vallen.

Vrede is helend, voor Vrede – over Vrede moet je waken.

Lia van der Laan

Doopouderproject

Op dinsdag 23 september 2014 werd de eerste doopouderprojectavond van dit seizoen gehouden.



Alle ouders die hun kind in de LBG hebben laten dopen zijn uitgenodigd om mee te doen aan dit project. Als u zich na het dopen van uw kind hebt

aangesloten bij onze gemeente, bent u natuurlijk ook van harte welkom bij dit project.

U kunt zich nog aanmelden bij Marius van der Heul (071-5766044).

De overige data voor het komend seizoen zijn:

Dinsdag 18 november 2014

Dinsdag 20 januari 2015

Dinsdag 17 maart 2015

Dinsdag 12 mei 2015

Noteer ze vast in je agenda. De avonden worden gehouden in het Hooglandse Huys, en starten om 20.00 uur.

Verdiepingskring

Ook het komende jaar komt er een nieuwe serie van de *Verdiepingskring*. Ongeveer eens per maand komen de deelnemers bij elkaar.

Aan de hand van Bijbelse figuren of thema's dragen de deelnemers een onderwerp aan. Elke avond komt één thema aan de orde in een open kringgesprek waarbij een ieder zich inleeft in de persoon en het onderwerp. Een ieder is welkom!

Voor informatie kunt u zich melden bij Gerda Hamoen, e-mail: Gerdahamoen@ziggo.nl .

De eerste bijeenkomst is al morgen, maandag 29 september, om 20.00 uur in het Hooglandse Huys.

Leerhuis

Het leerhuis zal deze maanden nog niet van start gaan. Mogelijk kan het leerhuis alsnog beginnen in januari 2015. Deelnemers van de afgelopen jaren zullen worden geïnformeerd. Belangstellenden kunnen zich wenden tot Matthijs de Jong, per e- mail: matthijsdejong@gmail.com

Lopers gezocht!

Begin oktober wordt onze jaarlijkse wijkactie voor de wijkkas van de LBG gehouden. Onze penningmeester kan niet alle 1800

enveloppen zelf bezorgen dus is zij wederom op zoek naar enthousiaste gemeenteleden die in hun wijk een aantal enveloppen willen bezorgen. Het gaat om kleine stapels van

straten die bij elkaar liggen waar de enveloppen enkel in de brievenbus hoeven te worden gestopt.

Helpt u ons om via deze wijze onze wijkkas weer aan te vullen? Meldt u zich dan bij onze penningmeester Geertrui Betgen (GeertruiBetgen@ziggo.nl of telefonisch 071-5663080). Geeft u aan waar u woont dan proberen we u in uw eigen wijk in te delen!

Op zondag 5 oktober liggen de stapels in de kerk voor u klaar.



Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone Taal is vanaf 2 oktober beschikbaar. Het is een nieuwe vertaling, uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken. Er zijn verschillende edities beschikbaar.



De Bijbel in Gewone Taal maakt de Bijbel voor iedereen leesbaar en begrijpelijk. De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. De Bijbel in Gewone Taal is voor

iedereen die graag een duidelijke bijbel leest. Voor sommige lezers is de Bijbel in Gewone Taal precies de vertaling die ze graag gebruiken. Voor andere lezers is het een waardevolle aanvulling. De Bijbel in Gewone Taal is geschikt om kennis te maken met de bijbelse verhalen én om je te verdiepen in moeilijke teksten. Je kunt er zelf in lezen of samen met anderen, thuis of in de kerk, op school en in het pastoraat.

Er zijn twee edities van de Bijbel in Gewone Taal: een standaardbijbel en huisbijbel.

De verschillende edities van en andere uitgaven bij de Bijbel in Gewone Taal zijn verkrijgbaar via www.bijbelingewonetaal.nl, de (christelijke) boekhandels en de uitgever.

Nederlands Bijbelgenootschap
Haarlem

Bevestiging ambtsdrager

Op zondag 5 oktober zal onze ouderling-kerkrentmeester Hans Karstens voor een nieuwe periode in het ambt worden bevestigd. Hij is als secretaris van de kerkrentmeesters betrokken op de hele PGL en ervaart zijn ambt als een roeping van de Heer van de kerk.

Kroeggesprekken met jongeren

Het begon met een praatje over het examen en verdere (studie-)plannen, met jongeren die een middelbare opleiding afsloten. Tegelijk ging het over hoe je in het leven staat, hoe je aankijkt tegen de maatschappij, de kerk en het geloof. Dat beviel mij en de gespreksgenoten uitstekend. Daarom wil ik ook andere jongeren van 15-20 uitnodigen bij mij aan tafel aan te schuiven voor een uurtje 'kroeggesprek'. Aanmelding kan per mail of telefoon.



Ad Alblas

Bewust geloven

De aanmelding voor deze gespreksgroep die voorbereidt op het belijden doen en ook openstaat voor mensen die dat nog niet zo weten is geopend. Wie mogelijk belangstelling heeft kan zich melden bij de wijkpredikant waarna de verdere informatie en kennismaking volgt in een persoonlijke ontmoeting.

Jubileum Evensong

19 oktober 2014, 19.00 uur
Hooglandse Kerk

Een dubbelkorige uitvoering van de Evensong.
De Schola Davidica en de Leidse Cantorij
zullen samen een extra lange Evensong verzorgen.
Thema: "Hoe ver de weg nog is"
Dirigenten: Lisette Bernt en Hans Brons
Organist: Theo Visser
Liturg: Ds. Ad Alblas



Agenda

29 september	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
1 oktober	Moderamen	20.00 uur	
8 oktober	Kerkenraadsvergadering	20.00 uur	Hooglandse Huys
9 oktober	Kerkgeschiedenis	10.00 uur	Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte

De volgende editie komt uit op zondag 12 oktober.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 6 oktober.

Website:

Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Redactie Op de Hoogte:

Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten.

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

**Wijkpredikant: Ds. A. Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest
Tel. 071-5232488**