

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 2 februari 2014
Eenentwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 2 februari 2014
Voorganger: ds. A. Alblas

Collecte:

1e rondgang: Diaconie/Kerk

2e rondgang: Pastoraat in Leiden

Deurcollecte: Kosten voor energieverbruik
Hooglandse kerk

Vieren:

Zondag 2 februari, ds. A. Alblas. Dienst van schrift en tafel, met medewerking van de Leidse Cantorij. Thema van de dienst: "Zoek de gerechtigheid".

Zondag 9 februari, dr. A. Ridder, lid van onze gemeente. Thema: "Vrije wil? Het overdenken waard".

Zondag 16 februari, ds. A. Alblas. Viering van de Heilige Doop. Het thema van de dienst luidt: "Zwart-wit?"

In deze Op de Hoogte:

Judith van den Berg schrijft

Doopouderavond: geloofsklimaat

Doopviering

Gesprekskring Kerkgeschiedenis

Wereldgebedsdag

Toegewijde kunst



**Gelukkig
wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.**

Mattheus 5:6

Judith van den Berg schrijft



Ons gemeentlid Judith van den Berg is door Kerk in Actie in december uitgezonden naar Indonesië.

Zij schrijft in haar blog: "Het is zondagochtend. Terwijl ik baantjes trek in het zwembad bedenk ik me hoe ontworteld we zijn. Het is zondagochtend tien uur en er is geen kerkdienst. Er zijn kerkdiensten om vijf uur 's ochtends, zes uur 's ochtends en zeven uur 's ochtends. Met een beetje geluk vind je een kerkdienst in de buurt, maar dan ontdek je dat die in het Javaans is. Na een paar weken geen kerk shop ik wat rond, op zoek naar dat vertrouwde, naar taal die ik begrijp en naar dat gevoel van je gekend weten: "Ik ben een migrant die de taal nog niet machtig is. Een migrant die nog niet vertrouwd is met de gewoonten van dit land. Ik ben ontheemd." Inmiddels zijn we bijna twee maanden vertrokken en hebben vijf weken taalschool achter de rug. Ook het vakantiegevoel van de eerste weken in Indonesië ligt achter ons. Alles staat in het teken van taalles, cultuurles en inzicht krijgen in het anders zijn van Indonesië. Tegelijkertijd zijn we nog niet op onze plek van bestemming, Kupang. Het is duidelijk een overgangsfase. We hebben alles in Nederland afgesloten, maar zijn nog niet aan het werk en wonen nog niet tussen onze vertrouwde spullen.

De overtocht naar Indonesië per boot. Het doet me denken aan de wekenlange boottocht, die mensen vroeger

maakten als ze emigreerden. Met een slechte of geen wind duurde het soms wel 3 maanden van Nederland naar Indonesië. De boottocht vormde letterlijk en figuurlijk een overbrugging tussen de oude en de nieuwe wereld van de emigranten. Een noodzakelijke overgangsfase.

Deze fase voelt voor ons net zoals die wekenlange boottocht. We zijn nog onderweg. We nemen tijd om stil te staan bij wat we achter hebben gelaten. We laten het tot ons doordringen. En onderweg pikken we de taal, cultuur en gewoontes op van Indonesië. We zijn er nog niet, maar leren steeds meer. We worden geroutineerd, maar ook ongeduldig. We wachten op ons werkvisum en we wachten op onze hond. Maar daar in de verte gloort de horizon. Daar is ons nieuwe thuis".

Doopouderproject:

Het geloofsklimaat bij jou thuis

Wat is de sfeer in jouw gezin? Wat doe je als gezin samen? Welke dingen doe je als papa of mama alleen met je kind? Geef je je kinderen ook apart één op één aandacht? Aan welke momenten hebben je kinderen later goede en fijne herinneringen? Op welke leeftijd begin je eigenlijk thuis met geloofsopvoeding?

Hoe kun je dat doen, bijvoorbeeld door samen te bidden, de kinderbijbel lezen of liedjes te zingen? Zijn er zaken in de geloofsopvoeding van je kind die je liever aan je partner overlaat? Of is



geloofsopvoeding van je kind meer een taak van de kerk of eventueel van school?

Allen onderwerpen die tijdens de laatste *doopouderavond* aan de orde kwamen. Het was een leerzame leuke avond die eraan bijdraagt kritisch na te denken over welke (geloofs)sfeer je in huis wilt hebben.

Ine Koevoet

Doopviering

De volgende viering van de Heilige Doop is op zondag 16 februari. De voorbereidingsavond is op maandag 10 februari van 20.00-22.00 uur in het Hooglandse Huys. Graag aanmelding vooraf bij de wijkpredikant.

Kerkgeschiedenis

De volgende bijeenkomst van de gesprekskring 'Wat betekent de kerkgeschiedenis voor ons?' vindt plaats op donderdagochtend 13 februari van 10 u. tot 12 u. in het Hooglandse Huys. Onze gast is Gea Smit. Zij is bezig met wetenschappelijk onderzoek in het kader van de bijbelwetenschap, maar ze gaat ook geregeld voor in kerkdiensten en zal ons uitleggen hoe die twee taken zich tot elkaar verhouden. Voor verdere informatie kan men zich wenden tot diaken Jan den Boeft (telefoon 5132657).

Wilt u meezingen?

Vrijdag 7 maart 2014 om 20.00 uur



vieren we in Leiden Wereldgebedsdag in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1. De liturgie is dit jaar

geschreven door vrouwen uit verschillende christelijke kerken in Egypte. Voor de viering op 7 maart wordt een koor opgezet. Wilt u meezingen? De repetities zijn op de woensdagen 12, 19 en 26 februari en 5 maart van 19.00 tot 20.00 uur in de Waalse Kerk, Breestraat 64 in Leiden. U kunt zomaar binnenlopen (voor meer informatie) of u opgeven bij: pasteur.weber@gmail.com

Barbara Heubeck-Duijts

Toegewijde kunst

Van 17 mei t/m 6 juli zullen in de Hooglandse Kerk acht altaarstukken hun verhaal vertellen.

Dit vertelt het verhaal van de ark van Noach en van de Zondvloed. Dit paar dolfinen verwijst naar de dierenparen in de ark, een beeld als een paradox!



Immers: zij overleefden buiten de ark en waren als getuigen.

Beeldhouwster Hanneke de Munck en collega kunstenaars werkten prachtige symboliek uit in deze altaarstukken. Rond deze expositie zullen verschillende themadiensten worden gehouden.

Eerder was deze expositie te zien in het World Trade Centre, de Beemster en in de Lebuïneskerk in Deventer.

Kees Zaalberg

Vertrouwen zal altijd één van de grootste,
zeldzaamste en meest gelukkig makende
geschenken van het leven blijven.

Dietrich Bonhoeffer



Agenda

5 februari	Moderamenvergadering	20.00 uur	Hooglandse Huys
10 februari	Vorbereiding doop	20.00 uur	Hooglandse Huys
13 februari	Kerkgeschiedenis	10.00 uur	Hooglandse Huys
13 februari	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys
19 februari	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
25 februari	Leerhuis Jeremia	20.00 uur	Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte

De volgende editie komt uit op zondag 16 februari.

Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 10 februari.

Website:

Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

Wijkpredikant: Ds. A.Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest Tel. 071-5232488