

Op de Hoogte

Nieuwsbrief
Binnenstadsgemeente
Zondag 27 oktober 2013
Eenentwintigste jaargang



Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 27 oktober 2013
Voorganger: dr. Matthijs de Jong
en ds. A. Alblas

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Verwarming
Hooglandse Kerk

Vieren:

Zondag 27 oktober, dr. Matthijs de Jong houdt op deze 'bijbelzondag' de preek aan de hand van Romeinen 8: 31-39 met als thema: 'Het mysterie is van ons allemaal. ds. A. Alblas verzorgt de liturgie.

Zondag 3 november, ds. A. Alblas. m.m.v. de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. Thema van deze dienst: 'je zult het zien!' Het zal gaan over wat het betekent 'man (of vrouw) van God te zijn'.

Zondag 10 november, ds. A. Alblas. Bediening van de Heilige Doop.

In deze Op de Hoogte:

Jubileum Joop Brons
Doopviering
Cantatedienst
Diaconaal Weekend 2013
Muzikale Vesper binnenstad
Bij Hervormingsdag



Cantatedienst

Pieterskerk, 27 oktober, aanvang 19.00 uur
m.m.v.

Kamerkoor Collegium Musicum o.l.v. Gilles Michels
Rosina Faber, alt en Rudmer de Vries, tenor

Bach-Cantate 48

"Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen"



JUBILEUMCONCERT JOOP BRONS

60 jaar organist in Leiden

Op vrijdagavond 15 november 2013 om 20.15 uur vindt in de Hooglandse kerk in Leiden een bijzonder evenement plaats waarvoor we u van harte uitnodigen. Het betreft niet zomaar een muzikale avond: we vieren een mijlpaal. Joop Brons is 60 jaar organist in Leiden. Geen betere manier om dit te vieren en hem te plezieren dan met een concert. Een concert met Brons' geliefde De Swart/Van Hagerbeer-orgel in het middelpunt, met 'zijn' twee koren op het podium, en met in het publiek een grote schare vrienden, bekenden en gelijkgestemden - onder wie u als genodigden.

Het concert blikt terug op de hoogtepunten uit Joop Brons' 60-jarige carrière, met onder andere hoboïst Han Kapaan, sopraan Emma Brown, het koor van de Leidse Studenten Ekklesia en de Leidse Cantorij. Beide koren kennen zijn muzikale voorkeuren maar al te goed en zullen daaruit ruimschoots putten. Uiteraard is er ook ruimschoots aandacht voor het De Swart/Van Hagerbeer-orgel dat bespeeld wordt door de jubilaris zelf.

Het concert is gratis toegankelijk. Wel willen we u vragen om te helpen met het vervullen van een van Joop Brons' hartewensen. Het betreft de plannen rond een Engels kathedraalorgel in de Hooglandse kerk en één specifiek register in het bijzonder: de Double Open Wood 32ft. Als organist en als adviseur van de stichting *Cathedral Organ Leiden* staat hij te popelen om over twee jaar achter de klavieren van het nieuwe instrument te schuiven. U kunt hieraan bijdragen door simpelweg de collectezak bij de uitgang te gedenken. Mogelijk wilt u alsnog Willis Ambassador worden of kent u iemand in uw omgeving die dit project (belastingvriendelijk) zou willen ondersteunen.

Wij hopen u te ontmoeten op 15 november in de Hooglandse Kerk. Na afloop van het concert is er volop gelegenheid om de jubilaris te feliciteren en het glas te heffen op hem, op de afgelopen 60 jaar en op de toekomst.



Doopviering

Zondag 10 november is het weer een doopzondag. De voorbereidingsavond is maandag 4 november om 20.00 in het Hooglandse Huys. Aanmelden bij de wijkpredikant (voor zover nog niet gedaan).

**Bezoek ook
OPEN KERK LEIDEN:
[www.openkerkleiden .nl](http://www.openkerkleiden.nl)**

Cantatedienst Pieterskerk

Vanavond om zeven uur is de eerste cantate dienst in het nieuwe seizoen.

In de Pieterskerk zal de Bach-Cantate 48 'Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen' klinken. De Uitvoerenden zijn het Kamer-



Stichting Cantate

koor Collegium Musicum o.l.v. Gilles Michels, met als solisten Rosina Faber, alt en Rudmer de Vries, tenor. *Collegium Musicum is een Leidse studentenvereniging, opgericht in 1936. Collegium Musicum bestaat uit een symfonieorkest, een grootkoor en een kamerkoor.*

De vanavond uit te voeren Cantate uit de eerste jaargang Cantates van Bach in Leipzig werd op 3 oktober 1723 voor het eerst ten gehore gebracht in de kerkdienst. De tekst is een doordachte opbouw uit verschillende Bijbelwoorden. Er komt wel degelijk antwoord op de beklemmende vraag...

De (ontmoedigde verlamde) mens kan de toekomst met vreugde tegemoet zien. Liturg: ds. A. Alblas.

Diaconaal Weekend 2013

Project Lekker Gezond Goedkoop
Dit project, dat begin 2013 experimenteel van start ging is een initiatief vanuit de Waalse Kerk in Leiden en wordt ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Onderdeel is het initiatief om binnen de Leidse kerken op zondag 10 november producten te verzamelen ter aanvulling van het bestaande voedselpakket van de voedselbank.

Gevraagd wordt:

houdbare eiwitrijke producten, vis in blik, vlees in blik, noten, peulvruchten, gedroogd of in blik,

en daarnaast: gesteriliseerde melk, gedroogde vruchten, volkoren granen zilvervliesrijst, zonnebloem- of olijfolie kruiden.

U wordt van harte uitgenodigd één of meerdere van deze producten op zondag 10 november mee te nemen naar de kerk.

Verdere informatie over de activiteiten tijdens het **Diaconaal Weekend** zijn te vinden op de website: www.debakkerijleiden.nl

Muzikale Vesper in de Marekerk

Op zondag 10 november is de jaarlijkse vesper van ons cluster (de drie Binnenstadsgemeenten).

De dienst begint om 19.00 uur en wordt in de



Marekerk gehouden. Wij nodigen iedereen van harte uit om deze muzikale dienst bij te wonen. De schriftlezing zal zijn Psalm 42-43.

Vanuit dit prachtige lied (oorspronkelijk was dit één lied) willen wij nadenken over 'verlangen naar...

*'t Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 'genot,
van de frisse waterstromen, dan mijn
ziel verlangt naar God.*

Een drietal invalshoeken willen wij hier belichten: verlangen naar gerechtigheid en vrede, verlangen naar innerlijke vrede en verlangen naar God.

De Leidse Cantorij, Schola Cantorum en Mare Vocale verlenen hun medewerking aan de dienst.

'Dominee aan de Lijn'

Op de informatietafel liggen de aanmeldingskaarten klaar om een kwartiertje de dominee aan de lijn te krijgen... Kan ook via een e-mailtje aan ds. Alblas.

Bij Hervormingsdag

*Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, het wonder van uw heilig woord,
van Jezus die uw beeltenis en die het hart der Schriften is.*

*Zegen ons met verwondering dat Hij het is, de vreemdeling,
die met ons door de eeuwen ging - blijf bij ons met uw zegening.*

*Heilige Geest ontsteek het vuur, de liefde van het eerste uur,
maak uw genade in ons groot, een vreugde sterker dan de dood.*

'Uw stem, Heer, hebben wij gehoord' **Nieuwe Liedboek 722**
tekst: Jaap Zijlstra, vrij naar Maarten Luther - 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort'

Agenda

4 november	Doopvoorbereiding	20.00 uur	Hooglandse Huys
5 november	Leerhuis Jeremia	20.00 uur	Hooglandse Huys
6 november	Moderamen	19.00 uur	Hooglandse Huys
10 november	Binnenstad Vesper	19.00 uur	Marekerk
11 november	Verdiepingskring	20.00 uur	Hooglandse Huys
12 november	Doopouderproject	20.00 uur	Hooglandse Huys
13 november	Kerkenraad	20.00 uur	Hooglandse Huys
15 november	Jubileumconcert Joop Brons	20.15 uur	Hooglandse Kerk

Volgende editie Op de Hoogte

De volgende editie komt uit op zondag 10 november.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 4 november.

Website:

Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten
Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mail adres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

Wijkpredikant: Ds. A. Alblas, Jac.P. Thijsselaan 43, 2341 PM Oegstgeest Tel. 071-5232488