

Leidse Binnenstadsgemeente

ORDE VAN DIENST

Zondag 4 april 2021

Pasen

Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Monica van der Heul
Lector: Rietje van Wijlen
Orgel: Willeke Smits
Cornet: Nicholas Emmerson
Zangers van de Leidse Cantorij

Er mag voorlopig niet door de gemeente gezongen worden in de kerkdienst. Teksten aangegeven met 'G' mogen door de gemeente worden gesproken.

Cantorij: *Come ye faithful* – Reginald S. Thatcher (1888-1957)

Orgel: *Easter Alleluia 'Now is Christ risen from the dead'* – Aloÿs Ottenwälder (1869-1946)

Begroeting door de ouderling van dienst

Paasjubel

Ouderling: De Heer is opgestaan!
Gemeente: De Heer is waarlijk opgestaan!

VOORBEREIDING

Lied (staande): LB 620: 1, 2, 5, 6

Stilte

Bemoediging

Tijdens het lied wordt de paaskaars binnengedragen, worden de kaarsen ontstoken en steekt iedereen thuis de nieuwe paaskaars aan

Lied: LB 624

Moment met de kinderen (Lucas 24: 1-11)

Loflied: *Dan zal ik leven* – Huub Oosterhuis & Antoine Oomen

Het zal in alle vroegte zijn - als toen.
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet - wij zijn in bekenden veranderd.

Het zat in alle vroegte te zijn - als toen.
De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, ranke halmen, aren waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland. Heuvels golven de verte in,
Bergopwaarts en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.

Dan zal ik leven.

DIENST VAN HET WOORD

Groet: V: De Heer zij met u.

G: Ook met u zij de Heer.

Gebet

Schriftlezing: Het evangelie volgens Lucas 24: 13-27

Lied: LB 642: 1, 5, 6

Schriftlezing: Het evangelie volgens Lucas 24: 28-35

Cantorij: *Christ lag in Todesbanden* – Johann Kuhnau (1662-1722)

Preek

Lied: LB 608

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties

Gebet

V: Zo bidden wij...

G: Doe ons weer leven, wees onze kracht.

Het gebed wordt afgesloten met het gezamenlijke Onzevader

Mededelingen uit de gemeente & aanwijzingen voor de collecte

Slotlied (staande): OLB *U zij de glorie*

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen,

Daald' een engel af,

Heeft de steen genomen

Van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

Blijd' en welgezind,

En zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen

Is mijn glorie groot,

Niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zending en zegen

Cantorij: *Amen* – Nicolaus Bruhns (1665-1697)

Orgel: Praeambulum – Vincent Lübeck (1656-1740)

Informatie over de LBG vindt u op www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief.

Preek en gebeden worden a.s. dinsdag op de website van de Leidse

Binnenstadsgemeente geplaatst. U kunt ze daar, wanneer u wilt, nog eens nalezen.

Wanneer u naar aanleiding van de inhoud van de dienst een **gesprek** wilt met de voorganger, kunt u contact met haar opnemen via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl of 06-48228505.



Collecte: Er zijn onder meer deze mogelijkheden om een gift geven:

1. Overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 06786 51094, t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden, o.v.v. "Kerkdienst [datum] LBG". Voor de verdeling, zie de website.

2. Geven met de Givt-app. Zie protestantsege-meenteleiden.nl/givt



Praktische hulp of een praatje via www.nietalleen.nl of direct via

pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl.
