

Leidse Binnenstadsgemeente

ORDE VAN DIENST

Zondag 21 februari 2020

Op weg naar Pasen met Meister Eckhart (1)

Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Monica van der Heul

Lector: Elske Burger

Orgel: Willeke Smits

Zangers

Er mag voorlopig niet door de gemeente gezongen worden in de kerkdienst. Teksten aangegeven met 'G' mogen door de gemeente worden gesproken.

Orgel: *Ach wie nichtig, ach wie vluchtig* – Georg Böhm (1661-1733)

Ontsteken van de kaarsen

Begroeting door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Lied (staande): Psalm 91: 1, 7

Stilte

Bemoediging

Kyriëged, met gezongen Kyrië

Lied om ontferming: LB 284

DIENST VAN HET WOORD

Moment met de kinderen

Groet: V: De Heer zij met u.

G: Ook met u zij de Heer.

Gebed

Schriftlezing: Het evangelie volgens Matteüs 4: 1-11

Lied: LB 538: 1, 2, 4

Preek

... onze Heer bad tot Zijn Vader dat wij met Hem en in Hem één zouden worden, niet slechts verenigd.

Voor dit woord en deze waarheid hebben we een duidelijk beeld en een zichtbaar bewijs ook in de uiterlijke natuur:

Als het vuur zijn werk doet en het hout doet vlam vatten en in brand zet, dan verpulvert het dat hout en maakt het hout ongelijk aan wat het was; het onttrekt daaraan de grofheid, de koude, de zwaarte en de vochtigheid en maakt het hout aan zichzelf, het vuur, meer en meer gelijk. Toch brengen warmte, noch hitte, noch gelijkheid het vuur of het hout tot rust, tot zwijgen en tot voldoening, voordat het vuur zichzelf in het hout doet geboren worden en daaraan zijn eigen natuur verleent en één-zijn met zichzelf, en wel zo, dat alles één vuur is identiek, ongescheiden, het een niet meer dan het ander. Daarom is er, voor het zover komt, altijd een rook, een worsteling, een knetteren, een moeite en strijd tussen hout en vuur. Wanneer echter alle ongelijkheid is weggenomen en afgeworpen, wordt het vuur stil en zwijgt het hout.

(uit: 'Het boek van de goddelijke vertroosting', in 'Over God wil ik zwijgen', p. 313)

Lied: LB 542

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties

Gebed

V: Zo bidden wij...

G: Doe ons schuilen bij u, Eeuwige.

Het gebed wordt afgesloten met het gezamenlijke Onzevader

Mededelingen uit de gemeente & aanwijzingen voor de collecte
Slotlied (staande): LB 536
Zending en zegen (met gezongen Amen)
Orgel: Fantasia in c – Joh. Seb. Bach (1685-1750)

Informatie over de LBG vindt u op
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.
Daar kunt u zich ook abonneren op de
nieuwsbrief.



Preek en gebeden worden a.s. dinsdag
op de website van de Leidse Binnen-
stadsgemeente geplaatst. U kunt ze daar, wanneer u wilt, nog eens nale-
zen.

Wanneer u naar aanleiding van de inhoud van de dienst een **gesprek** wilt
met de voorganger, kunt u contact met haar opnemen via
klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl of 06-48228505



Collecte: Er zijn onder meer deze mogelijk-
heden om een gift geven:

1. Overmaken op rekeningnummer NL71
INGB 06786 51094, t.n.v. Protestantse Ge-
meente Leiden, o.v.v. “Kerkdienst [datum]
LBG”. Voor de verdeling, zie de website.
2. Geven met de Givt-app. Zie [protestantse-
gemeenteleiden.nl/givt](http://protestantse-
gemeenteleiden.nl/givt)



Praktische hulp of een praatje via www.nietalleen.nl of direct via
pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl.
