

## Leidse Binnenstadsgemeente – ORDE VAN DIENST

Derde Advent 15 december 2019, Tweede in de serie *Met Bonhoeffer op weg naar Kerstmis*, Thema: Recht doen  
Dienst met jongeren

Voorganger: ds. Margreet Klokke  
Ouderling van dienst: Ruurd Salverda, Daan  
Lector: Emilie  
Jongeren aan het woord: Rutger, Max  
Organist: Willeke Smits  
Trompet: Ingmar

Citaat bij de serie *Met Bonhoeffer op weg naar Kerstmis*:

“Er zullen altijd mensen zijn die bidden, recht doen en op Gods uur wachten. Moge jij daartoe behoren en moge men eens ook van jou kunnen zeggen: ‘het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag’.”

Uit: ‘Gedachten voor de doopbrief van Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge’, mei 1944, in: Dietrich Bonhoeffer, *Verzet en Overgave*.

Inleidend orgelspel: *Magnificat* – Matthias Weckmann (1616-1674)  
Ontsteken van de kaarsen, begroeting door de ouderling van dienst

### VOORBEREIDING

Lied (staande): LB 451: 1, 2, 5  
Stilte, Bemoediging & Groet  
Kyriëgebed, met gezongen Kyrië  
Lied om ontferming: LB 463: 1, 4, 5, 6

### DIENST VAN HET WOORD

Gebed  
Moment met de kinderen en Lied voor Advent  
Schriftlezing: Micha 6:8 en Het evangelie naar Lucas 1: 46-55  
Lied: LB 1001: 1, 2  
Bonhoeffer aan het woord (Rutger)

“In het licht van dit adventslied moet er bij ons wel het een en ander

worden rechtgezet. Wij moeten duidelijk voor onszelf uitmaken hoe wij over hoog en laag in het leven willen denken. Wij zijn geen van allen machthebbers, al zouden wij dat misschien graag worden. Grote machthebbers vormen altijd een kleine minderheid, maar er zijn des te meer kleine machthebbers, die, waar zij maar kunnen, hun kleine macht uitbuiten en maar één gedachte hebben: steeds hogerop! God denkt anders: steeds dieper afdalen, in de kleinheid, in de onaanzienlijkheid – zich zelf vergetend. En op deze weg eerst ontmoeten wij God, nergens anders.

Ieder van ons verkeert met mensen, die men hooggeplaatst, en met mensen, die men laaggeplaatst noemt. Ieder van ons kent wel iemand, die nog lager geplaatst is dan hijzelf. Zal dit adventslied van Maria ons helpen op dit punt radicaal anders te leren denken? Zullen wij ons bewust worden, dat onze weg, wil het een weg naar God zijn, niet omhoog leidt, maar de diepten in, naar de geringen van deze wereld, en dat iedere levensweg, die alleen omhoog wil, afschuwelijk moet eindigen? God laat niet met zich spotten. Hij laat het niet ongestraft over zijn kant gaan, dat wij jaar op jaar advent viëren en daarmee geen ernst maken. Hij houdt zijn woord, vast en zeker, en zal alle machthebbers van de toon stoten, de kleine zo goed als de grote.

Wie alle macht, alle eer, alle aanzien, alle ijdelheid, alle hoogmoed eindelijk aflegt, wie solidair is met de kleinen en god alleen groot laat zijn, die kan inderdaad met maria zeggen: ‘Mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland’.”

– Uit: Dietrich Bonhoeffer, *Brevier*, 22 december.

Muziek: Praeludium in cis, BWV 849 – Johann Seb. Bach (1685-1750)

Preek, met aan het slot: de jongeren aan het woord (Max)

Lied: LB 459: 1, 2, 3, 5, 7

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties

Gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Collecte, met mededelingen uit de gemeente

Orgel: *Magnificat* – François Dandrieu (1682-1738)

Slotlied (staande): LB 440: 1, 4

Zending en zegen (met gezongen Amen)

Uitleidend orgelspel: Praeludium en Fuga in F, BWV 556 – Johann Seb. Bach