



LEIDSE
BINNENSTADS
GEMEENTE

FOLDER SEIZOEN 2020/2021

Welkom in de kathedraal van het licht



Voor wie

We zijn een kerkgemeenschap midden in de stad. Voor ons bij de Leidse Binnenstadsgemeente betekent dat open zijn voor iedereen, zonder dat je lid hoeft te zijn of te worden. Met deze gids willen we zichtbaar maken wat we allemaal te bieden hebben, voor mensen die heel gevarieerde achtergronden en ervaringen kunnen hebben en die op hun beurt ook ons inspireren en verrijken.

Dat volgt op alles wat we de afgelopen paar maanden onder spellingmeer in gestreamde diensten en in Lichtpuntjes vanuit de Hooglandse Kerk aan de stad en de regio hebben laten zien. Dat is een vernieuwing die we vorig jaar om deze tijd nog niet zagen aankomen, maar een kans die we wel meteen en goed hebben benut.

Activiteiten

Alle activiteiten in deze gids kennen - vanwege corona - beperkingen en zijn voorlopig steeds onder voorbehoud. Die beperkingen kunnen er met name zijn in het aantal mensen dat kan deelnemen, maar ook in de vorm waarin een activiteit plaatsvindt. Vaak zullen we vragen om voorafgaande aanmelding. Steeds zullen we de meest recente aanbevelingen vanuit de overheid zo goed mogelijk in de praktijk brengen en daarbij - ook voor uw veiligheid - vaak de voorzichtige kant kiezen. We vragen daarvoor bij voorbaat uw begrip. Check voor eventuele afgelastingen en extra beperkingen steeds opnieuw de website van de LBG, omdat het misschien niet altijd mogelijk u persoonlijk te benaderen. Laat u zich door die beperkingen echter vooral niet weerhouden uit het aanbod te kiezen wat u aantrekkelijk of boeiend lijkt!

Alle activiteiten voor kinderen, jeugd en jongeren zijn cursief in de gids opgenomen, zodat ze makkelijk te vinden zijn. De Kliederkerk heeft zijn plek gevonden in de stad; dit jaar daarnaast ook meer aandacht voor de iets oudere kinderen (bij Basics) en tieners op de middelbare school (Jeugd van Tegenwoordig).

Tot slot

Een up-to-date overzicht van alle activiteiten - op datum gesorteerd - is te zijner tijd te vinden op www.leidsebinnenstadsgemeente.nl. We zien u graag, weer of voor het eerst, in de Hooglandse kerk!

Met hartelijke groet,

Henk ten Voorde, voorzitter van de kerkenraad

Algemene informatie

Website

Op de website van de LBG vindt u alle belangrijke en actuele informatie over de geloofsgemeenschap: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

De webmasters zijn te bereiken via: webmaster@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Digitale Nieuwsbrief

Wekelijkse email met actuele informatie over het volgen van de kerkdiensten en ander nieuws. U kunt zich opgeven via: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl. Of schrijf uzelf in via: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/newsletter

Op de Hoogte

Dit bulletin wordt elke twee weken op zondag in de kerk uitgedeeld. Alle actuele berichten van de LBG worden daarin opgenomen. Kopij naar: opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl. Wilt u dit bulletin liever digitaal ontvangen, mail naar: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Leids Kerkblad

Het Leids Kerkblad verschijnt acht keer per jaar. Voor toezending: info@kerkelijkbureauleiden.nl

Geboorte, huwelijk, verlies, rouw – leven met vragen

U kunt contact opnemen met ds. Margreet Klokke wanneer u graag nader wilt kennismaken of wanneer er levens- en zingevingsvragen in u omgaan. Ook wanneer u overweegt uw kind(eren) te laten dopen, uw huwelijk of relatie te laten inzegenen of een ander kruispunt in uw leven te markeren met een ritueel. In geval van ziekte of overlijden kunt u altijd bellen, ook buiten spreekuurtijden. Contact: e-mail klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl, telefoon 06-48228505.

Predikant, jeugdwerker, organist en koster/beheerder

Al hun contactgegevens zijn te vinden op de achterzijde van deze folder.



V.l.n.r.: ds. Margreet Klokke, jeugdwerker Emmie Kaljouw, organist Willeke Smits en koster/beheerders Ronald Hartsuiker en Peter Breedijk.

Ontmoetingen op zondag

Kerkdiensten

Elke zondag is er om 10.00 uur een viering in de Hooglandse Kerk. De liturgie is van tevoren te vinden op de website www.leidsebinnenstadsgemeente.nl. Normaal gesproken is er na de dienst koffie, thee en limonade in de Tuinzaal. Gedurende de Coronamaatregelen kan dit helaas niet en zijn de diensten beperkt toegankelijk. Daarentegen zijn alle diensten voor iedereen te volgen via ons [YouTube kanaal](#) (ga naar YouTube en zoek 'Leidse Binnenstadsgemeente') of via www.kerkomroep.nl (kies 'Leiden' en daarna 'Hooglandse Kerk'). Preken zijn na te lezen op de website: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/archief. Op gezette tijden in de middag en avond zijn er ook evensongs, cantatediensten en vespers. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'Bijzonder kerkenwerk Leiden'.

Thema's kerkdiensten

In het seizoen 2020-2021 komen de volgende thema's aan de orde:

- ♦ September/oktober: 'Ik en de ander', verhalen van de mens en zijn broer uit Genesis 25-35. Aanleiding: De Coronacrisis en wat deze heeft gedaan in onze verhouding tot elkaar.
- ♦ November: 'Leven in de tijd', over omgaan met de tijd, leven in de tijd, tijd en eeuwigheid. De oogstdienst en de gedachtenisdienst maken onderdeel uit van deze serie
- ♦ December: 'Wat zullen wij doen?' Profetie met het oog op geboorte, het nieuwe begin van kerstmis.
- ♦ Januari/februari: 'Zie de mens', Jezus door de ogen van Johannes.
- ♦ Maart/april (40-dagentijd): Op weg naar Pasen met Meister Eckhart.
- ♦ Mei/juni: 'Spiritualiteit van de twijfel', over Thomas, Petrus en Job.
- ♦ Zomertijd: 'De bijbel in steen', over bijbelse muurstenen in Leiden.

Vervoersdienst

Voor de oudere mensen die slecht ter been zijn en toch graag de kerkdienst willen bijwonen, is vervoer mogelijk van- en naar de kerk. Een groep van vrijwilligers rijdt iedere zondag met de auto volgens rooster. Wilt u ook rijden of gereden worden van en naar de kerk, neem contact op met Jan Wolzak:

jan.wolzak@gmail.com

Informatietafel

Bij de informatietafel treft u allerlei flyers, folders en andere bladen aan, over allerlei kerkelijke activiteiten en instanties. U kunt uw voorbeden voor de dienst kenbaar maken in het gebedenboek. of heeft u bijvoorbeeld nog een kerkblad nodig om uit te delen, er ligt vast nog wel een stapeltje in de lectuurkast naast de Informatietafel. Contactpersoon is Jan Wolzak: jan.wolzak@gmail.com

Ontvangst bij de kerkdiensten

De Werkgroep Ontvangst heet bij elke kerkdienst bezoekers welkom. De bezoekers ontvangen een liturgie en zo nodig aanvullende informatie.

Contact: Anneke Verschragen, telefoon: 071-5122332.

Lectoren

De groep 'Lectoren' verzorgt de eerste bijbellezing tijdens de eredienst. Jaarlijks treden er nieuwe lectoren aan. Als u interesse heeft laat het dan weten. Contactpersoon is Hetty Veldhuyzen van Zanten: r.j.veldhuyzenvanzanten@gmail.com

Leidse Cantorij

De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de Hooglandse Kerk. Door haar jarenlange rol als Cantorij van de LBG heeft het koor een indrukwekkend en zeer ruim repertoire opgebouwd. Gebruikelijk is dat de Cantorij elke eerste zondag van de maand en tijdens kerkelijke hoogtijdagen een bijdrage aan erediensten levert.

Dirigent is Hans Brons. Voor meer informatie: www.leidsecantorij.nl

Contact Hans Brons: brons.hans@gmail.com

Vespers

Een aantal malen per jaar wordt er een gezamenlijke vesper verzorgd door het Cluster Binnenstad. Dit seizoen is dat op 1 november 2020 (rond Allerzielen) en op 17 februari 2021 (Aswoensdag). Aan deze laatste vesper gaat een sobere maaltijd vooraf.

Voor kinderen en jongeren

Crèche

Op zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst crèche voor kinderen tot 4 jaar. De crèche is te vinden in de Burchtzaal. De kinderen kunnen spelen of knutselen en er wordt voorgelezen of er worden liedjes gezongen. Ook is er tijd voor een tussendoortje dat de kinderen zelf mee mogen nemen. Er zijn onder andere een speelkleed en box, wipstoeltjes en allerlei speelgoed voor deze leeftijdscategorie aanwezig. Tijdens de collecte kunnen de kinderen opgehaald worden, zodat de dienst gezamenlijk kan worden afgesloten. Heb je vragen over de crèche of vind je het leuk om op de kinderen te passen tijdens de dienst, neem dan contact op met Maarfje Nolles: crechelbg@gmail.com

Kindernevendienst

Voor kinderen vanaf groep 1 tot en met 5 wordt op zondagmorgen de Kindernevendienst (KND) georganiseerd. De kinderen starten de dienst samen met hun ouders in de kerk. Na de voorbereiding gaat de predikant met de kinderen in gesprek over het thema van de overdenking. Hierna neemt één van hen de kaars, die is aangestoken aan de paaskaars, mee naar de kindernevendienst. Hierdoor verbinden de kinderen zich tijdens hun eigen viering met de eredienst.

De KND vindt plaats op de eerste verdieping van het Hooglandse Huys. Voor het bijbelverhaal en de bijpassende activiteit wordt gebruik gemaakt van Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Tijdens de collecte komen de kinderen terug met het licht en sluiten we de dienst gezamenlijk af. Wil je meer weten, vraag het Ans van Broekhuizen, zij is de coördinator van de kindereven-dienst: a.m.de.rooij@hum.leidenuniv.nl

Basics!

Voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8 is er op de eerste en derde (en eventueel vijfde) zondag van de maand tijdens de kerkdienst Basics! Deze groep begint de dienst samen met hun ouders in de kerk. Na de voorbereiding en het gesprek met de kinderen gaan ze naar de Moriaanzaal in het Hooglandse Huys. Op hoogtijdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren vieren ze de dienst mee in de kerk. Elk gezin waarvan een kind aan de Basics! groep meedoet, krijgt een Samenleesbijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap. De kinderen nemen deze bijbel mee naar Basics! om er samen uit te lezen en met opdrachten aan de slag te gaan.

Contactpersoon is Jan van der Kamp: janhvdkamp@gmail.com

Jeugd van Tegenwoordig

Voor alle tieners op de middelbare school wordt eens per maand JVT georganiseerd. Deze groep komt op de tweede zondag van de maand bijeen in de Moriaanzaal van het Hooglandse Huys. De JVT begint om 10.00 uur met drinken en wat lekkers, waarna de bijeenkomst geopend wordt. De thema's variëren en hebben altijd een link met het dagelijks leven van de jeugd. Er wordt gepraat over hoe je geloven vandaag kunt vormgeven. Daarbij wordt bv. gebruik gemaakt van 'Verdiep je in het OnzeVader' van Rieuwerd Buitenwerf. Uiteindelijk sluit de JVT aan bij de cursus 'Kern van de christelijke traditie'.

Contactpersoon is Antje Ras: antjeras@hotmail.com

Dienst met jongeren

Drie of vier keer per jaar is er een speciale kerkdienst die meer is toegespitst op de jongeren. De predikant, jeugdwerker en de jongeren organiseren deze viering. In de dienst is ruimte voor de muziekkeuze van de jongeren en voor de visie, vragen en antwoorden van de jongeren. De vieringen worden door alle gemeenteleden als zeer bijzonder en inspirerend ervaren. De eerstvolgende diensten zijn gepland op 20 september, 29 november 2020 en 18 april 2021.

Activiteiten Bijzonder Kerkenwerk Leiden

Bijzonder Kerkenwerk Leiden (BKL) is een zelfstandige commissie van de LBG, die zich in de organisatie van haar activiteiten in het bijzonder richt op hen, die geen of slechts een dun lijntje met de kerk hebben, maar wel religieus geïnteresseerd zijn. Terugkerende activiteiten zijn de evensongs, cantatediensten en de kerstnachtdiensten van de LBG en BKL in de Pieterskerk.

Contact Manuel Dijkstra: voorzitterbkl@gmail.com

Evensongs en cantatediensten

Als de situatie rond het Coronavirus het toelaat zijn er **evensongs** om 17.00 uur in de Hooglandse Kerk op 30 augustus as door het Willis Chorale onder leiding van Huw Williams, 13 september door het Roder Jongenskoor onder leiding van Rintje de Wies en op 11 oktober 2020 door Vocaal Ensemble Kwarts onder leiding van Gerrit Maas.

Data 2021: 18 apr, 16 mei, 13 jun, 15 aug (onder voorbehoud), 12 sep, 10 okt.

Voor informatie over de uitvoerenden en de liturg verwijzen wij u naar de website: www.evensongsleiden.nl. Contact Michiel Harmsen: info@evensongsleiden.nl

Op het moment van samenstelling van deze gids was er vanwege het Coronavirus nog geen duidelijkheid over de organisatie van de **cantatediensten**. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.stichtingcantate.nl

Vesper Allerzielen

BKL organiseert op 1 november 2020 voor de tweede keer een Allerzielen vesper. Midden in de stad Leiden willen wij vanuit de christelijke geloofs- en muzikale tradities herdenken en vieren door een de Requiemmis van Fauré in een liturgische setting uit te voeren. De muziek wordt afgewisseld met schriftlezingen, gesproken teksten en gebeden. Er zal ruimte zijn voor ieders persoonlijke beleving. Er worden kaarsen ontstoken tijdens het zingen van het introitus: Requiem aeternam. Lezingen uit de bijbel spreken van de Eeuwige, die een God is van levenden en niet van doden. De viering zal plaatsvinden in het koorgedeelte van de Hooglandse Kerk waarbij het Father Willisorgel als begeleidingsinstrument zal dienen.

Datum: zondag 1 november om 17.00 uur in de Hooglandse Kerk. Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons m.m.v. Willeke Smits. Voorganger: ds. Margreet Klokke.

Kerstdiensten

Ook voor de kerstdiensten geldt dat door het Coronavirus mogelijk een andere organisatievorm nodig is. Normaal gesproken worden drie kerstdiensten georganiseerd door BKL samen met de LBG. De kinderdienst begint om 18.30 uur. De avonddienst om 20.30 uur en de nachtdienst om 22.30 uur.

Via Crucis

Op 28 maart 2021 zal een muzikale vesper worden gehouden om 17.00.

De Leidse Cantorij zingt de 'Via Crucis' van Franz Liszt. Voor meer informatie zie de website van de Cantorij: www.leidsecantorij.nl

Activiteiten door de week

Cursus 'Kern van de christelijke traditie', voor wie zich wil bezinnen op z'n persoonlijke verhouding tot 'gelooven'.

Hoe kun je toegang krijgen tot de bron van inspiratie van de christelijke traditie –

de bijbel? Hoe kun je dit boek lezen? Welke beelden zijn er in de traditie van God? Welk beeld koester je zelf? Wie is Jezus volgens theologen? Wat betekent zijn gestalte voor jou persoonlijk? Wat is 'de heilige Geest'? Zijn er ervaringen in je dagelijks leven, die je hiermee kunt verbinden? Wat is 'christelijke ethiek'? Hoe maak je zelf keuzes? Wat is bidden, wat betekent de gemeenschap van de kerk voor je? De cursus 'Kern van de christelijke traditie' is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. Zij kunnen gepokt en gemazeld zijn door het christendom, maar zij kunnen ook een 'onbeschreven blad' zijn. Zoekers zijn net zo welkom als wie al veel bagage met zich meedragen. Aan het einde van de cursus wordt de mogelijkheid geboden je in een ritueel (opnieuw) met de christelijke traditie te verbinden en op Pinksteren – zoals dat heet – 'belijdenis te doen'.

Data: woensdagavond 30 sept, 14 en 28 okt, 11 en 25 nov, 16 dec, 13 en 27 jan, 10 en 24 feb, 17 en 31 mrt en 14 apr, steeds van 20.15 tot 22.00 uur.

Plaats: De bovenzaal van het Hooglandse Huys. Afsluitende maaltijd op 28 apr, voorbereidingsdag op de Pinksterdienst 15 mei. Aantal deelnemers: maximaal 15. Contact en opgave ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

'Wortels en vleugels', voor wie z'n kinderen wortels wil geven in de christelijke traditie. Welke bijbel kun je lezen met je kinderen? Hoe kunnen de verhalen voor hen een kompas worden voor het dagelijkse leven? Hoe ga je om met hun moeilijke vragen? Welke rituelen waren er in je eigen ouderlijk huis en welke daarvan zou je willen doorgeven? Wat zou je anders willen doen? Dit seizoen worden twee avonden georganiseerd, waarop je over dit soort vragen in gesprek kunt gaan, onder leiding van ds. Margreet Klokke en jeugdwerker Emmie Kaljouw.

Data: donderdagavond 24 september 2020 en 8 april 2021. Van 20.00 tot 22.00 uur in het Hooglandse Huys.

Meer informatie vragen en opgeven kan bij Emmie Kaljouw: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

NIEUW – Cursus 'Autobiografisch bijbellezen'

Een paar jaar geleden had ik (ds. MK) een pastoraal gesprek met een jonge vrouw. Zij beleefde een moeilijke tijd, en wilde me erover vertellen. Ze had haar omgeving net verteld, dat ze lesbisch was. Dat was een enorme stap voor haar geweest. Ze had er heel erg tegenop gezien. Nu was het achter de rug. Maar ze was nog niet opgelucht en blij. Ze zag nog zoveel hobbels en kuilen op haar weg! Dat viel tegen... Ik zei: Het klinkt, alsof je net de Rode Zee bent doorgegaan, en nu merkt dat er nog een woestijnreis voor je ligt. Later vertelde ze, dat dit haar enorm geholpen had. Het bijbelverhaal van de uittocht was een spiegelverhaal, voor haar leven. Ze kon zich erin vinden en ontleende er hoop aan. En bijzonder genoeg maakte dit ook, dat ze het bijbelverhaal eindelijk echt ging begrijpen...

Eigenlijk is de bijbel zo bedoeld, als een spiegel voor het leven. Je kunt jezelf erin terugvinden, maar ook de ander en de Eeuwige. In de cursus 'autobiografisch

bijbellezen' oefenen we ons hierin, door het lezen en bespreken van het boek 'Mijn held en ik', van Bert Dicou en anderen.

Data: de donderdagen 8 okt, 19 nov, 17 dec 2020 en 14 jan, 4 mrt, 6 mei 2021.

Aantal deelnemers: maximaal 15. Bij veel belangstelling wordt er een middaggroep (van 15.15 tot 17.00 uur) en een avondgroep (van 20.15 tot 22.00 uur) gevormd.

Begeleiding ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

NIEUW – 'Wat zullen wij doen?' over duurzaam leven

In de advent wordt er een serie diensten gehouden met als thema 'Wat zullen wij doen?' Het is de vraag, die de mensen aan Johannes de Doper stellen, in Lucas 3, als hij hen probeert voor te bereiden op de komst van de Messias. Zijn antwoord is: 'Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen'. Johannes de Doper is erg concreet en dat kan inspirerend zijn. Aansluitend bij deze serie diensten, komt er een bezinningsgroep waarin er over de vraag gesproken wordt 'Wat zullen wij doen?'. De Coronacrisis heeft het leven drastisch veranderd. Dat heeft ons laten zien, dat verandering kàn, als het nodig is. Als het gaat om duurzaam leven, mag er nog wel wat gebeuren. In de bezinningsgroep worden concrete voorstellen gedaan en ervaringen uitgewisseld. Inspiratoren als Emmie Kaljouw (zie haar blog 'miworries') en Jan Boersema (hoogleraar milieuwetenschappen) zijn erbij als gast. Het gesprek wordt afgesloten met een korte vesper.

Data: de dinsdagen 1,8,15 en 22 december, van 19.00 tot 20.00 uur.

Plaats: de Bovenzaal van het Hooglandse Huys en het Hoogkoor van de Kerk

Begeleiding ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Voorafgaand aan de serie diensten en de bijeenkomsten van de bezinningsgroep komt **Trees van Montfoort** een lezing houden over haar boek '**Groene theologie**' op zaterdag 21 november om 16.00 uur in de Moriaanzaal.

NIEUW – 'Drie keer stil' meditatiecursus voor studenten en young professionals

Als je een twintiger of dertiger bent, heb je het bijna altijd druk. Je hebt niet alleen je studie en/of je werk, maar ook je familie, je vrienden en je sport. En je bent van jongs af aan gewend om met een mobiel te leven. Facebook, Instagram en WhatsApp vragen veel tijd en aandacht. Het kan lastig zijn, om tot rust te komen. Je weet soms niet meer, hoe je het stil krijgt, van binnen.

Daarom is er dit jaar 'Drie keer stil' voor studenten en young professionals in de Hooglandse Kamer, Nieuwstraat ... In drie avonden in januari en februari leer je de basiskeepjes van meditatie door enkele ontspanningsoefeningen en doe je telkens ook één meditatie die gericht is op een verhaal, beeld of muziekstuk vanuit de christelijke traditie.

Data: donderdagen 21 januari, 4 en 18 februari. Aantal deelnemers: maximaal 10.

Begeleiding ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

NIEUW – Meditatiecursus ‘Bezinning voor de 40-dagertijd’

Vanouds is de 40-dagertijd een periode van inkeer en omkeer. Dit jaar kun je hier in de LBG invulling aan geven door deel te nemen aan een serie meditatie-avonden. Voor de meditaties wordt er gebruik gemaakt van teksten van o.a. Meister Eckhart, Theresa van Avila en Thomas Merton. Iedereen kan meedoen, ook wie geen of weinig ervaring heeft met mediteren.

Data: de dinsdagen 23 feb, 2, 16 en 23 mrt. Aantal deelnemers: maximaal 10, bij veel belangstelling wordt er ook een middaggroep gehouden.

Begeleiding ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Bonhoeffer – ‘Wie ben ik?’ Toneelstuk Kees van der Zwaard

Op donderdag 3 december 2020 om 20.00 uur (het Bonhoefferjaar) wordt in de Marekerk de solovoorstelling ‘Wie ben ik?’ opgevoerd. Dit is een activiteit van de drie binnenstadskerken LBG, Marekerk en Ekklesia.

Pelgrimstocht

Pelgrimeren is van alle tijden en tegenwoordig weer razend populair. Door op weg te gaan zet je niet alleen je lijf in beweging. Je hart en je ziel worden ook soepel en los en warm. Je hoofd raakt door dat lopen leeg en al je zintuigen staan op scherp. Onderweg zijn er ontmoetingen. Je komt mensen tegen en dieren. Landschappen, en natuurlijk is daar het weer. Sommige pelgrims vertellen dat ze zichzelf tegenkomen. Anderen zeggen dat ze een glimp van de Eeuwige zagen. De pelgrim is vooral benieuwd naar de weg, en wat deze te geven heeft.

Er loopt een oud pelgrimspad tussen Haarlem, Leiden en Den Haag. Het is een deel van de beroemde route naar Santiago de Compostella. Twee jaar geleden is deze route gelopen van Haarlem naar Den Haag, nu gaat de route andersom. De reis wordt georganiseerd door de Doopsgezinde gemeente in Haarlem, de Leidse Binnenstadsgemeente en de Haagse Kloosterkerk. Aan elke 50-plusser wordt gevraagd om een 50-minner mee te nemen, en andersom. Is dat lastig, dan helpt de organisatie met het vinden van een reisgenoot.

Data: 22-24 mei 2021. Kosten: 100 euro. Opgave: pinksterpelgrims@gmail.com

NIEUW – Kloosterweekend in Leiden

Het zal vanwege de Coronacrisis nog wel even duren, voordat kloosters weer helemaal open gaan. Op het moment van schrijven van deze gids konden ze nog maar de helft van het gebruikelijke aantal gasten ontvangen. Daarom wordt er dit jaar een zomerkloosterweekend georganiseerd in de Hooglandse Kerk. Dit zal plaatsvinden op 17 en 18 juli 2021. Net als in een klooster zijn er meerdere vieringen per dag. Er is gelegenheid stil te worden, een meditatieve wandeling te maken, bijbelstudie te doen en tijdens het eten met elkaar te praten over wat je inspireert. Slapen doe je thuis. Aantal deelnemers: maximaal 15.

Begeleiding ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Labyrint lopen

Een Labyrint vormt een pad dat je kunt lopen, een korte pelgrimsreis die je kunt gaan. Het is een vorm van spiritualiteit die van buiten naar binnen werkt. Je lichaam neemt je geest mee, ze gaan weer een eenheid vormen. In principe houden we elke tweede dinsdag van de even maanden en labyrint avond. De aanvang is 20.00 uur, de locatie wisselt, die maken we bekend als je een mail stuurt naar labyrint.pgl@gmail.com. In de huidige Coronatijd liggen de activiteiten stil. We bezinnen ons op vormen waarop we deze avonden op een veilige manier kunnen organiseren. De inspiratie bij het lopen van het labyrint halen we uit een Bijbelverhaal. Door de wendingen in het labyrint vervaecht het Bijbelverhaal zich met jouw verhaal. Contact: Werkgroep Labyrint: Rietje van Wijlen, Jutta Hartkoorn, Barbara Heubeck-Duijts, Marius van der Heul.

Donderdagochtendkring

Deze kring is dertien jaar geleden opgericht door wijlen ons gemeentelid Jan den Boeft. Zijn doelgroep was de 'actieve, belangstellende gepensioneerde'. Drie seizoenen terug heb ik het stokje van hem overgenomen. We bespreken in een ontspannen sfeer allerlei onderwerpen die ons als religieuze mensen interesseren. De onderwerpen worden mede door de groep aangedragen. Afgelopen seizoen moesten we helaas al in maart afbreken in verband met het Coronavirus. Helemaal terug naar 'normaal' is nog niet mogelijk maar we kunnen inmiddels al wel weer vooruitkijken. Er zijn echter restricties voor de Moriaanzaal van het Hooglandse Huys. Daar mogen maximaal 12 mensen aanwezig zijn. Dat is voor onze huidige groep net te weinig. In overleg met de koster zal gezocht worden naar mogelijkheden om met meer mensen bijeen te komen, bij voorbeeld door een ander tijdstip te kiezen (dan kunnen we ook uitwijken naar de Tuinzaal). De eerste bijeenkomst is voorlopig vastgesteld op donderdag 17 september. Ik hoop dan iets te vertellen over de Amish, ook wel de 'horse and buggy' mensen genoemd. Nieuwe belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jan Boersema: boersema@cml.leidenuniv.nl

Leerhuis 'Het eigen verhaal van het Oude Testament'

We vervolgen in het leerhuis het onderwerp van afgelopen jaar, dat voortijdig werd afgebroken. Het Oude Testament is vaak versmald tot een opstapje voor het Nieuwe. Maar je mist dan veel van de rijkdom van dit boek. Daarom willen we nu met aandacht luisteren naar het eigen verhaal van het Oude Testament. Data worden nader bekend gemaakt. Voor zover haalbaar zullen we samenkomen in het Hooglandse Huys. Contact Matthijs de Jong: matthijsdejong@gmail.com

NIEUW – Leesgroep 'Mystiek & Ervaring'

In september starten we met de Leesgroep 'Mystiek & Ervaring'

In 5 à 6 avonden door het jaar heen lezen we mystieke teksten uit de Joods-Christelijke traditie en trekken parallellen met andere mystieke stromingen. Er bestaat

een keur aan teksten uit verleden en heden waarin schrijvers (Dag Hammarskjöld, Meister Eckhart, Etty Hillesum, Angelus Silesius e.a.) woorden weten te geven aan hun geloof en twijfel, aan hun zoeken en gevonden worden. De praktische mystiek en de eigen ervaring zal in onze gesprekken centraal. Coördinatie door Peter Bakker & Ronald Hartsuiker. Aantal deelnemers: maximaal 12.

Contact & opgave ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Leesgroep 'Augustinus Belijdenissen'

Eén van de meest gelezen boeken van Kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) is de Confessiones, vaak vertaald als de Belijdenissen. In dit werk, dat algemeen gezien wordt als een hoogtepunt in de wereldliteratuur, en als de allereerste (spirituele) autobiografie, laat Augustinus zich kennen als een zoekende mens en een gelovige. En wie van ons is dat niet? In een leesgroep die in februari van start zal gaan, zullen we dit werk gaan lezen en bespreken. Het lezen zal vooral thuis gaan gebeuren, en wel in de tussenliggende periodes van onze bijeenkomsten.

Startdatum is 25 februari 2021, om 20.00u in het Hooglandse Huys. De overige data worden in onderling overleg vastgesteld op deze eerste bijeenkomst.

Begeleiding: Bart Labuschagne. Informatie over de te bestellen uitgave en aanmelding: labuschagne.bart@gmail.com of 06-15160880. Na aanmelding (tot 1 februari!) krijgen de deelnemers een uitnodiging, een leesrooster en verdere informatie.

Kerst in de Hooglandse Kerk

De deuren van de Hooglandse Kerk staan in de week voor Kerstmis, tijdens de Winter Wonder Weken, wijd open voor belangstellenden. De Winter Wonder Weken worden als gevolg van het Coronavirus niet door de gemeente georganiseerd. Er wordt nog nagedacht over alternatieve activiteiten.

Activiteiten Pastorale Raad

Huiskameravonden

De pastorale raad organiseert vanaf het voorjaar van 2021 weer huiskameravonden. Per wijk zal op het adres van één van de gemeenteleden een kleinschalige bijeenkomst plaatsvinden. Het gaat om een laagdrempelige, huiselijke avond waarin het uitwisselen van geloofservaringen voor meer verbinding met elkaar kan zorgen. Ds. Margreet Klokke zal de avond leiden, samen met Monica van der Heul of Willemijn van der Bijl, beiden ouderling.

Mocht u in uw huis een groep van gemeenteleden uit uw wijk willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen via: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jubilarissenmiddag voor kroonjarigen en bruidsparen

Ieder jaar organiseert de pastorale raad een speciale middag voor alle jarigen met een kroonjaar (50, 60, 70, 80, 90 & 100 jaar!) en bruidsparen met een jubileum vanaf 25 huwelijksjaren. In een informele ontmoeting wordt de dankbaarheid gevierd met koffie, gebak en vooral samenzijn. In verband met de Coronarichtlijnen heeft de pastorale raad besloten de editie van 2020 te verplaatsen tot nader bericht. Te zijner tijd ontvangt eenieder die hiervoor in aanmerking komt een persoonlijke uitnodiging.

Contact Geertrui Betgen: pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Bezoekersgroep

De Bezoekersgroep bezoekt gemeenteleden met een bloemetje voor verjaardagen vanaf 80 jaar en de huwelijksjubilea. De groep kan nog versterkt worden met enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden een paar keer per maand met bloemen op stap te gaan naar een jarige of jubilaris.

Contact Nel de Boer: neldeboer1944@gmail.com of 06-22217819.

Activiteiten voor kinderen en jongeren

Kliederkerk voor kinderen en hun (groot)ouders of andere belangstellenden
Eens in de twee maanden kan je zaterdagmiddag deelnemen aan een Kliederkerk. Het is een afwisselend middagprogramma dat vooral gericht is op kinderen tot 12 jaar en hun ouders of andere betrokkenen. Er is een interactieve vertelling van een bijbelverhaal, er wordt gezongen en je kunt kiezen uit verschillende activiteiten die aansluiten bij het thema. Het samenzijn speelt hierbij een belangrijke rol. De kinderen gaan niet naar een aparte bijeenkomst, maar je kunt samen met hen aan de slag. Kinderen van verschillende leeftijden leren elkaar zo kennen en zelf heb je ook voldoende tijd om anderen te ontmoeten. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Om 15.45 uur staan koffie, thee en limonade klaar en rond 18.00 uur is het programma afgelopen. Data zaterdagmiddagen: 19 sep en 28 nov 2020, 30 jan, 20 mrt en 29 mei 2021. Hooglandse Huys, Moriaansteeg 50. Meer informatie, vragen en opgeven kan via Emmie Kaljouw: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jeugd- en jongerenevents

Twee maal per jaar worden, door een PGL brede werkgroep van jeugdwerkers, grootschaliger evenementen georganiseerd voor kinderen of jongeren.

Kijk voor een impressie en actuele data op Facebook:

facebook.com/LBGkinderenjeugd-evenementen

Raden, commissies, groepen LBG

Kerkenraad

De kerkenraad coördineert en organiseert alle activiteiten in onze

geloofsgemeenschap. De ouderlingen en diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Het dagelijks bestuur – het moderamen – bereidt voor, voert uit en behartigt de dagelijkse gang van zaken. De raad komt één keer per twee maanden bijeen. De nadruk ligt op inhoudelijke thema's. Heeft u vragen en/of suggesties mailt u dan naar: scribalbg@gmail.com

Pastorale raad

De pastorale raad zorgt ervoor dat er in de LBG wordt omgezien naar elkaar. De pastorale raad bestaat uit ouderlingen en de contactpersonen van de diverse activiteiten. In de periode van de lockdown organiseerde de raad o.a. de bellijst en de Zoom-koffie na de dienst. Ze is ook verantwoordelijk voor de Digitale Nieuwsbrief en de huiskameravonden.

Contact Jan Hulzinga: j.hulzinga@telfort.nl

Diaconale raad

De Diaconale raad initieert, coördineert, faciliteert en stimuleert het diaconaat. Ze zorgt o.a. voor inzamelacties voor de Voedselbank, kaartenacties voor Amnesty International en een Vakantietas voor kinderen die weinig hebben. Ze organiseert het avondmaal in de kerkdiensten, zorgt voor de sobere maaltijd aan het begin van de 40-dagentijd en regelt dat er maandelijks gebak te koop is op zondag na de dienst voor het diaconale project 'Changu Nepal'.

Ook aansluiten of heeft u informatie/input voor de Diaconale Raad?

Mail ons dan via: diaconaleraadlbg@gmail.com

Jeugdraad

De jeugdraad zet zich in om kinderen en jongeren te laten groeien in het geloof. Ook streeft zij ernaar dat de jeugd zich thuis voelt in de kerk. Dit wordt gedaan door kinderen en jongeren actief bij de gemeente te betrekken en het jeugdwerk regelmatig op de kerkdiensten af te stemmen. Naast de bijeenkomsten op zondag worden er ook andere, meer op gezelligheid en onderlinge verbinding gerichte activiteiten georganiseerd voor kinderen, tieners en jongeren, waarbij ook jeugd van andere gemeenten kan aansluiten. Zo ontstaat een hechte groep en ervaren ze dat ze niet de enigen in de stad zijn die naar de kerk gaan.

In de jeugdraad is vanuit de verschillende groepen van het jeugdwerk iemand aanwezig, evenals de jeugdouderlingen, de jeugddiaken, de doopouderling, de predikant en de jeugdwerker. Informatie: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Liturgiecommissie

Deze commissie komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, om te zorgen voor kwaliteit en vernieuwing in de liturgie van de Leidse Binnenstadsgemeente.

De predikant, de organist en de cantor zitten erin, samen met drie gemeentelieden.

Voorzitter is Dick van Broekhuizen: dick@vanbroekhuizen.net

Kunstcommissie

Omdat de ruimte van de Hooglandse Kerk zich geweldig goed leent voor exposities, krijgt de kerkenraad geregeld verzoeken van kunstenaars met ideeën over tentoonstellingen. Soms sluit zo'n plan heel mooi aan bij het programma van de LBG. Om één en ander in goede banen te leiden, is er sinds kort een kunstcommissie, die bestaat uit vijf gemeenteleden met bijzondere kennis van zaken en de predikant. Contact ds. Margreet Klokke: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Openstellingsgroep

In de zomermaanden is de Hooglandse Kerk van dinsdag t/m zaterdag geopend en zijn er mensen aanwezig om bezoekers te ontvangen en rond te leiden. Bent u geïnteresseerd in dit mooie en imposante Godshuis, meldt u dan aan als gastheer/-vrouw. Contact Ronald Hartsuiker: info@hooglandsekerk.com of 071-5149636.

Geluidsgroep

Deze groep draagt zorg voor een goede werking van de geluidsinstallatie tijdens o.m. erediensten, begrafenissen en trouwerijen. Een goed oor is vereist! Contact Bert Favier: 071-5311302.

Audio Visueel team (AV team)

Deze groep zorgt voor de uitzending en de beeldregie van de kerkdiensten via een live stream op YouTube. Feeling met technische apparatuur is vereist. Contact Peter Breedijk: info@hooglandsekerk.com

Cateringgroep

Deze groep verzorgt de evenementen, die in de Hooglandse Kerk worden georganiseerd. De koffie en thee, de lunches en buffetten. Deze groep is de ruggengraat van de exploitatie van de Hooglandse Kerk.

Contact Ronald Hartsuiker: info@hooglandsekerk.com of 071-5149636.

Poetsgroep

Om er zo netjes mogelijk bij te zitten schrobben, stoffen, poetsen en boenen de leden van deze groep wekelijks tweeënhalve uur, met professionele schoonmaakapparatuur, de vloeren, wanden, ramen, koperwaren, stoelen en banken in zowel de kerk als in het Hooglandse Huys. Het is een gezellige groep medewerkers die hun vrijwilligerswerk enthousiast en fluitend doen.

Contact Ronald Hartsuiker: info@hooglandsekerk.com of 071-51496 36.

Klaarzet- en opruimgroep

Deze groep zorgt voor het omzetten van de stoelen en banken voor de kerkdiensten en evenementen. De groep kan ieder jaar aanvulling gebruiken.

Contact Ronald Hartsuiker: info@hooglandsekerk.com of 071-5149636.

Contact Leidse Binnenstadsgemeente

Predikant: Ds. Margreet Klokke

Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden

Contact: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

06-48228505 | Telefonisch spreekuur: di-vr, 9:00-9:30

U kunt contact opnemen met ds. Margreet Klokke wanneer u graag nader wilt kennismaken of bij levens- en zingevingsvragen. Ook, wanneer u overweegt uw kind(eren) te laten dopen, uw huwelijk of relatie te laten inzegenen of een ander kruispunt in uw leven te markeren met een ritueel.

In geval van ziekte of overlijden kunt u altijd bellen, ook buiten spreekuurtijden.

Voor meer informatie hierover: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Jeugdwerker: Emmie Kaljouw - Conijn

Contact: jeugdwerk@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Kerkenraad Leidse Binnenstadsgemeente

Contact via de scriba: scribalbg@gmail.com

Koster/beheerder Hooglandse Kerk: Ronald Hartsuiker

Contact: info@hooglandsekerk.com, 071-5149636

Organist: Willeke Smits

Contact: info@willekesmits.nl, 06-21545969

LBG kas

Steunt u het werk in onze geloofsgemeenschap zoals kringen en cursussen? Groepen ontvangen hun financiën uit de LBG kas. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze penningmeester Rien Rouw: penningmeester@leidsebinnenstadsgemeente.nl. U kunt ook een gift overmaken via NL30INGB0000111806 t.n.v. Leidse Binnenstadsgemeente

Bijzonder Kerkenwerk Leiden

Contact Manuel Dijkstra: voorzitterbkl@gmail.com

Vrienden van de Hooglandse Kerk

De Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk levert een financiële bijdrage aan de instandhouding van deze monumentale kerk.

Contact: www.vriendenhooglandsekerk.nl

De Leidse Binnenstadsgemeente Online

Website: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Social media:  Facebook,  Twitter,  YouTube